



PAROCHIEBLAD

PAROCHIE FEDERATIE
MAASTRICHT-ZUIDWEST

Wolder - Daalhof - Hazendans - Mariaberg



Parochie Federatie Maastricht West



Kerkelijk Nieuws en Informatie

H. Hart van Jezus - H. Christoffel - De Vier Evangelisten
- OLV Goede Raad - Christus' Hemelvaart / Oud Caberg -
Caberg - Malberg - Malpertuis - Pottenberg



2^E GEZAMENLIJKE CORONA EDITIE * JUNI 2020

Pastoraal team:

Pastoor R. Schols

Adres Van Akenweg 61, 6218 HL Maastricht

✉ pastoorreneschols@gmail.com * ☎ 043 - 343 15 66

Kapelaan Taison Titus

Diaken Jos Valke - Diaken Kees Bekker

Catechiste Zr. Johanna

Parochiesecretariaat Zuidwest:

Penatenhof 101,
6215 BX Maastricht

☎ 3431561

✉ admin.zuidwest@rkmaastricht.nl

Parochiesecretariaat West:

Dukaatplein 21,
6218 CV Maastricht

☎ 3431372

✉ parochiecluster.maastrichtwest@gmail.com

<https://www.facebook.com/RKMaastrichtwest>

Beste parochianen

Voor u ligt nu de tweede coronanieuwsbrief. Deze brief is in het leven geroepen, toen bleek dat het niet mogelijk was het parochieblad te verspreiden. De eerste brief is niet via de kanalen zoals u dat gewend bent van ons parochieblad verspreid, maar via de digitale weg. Goed mogelijk dat hij u niet is bereikt. Zeer spijtig.

Op de een op de andere dag werden de kerken gesloten en mochten wij niet meer met publiek de eucharistie vieren. Ik heb ben echter toch verder gegaan met het vieren van de eucharistie. Alle intenties zijn gelezen zoals gepland. We zijn meteen met de vieringen online gegaan. U kon de vieringen in het begin via Facebook volgen en later via het YouTube kanaal H. Missen van Maastricht. Op deze wijzen had ik toch nog contact met verschillende parochianen. Niet allemaal omdat niet iedereen thuis is in de digitale wegen. Ik heb daarom ook in de St Servaas mogen voorgaan terwijl RTV Maastricht de eucharistie uitzond. Ik heb u toen ook verteld dat u mis en hoop u snel weer te mogen ontmoeten. Steeds heb gezocht naar wegen om mensen en parochianen te ontmoeten, kon het niet fysiek dan maar via de telefoon. Ik heb voor u gebeden tijdens gebedsmomenten. Ook de twee diakens hebben dit samen met mij gedaan. Ook waren er gelukkig velen vrijwilligers die mij de afgelopen maanden hebben geholpen. De Coronatijd, die helaas nog niet over is, zal in ons geheugen gegrift staan. We zullen het jaar 2020 niet zo snel vergeten. Per 1 juni mochten wij weer eucharistie vieren met publiek weliswaar met beperkingen, maar het mag weer. Toch zal de toekomst voor onze kerken nog een uitdaging gaan krijgen. We kunnen nooit tot 100 bezoekers komen als we 1,5 meter afstand moeten houden. We zullen dus moeten bezien hoe we dit gaan doen in de toekomst. Het kerkbestuur zal hier zeker een wijs besluit gaan nemen en met een goede oplossing komen. Wij hopen van u kant op begrip dat het kerkgaan niet meer zo zal zijn als u dat gewend bent. Verder in deze Nieuwsbrief vind u meer informatie voer hoe we de afgelopen tijd zijn doorgekomen en hoe het in de toekomst verder zal gaan. U kunt ook de brief lezen die de bisschop ons heeft geschreven naar aanleiding van het beperkt openen van de kerken. Maar leest u eerst het belangrijk artikel over mailadressen.

Parochieblad Coronabrief digitaal

Een van de grote problemen die wij ondervonden tijdens het verstrekken van het nieuws rond de Corona in onze kerken is dat wij niet voldoende mailadressen bezaten. IN de toekomst willen wij steeds meer overgaan tot het digitaal verzenden van het parochieblad. Dat zal zeker in kosten besparen en geeft ons de mogelijkheid indien nodig u snel van nieuws te voorzien. Indien u het Coronanieuwsblad niet digitaal ontvangt willen wij u vragen om aan ons uw mailadres te mailen zodat wij u deze in de toekomst per mail kunnen sturen. Zodra wij weer een parochieblad gaan uitgeven kunnen wij u deze ook digitaal sturen. U kunt uw mailadres sturen naar: nieuwsbriefwest@gmail.com

Onze dank voor u medewerking.
Kerkebestuur en pastoraal team.

Pinksteren brengt geopende deuren

Op het eerste Pinksterfeest gingen de deuren van de leerlingen wagenwijd open, om de wereld in te gaan en de blijde boodschap te brengen. Tweede Pinksterdag gaan dit jaar de deuren van onze kerken weer open, om er binnen te gaan en om samen Eucharistie te kunnen vieren. Maar die opening zal bescheiden zijn: voorzichtigheid en zorgvuldigheid blijven troef. Het is niet anders.



Overvallen door de mogelijke gevaren en gevolgen van het coronavirus heeft de overheid forse maatregelen moeten treffen. En ook de kerk ontkwam daar niet aan. Zodoende zijn we vanaf halfvasten tot nu toe niet in de gelegenheid geweest om samen Eucharistie te vieren. Zelfs niet met Pasen.

Dat dit een groot offer was voor ons allen, is wel duidelijk. Er kwamen ook terechte vragen: 'Waarom zijn de bisschoppen strenger dan de regering?' en 'Wanneer kunnen we weer gewoon naar de mis toe?'

Zonder alle vragen te kunnen beantwoorden binnen het bestek van deze brief, is het goed om het volgende te weten: op het moment dat de crisis om ingrijpende maatregelen vroeg, werden allerlei publieke bijeenkomsten verboden. Wellicht herinnert u zich nog dat alle restaurants en cafés in minder dan een uur tijd op slot werden gedraaid.

Onze kerk en ook andere religieuze organisaties kregen in die dagen weliswaar de toestemming om tot een maximum van 30 mensen bij elkaar te komen, maar van regeringswege is uitdrukkelijk gevraagd om hier zeer voorzichtig mee om te gaan. De gevaren van het virus waren reëel en over de verspreiding ervan was nog niet veel bekend. Het was dan ook zeker niet denkbeeldig dat een uitbraak van het virus tot een kerkdienst te herleiden zou zijn. Omwille van de volksgezondheid is toen besloten tot 1 juni in het geheel geen missen met kerkgangers te houden, behalve uitvaarten en huwelijken. Die laatste zijn doorgaans ook uitgesteld.

Met heel wat parochiepriesters heb ik de afgelopen weken gebeld. Soms waren er parochies waaraan het virus voorbij leek te gaan, maar andere werden zwaar getroffen. Er waren priesters die – al of niet goed ingepakt – mensen in het ziekenhuis gingen bedienen, maar ook pastoors die zelf het virus te pakken hadden; verpleeghuizen met abnormaal hoge sterftecijfers; priesters die trouwe vrijwilligers ten grave moesten dragen en ook parochianen die hun pastoor door deze ziekte verloren. Omwille van de volksgezondheid konden wij niet anders doen dan uiterste voorzichtigheid betrachten en deze draconische maatregelen doorvoeren.

De eerste weken was er veel begrip voor deze maatregelen. Veel parochies werden heel creatief in het onderhouden van contacten met hun parochianen. Dank voor al die moeite en oprechte zorg. Maar de laatste paar weken werd steeds duidelijker dat daarnaast eucharistische honger ontstond. Waar ik ook kwam of bij welk telefonisch contact ook: bij leken, diakens of priesters, in het zuiden of het noorden, steevast was de vraag: 'Wanneer beginnen we weer? Komt er nog nieuws van de bisschoppenconferentie? Als de kapper en de nagelstudio weer open zijn, waarom wij dan niet?'

Ook al was er geen antwoord paraat: eigenlijk was ik wel blij met de vraag. Want die vraag was een goed teken; een teken dat de kerk van Christus in ons leeft. Online-kijken naar de mis is aardig, maar we willen uiteindelijk echt samenkomen om ons geloof te kunnen vieren, om het Lichaam van Christus te kunnen ontvangen en om binnen de gemeenschap deel van zijn Lichaam te zijn.

Goed nieuws dan: zoals u weet versoepelt de regering de maatschappelijke maatregelen aanzienlijk per 1 juni en het oude besluit dat bij eucharistievieringen geen gelovigen aanwezig mogen zijn, loopt ook tot 1 juni. In de afgelopen weken hebben de bisschoppen met elkaar overlegd hoe in onze kerk de vieringen weer

kunnen worden hernomen, met inachtneming van de gezondheidsbepalingen van de regering.

In het bericht dat hieraan is toegevoegd leest u wat die versoepeling inhoudt. Deze verruimingen zijn echter met heel veel mitsen en maren omgeven. Die voorwaarden staan omschreven in het protocol. (Bij voorlezing deze zin weglaten): Mocht u hierover nog praktische vragen hebben, dan kun u via mail terecht bij de vicaris voor liturgie: ed.smeets@hetnet.nl.

Het goede nieuws is - kort gezegd:

- Vanaf 1 juni zijn de missen weer toegankelijk voor maximaal 30 personen
- Vanaf de viering van Sacramentsdag (14 juni) is er gelegenheid om ter communie te gaan.
- Vanaf 1 juli zijn er weer H. Missen mogelijk met 100 mensen.

Eén juni is Tweede Pinksterdag: laten we blij zijn dat wij die dag nog steeds als zondag kunnen vieren. Laat het - net als voor de apostelen - een nieuw begin voor ons zijn.

Kom Schepper Geest, daal tot ons neer,
Houdt Gij bij ons uw intocht Heer,
Vervul het hart dat u verbeidt,
Met hemelse barmhartigheid.

Hemelvaart 2020 - + Harrie Smeets, bisschop van Roermond

Als gevolg van het corona virus geldt een afwijkende opzet van Heilige missen en vieringen

U bent waarschijnlijk op de hoogte dat per 1 juni de H Missen weer kunnen worden gevierd met publiek aanwezig. Maar wel met de nodige voorzorgsmaatregelen, om dit op een veilige manier te kunnen doen.

Heilige missen

De Missen vinden weer plaats, echter met maximaal 30 bezoekers, exclusief bedienaren / personeel. Vanaf 1 juni kan dit opgeschaald worden tot 100, maar zoals al hierboven vermeld zal dat niet lukken in onze kerkgebouwen. Om te voorkomen dat u teleurgesteld wordt, willen wij u vragen te reserveren. Dit is alleen voor de zatedagen en zondagen verplicht. Voor de missen op dinsdag, woensdag, donderdag

en vrijdag is dit niet nodig, omdat hier nooit het maximum van 30 personen is bereikt. Reserveren is alleen telefonisch mogelijk. In deze coronanieuwsbrief kunt u een rooster vinden waarin is vermeld wanneer er missen zijn in uw kerk.

Aanmelden kan via de volgende telefoonnummers en tijdstippen:

Voor Malberg en Oud Caberg op woensdag van 10.00u tot en met 12.00u en op vrijdag van 10.00u tot en met 12.00u. Telefoonnummer: 043-3431372

Voor Wolder en Daalhof op Maandag, woensdag en donderdag van 9.00u tot en met 12.00u. Telefoonnummer: 043-3431561

U reserveert dan voor de komende zaterdag, zondag of hoogfeest voor de Heilige Mis. Reserveringen verwerken we uiteraard in volgorde van binnenkomst. Reserveren voor meerdere zondagen of zaterdagen is helaas niet mogelijk. Indien u een intentie opgeeft dan kan u hieraan 3 plaatsen in de kerk koppelen. Echter aan u zal bij de opgave gevraagd worden of hier gebruik van maakt. Want als u dat niet doet, dan kan iemand anders hiervan gebruik maken. Ook moet het zijn dat deze ruimte ook daadwerkelijk aanwezig is. De plaatsen die al gereserveerd zijn gaan uiteraard voor.

Regels in de heilige Mis

Ieders veiligheid staat voorop. Daarom gelden strakke regels conform de richtlijnen van de Nederlandse Bisschoppen en het RIVM. We willen drukte vermijden. U gelieve de aanwijzingen van het Kerkbestuur strikt op te volgen. Zij houden extra toezicht, opdat een maximale veiligheid wordt gegarandeerd in het belang van eenieder.

We geven hieronder de belangrijkste regels weer:

- U betreedt de kerk via de geopende deur van de kerk en raakt geen klink aan.
- Bij de ingang staat een pomp met desinfectie middel. U gelieve hiermee uw handen te ontsmetten
- De plaatsen zijn aangegeven in de kerk. U kunt niet zelf u plaats uitkiezen. Deze wordt u aangewezen.
- Als u een kruisteken maakt, mag u daarbij uw lichaam niet aanraken met uw hand
- Er mag niet worden gezongen door het publiek.
- De Heilige Communie wordt conform de regels van de Nederlandse Bisschoppen nog niet uitgereikt. pas verstrekt vanaf 14 juni
- Tijdens de vredeswens mag u geen handen schudden

- De collecte vindt niet op de reguliere wijze plaats. Bij de uitgangen van de kerk staan schalen waarop u wordt verzocht uw bijdrage te deponeren.
- U verlaat de kerk via de aangegeven route.
- U gelieve steeds minstens 1,5 meter afstand te houden

Wij verheugen ons u weer te mogen ontmoeten in een van onze kerken.
Pastoor Schols ook namens het pastoraal team en de
Kerkbesturen parochie federatie West en Zuid West.

Overzicht van onze parochies voor diegenen die onze digitale berichten niet hebben kunnen inzien

Kerk toch open:

U kon niet naar de H. Mis komen, maar wij hebben de kerken geopend zodat u een kaarsje kon opsteken en bidden. In Daalhof en in Oud Caberg hebben wij het Allerheiligste uitgesteld en de rozenkrans gebeden. Het pastoraal team heeft de Kruisdagen gelopen in Wolder en de bidweg naar de kapel in het veld in Oud Caberg. Kerken open, Gelukkig dat wij daar parochianen hebben mogen ontmoeten en dat er samen met ons is gebeden.

Jongeren

Voor de jongeren zijn er verschillende filmpjes gemaakt het hebben ze in de goede week voor bejaardenhuizen tekeningen gemaakt. Deze zijn daar uitgedeeld. De tekeningen kon u zien op RTV Maastricht tijdens de Palmpassenviering waar ik heb uitgelegd wat en waarom de kinderen dit hebben gedaan. Verder is er vanuit Live Teen maandelijks een live teen stream geweest waar de tieners waar zij voor zijn uitgenodigd.

Zieken

De zieken zijn gebeld door de pastoor en door zuster Johanna vanuit haar woonplaats in België. Er zijn heel goede gespreken geweest en fijn dat we zo toch nog contact konden hebben. Fysiek bezoeken kan niet vanwege het besmettingsgevaar. In de goede week hebben zij een kaart gekregen met een palmtakje erop en waarmee we hen veel sterkte hebben gewenst.

Bedieningen

De afgelopen tijd zijn meer bedieningen geweest dat wij gewend zijn. De pastoor is vaker ingepakt geweest om mensen met een wattenstaafje van het sacrament van de zieken te voorzien. Zeer indrukwekkend voor de pastoor, maar nog meer voor de familie leden.

Moet u zich voorstellen dat u, uw moeder of vader niet kunt knuffelen omdat er een stuk plastic tussen zit en het zeker niet kan vanwege het besmettingsgevaar.

Uitvaarten

De uitvaarten in de kerk zijn gewoon doorgegaan. Weliswaar met maar 30 aanwezigen en zonder uitdelen van de communie. Helaas kon het koor ook niet aanwezig zijn. Toch waren het goede diensten waar de mensen afscheid hebben kunnen nemen.

Activiteiten

De diakens en ik hebben de afgelopen kruisdagen de bidweg gelopen en door Wolder gelopen met kruis en de rozenkrans gebeden. U kunt hierover een filmpje vinden op ons YouTube kanaal. De link van dit filmpje is: https://www.youtube.com/watch?v=coR0sABV_aA&t=7s
Ook hebben wij de bidweg naar het kapel in het Lanakerveld in Oud Caberg gelopen. U kunt hier ook een filmpje bekijken op het YouTube kanaal de link van dit filmpje is:

<https://www.youtube.com/watch?v=RL3lfNjmChU&t=78s>

De misintenties zijn allemaal gelezen op tijdens de online missen die ik gelezen heb.

Onze kapelaan

De kapelaan is in maart terug gegaan naar India om daar tot priester te worden gewijd. Hij zou deze wijding ontvangen op 19 april in zijn bisdom. Helaas is dat niet door kunnen gaan. Nu is er een nieuwe datum, waarschijnlijk wordt hij op 17 juni gewijd worden in zijn parochiekerk. Er is geen zicht op wanneer het vliegverkeer weer op gang komt. Het is dus onzeker wanneer hij weer terug kan komen. Zodra dat het geval is, zullen wij samen met hem in onze parochie zijn eerste mis gaan vieren.

Bedevaart naar Banneux en Kevelaer en Rome

Helaas is de bedevaart naar Banneux niet door kunnen gaan. Dit gaat helaas ook gelden voor de bedevaarten naar Kevelaer en Rome.

Vormsel en Eerste Heilige communie

Deze hebben ook niet door kunnen gaan. Waarschijnlijk zal het vormsel uitgesteld worden tot september. Voor de Eerste communie kunnen de ouders kiezen tussen verschillende mogelijkheden. Wij hebben nog niet alles binnen, dus over de datum wanneer deze zal plaatsvinden kunnen wij nog niet veel zeggen.

Processies

De processies zullen helaas dit jaar niet doorgaan. Zowel in Oud-Caberg als in Wolder. Helaas is het door de maatregelen rond het coronavirus niet mogelijk en veilig om deze te organiseren.

Rooster H. Missen voor de maand juni:

Parochiefederatie Maastricht West:

Woensdag 3 juni 2020 HH Carolus Lwanga en gezellen
Malberg 09.00u H.Mis

Donderdag 4 juni 2020 Jezus Eeuwige Hogepriester
Malberg 09.00u H.Mis

Vrijdag 5 juni H. Bonifatius
Oud-Caberg 09.00u H.Mis

Zondag 7 juni 2020 Heilige Drie-eenheid
Malberg 10.00u H.Mis
Oud Caberg 11.30u H.Mis

Woensdag 10 juni 2020
Malberg 09.00u H.Mis

Donderdag 11 juni 2020 H. Barnabas
Malberg 19.00u H.Mis

Vrijdag 12 juni 2020
Oud Caberg 09.00u H.Mis

Zaterdag 13 juni 2020 Life teen en life night
Malberg 18.30u H.Mis

Zondag 14 juni 2020 Sacramentsdag
Oud-Caberg 11.30u H.Mis

Woensdag 17 juni 2020
Malberg 09.00u H.Mis

Donderdag 18 juni 2020
Malberg 19.00u H.Mis

Vrijdag 19 juni 2020 Heilig Hart van Jezus
Oud-Caberg 09.00u H.Mis

Zondag 21 juni 2020 12e zondag door het jaar
Malberg 10.00u H.Mis
Oud Caberg 11.30u H.Mis

Woensdag 24 juni 2020 Geboorte H. Joh de dooper
Malberg 09.00u H. Mis

Donderdag 25 juni 2020
Malberg 19.00u H.Mis

Vrijdag 26 juni 2020
Oud Caberg 9.00u H.Mis

Zaterdag 27 juni 2020
Malberg 18.30u H.Mis

Zondag 28 juni 2020 13^e zondag door het jaar
Oud-Caberg 11.30u H.Mis

Parochiefederatie Maastricht Zuid-West

Dinsdag 2 juni 2020 HH Marcellinus en Petrus
Wolder 19.00u ...H.Mis

Donderdag 4 juni 2020 Jezus eeuwige Hogepriester
Daalhof 09.00u H.Mis

Vrijdag 5 juni 2020 HH Bonifatius
Wolder 19.00u H.Mis, Aansluitend aanbidding H.Sacrament

Zaterdag 6 juni 2020
Wolder 19.00u H.Mis

Zondag 7 juni 2020 Heilige Drie-eenheid
Daalhof 11.30u H.Mis

Dinsdag 9 juni 2020
Wolder 19.00u H. Mis

Donderdag 11 juni 2020 H. Barnabas
Daalhof 09.00u H. Mis

Zondag 14 juni 2020 Sacramentsdag
Wolder 09.30u H.Mis
Daalhof 11.30u H.Mis

Dinsdag 16 juni 2020
Wolder 19.00u H.Mis



Donderdag 18 juni 2020
Daalhof 09.00u H.Mis

Zaterdag 20 juni 2020
Wolder 19.00u H.Mis

Zondag 21 juni 2020
Daalhof 11.30u H.Mis

12^e zondag door het jaar

Dinsdag 23 juni 2020
Wolder 19.00u H.Mis

Woensdag 24 juni 2020 Geboorte H. Johannes de Doper
Daalhof 10.00u...Biddende moeders



Donderdag 25 juni 2020
Daalhof 09.00u H.Mis

Zondag 28 juni 2020
Wolder 09.30u H.Mis
Daalhof 11.30u H.Mis

13^e zondag door het jaar

Dinsdag 30 juni 2020
Wolder 19.00u H.Mis

Eerste martelaren van Rome

Dominee Jacob Glas neemt afscheid van Wolder

We gaan de herinneringen goed bewaren.

Herinneringen aan de toplocatie. De kapelanie tegenover de kerk van Wolder. De tuin die aan het buitenland doet denken. Het uitzicht naar alle windrichtingen: naar de brug van Vroenhoven, de flats van Daalhof, De Tongerseweg richting Campagne, de Louwberg. Aan het patronaat dat we van 2001-2009 hebben gebruikt als kerkzaal en werkruimte. De moestuin daarachter, vruchtbare grond, bijna heilig.

Herinneringen aan sommige details. De kelder die bij het beschieten van de kerktoren als schuilkelder dienst deed. De fossiele kargoschelp in het marmer van een van de traptreden naar ons pleintje. De lomperik die z'n kop omhoogsteekt boven het trottoir op de hoek van de muur die nog over is van hoeve Castermans, ter bescherming tegen de as van de karrewielen. De Winterslag met z'n rijke verleden.

Herinneringen aan de burenen. De elkaar opvolgende bewoners van de pastorie. De nieuwe burenen in De Smidse. Hoeve Caubergh.

Herinneringen aan de dwarsverbindingen tussen Katholiek en Protestant. Het begon al met de hoogmis in de Servaas ter gelegenheid van het schuttersfeest in Wolder in 2001 waarvoor we een uitnodiging hadden ontvangen. Gezamenlijke vespers in het begin. Het beheer van het parochiehuis door Margriet. De gesprekken met pastoor Piet zaliger, Jacques en Desiree, Taison. De processie met de beide harmonieën. Muziek waar je kippenvel van krijgt. De boegiekes die werden gebrand toen Margriet twee keer ernstig ziek was. Meedraaien in het rooster van het openen van de kapel in de Pie en Pau. Gesprekken over geloof. Het delen van je leven. Straatpastoraat. Contacten met vrijwilligers van de kerk, bezoekers van diensten. De heiligdomsvaart in 2018 waarin we samen met de Sint Jan en de Baptistengemeente hebben meegelopen om een paar werken van barmhartigheid uit te beelden. De vriendschap met de zusters van de Voorzienigheid. Het warme contact met zr. Johanna.

Herinneringen aan Gerlachus en Campagne. Aan de bewoners en collega's van Margriet. De vele Woldenaren die ze daar heeft ontmoet. Het plezier om daar te werken. Iets te kunnen bijdragen aan de samenleving die ons zoveel heeft gegeven.

Herinneringen aan de imkerij aan de Pletzerstraat. De volken die we hebben geschept. De honing die we konden oogsten.

Herinneringen aan zoveel mensen in Wolder die we meteen vanaf het begin in 2001 of later hebben leren kennen en liefhebben.

Dus ook de herinnering aan een afscheid dat had moeten plaatsvinden in de kerk van Wolder waar Jacob op 22 juni 2001 is verbonden aan de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt die later is samengegaan met de Nederlands-Gereformeerde Kerk en die nu onder de naam NGKV haar diensten houdt in de Waalse Kerk in de Pieterstraat. Maar er zal wel een afscheid plaatsvinden op zondagmiddag 14 juni in de vorm van een soort 'omweg' langs de kapelanie. Hier volgt de tekst van de uitnodiging.

Zondagmiddag 14 juni is er tussen 13 en 16 u gelegenheid persoonlijk afscheid te nemen van Jacob en Margriet in Wolder. Gegeven de COVID-19 maatregelen, wordt dit op een gepaste en veilige manier in de buitenlucht vormgegeven.

Om dit in goede banen te leiden, is het nodig u hier vooraf voor aan te melden, uiterlijk 10 juni. Dit kan bij Margreet Smits, tel. 06 53 17 89 65 (bij voorkeur 's avonds of weekend of via whatsapp) of via m.a.smits@online.nl

Lieve mensen, we hebben het hier goed gehad. Ga met God en Hij zal met je zijn.

Sjaloom,
Margriet en Jacob