



PAROCHIEBLAD

PAROCHIE FEDERATIE
MAASTRICHT-ZUIDWEST

Wolder - Daalhof - Hazendans - Mariaberg



Parochie Federatie Maastricht West



Kerkelijk Nieuws en Informatie

H. Hart van Jezus - H. Christoffel - De Vier Evangelisten
- OLV Goede Raad - Christus' Hemelvaart / Oud Caberg -
Caberg - Malberg - Malpertuis - Pottenberg



GEZAMENLIJKE CORONA EDITIE * APRIL - MEI 2020

Pastoraal team:

Pastoor R. Schols

Adres Van Akenweg 61, 6218 HL Maastricht

✉ pastoorreneschols@gmail.com * ☎ 043 - 343 15 66

Kapelaan Taison Titus

Diaken Jos Valke - Diaken Kees Bekker

Catechiste Zr. Johanna

Parochiesecretariaat Zuidwest:

Penatenhof 101,
6215 BX Maastricht
☎ 3431561

Parochiesecretariaat West:

Dukaatplein 21,
6218 CV Maastricht
☎ 3431372

admin.zuidwest@rkmaastricht.nl

parochiecluster.maastrichtwest@gmail.com

<https://www.facebook.com/RKMaastrichtwest>

Onze kerk in de coronacrisis

Met Pasen vieren wij de overwinning van de dood door Jezus. Hierdoor is er altijd hoop. Toch heeft u iets aan deze boodschap nu in deze spannende tijd? Enkele weken geleden hadden wij ons nooit kunnen indenken hoe dit virus ons in de greep zou gaan krijgen. Wij leven nu in een tijd, waarin de wereld op zijn kop staat, waar wij ons moeten beperken in ons sociaal contact. Een tijd waarin ouderen niet naar buiten durven te komen, in angst op besmetting. Een tijd waarin wij onze dierbaren in verpleegklinieken niet meer mogen bezoeken. Een tijd waarin je wordt geacht zoveel mogelijk thuis te blijven en waar sociaal contact als iets asociaals wordt gezien. Een tijd waarin je niet meer zo makkelijk naar een ander land kan reizen of anderen vanuit die landen naar ons kunnen komen. Een tijd waarin de kinderen niet naar school gaan, maar hun lessen moeten volgen via de computer. Een tijd waarin de capaciteit van een ziekenhuis overbelast wordt. Een tijd waarin we veel respect mogen hebben voor het verzorgend personeel. Een tijd waarin we voor elkaar respect mogen hebben, want we zorgen voor elkaar.

Beste mensen dat vind ik dan het positieve aan deze tijd. De verschillende initiatieven die overal ontstaan zijn hartverwarmend. Wij als kerk staan natuurlijk ook niet stil. De diensten kunnen niet meer in de kerk, maar dat wil niet zeggen dat wij samen geen kerk zouden kunnen zijn. De kerk gaat verder dan tot de deur van het gebouw. Wij zijn allen samen kerk. Helaas kom ik u niet meer in het kerkgebouw tegen, maar ik probeer zoveel mogelijk mensen te bellen om in contact te komen. Mocht u graag met mij willen spreken dan ben ik altijd bereid naar u te luisteren. Bel mij gerust, u bent nooit teveel. Uw zorgen en vragen zijn nooit raar, bel gerust.

Pasen heeft toch wel een antwoord op de situatie waarin wij nu verkeren. Er is voor ons christenen altijd iemand die over ons waakt. Al lijkt dit niet het geval als we nu naar de situatie van de wereld kijken. Ik ben ervan overtuigd dat God ons kan beschermen en dat Hij diegene is die ons kan steunen. Met Pasen is Jezus

opgestaan uit de dood hij laat zien dat de dood niet het einde is, maar een begin. Dit is ook in ons dagelijkse leven. Nu staat de wereld helemaal stil. We bidden ervoor dat de pandemie snel over mag zijn. We bidden ervoor dat we normaal met elkaar kunnen gaan leven en dat we dit virus snel de baas kunnen zijn.

Omdat we toch als parochiegemeenschap met u in contact willen blijven, hebben wij deze speciale nieuwsbrief in het leven geroepen. Zolang we beperkt blijven door het virus zullen wij u via deze kanalen van info voorzien. Wij stellen het zeer op prijs als u deze nieuwsbrief verspreid aan diegene waar u van vermoedt dat deze persoon het op prijs stelt.

H. Missen en gebedsdiensten volgen via Live Stream of TV Maastricht

Zoals u hebt begrepen vinden er geen openbare vieringen plaats in de paastijd tot en met 1 juni. Dit is besloten door de Nederlandse bisschoppenconferentie. U kunt sommige vieringen vanuit de St.-Servaas volgen die worden uitgezonden door TV Maastricht. De pastoor zal hier van tijd tot tijd ook aan deelnemen. Verder kunt u via Live stream de H. Missen volgen op de facebookpagina van onze parochiefederatie: <https://www.facebook.com/RKMaastrichtwest/> Ook kunt u actuele informatie verkrijgen via de website van de parochiefederatie Zuidwest. De website van de parochiefederatie West is niet bruikbaar. Het adres van de website van parochiefederatie Zuidwest is: <http://www.rkmaastricht.nl/> Hierin vindt u een link naar de juiste plaats om Live de vieringen van de pastoor mee te maken. Tot de tweede paasdag is dat als volgt:



Witte donderdag:

Zal via de live stream te volgen zijn om 19.00u



Goede Vrijdag:

Op Live stream om 15.00u

Paaswake: Vanuit de St-Servaas om 21.00u uitgezonden door TV Maastricht. Hier worden ook de Huispaaskaarsen gezegend die u hebt besteld. Ook worden er flesjes water gezegend die u weer kunt ophalen zoals dit ook is gebeurd met de palmtakjes.



Eerste paasdag: Op Live stream om 10.00u



Tweede paasdag: Op live Stream om 10.00u

Als dekenaat proberen wij een kanaal te openen op  YouTube zodat u de vieringen kunt volgen via  YouTube en u dit niet meer hoeft te doen via Facebook. Zodra dit het geval is staat de link op de Facebook pagina en op de genoemde website. U vindt dan hier ook de tijden van de vieringen. Wij gaan een kanaal delen met de St-Servaas en de Anna parochie dat betekent dat de tijden van de H. Missen ook op elkaar zullen worden afgestemd.

Bestelde misintenties

De bestelde misintenties worden door de pastoor in zijn H. Missen meegenomen. Indien u dat wenst, kunt u uw intenties op een later tijdstip laten lezen.

Uitvaarten

Voor uitvaarten kan een uitzondering worden gemaakt. Dit betekent dat deze door kunnen gaan in onze kerk. Echter zijn er wel beperkingen. Er mogen niet meer dan 20 personen worden uitgenodigd. Er zal geen koor bij zijn. Er kunnen helaas geen sprekers zijn noch kunnen de kaarsen aan het begin van de viering langs de baar worden aangemaakt. Ook zal er geen communie worden uitgedeeld.

Doopsels en huwelijken

Deze worden uitgesteld.



Mogelijkheden tot gebed en een kaarsje aansteken

De kerken worden op bepaalde tijden opengesteld zodat u een kaarsje kunt aansteken of een persoonlijk gebed kunt verrichten. Dit natuurlijk wel met in achtneming van de richtlijnen die gelden: 1,5 meter van elkaar en niet teveel mensen aanwezig in het gebouw.

Wolder: Hier is de Mariakapel die u aan de rechterkant van de kerk vindt, dagelijks open tot 19.00u

Daalhof: Hier kunt u terecht op Maandag, woensdag en donderdag van 9.00u tot 12.00u

Malberg: Deze is open op woensdag van 9.00u tot 10.00u en op donderdag van 19.00u tot 20.00u

Oud Caberg: De kerk is open op zondag van 11.30u tot en met 12.00u. En op woensdag van 14.00u tot en met 15.00u is de kerk open terwijl het Allerheiligste is uitgesteld.

Tijdens dit gebedsmoment wordt ook de rozenkransgebeden.

U kunt natuurlijk iedere dag terecht bij het kapelletje in het veld.

Eerste H. Mis van onze kapelaan Taison Titus

Deze was gepland op zondag 3 mei. Helaas kan deze geen doorgang vinden. Onze kapelaan is op dit moment in India, waar hij in de week na Pasen zou worden gewijd tot priester. Helaas kan dat geen doorgang hebben ook vanwege het Coronavirus in India. We weten niet wanneer het wel plaats zal vinden noch weten wij wanneer hij terug zal kunnen keren naar Nederland. De Eerste Heilige mis van onze kapelaan is daarom uitgesteld naar een nader te noemen datum.

Eerste H. Communie

De communies zowel in Malberg als in Wolder zijn ook uitgesteld. Zodra de omstandigheden het toelaten gaan wij zo snel mogelijk een nieuwe datum plannen.



Processies

De **Kruisprocessies in Wolder** op de dagen voor Hemelvaart kunnen door de corona maatregelen niet doorgaan.

De **Sacramentsprocessies in Wolder en Oud-Caberg** zullen dit jaar ook geen doorgang vinden. Als na 1 juni de beperkende maatregelen worden opgeheven, is de tijd om deze te organiseren te kort; ook is het niet wenselijk vanwege de veiligheid om deze door te laten gaan.

Kinderen en Jeugd

Voor de kinderen zal er op geregelde tijd een video verschijnen van de pastoor, waar zij onderwezen worden en waarmee hij contact zal houden met de jeugd. Ook Life teen zal op een eigen wijze aansluitend bij de jeugd mogelijkheden zoeken hen te bereiken.

Bedevoarten

De **bedevaart naar Banneux** kan helaas geen doorgang vinden omdat deze in de periode valt dat onze bisschoppen hebben besloten geen openbare diensten te houden. Ook is niet zeker dat de beperkingen die nu gelden dan niet meer zouden zijn. Op dit moment kunnen we niet eens België in. Verschillende redenen dus om de bedevaart naar Banneux niet door kunnen gaan.

De geplande **bedevaart naar Rome** in oktober zal worden verschoven naar de maand april. De juiste periode en datum krijgt u van ons later. Het is niet meer mogelijk om deze bedevaart door te laten gaan omdat het niet zeker is wanneer de beperkingen zullen worden opgeheven. De tijd zal waarschijnlijk te kort zijn om alles nog goed te regelen.

Parochiekantoren

U kunt het beste contact opnemen met parochiekantoren van beide federaties per mail. U vindt de mailadressen op de voorpagina van deze nieuwsbrief. Omdat het kantoor niet altijd bezet is, zijn deze niet altijd telefonisch bereikbaar.

Indien u de nieuwsbrief digitaal wilt ontvangen dan kunt u zich hiervoor opgeven via het speciale mailadres:

nieuwsbriefwest@gmail.com