
PAROCHIEBLAD

PAROCHIE FEDERATIE
MAASTRICHT-ZUIDWEST

www.rkmaastricht.nl
www.facebook.com/katholiekmaastricht
admin.zuidwest@rkmaastricht.nl



JAARGANG 21 NR 2 * OKTOBER - NOVEMBER 2020

Mariamaand

Beste parochianen. Bent u ook klaar met het Coronavirus? Het virus verdeelt ons in verschillende groepen. Er zijn mensen die het als een complot zien vanuit China of zelfs dat de regering ons in de tang wil houden en meer macht wil krijgen over ons doen en laten. Een ander vindt dat de maatregelen te ver gaan en snel moeten worden afgeschaft. Er zijn ook mensen die vinden dat we nog te weinig maatregelen hebben genomen, om ons te beschermen en vinden dat het nog strenger moet gaan worden. Wie heeft er nu gelijk zou je je kunnen gaan afvragen? Alle groepen en meningen worden herleid uit bijna dezelfde bronnen, alleen anders geïnterpreteerd. Wat is dus waar? Als u van mij het antwoord verwacht in dit artikel, dan moet ik u helaas teleurstellen. Dat zal niet het geval zijn. Wel maak ik mee, als ik bij mensen op bezoek ga, wat het virus kan aanrichten en dat is niet mild. Uiteraard met name bij ouderen en mensen die een zwakke gezondheid hebben. Dat maakt mij in ieder geval voorzichtig en doe ik mijn best om me zoveel mogelijk aan de aanbevelingen van het RVIM te houden. Niet zozeer dat ik bang ben voor het virus, of dat ik mij bang zou laten maken, maar omdat ik de ouderen en mensen die minder gezond zijn wil beschermen. Jezus zegt immers



dat wij niet alleen aan onszelf mogen denken, maar ook aan de ander moeten denken en voor hen moeten opkomen. Dat doe ik dus graag. Daarom houden wij ons ook in de kerk aan de aanbevelingen omdat we graag iedereen willen beschermen, zodat wij veilig kunnen kerken. Natuurlijk bidden wij voor een remedie tegen het virus zodat we weer gewoon met elkaar kunnen omgaan en met de ouderen en mensen met een zwakke gezondheid samen kunnen leven zoals vanouds. Laten we rekening houden met elkaar en samen deze crisis doorkomen.

Bidden doen wij iedere dag, maar in oktober doen wij dat in het bijzonder. Dan bidden wij samen de rozenkrans. Deze tijd staat dit gebed centraal. Dit omdat op 7 oktober 1571 aan christelijke zijde de overwinning bij de Slag bij Lepanto werd toegeschreven aan het bidden van de rozenkrans door zowel het niet-strijdende volk als de krijgsmacht. Na de slag stelde Paus Pius V officieel op 7 oktober een feestdag in als gedachtenis van de overwinning op de Ottomanen. Sindsdien geldt de maand oktober als rozenkransmaand in de Rooms-Katholieke Kerk. Tijdens deze maand willen wij in onze kerk in het bijzonder bidden voor een remedie tegen het virus en voor allen die het virus hebben opgelopen en voor hen die aan het virus zijn gestorven. U bent welkom om mee te bidden. U kunt in het overzicht van de missen zien wanneer de rozenkrans wordt gebeden bij u in de kerk.



Pastorale Nieuwsbrief
Vanuit het pastoraal Team
van de Parochie Federaties
Maastricht West en Zuidwest

Allerzielen, Allerheiligen

Op 1 november gaan wij bidden voor de overleden van het afgelopen jaar tijdens het Allerzielenlof. Dit gebeurt in Wolder en Oud Caberg waar we ook de graven zullen gaan zegenen. Dit is een oud gebruik om dit te doen, nadat wij op Allerheiligen in de kerk baden



voor de alle heiligen. Deze vieringen trekken de afgelopen jaren veel bezoekers waar we natuurlijk heel erg blij om zijn. Wees op tijd, omdat dit jaar vanwege de maatregelen vol is vol geldt. Voor de mensen die het afgelopen jaar familieleden hebben verloren en waarvoor wij zullen bidden tijdens deze viering krijgen een uitnodiging voor deze viering. Wij zullen voor hen een aantal plaatsen reserveren. Hoeveel er dat zijn, zal in de uitnodigingsbrief worden vermeld. De tijden van het lof in uw kerk vindt u in het overzicht van diensten in de kerken van de federatie.

Kinderclub JPII

Kinderclub Don Bosco in parochiefederatie-West en *'t Lichtje* in parochiefederatie-Zuidwest heten voortaan *Kinderclub JPII*.

Kinderen van groep 4 tot en met 8 kunnen hieraan deelnemen. Voor kinderen uit groep 3 zal de club eind april/begin mei gaan starten.

De kinderen krijgen er les in ons mooie geloof en daarnaast is er spel en knutselactiviteiten. Je bent van harte welkom deze maand op de volgende data:

In de Basisschool van Wolder: 27-10-2020 en 10-11-2020.

In het zaaltje onder de kerk van Malberg (ingang aan de achterkant van de kerk): 13-10-2020 en 3-11-2020

Meld je even van te voren aan bij onze diaken Kees Bekker: mailadres: diakenbekker@ziggo.nl

Dan zijn jullie verzekerd van een mooie plaats.



Bijbellezen

De laatste woensdag van de maand is er weer bijbel lezen. Dat zal deze maanden op de volgende data zijn: 28-10-2020 en 25-11-2020. De avonden worden gehouden in het zaaltje van de kerk van Malberg, Dukaatplein 21. (Ingang aan de zijkant van de kerk). Meer info bij pastoor Schols: pastoorreneschols@gmail.com.



Renhuis de kerkmuis

Hallo hier ben ik dan weer. Renhuis de kerkmuis. Weet je ik was dit jaar niet op vakantie is was veel te veel bang. Veel Nederlanders zijn namelijk gewoon in Nederland op vakantie geweest ik vond het veel te druk. En weet je toen ik in mijn holletje zat hoorde ik de pastoor zeggen dat hij samen met de mensen de rozenkrans wilde gaan bidden. Nu ben ik eens in op een roos geklommen. Weet je dat je je daaraan goed kunt prikken. Dat deed pijn. Ik snap niet dat de mensen daar een krans van gaan maken. Dat doet toch pijn?



Ik ben maar weer eens gegaan naar mijn oom aan de Maas. Hij vertelde mij dat het helemaal geen rozen zijn waar de pastoor het over heeft gehad. Het is een ketting met kralen. Bij iedere kraal wordt er een weesgegroetje gebeden of een onze vader. Dus het doet niet zoveel pijn. Ik ga dat dan maar ook eens samen met de pastoor doen. Wil jij ook de rozenkrans gaan bidden of kijken wat dat is. Nu dat kan op de volgende website zei mijn oom aan de Maas: <https://www.rkactiviteiten.nl/kinderenbiddenvoorkinderen>

Hier kun je van alles vinden over de rozenkrans. Ook kun je hier iets doen voor de kinderen die in het vluchtelingenkamp zitten en het niet zo goed hebben als wij. Ik hoorde dat van een tante in Griekenland. Het schijnt daar niet leuk te zijn. Nu kijk maar eens op internet. Veel plezier.



Parochie project: Kleuterschoolproject Filipijnen

U heeft al gegeven voor ons meerjarig project: Kleuterschoolproject Filipijnen, het Kabataan Learning Center, waarvoor uiteraard nu al onze dank!

De nieuw geplande gebouwen zijn in aanleg of al redelijk ver klaar (op de afwerking na), dank zij uw goede gaven.

Het project is dus in een vergevorderd stadium. Met uw bijdragen in de komende adventsperiode moeten zijn in staat zijn om het project verder af te maken.

U kunt nog steeds geven bij de collectes, in de offerblokken voor



de Filipijnen en geld overschrijven op rekening NL57SNSB0858066661 tbv: Kleuterschoolproject Filipijnen.

Volgend jaar in de vasten gaan wij een nieuw project starten, hierover wordt u t.z.t. nog verder over geïnformeerd. Maar als voorproefje wil ik u wel al aangeven dat wij met dit project deze visie gaan ondersteunen: Elk kind heeft recht op onderwijs - en op voldoende eten. Dat willen wij gaan doen via Mary's Meals.

Tot ziens, misschien in de kerk.

LITURGISCHE VIERINGEN EN PAROCHIE AGENDA

Zaterdag 3 oktober 2020

19.00 Wolder H.Mis Organist: Nick Goudkuil
Els van Wunnink-Reijnen (col), voor het welzijn van onze parochie.

Zondag 4 oktober 2020

27^e zondag door het jaar

Toelichting op de lezingen uit: Jes. 5,1-7 Ps. 80 Fil. 4,6-9 Mt. 21,33-43
De lezing uit de profeet Jesaja en het Evangelie van deze dag houden ons een van de grote beelden voor uit de bijbel: het beeld van de wijngaard. Het brood staat voor alles wat de mens nodig heeft voor zijn dagelijks leven. Het water geeft vruchtbaarheid aan de aarde: het is de fundamentele gave die het leven mogelijk maakt. Maar de wijn drukt het voortreffelijke van de schepping uit, geeft ons het feest waarin wij de grenzen van het alledaagse overstijgen: de wijn "verblijdt het hart".

11.30 Daalhof H.Mis Organist: Pierre Willems
Voor het welzijn van het dekenaat.

Dinsdag 6 oktober 2020

15.00 Daalhof Ziekenlof

18.40 Wolder Rozenkrans 

19.00 Wolder H.Mis

Voor de overledenen van de familie Crauwels-Wijts

Donderdag 8 oktober 2020

09.00 Daalhof H.Mis



Voor de vluchtelingen om een veilige woonplaats.
Aansluitend Rozenkrans

Zondag 11 oktober 2020

28^e zondag door het jaar

Toelichting op de lezingen uit: Jes. 25,6-10a Ps. 23 Fil. 4,12-14.19-20 Mt. 22,1-14
Om over na te denken: De vraag is niet: hoeveel moet je doen om bij God te horen en straks voor altijd bij Hem te zijn? De vraag is: hoeveel is Hij je waard?

09.30 Wolder H.Mis

Organist: Pierre Willems

Overleden Zusters en familieleden van de Zusters onder de Bogen, Gerda Bessems-Wolters (jrd), Rina Haesen-Caubergh en Nico Haesen (col), Lie Bemelmans-Wijnands en Vic Bemelmans (col), Jo Caubergh (col), Annie Paulissen (col). Bèr Bastiaens, Fred van Osch (1ste jrd) en overleden familie, Mathieu Kerkhofs en Josefien Kerkhofs-Castermans.

11.30 Daalhof H.Mis

Organist: Pierre Willems

Marieke Schenk-van den Bosch en Pie Schenk (1^e jrd-col)

Dinsdag 13 oktober 2020

18.40 Wolder Rozenkrans 

19.00 Wolder H.Mis

Voor onze jeugd.

Woensdag 14 oktober 2020

10.00 Dagkerk Daalhof Biddende Moeders



Donderdag 15 oktober 2020

09.00 Daalhof H.Mis



Voor de gezinnen uit onze parochie.
Aansluitend Rozenkrans

Zaterdag 17 oktober 2020

19.00 Wolder H.Mis

Organist: Rick Debie

Annie Paulissen (col)

Zondag 18 oktober 2020 29^e zondag door het jaar - Wereldmissiedag

Toelichting op de lezingen uit: Jes. 45,1.4-6 Ps. 96 1 Tess. 1,1-5b Mt. 22,15-21
De wereld is scheef verdeeld. Wiens schuld is dat? Sommigen zijn geneigd om de natuur de schuld te geven, of nog directer; God, want als er één is die daar wat aan kan doen dan zou dat God toch wel zijn? Het is dit weekend Wereldmissiedag. Waarom is er zoiets als missie. Waarom laten we anderen het niet zelf uitzoeken en voelen wij ons zo gedreven om tot in de verste uithoeken van de aarde hulp te bieden? Het is Wereldmissiedag juist vanwege die scheve verhoudingen en omdat wij ervan overtuigd zijn dat God zo'n enorme scheve verdeling niet heeft gewild.

11.30 Daalhof H.Mis Organist: Pierre Willems

Ouders Lebon-Hardy en zoon Frans.

14.00 Wolder Doopviering Fay Vandenboorn



Dinsdag 20 oktober 2020

18.40 Wolder Rozenkrans



19.00 Wolder H.Mis

Leo Caniëls

Donderdag 22 oktober 2020

09.00 Daalhof H. Mis



Voor de zieken en ouderen uit onze parochie.
Aansluitend Rozenkrans

Zondag 25 oktober 2020

30^e zondag door het jaar

Toelichting op de lezingen uit: Ex. 22,20-26 Ps. 18 1 Tess. 1,5c-10 Mt. 22,34-40
Het openingsgebed op deze zondag ademt in de geest van Sint Augustinus.
"God, verdiep ons geloof, versterk onze hoop en verruim onze liefde. Geef ons de genade te beminnen wat u gebiedt opdat wij mogen bereiken wat u ons belooft.

09.30 Wolder H.Mis Organist: Rick Debie

Ouders Beurts-Smeets en familie, Louis Bastiaens (jrd).

11.30 Daalhof H.Mis Organist: Pierre Willems

Els van Wunnink-Reijnen (col).

Dinsdag 27 oktober 2020

18.40 Wolder Rozenkrans



19.00 Wolder H.Mis

Rina Haesen-Caubergh en Nico Haesen(col).

Woensdag 28 oktober 2020

10.00 Dagkerk Daalhof Biddende Moeders



Donderdag 29 oktober 2020

09.00 Daalhof H.Mis



Voor de mensen in rouw.
Aansluitend Rozenkrans

Zondag 1 november 2020

Hoogfeest: Allerheiligen

Toelichting op de lezingen uit: Apok. 7,2-4.9-14 Ps. 24 1 Joh. 3,1-3 Mt. 5,1-12a
De overleden Ierse dichter, filosoof en schrijver John O'Donohue beschreef een zegen als 'een cirkel van licht die getrokken wordt rondom een persoon om die te beschermen, te genezen en kracht te geven.... wanneer een zegen wordt uitgesproken gaat er een venster open in de eeuwigheid.' Wie kan ik vandaag zegenen?

09.30 Wolder H.Mis Organist: Rick Debie

Willy en Marieke Hertogen-Gulikers en schoonzoon, ouders Hertogen-Nijsten, zoon en dochter en ouders Gulikers-Jamin, Laurentius van Noppen en Anna van Noppen-Nicolaes, Sjeng Vandenboorn en Isabel van Noppen, zuster Berlindus, zonen Johan en Paul en schoonzoon Dolf.

11.30 Daalhof H.Mis Organist: Pierre Willems

Mia Pieters-Meurs.

Wij herdenken de overledenen voor wie wij sinds Allerzielen 2019 in de kerkelijke uitvaart in Daalhof hebben gebeden om het eeuwig leven:

† 12-05-20 Noëlle Daemen-Cimmermans 89 jr



15.00 Wolder Allerzielen vesper

Wij herdenken de overledenen voor wie wij sinds Allerzielen 2019 in de kerkelijke uitvaart in Wolder hebben gebeden om het eeuwig leven:

† 21-01-20 Theo Bastiaens 88 jr
† 29-01-20 Berthie Hofman-Felix 88 jr
† 07-02-20 Bèr Haesen 94 jr
† 21-03-20 Elly Hogenboom 85 jr
† 26-03-20 Lie Bemelmans- Wijnands 92 jr
† 26-03-20 Wies Bastiaens-Darding 94 jr
† 26-03-20 Annie Paulissen-Scharis 72 jr
† 04-04-20 Hein Hogenboom 85 jr
† 19-04-20 Piero Raia 66 jr
† 24-04-20 Rina Haesen-Caubergh 79 jr
† 27-04-20 Jo Caubergh 84 jr
† 26-05-20 Johan Bastiaens 71 jr
† 02-08-20 Els van Wunnink-Reijnen 86 jr
† 24-08-20 Ermanna Pellizzoni 90 jr



Dinsdag 3 november 2020

19.00 Wolder *H.Mis*

Peter Graven, overledenen van de familie Crauwels-Wijts.

Donderdag 5 november 2020

09.00 Daalhof *H.Mis*

Voor de zieken en ouderen uit de parochie.

Donderdag 5 november: Ziekencommunie



Vrijdag 6 november 2020

19.00 Wolder *H.Mis*

Dré en Jeanny Berkhof-Ritzen (col), Theo en Ita Bastiaens-Stevens (col), Annie Paulissen (col).

Aansluitend tot 20:00 uur stille aanbidding van het H. Sacrament



Zaterdag 7 november 2020

19.00 Wolder *H.Mis*

Organist: Rick Debie

H. Willibrordus

Zondag 8 november 2020

32^e zondag door het jaar

*Toelichting op de lezingen uit: Wijsh. 6,12-16 Ps. 63 1 Tess. 4,13-18 Mt. 25,1-13
Het evangelie van vandaag helpt ons om te concentreren op het hier en nu. Het helpt ons om volledig te leren leven in het heden, om daar God te zoeken en te vinden. Als we daarin slagen, lukt de rest vanzelf.*

11.30 Daalhof *H.Mis*

Organist: Pierre Willems

Noëlle Daemen-Cimmermans en Mathieu Daemen (col).

NIEUWS EN MEDEDELINGEN

Ziekenlof

Ziekenlof dinsdag 6 oktober om 15.00u. in de kerk van Daalhof met ziekenzalving voor hen die dat wensen.

Gaarne voor 2 oktober opgeven bij het parochiesecretariaat.

Doopvoorbereiding

Er wordt van uitgegaan dat de doopouders zich aanmelden voor de betreffende voorbereidingsavond.



Dinsdag 6 oktober Parochie Sint Pieter

't Pieterkelderke bij kerk St.Pieter Beneden St. Willibrordusstraat 12

Pastoor Vries of Kapelaan Pascual, Diaken de La Haye

tel. 043-3214694 E: info@sterre-der-zee.nl of st.pieter@free.nl

Woensdag 11 november Parochie Sint Servaas
Keizer Kareplein 4 St.Maternus hof (naast Pastorie)
Deken Dautzenberg, Kapelaan Garcia
Tel. 043-3214694. E: servaasbureau@hotmail.com

Woensdag 9 december Parochiefederatie West en Zuid-West Daalhof
Pastoraal Team. Dagkerk Daalhof ingang kerk. Tel. 043-341561
E. admin.zuidwest@rkmaastricht.nl

Gevraagd

Wenskaarten of kaarten met bloemen zijn welkom op het parochiesecretariaat.

Van kerstkaarten hebben we een overschot, dus die niet.

Dank bij voorbaat. Zr.Johanna

Ziekenbezoek

Mensen die ziek zijn in het ziekenhuis of thuis en graag bezoek wensen uit de parochie kunnen dit kenbaar maken door een telefoontje of mailtje naar het parochiesecretariaat.

Zieken kunnen het vaak niet zelf, maar een van de familieleden of kennissen kunnen dat dan in overleg doen.

In de mate van het mogelijke zal er gehoor aan gegeven worden.

Zr. Johanna.

Lees het vernieuwde bisdomblad De Sleutel

Het bisdomblad De Sleutel is vernieuwd. Het magazine over geloof en leven in Limburg verschijnt nu viermaal per jaar en is nog mooier en kleurrijker dan het al was. Interviews, columns, fotoreportages en achtergronden bij actuele kwesties. En veel nieuwe rubrieken: Met ziel en zaligheid, Mijn geloof, Waar was de bisschop en een selfie met Maria. Neem nu een abonnement en ontvang een leuk welkomstcadeau. Mail uw naam en adresgegevens naar info@bisdom-roermond.nl en voor € 29,00 krijgt u De Sleutel 4 x per jaar thuisgestuurd.

Welkom bij Roepingenvespers

In het kader van een landelijke themaweek over bijzondere roepingen vindt er op donderdag 5 november een roepingenvespers plaats in de abdijkerk van Rolduc. De priesterstudenten van het grootseminarie Rolduc bidden dan samen met bisschop Harrie Smeets voor roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven. Wie mee wil bidden, is van harte welkom. Aanvang: 17.00 uur. Abdij Rolduc, Heyendallaan 82 in Kerkrade.

Academie Rolduc over Oosterse Kerken

De Oosterse Kerken vormen een fascinerend onderdeel van het wereldchristendom. Kleurrijk als ze zijn, spreken ze tot de verbeelding. Het oosters christendom is een veelvormige wereld, die vaak nog te

weinig bekendheid geniet. Tijdens een lezing van Academie Rolduc op vrijdag 20 november gaat Leo van Leijsen van de Katholieke Vereniging voor Oecumene in op de geschiedenis en enkele belangrijke kenmerken van de Oosterse Kerken, met name op het terrein van de liturgie. Ook bespreekt hij de stand van zaken van de oecumene met andere christelijke kerken.

Academie Rolduc is een lezingenreeks van het grootseminarie en theologisch instituut Rolduc. Elke maand is er een andere spreker over een religieus of maatschappelijk thema. De lezingen zijn voor iedereen toegankelijk. Nieuw is dat de lezingen dit jaar op drie verschillende locaties in Limburg worden gegeven. De lezing van 20 november over de Oosterse Kerken vindt plaats in Abdij Rolduc, Heyendallaan 82 in Kerkrade. Deelname kost vijf euro per avond, ter plekke te voldoen. De lezing begint om 19.00 uur. Aanmelden vooraf is gewenst via academie@rolduc.nl. Bekijk het volledige jaarprogramma van Academie Rolduc op: www.bisdom-roermond.nl/academierolduc



Harmonie Wilhelmina

Op zaterdag 31 oktober geeft Harmonie Wilhelmina Wolder een "coronaproof" concert. Noteer de datum alvast in uw agenda en volg onze facebooksite "Harmonie Wilhelmina Wolder" of houdt u onze website www.harmoniewilhelmina.nl in de gaten voor meer info.



Harmonie Sint-Petrus en Paulus

Ons plan om, zoals in het vorige parochieblad vermeld, een "Hap-Stap-Concert" te organiseren, bleek dan toch te hoog gegrepen in coronatijden. De bedoeling was om diverse onderdelen van de vereniging op de binnenplaatsen van drie (voormalige) boerderijen in Wolder te laten optreden. Het bleek ondoenlijk om aan de coronamaatregelen te voldoen die de gemeente begrijpelijkerwijs vroeg. Besloten is daarom dat het voor een andere keer zal zijn.

Toch willen we graag concerten als muziekvereniging. En liefst op niet al te lange termijn, we repeteren immers niet voor niets. Op dit moment zijn we druk op zoek naar geschikte locaties. Bij het ter perse gaan van dit parochieblad was nog niet zeker waar en wanneer deze gaan plaatsvinden. Dat kunt u binnenkort lezen op onze Facebook-pagina en website. Of in De Limburger, de VIA of andere media.



Oud Papier - (zie ook afvalkalender) elke maand:

Wolder: Leonidas: de laatste zaterdag

Daalhof: Harmonie Petrus en Paulus: de 1^e zaterdag

Hazendans en Mariaberg: CV de Mineurs: de 1^e zaterdag

Campagne en Biesland: Harmonie Wilhelmina: de 3^e zaterdag



Woonzorgcentrum Daalhof

Van ma t/m vr van 9:30 tot 12:00 uur bent u van harte welkom voor een kopje koffie, thee en/of andere versnapering. Ook kunt u eens vrijblijvend deelnemen aan een of meerdere activiteiten.

▣ **Ouderen Soos Wolder:** Wekelijks op donderdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur in het Parochiehuys aan de Tongerseweg. Gezellig samen een praatje maken, een kaartje leggen, een potje sjoelen, enz. U komt toch ook! Info: Karin van Duurling 043-3437244



▣ **Sensor Telehulpverlening Limburg,** dag en nacht: ☎ 045 5719999

▣ **Noodnummer voor onvoorziene ziekenzorg:**

Larisa ☎ 043 - 369 06 70

▣ Wijkservicepunt Thuiszorg 043-3690602, wekelijks inloopsprekuur

Parochie-informatie: <http://www.rkmaastricht.nl/>

<https://www.facebook.com/katholiekmaastricht/>

De parochie federatie Maastricht-Zuidwest bestaat uit de parochies San Salvator (Daalhof-Hazendans), Onbevlekt Hart van Maria (Mariaberg) en H.H. Petrus en Paulus (Wolder-Campagne).

Pastoor R. Schols: Van Akenweg 61, 6218HL Maastricht, ☎ 043-3431566

Kapelaan Taison Titus Mgr. Vranckenplein 2, 6213HL, ☎ 043-8517387

Diaken K. Bekker: Quirinaalhof 7/p, 6215PK Maastricht, ☎ 06-54730903

Diaken J. Valke: diakenjos@gmail.com

Catechiste:

Zr. Johanna: via parochiesecretariaat ☎ 043-3431561

Privé ☎ 0032 89 411426 in Hoeselt

Parochiesecretariaat:

Penatenhof 101, 6215 BX Maastricht - Daalhof (☎ 3431561);

ma, wo en do van 9.00 tot 12.00 u; ✉ admin.zuidwest@rkmaastricht.nl

Verkrijgbaar: noventaarsen (€ 3,50).

IBAN - Bankrekeningnummers:

Voor KERKBLIJDRAGEN NL28 RABO 0158 4943 50

Voor MISINTENTIES NL84 SNSB 0865 2826 84

Voor KLEUTERSCHOOLPROJECT FILIPIJNEN NL57 SNSB 0858 0666 61

Het opgeven van intenties en/of het inleveren van kopij voor parochieblad jrg. 21-3 (zo 8 nov. t/m zo 13 dec.) kan t/m za 17 okt. op de bovengenoemde dagen en tijden bij het parochiesecretariaat of per e-mail: admin.zuidwest@rkmaastricht.nl of redactiesspp@hotmail.com