

# PAROCHIEBLAD

PAROCHIE FEDERATIE  
MAASTRICHT-ZUIDWEST

www.rkmaastricht.nl  
www.facebook.com/katholiekmaastricht  
admin.zuidwest@rkmaastricht.nl



JAARGANG 21 NR 4 \* DECEMBER 2020 - JANUARI 2021



Dat mogen wij op 25 december vieren. Een ding is zeker dat het dit jaar ook weer Kerst zal zijn. De vraag is, hoe wij dit feest kunnen vieren? Kunnen wij bij elkaar op bezoek? Kunnen wij naar een restaurant? We zullen moeten afwachten wat het kabinet ons gaat adviseren. Echter Kerstmis is meer dan eten. Met het feest van Kerstmis vieren we dat Jezus is geboren. God die mens is geworden. Hij laat zien dat hij met ons begaan is. Dat hij ons wil steunen waar dit nodig is. Jezus is geboren om ons te verlossen. Hij is geboren in een tijd waarin het volk, waar hij toe behoorde, onderdrukt werd door de Romeinen. Het bedje waar hij in geboren werd, was een voederbak in een stal. Er was geen groot paleis en er was geen gouden bedje voor hem weggelegd. God wilde laten zien dat Jezus geboren is voor iedereen. Dat hij met de armen en met mensen die lijden verbonden is. Hij heeft niet voor niets aan het kruis geleden. Daarom kunnen wij zeker in deze tijd bij hem aankloppen en hem vragen om steun. Daarom zou het goed zijn, dat wij net als Jezus

ook een steun zijn voor mensen in onze omgeving. Met name voor de eenzamen. Die zijn nu in deze coronatijd dubbel eenzaam. Laten we ook proberen buiten ons huis te kijken en hulp te bieden waar dat nodig is.

Tijdens de Kerst zal er een H.Mis méér zijn dan u gewend bent op Heilige avond. Dit om voldoende plaatsen te creëren. Wij weten bij het drukken van dit blad nog niet met hoeveel mensen wij samen Kerst kunnen vieren in de kerk. Daarom is voor de Heilige missen tijdens de kerst aanmelden noodzakelijk om u niet teleur te stellen als u aan de deur staat en de kerk vol is. Meldt u zich dus aan op het parochiesecretariaat. Nergens anders is het mogelijk omdat alleen op het secretariaat duidelijk is hoeveel aanmeldingen er per H.Mis binnen zijn.

Onze dank voor uw medewerking. Zeker voor diegene die bij de deur staat en zou moeten zeggen dat u niet binnen kunt, omdat u de moeite niet hebt genomen u aan te melden. Doe het dus voor u en voor de ander. Wij willen u danken voor uw medewerking. In de kerk is er een mondneuskapje verplicht.



U kunt ook op Heiligavond en tijdens de kerstdagen de H. Mis volgen via ons YouTube kanaal:

<https://www.youtube.com/channel/UCW3P2KjjNB-s7GRtNFM7wpQ>

7GRtNFM7wpQ

U vindt de juiste tijden van de live streaming op:

<https://www.facebook.com/RKMaastrichtwest>

Ook zal RTV Maastricht de nachtmis van 23.00u uitzenden vanuit de St. Servaas.

## Overleden



20 november 2020 Jeanny Hulst 89 jaar Larisa Maastricht. Voor haar werd de uitvaartdienst gehouden in de H. H. Petrus en Pauluskerk te Wolder in besloten kring op 26 november gevolgd door de crematie te Maastricht.

*Moge onze dierbare overledene rusten in vrede.  
Moge zij geborgen zijn bij God ons aller Vader in zijn eeuwige woning.  
Sterkte aan hen die hun dierbare moeten missen.*



### **Kerkebesturen gaan samen tot een kerkebestuur**

U weet dat ik sinds november vorig jaar pastoor ben van zowel de parochiefederatie Maastricht-West als van de federatie Zuidwest. Dit behelst 8 parochies. De twee kerkebesturen hebben besloten om samen te gaan. Dit om het pastoraat van het pastoraal team te vereenvoudigen en om de taken binnen het kerkebestuur beter te kunnen invullen. U zult er als parochiaan niet veel van merken. De kerken blijven gewoon open en de H. Missen blijven zoals u dat gewend bent. De financiën van de parochies blijven gescheiden. U betaalt kerkebijdrage voor uw eigen parochie. Door de samenwerking kunnen we op kosten besparen door gezamenlijke inkoop van diensten en goederen.

Wij zullen u als parochiaan in een informatieve bijeenkomst hierover informeren. U hoort nog hoe en wanneer wij dat gaan doen. De naam van de nieuwe federatie zal zijn:

*"Parochiefederatie Johannes Paulus II"*



De namen van de parochies blijven gewoon bestaan.

Ik verheug mij er op dat de samenwerking zal leiden tot een betere aanpak van het pastoraat.

De streefdatum om tot een kerkebestuur te komen is 1 januari 2021.

Pastoor R. Schols

### **Renhuis de Kerkmuis**

Hallo, allemaal, hier ben ik dan weer Renhuis de kerkmuis. Weet je wat er dan zo leuk is. De mensen zetten altijd een bak met lekker gedroogd gras in de kerk. Ik begrijp er nooit iets van. Weet je wat ik ook gek vind? Er staan altijd kleine mensen bij, die altijd stil staan. Ze bewegen nooit, zelfs niet als ik voorbij kom.

Ik ben dat maar eens gaan vragen bij mijn oom aan de Maas. Hij vertelde mij dat dat geen mensen zijn maar beelden. Mensen maken die en zetten die dan met Kerstmis in een stal. De beelden zijn van Maria en Jozef en de herders. Maria is de moeder van Jezus en Jozef zorgt samen met Maria voor Jezus. Het verhaal in de bijbel vertelt dat Jezus werd bezocht door de herders, daarom zetten ze er ook herders bij. Toen Jezus geboren is, kon Maria hem niet in een mooi bedje leggen. Er was in de stal alleen maar een voerbak voor de dieren en daar werd Jezus in gelegd, lekker in het warme stro. God wilde dat zijn zoon zo werd geboren, omdat hij voor iedereen is gekomen. Hij heeft verteld hoe je voor elkaar moet zorgen en hoe je God kunt ontmoeten. Bijvoorbeeld door te bidden of naar de mis te gaan.

Nu begrijp ik dat ik niet bang hoeft te zijn voor die beelden. Dat zijn geen mensen. Dus kan ik lekker in het stro, dat lekker warm is. Vorig jaar heb ik van dat stro een deken gemaakt. Ik slaap dan nu altijd lekker warm in mijn holletje. Nou tot ziens dan maar in de kerk. Kijk wel even uit, dat je niet op mij gaat staan als ik voorbij kom. En o ja, als je iets hoort ritselen in de stal, dan ben ik dat.

Daag tot de volgende keer.  
 Renhuis de kerkmuis.



**Zondag 13 december 2020**

3<sup>e</sup> zondag van de Advent

*Toelichting op de lezingen uit: Jes. 61,1-2a.10-11-Lc.1-1 Tess. 5,16-24-Joh. 1,6-8.19-28*  
 Vandaag gaat het evangelie over "Wat is uw identiteit?". Heel veel mensen ontlenuen hun identiteit aan hun functie, aan hun kennis, hun bekwaamheid, hun prestaties, hun titels. Daardoor onderscheiden ze zich van anderen. Als je ze op straat zou vragen wie zij zijn, dan zouden ze direct kunnen antwoorden met hun functie of titel: "Ik ben doctor X, ik ben generaal Y, ik ben directeur Z. Zo gauw ze hun functie of hun uniform kwijtraken, kunnen ze in een identiteitscrisis komen. Wie ben jij: dat is de grote vraag. Kun je en mag je wat anders antwoorden dan alleen je naam???"

**09.30 Wolder** H. Mis Organist: Rick Debie  
 Ouders Beurts - Smeets en familie, Hubertina Mares - Kroonen en familie, Jo Caubergh (col), Sjeng Vandenboorn en Isabel van Noppen, Zr. Berlindus, zonen Johan en Paul en schoonzoon Dolf, Maria Groothausen (col).

**11.30 Daalhof** H.Mis Organist: Pierre Willems  
 Voor allen die negatieve gevolgen ondervinden van corona, Jan Laumans (jrd)

**Dinsdag 15 december 2020**

**19.00 Wolder** H. Mis  
 Ouders Braeken-Beerts.

**Donderdag 17 december 2020**

**09.00 Daalhof** H.Mis  
 Voor de mensen in de tehuizen.

**14.00 De geplande Kerstviering Soos gaat in verband met corona niet door.**

**Zaterdag 19 december 2020**

**19.00 Wolder** H.Mis Organist : Rick Debie  
 Annie Paulissen (col)

**Zondag 20 december 2020**

4<sup>e</sup> zondag van de Advent

*Toelichting op de lezingen uit: 2 Sam.7,1-5.8b-11.16-Ps.89-Rom.16,25-27-Lc. 1,26-38*  
 Als je zoekt naar Gods ingrijpen in je leven, kijk dan niet aan het gewone voorbij. Wij zijn geneigd om bijzondere dingen te verwachten als God iets doet. Gebeurtenissen die wonderlijk zijn. Maar Gods werk is zichtbaar via oegenschijnlijk kleine dingen.

**11.30 Daalhof** H.Mis Organist: Pierre Willems  
 Voor de zieken uit parochiefederatie.

**Dinsdag 22 december 2020**

**19.00 Wolder** H.Mis  
 Voor de gezinnen.

**Woensdag 23 december 2020**

**10.00 Dagkerk Daalhof** Biddende Moeders



Woensdag 23 december: Ziekencommunie



**Donderdag 24 december 2020**

Vigilie van Kerstmis

*Toelichting op de lezingen uit: Jes. 9,1-3.5-6 Ps. 96 Titus 2,11-14 Lc. 2,1-14*  
 Als er ooit een nacht is waarin mensen Gods menslievendheid zien geboren worden in een mens, Jezus van Nazareth, dan is het deze nacht.  
 Als er ooit een nacht is waarin kinderen en jongeren in armoede mogen hopen op een betere toekomst, dan is het deze nacht.  
 Als ooit in een nacht onweerlegbaar aan het licht is gekomen dat er hoop is voor kleine mensen, dat God een toekomst heeft voor al wat kwetsbaar is, dan is het deze nacht.

**17.00 Wolder** Kerstspel Organist: Rick Debie

**19.00 Daalhof** Nachtmis

Jean Ploumen

**21.00 Wolder** H.Mis

**23.00 Wolder** Nachtmis

Laurentius van Noppen en Anna van Noppen - Nicolaes, Bèr en Riet Castermans-Ketelslegers en Noor Willems.



Als de dan geldende regels m.b.t. corona het toelaten zullen de H.Missen worden opgeluisterd door enkele leden van het Sint-Caeciliakoor o.l.v. Pierre Willems en organist Rick Debie.

Op 24 en 25 december is er een extra collecte voor het onderhoud van onze kerken



**Vrijdag 25 december 2020** Hoogfeest: Geboorte van Jezus - Kerstmis

**09.30 Wolder** H.Mis

*m.m.v enkele leden van Harmonie St.-Petrus en Paulus*

Overleden Zusters en familieleden van de Zusters onder de Bogen, Rina Haesen-Caubergh en Nico Haesen (col), Kitty Stevens-Henket en wederzijdse ouders en tante May Henket

**11.30 Daalhof** H.Mis

*m.m.v enkele leden van Harmonie St.-Petrus en Paulus*

Overleden ouders Schuffelers-Meertens en zoon Jo, Noëlle Daemen-Cimmermans (col) en Mathieu Daemen, Michel Kertzman.



**Zaterdag 26 december 2020**

*Tweede Kersdag - H. Stefanus*

**09.30 Wolder** H.Mis

*m.m.v. het fluitensemble van Harmonie Wilhelmina*

**Zondag 27 december 2020**

*Feest H.Familie: Jezus, Maria en Jozef*

*Toelichting op de lezingen uit: Gen 15, 1-6; 21, 1-3 Ps 105; Heb 11, 8, 11-12, 17-19; Lc 2, 22-40*  
*Het evangelie gaat op deze dag gewoon verder met waar we met kerstmis gestopt zijn. we horen hoe Jezus door zijn ouders wordt opgedragen in de tempel. Uit het verhaal blijkt hoe ieder die het kind ontmoet met vreugde vervuld raakt. Simeon zingt zijn lofzang: 'Mijn ogen hebben thans het heil aanschouwd!'.*

*De andere lezingen zinspelen op de onderlinge familierelaties. Ze worden ons in de eerste en tweede lezing in het geloof van Abraham en Sara ten voorbeeld gesteld. In dat geloof ontvingen zij leven en toekomst. En dat gebeurde omdat de Heer voor eeuwig zijn verbond gedenkt.*

**09.30 Wolder** H.Mis Organist: Rick Debie

Franciscus Bruls en Theresia Bocken.

**11.30 Daalhof** H.Mis Organist: Pierre Willems

Voor het welzijn van de parochie.

**Dinsdag 29 december 2020**

**19.00 Wolder** H.Mis

Voor de vervolgde christenen.

**Donderdag 31 december 2020**

**19.00 Wolder** H.Mis Uit dankbaarheid.

**Vrijdag 1 januari 2021** GEEN H.Mis

**Zondag 3 januari 2021**

*Hoogfeest: Openbaring des Heren*

*Toelichting op de lezingen uit: . Jes. 60, 1-6 Ps. 72 Ef. 3, 2-3a. 5-6 Mt. 2, 1-12*  
*Op deze feestdag gaan we weer in de leer bij deze drie wijzen, drie zoekers. Het is schitterend dat hun zoektocht eindigt bij een kind en zijn moeder. Het is fantastisch dat zij God vinden in een huis, waarin een moeder haar kind verzorgt en voedt. Hun wetenschap komt tot een hoogtepunt in dat wat heel alledaags is, heel gewoon. En toch zo bijzonder.*

**10.30 Wolder** H.Mis Organist: n.n.b.

Om zegen over het nieuwe jaar.

Als de dan geldende regels m.b.t. corona het toelaten is er na de H.Mis Nieuwjaarstreffen in het parochiehuis



**Daalhof** GEEN H.Mis

**Dinsdag 5 januari 2021**

**19.00 Wolder** H.Mis

De overledenen van de familie Crauwels-Wijts

**Donderdag 7 januari 2021**

**09.00 Daalhof** H.Mis

Voor onze jeugd.

**Zondag 10 januari 2021**

*Doop van de Heer*

*Toelichting op de lezingen uit: Jes 55, 1-11; Jes 12, 2-6; 1 Jh 5, 1-9; Mc 1, 7-11*  
*Vandaag gedenken wij de doop van de Heer in de Jordaan. De eerste lezing gaat over het water als een plek waar de Heer te vinden is. Daar sluit Hij een eeuwig verbond met zijn volk. Geen wonder dat het antwoord daarop luidt: 'Gij zult in vreugde water putten aan de bronnen van uw Redder'. In de beide andere lezingen horen we over de Geest. Jezus wordt gedoopt met de heilige Geest. Het is de Geest, die over Hem getuigt in waarheid en op dit getuigenis mogen ook wij geloven dat Hij de Zoon is, Gods veelgeliefde.*

**09.30 Wolder** H.Mis Organist: n.n.b.

Jeanny Hulst (6wkd), Jo Caubergh (col), Sjeng Vandenboorn en Isabel van Noppen, Zr. Berlindus, zonen Johan en Paul en schoonzoon Dolf.

**11.30 Daalhof** H.Mis Organist: Pierre Willems

Voor het welzijn van de parochie.

## Dinsdag 12 januari 2021

19.00 Wolder H.Mis

Voor de wereldvrede.

## Donderdag 14 januari 2021

09.00 Daalhof H.Mis

Noëlle Daemen-Cimmermans en Mathieu Daemen (col).

## Zaterdag 16 januari 2021

19.00 Wolder H.Mis Organist: n.n.b.

Voor de vrede in de wereld.

## Zondag 17 januari 2021

2<sup>e</sup> zondag door het jaar

*Toelichting op de lezingen uit: 1 Sam. 3,3b-10.19 Ps. 40 1 Kor. 6,13c-15a.17-20 Joh. 1,35-42  
Als we nieuwe personen ontmoeten, moeten we onszelf eerst een kans geven om hen te leren kennen. Als we vervolgens houden van wat we zien, worden we aangetrokken door alles waar ze voor staan. Geven we Jezus een kans in ons drukke leven zodat de aantrekkingskracht van zijn persoon op ons kan inwerken?*

11.30 Daalhof H.Mis Organist: Pierre Willems

Voor het welzijn van de parochiefederatie.

## NIEUWS EN MEDEDELINGEN

### Doopvoorbereiding

Er wordt van uitgegaan dat de doopouders zich aanmelden voor de betreffende voorbereidingsavond.

Voor verdere informatie:

Tel. 043-341561 of E-mail [admin.zuidwest@rkmaastricht.nl](mailto:admin.zuidwest@rkmaastricht.nl)



### Ziekenbezoek

Mensen die ziek zijn in het ziekenhuis of thuis en graag bezoek wensen uit de parochie kunnen dit kenbaar maken door een telefoontje of mail naar het parochiesecretariaat.

Zieken kunnen het vaak niet zelf, maar een van de familieleden of kennissen kunnen dat dan in overleg doorgeven

In de mate van het mogelijke zal er gehoord aan gegeven worden.

Zr.Johanna.

## Voedselbank

De voedselbank is gevestigd aan het Fatimaplein 73 hoek Andoorstraat.

Op donderdag van 14.00 - 17.00 u. is die open. Wie goede kleding heeft, gebonden aan het seizoen, kan die er brengen. Ook zijn bruikbare kleine spullen welkom.

Ook kunnen er houdbare producten gebracht worden.

## Gevraagd

Wenskaarten of kaarten met bloemen zijn welkom op het parochiesecretariaat. Van kerstkaarten hebben we een overschot, dus die niet.

Dank bij voorbaat, Zr.Johanna

## De heilige Pater Karel Houben wordt 200 jaar

Op 11 december 2021) is het precies 200 jaar geleden dat Pater Karel in de watermolen in Munstergeleen werd geboren. Op z'n 24e trad hij in bij de paters passionisten, die hem naar Ierland stuurden.

Daar verwierf 'father Charles' grote bekendheid als de 'pater met de zegenende handen.' Op 5 januari 1893 overleed hij in Dublin. Die datum geldt als zijn feestdag op de kerkelijke kalender. Zijn geboortehuis in Munstergeleen is nu een kapel en een bedevaartsoord. Dagelijks komen er pelgrims om de voorspraak in te roepen van de heilige pater, die twee eeuwen geleden in die molen aan de Geleenbeek werd geboren.

Het Huis voor de Pelgrim in Maastricht biedt dat jaar van 6 tot en met 11 juni (als de coronamaatregelen het toelaten) een bedevaart naar Ierland aan, waarbij onder andere het graf van Pater Karel in Dublin wordt bezocht. Tegelijkertijd wordt een rondreis langs bijzondere plekken in Ierland gemaakt.

Meer informatie over deze bedevaart is te vinden op [www.huisvoordepelgrim.nl](http://www.huisvoordepelgrim.nl)



## Harmonie Wilhelmina wenst alle parochieleden fijne feestdagen!

Voor aanvang van de nachtmis op donderdag 24 december om 21.00 uur wordt de muziek verzorgd door het koperensemble van Harmonie Wilhelmina.

Zaterdag 26 december (2e kerstdag) wordt om 9.30 uur de H.Mis opgeluisterd door het fluitensemble van Harmonie Wilhelmina.

Bovenstaande is natuurlijk afhankelijk van de dan geldende corona maatregelen.

De volgende personen hebben dit jaar jubileum bij Harmonie Wilhelmina: Nico Hogenboom (70 jaar lid), Pierre Bastiaens (70 jaar lid), Henk Kluts (60 jaar lid), Brigitte Moors (40 jaar lid), Petra Pauwels (40 jaar lid), Wim van Herpt (25 jaar lid), Lucie Hameleers (25 jaar lid), Marco Senten 12,5 jaar lid), Maurice Pauwels (12,5 jaar lid). Van harte gefeliciteerd allemaal!!



## Harmonie Sint-Petrus en Paulus

Helaas staan ook onze activiteiten nog steeds op een laag pitje. In elk geval gaan de muzieklessen wel gewoon door. En in januari starten we weer met diverse nieuwe groepen. U kunt uw kinderen bijvoorbeeld aanmelden voor het "Spelen met Muziek"-programma. Dit zijn lessen, eigenlijk meer vrolijke bijeenkomsten, voor kinderen van 3 tot en met 6 jaar op vrijdag van 16.30 tot 17.30 uur waarin we het zaadje van de liefde voor muziek proberen te planten. Kosten €7,50 per maand. Proeflessen zijn mogelijk.

Ook start er in januari op de vroege vrijdagavond een solfègegroepje voor kinderen vanaf 7 jaar.

Verder is het mogelijk individueel een aantal proeflessen op een bepaald instrument te volgen.

Meer informatie en aanmelden via Marjorie Nelissen, tel. 043-3437111 of via [post@hppwolder.nl](mailto:post@hppwolder.nl)

Alvast hele mooie kerstdagen gewenst. Zonder Midwinterconcert, zonder Kerstmarkt, maar toch met een beetje live kerstmuziek in de kerk. En alvast een gelukkig coronavrij 2021 toegewenst.

**Oud Papier** - (zie ook afvalkalender) elke maand:

**Wolder:** Leonidas: de laatste zaterdag

**Daalhof:** Harmonie Petrus en Paulus: de 1<sup>e</sup> zaterdag

**Hazendans en Mariaberg:** CV de Mineurs: de 1<sup>e</sup> zaterdag

**Campagne en Biesland:** Harmonie Wilhelmina: de 3<sup>e</sup> zaterdag



▣ **Ouderen Soos Wolder:** Wekelijks op donderdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur in het Parochiehuis aan de Tongerseweg. Gezellig samen een praatje maken, een kaartje leggen, een potje sjoelen, enz. U komt toch ook! Info: Karin van Duurling 043-3437244

▣ **Sensor Telehulpverlening Limburg,** dag en nacht: ☎ 045 5719999

▣ **Noodnummer voor onvoorzien ziekenzalving:**

Larisa ☎ 043 - 369 06 70

▣ Wijkservicepunt Thuiszorg 043-3690602, wekelijks inloopsprekuur



Parochie-informatie: <http://www.rkmaastricht.nl/>

<https://www.facebook.com/katholiekmaastricht/>

De parochie federatie Maastricht-Zuidwest bestaat uit de parochies San Salvator (Daalhof-Hazendans), Onbevlekt Hart van Maria (Mariaberg) en H.H. Petrus en Paulus (Wolder-Campagne).

**Pastoor R. Schols:** Van Akenweg 61, 6218HL Maastricht, ☎ 043-3431566

**Kapelaan Taison Titus** Mgr. Vranckenplein 2, 6213HL, ☎ 043-8517387

**Diaken K. Bekker:** Quirinaalhof 7/p, 6215PK Maastricht, ☎ 06-54730903

**Diaken J. Valke:** [diakenjos@gmail.com](mailto:diakenjos@gmail.com)

**Catechiste:**

Zr. Johanna: via parochiesecretariaat ☎ 043-3431561

Privé ☎ 0032 89 411426 in Hoeselt)

**Parochiesecretariaat:**

Penatenhof 101, 6215 BX Maastricht - Daalhof (☎ 3431561);

ma, wo en do van 9.00 tot 12.00 u; ✉ [admin.zuidwest@rkmaastricht.nl](mailto:admin.zuidwest@rkmaastricht.nl)

Verkrijgbaar: noveenkaarsen (€ 3,50).

**IBAN - Bankrekeningnummers:**

Voor KERKBLIJDRAGEN NL28 RABO 0158 4943 50

Voor MISINTENTIES NL84 SNSB 0865 2826 84

Voor KLEUTERSCHOOLPROJECT FILIPIJNEN NL57 SNSB 0858 0666 61

Het opgeven van intenties en/of het inleveren van kopij voor parochieblad jrg. 21-5 (zo 17 jan. t/m zo 28 feb.) kan t/m 24 dec. op de bovengenoemde dagen en tijden bij het parochiesecretariaat of per e-mail: [admin.zuidwest@rkmaastricht.nl](mailto:admin.zuidwest@rkmaastricht.nl) of [redactiesspp@hotmail.com](mailto:redactiesspp@hotmail.com)