

---

---

# PAROCHIEBLAD

PAROCHIE FEDERATIE  
MAASTRICHT-ZUIDWEST

[www.rkmaastricht.nl](http://www.rkmaastricht.nl)  
[www.facebook.com/katholiekmaastricht](https://www.facebook.com/katholiekmaastricht)  
[admin.zuidwest@rkmaastricht.nl](mailto:admin.zuidwest@rkmaastricht.nl)



---

---

JAARGANG 21 NR 5 \* JANUARI - FEBRUARI 2021

---

---

## 2021 het nieuwe jaar met goede hoop

Het jaar 2020 is nu ten einde en we zijn al een tijdje in het nieuwe jaar. De dagen gaan weer verder. Het jaar is gewoon begonnen. Kerstmis is ook gewoon door gegaan, weliswaar met beperkingen, maar Jezus is echt voor ons geboren. De verlosser is geboren. De coronatijd is gewoon in het nieuwe jaar mee gegaan. Voor mensen die besmet zijn geraakt of waarvan een familielid is besmet geraakt staat de tijd echter even stil. Zorgen overstelpen het gevoel. Een onzichtbaar virusje zit in iemands lichaam. Onvoorspelbaar wat dit doet. Het schakelt gewoon de fatale functies uit. Het lijkt wel een oorlog. Wat gaat er gebeuren en hoe zal de afloop zijn. Doktoren zeggen het ook niet te weten, maar ze doen er alles aan om het tot een goed einde te brengen. Het is net alsof je omleidingen moet leggen om het verkeer goed te laten gaan, maar dan wel steeds opnieuw en met onvoorspelbare momenten. En dan loopt de weg ook nog naar het ongewisse, gehuld in mist. Je leven zit in een achtbaan. Maar zo is het leven natuurlijk niet alleen voor hen. Ook kinderen die niet naar school kunnen en niet bij hun oma of opa normaal op bezoek mogen. Dat roept vragen op waar je als ouder geen antwoord op hebt. Wanneer kan ik weer naar school mamma. Wanneer kan ik mijn vriendjes weer op de speelplaats spelen. Wanneer wordt weer alles normaal. De grote tieners die niets

snappen van dit gedoe. Waarom kan ik niet gewoon met men vrienden feesten? Jongeren die van verveling dingen doen die vervelend zijn. Een virus dat je niet eens kunt zien, zorgt ervoor dat bedrijven niet meer kunnen doen waar ze goed in waren. Het zal maar je bedrijf zijn dat door de corona maatregelen omvalt. Hoe ga je dan weer de toekomst in hoe gaat het verder. Nog steeds weten we het niet.

Wat we wel weten is dat Jezus voor ons geboren is in die kersnacht. Wij gaan nu verder met het kerkelijk jaar, ook dat gaat gewoon verder. In februari de opdracht van de Heer. We gaan dan met kaarsjes door de kerk. Licht dat hoop geeft. Daar mogen we allemaal op wijzen naar onze kinderen. We weten niet hoe het allemaal gaat lopen. We weten niet wat de toekomst gaat brengen, wanneer alles weer normaal kan zijn, maar we weten wel dat we er niet alleen voor staan. Jezus is er voor iedereen. Zoals het kaarsje licht geeft in de duisternis. Op het feest van de opdracht van de Heer, of in de volksmond Maria Lichtmis, gaan we met kaarsen door de kerk. Zoals de kaarsen de kerk verlicht, zo verlicht Jezus onze lasten om deze tijd door te komen. Blijf hopen, Hij laat je niet in de steek. Ga respectvol met elkaar om en respecteer ieders mening, maar zorg wel voor de medemens. Wij mogen de mensen die een zwakke gezondheid hebben of op leeftijd zijn niet alleen laten staan, omdat wij ons leven niet willen inperken. Dat kan niet en dat zou niet christelijke zijn. Wees het licht van de wereld, voor iedereen zonder uitzondering. Vertrouw op de Heer. Wij hoeven onze handen maar in Zijn handen te leggen en hij zal ons leiden. Moeten wij iemand afstaan, dan geeft hij hoop door het eeuwig leven. Moet ons bedrijf stoppen; dan geeft hij hoop door bijstand en laat zien dat het zin heeft om opnieuw te beginnen. Dit laatste naar zijn voorbeeld. Hij is steeds weer opgestaan toen hij met het kruis op zijn schouders op de grond viel. Tot drie keer toe. Op weg naar een schijnbaar uitzichtloze situatie. Het kruis waar hij aan moest sterven. Toch was er hoop, het eeuwig leven. Er is altijd weer hoop, ook al zien we het niet altijd. Slaat de verveling toe; dan is het goed je te bezinnen waarom het leven eigenlijk is. Vraag je eens af, wat is

nu echt van belang? Is het niet kunnen feesten nu echt zo belangrijk dat het leven geen zin meer heeft? Wat is nu echt van belang om te leven? Wat blijft als alles om je heen weg valt. Dat is toch Jezus? Hij blijft tot op het einde. Hij blijft je steunen, ook al zien veel mensen het niet meer zitten. Laten we dat doen dan zal de wereld er heel anders uitzien en dan heeft de coronatijd toch iets mooi gebracht. God maakt kromme wegen toch weer recht. Ik bid voor u allen, iedereen die op welke wijze dan ook hinder ondervindt door de coronavirus. Dat we versterkt door deze crisis heen komen.  
Pastoor R. Schols



*Pastorale Nieuwsbrief*  
*Vanuit het pastoraal Team*  
*van de Parochie Federaties*  
*Maastricht West en Zuidwest*



Op **16 januari** zullen in de kerk van Wolder kinderen die de eerste communie gaan ontvangen komend jaar, bij Maria gaan bidden voor zieke kinderen of kinderen die in de knel zitten. We zullen samen de kinderrozenkrans bidden. God luistert heel graag naar het gebed van kinderen, en al helemaal als zij daarbij de voorspraak van Maria vragen. Hoe alles vorm zal worden gegeven is nog niet bekend. We zullen natuurlijk rekening moeten houden met de maatregelen die gelden vanwege Covid-19.

Kent u een kind, klein of groot, dat wel wat extra gebed kan gebruiken? Laat het ons weten! U kunt dit doen door de voornaam van het kind aan ons door te geven. Ook vragen wij uw adres, omdat we aan u een kaart zullen geven bestemd voor het kind waarvoor gebeden wordt.

Voor elk kind waarvoor wij bidden, worden ook kaarten gemaakt door de kinderen. In verband met de privacy van het kind, worden deze kaarten en een kleine attentie daarom gestuurd aan degene die de intentie opgeeft. Uitsluitend om deze reden vragen we u om uw adres aan ons door te geven. Uiteraard worden uw gegevens nergens anders voor gebruikt. U kunt deze gegevens sturen naar ons mailadres of u kunt een formulier nemen in de kerk en dit invullen en op ons parochiesecretariaat inleveren.

Emailadres: [parochiecluster.maastrichtwest@gmail.com](mailto:parochiecluster.maastrichtwest@gmail.com).

U kunt ook meer informatie inwinnen op de website van de stichting Kinderen bidden voor kinderen. Zij organiseren nog meer activiteiten. Daar kunt u natuurlijk ook kijken met uw dochter, zoon of kleinkind. Ook voor hen zijn er leuke dingen te vinden en kunnen ze actief deelnemen. Het adres van de stichting is: [www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl](http://www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl)

**Overleden** 20 december 2020 - Alie Koeijmans-Veerkamp 95 jaar weduwe van Pieter Koeijmans Prof. Pieter Willemstraat Maastricht. Vroeger woonde ze aan de Tongerseweg. Voor haar werd de uitvaartdienst gehouden in de H.H. Petrus en Pauluskerk te Wolder op 24 december gevolgd door de begrafenis op de Algemene Begraafplaats aan de Tongerseweg.



21 december 2020 - Pol Bastiaens 91 jaar, La Valence, voorheen Belfort. Voor hem werd de uitvaartdienst gehouden in de H.H. Petrus en Pauluskerk te Wolder op 28 december gevolgd door de crematie in Eijsden.

*Mogen onze dierbare overledenen rusten in vrede.*  
*Mogen zij geborgen zijn bij God ons aller Vader in zijn eeuwige woning.*  
*Sterkte aan hen die hun dierbare moeten missen.*

**H. Mis op maandag**

Voortaan wordt ook op maandag om 9.00u in de kerk van Daalhof de H. Mis gevierd. U bent van harte welkom aanwezig te zijn. U hoeft zich voor deze mis niet aan te melden.

**Zaterdag 16 januari 2021**

**19.00 Wolder** H.Mis Organiste: *Ilona de Jong*  
Voor de vrede in de wereld.

**Zondag 17 januari 2021**

**11.30 Daalhof** H.Mis Organist: *Pierre Willems*  
Voor het welzijn van de parochiefederatie.

**Maandag 18 januari 2021**

**Daalhof 09.00** H. Mis  
Voor de eenheid van de christenen.

**Dinsdag 19 januari 2021**

**Wolder 19.00** H. Mis  
Voor de vervolgte christenen.

**Donderdag 21 januari 2021**

**Daalhof 09.00** H.Mis  
Voor de jeugd.

**Zondag 24 januari 2021**

**Wolder 09.30** H.Mis Organist: *Rick Debie*  
Rina Haesen-Caubergh en Nico Haesen (col), Maria Groothausen (col), André Berkhof en Jeanny Berkhof-Ritzen (jrd), ouders Beurts-Smeets en kinderen  
**Daalhof 11.30** H.Mis Organist: *Pierre Willems*  
Voor de mensen die te lijden hebben onder de coronapandemie.

**Maandag 25 januari 2021**

**Daalhof 09.00** H. Mis  
Voor de eenheid van de christenen.

**Dinsdag 26 januari 2021**

**Wolder 19.00** H. Mis  
Cornelia Beurts en familie.

*H.H. Timoteüs en Titus*

**Woensdag 27 januari 2021**

**10.00 Daalhof** *Biddende Moeders*



**Donderdag 28 januari 2021**

**Daalhof 09.00** H. Mis  
Voor de gezinnen uit onze parochiefederatie.

*H. Thomas van Aquino*

**Zondag 31 januari 2021**

**Daalhof 10.30** H.Mis Organist: *Pierre Willems*  
Bèr Haesen en Ies Haesen-Castermans (jrd), Alie Koeijmans-Veerkamp (6 wkd)

*4<sup>e</sup> zondag door het jaar*

---

Na afloop Koffiedrinken,  
als de dan geldende regels m.b.t. corona het toelaten.

---



**Maandag 1 februari 2021**

**Daalhof 09.00** H. Mis  
Voor de vluchtelingen.

**Dinsdag 2 februari 2021**

**Wolder 19.00** H. Mis *Maria Lichtmis*  
Voor de kinderen uit onze parochiefederatie.

*Opdracht van de Heer in de tempel*

**Donderdag 4 februari 2021**

**Daalhof 09.00** H. Mis  
Voor de zieken uit onze parochiefederatie.

---

Donderdag 4 februari: Ziekencommunie

---



**Vrijdag 5 februari 2021**

**Wolder 19.00** H.Mis

Annie Paulissen (col), voor de overledenen van de familie Crauwels-Wijts.

*Aansluitend tot 20:00 uur stille aanbidding van het H. Sacrament*



**Zaterdag 6 februari 2021**

**Wolder 19.00** H.Mis Organist: nnb

Sjeng Vandenboorn en Isabel Noppen, Zr. Berlindus, zonen Johan en Paul en schoonzoon Dolf, Theo en Ita Bastiaens-Stevens (jrd).

**Zondag 7 februari 2021**

**Daalhof 11.30** H.Mis met Kinderwoorddienst

Organist: Pierre Willems

Voor het welzijn van de parochiefederatie.

*5<sup>e</sup> zondag door het jaar*



Kinderwoorddienst

**Maandag 8 februari 2021**

**Daalhof 09.00** H.Mis

Voor ons dekenaat.

**Dinsdag 9 februari 2021**

**Wolder 19.00** H. Mis

Voor de daklozen.

**Woensdag 10 februari 2021**

**Daalhof 10.00** H. Mis

Biddende Moeders.

**Donderdag 11 februari 2021**

**Daalhof 09.00** H. Mis

Om groei in het geloof.

*O.L. Vrouw van Lourdes*

**Zaterdag 13 februari 2021**

**Wolder 19.00** H. Mis Organist; n.n.b.

Felix Bocken en Helena Rutten, Chris Vrancken, Mieneke Vrancken-Hamers en zoon Paul (jrd).

*Carnavalsmis*

**Zondag 14 februari 2021**

**Daalhof 11.30** H. Mis

Mia Pieters - Meurs (jrd).

*6<sup>e</sup> zondag door het jaar*

*Organist: Pierre Willems*

**Maandag 15 februari 2021**

Geen H.Mis i.v.m. Carnaval.

**Dinsdag 16 februari 2021**

Geen H.Mis i.v.m. Carnaval.

**Woensdag 17 februari 2021** *Aswoensdag - Dag van vasten en onthouding*

**Wolder 19.00** H. Mis

Voor een goede voorbereiding op Pasen.

*Uitdelen Askruisje*



**Donderdag 18 februari 2021**

**Daalhof 09.00** H.Mis

Voor de vrede in de wereld.

**Zaterdag 20 februari 2021**

**Wolder 19.00** H. Mis Organist: n.n.b.

Voor het welzijn van onze parochiefederatie.

**Zondag 21 februari 2021**

**Daalhof 11.30** H. Mis

Voor de kinderen van ons parochieproject.

*1<sup>e</sup> zondag in de Veertigdagentijd*

*Organist: Pierre Willems*

**Maandag 22 februari 2021**

**Daalhof 09.00** H. Mis

Voor de mensen in oorlogsgebieden.

**Dinsdag 23 februari 2021**

**Wolder 19.00** H. Mis

Voor allen die lijden onder corona.

**Woensdag 24 februari 2021**

**10.00 Daalhof** *Biddende Moeders*



**Donderdag 25 februari 2021**

**Daalhof 09.00** H. Mis

Voor de alleenstaanden en ouderen.

**Zondag 28 februari 2021**

2<sup>e</sup> zondag in de Veertigdagentijd

**Wolder 09.30** H. Mis Organist: n.n.b.

Kitty Stevens-Henket en wederzijdse ouders en tant May, Leo Gilissen en Lies Gilissen-Vranken (jrd).

**Daalhof 11.30** H. Mis Organist: Pierre Willems

## NIEUWS EN MEDEDELINGEN

### H.Doopsel

Ouders die hun kindje willen laten dopen, kunnen contact opnemen met het parochiesecretariaat om een doopdatum en doopvoorbereidingsavond af te spreken.



### Ziekenbezoek

Mensen die ziek zijn in het ziekenhuis of thuis en graag bezoek wensen uit de parochie kunnen dit kenbaar maken door een telefoontje of mail naar het parochiesecretariaat.

Zieken kunnen het vaak niet zelf, maar een van de familieleden of kennissen kunnen dat dan in overleg doorgeven

In de mate van het mogelijke zal er gehoord aan gegeven worden.

Zr.Johanna.

### Dank

Dank u wel allen die zich ingespannen hebben om ons weer zo goed te voorzien van kaarten voor de verjaardagen en zieken.

Zeer bedankt, Zr. Johanna

### Voedselbank

De voedselbank is gevestigd aan het Fatimaplein 73 hoek Andoorstraat. Op donderdag van 14.00 - 17.00 u. is die open. Wie goede kleding heeft, gebonden aan het seizoen, kan die er brengen. Ook zijn bruikbare kleine spullen welkom evenals houdbare producten.

### Waarom Maria-Lichtmis eigenlijk geen Mariafeest is

Maria-Lichtmis heet het feest dat de Kerk op 2 februari viert. De naam is een beetje verwarrend, want het is eigenlijk geen Mariafeest. Het pasgeboren kerstkind is de echte hoofdpersoon. Maria-Lichtmis wordt gevierd op de 40e dag na Kerstmis. Volgens de joodse traditie was dat het moment om een eerstgeboren zoon voor God te brengen in de tempel. De officiële naam van het feest luidt ook 'Opdracht van de Heer'.

Waarom dan die verwarring met Maria? Dat heeft te maken met een andere traditie op dezelfde dag. Volgens dezelfde joodse wet was het gebruik dat een vrouw 40 dagen na de bevalling van een zoon naar tempel ging voor een reinigingsritueel. Het woord reiniging klinkt in moderne oren misschien wat vreemd, maar betekende dat een vrouw na een bevalling een rustperiode van 40 dagen werd gegund. Eigenlijk heel modern dus. Maria-Lichtmis is de afsluiting van dat 'zwangerschapsverlof' van Maria.

Daarom was deze dag in het verleden ook de officiële afsluiting van de kersttijd. Dat verklaart tevens waar de naam Lichtmis vandaan komt. Als Jozef en Maria op de 40e dag met hun pasgeboren zoon naar de tempel gaan, ontmoeten ze daar de oude Simeon, die in het kind de Messias herkent en hem "een Licht" noemt "dat voor de heidenen straalt" (Lucas 2, 32). Daaruit ontstond in de eerste eeuwen de traditie om op deze dag een lichtprocessie te houden. In de Middeleeuwen kwam daar het gebruik bij om met Maria-Lichtmis ook kaarsen te zegenen, die dan weer een dag later gebruikt kunnen worden voor de Blasiuszegen van 3 februari.

### Harmonie Wilhelmina

Harmonie Wilhelmina wenst alle parochieleden een gelukkig, liefdevol en gezond 2021!

Op 3 februari start bij Harmonie Wilhelmina een nieuwe, leuke muziekcursus "Muziekmaatjes" voor kinderen van 6 en 7 jaar. Een cursus van 15 weken waarin kinderen op speelse wijze op allerlei manieren met muziek bezig zijn. Kinderen maken tijdens deze cursus kennis met ritme en melodie. Kinderen leren



muziek herkennen, leren spelenderwijs de noten en gaan zelf aan de slag met muziek maken op allerlei verschillende instrumenten. Denk aan spelletjes zoals muziekmemory, noten leren lezen met fruitritmekaarten, bodypercussie en nog veel meer! 15 lessen van 45 minuten voor €75,-. Elke woensdagmiddag van 14.45 tot 15.30 uur in de Harmoniezaal van Harmonie Wilhelmina. Aanmelden via [opleiding@harmoniewilhelmina.nl](mailto:opleiding@harmoniewilhelmina.nl) tot uiterlijk 15 januari 2021

### Harmonie Sint-Petrus en Paulus

Helaas kunnen wij ook voor de komende periode nog geen activiteiten aankondigen. Dus ook geen carnavalsactiviteiten.

Het voorjaar, zo vanaf maart, brengt allicht perspectief en nieuwe hoop. Wij geloven er in.

De liefde voor de muziek, en vooral dan het samen muziek maken, is het afgelopen jaar alleen maar groter geworden.



**Oud Papier** - (zie ook afvalkalender) elke maand:

**Wolder:** Leonidas: de laatste zaterdag

**Daalhof:** Harmonie Petrus en Paulus: de 1<sup>e</sup> zaterdag

**Hazendans en Mariaberg:** CV de Mineurs: de 1<sup>e</sup> zaterdag

**Campagne en Biesland:** Harmonie Wilhelmina: de 3<sup>e</sup> zaterdag



GODS PLAN IS GROTER DAN JOUW PIJN

▢ *Sensoor Telehulpverlening Limburg*, dag en nacht: ☎ 045 5719999

▢ **Noodnummer voor onvoorziene ziekenzalving:**

Larisa ☎ 043 - 369 06 70

▢ Wijkservicepunt Thuiszorg 043-3690602, wekelijks inloopsprekuren

Parochie-informatie: <http://www.rkmaastricht.nl/>

<https://www.facebook.com/katholiekmaastricht/>

De parochie federatie Maastricht-Zuidwest bestaat uit de parochies San Salvator (Daalhof-Hazendans), Onbevlekt Hart van Maria (Mariaberg) en H.H. Petrus en Paulus (Wolder-Campagne).

**Pastoor R. Schols:** Van Akenweg 61, 6218HL Maastricht, ☎ 043-3431566

**Kapelaan Taison Titus** Mgr. Vranckenplein 2, 6213HL, ☎ 043-8517387

**Diaken K. Bekker:** Quirinaalhof 7/p, 6215PK Maastricht, ☎ 06-54730903

**Diaken J. Valke:** [diakenjos@gmail.com](mailto:diakenjos@gmail.com)

### Catechiste:

Zr. Johanna: via parochiesecretariaat ☎ 043-3431561

Privé ☎ 0032 89 411426 in Hoeselt)

### Parochiesecretariaat:

Penatenhof 101, 6215 BX Maastricht - Daalhof (☎ 3431561);

ma, wo en do van 9.00 tot 12.00 u; ✉ [admin.zuidwest@rkmaastricht.nl](mailto:admin.zuidwest@rkmaastricht.nl)

Verkrijgbaar: noventaarsen (€ 3,50).

### IBAN - Bankrekeningnummers:

Voor KERKBIJDRAGEN NL28 RABO 0158 4943 50

Voor MISINTENTIES NL84 SNSB 0865 2826 84

Voor KLEUTERSCHOOLPROJECT FILIPIJNEN NL57 SNSB 0858 0666 61

Het opgeven van intenties en/of het inleveren van kopij voor parochieblad jrg. 21-6 (zo 28 feb. t/m zo 4 apr.) kan t/m za 6 feb. op de bovengenoemde dagen en tijden bij het parochiesecretariaat of per e-mail:

[admin.zuidwest@rkmaastricht.nl](mailto:admin.zuidwest@rkmaastricht.nl)

of [redactiesspp@hotmail.com](mailto:redactiesspp@hotmail.com)