

PAROCHIEBLAD

PAROCHIE FEDERATIE
MAASTRICHT-ZUIDWEST

www.rkmaastricht.nl
www.facebook.com/katholiekmaastricht
admin.zuidwest@rkmaastricht.nl



JAARGANG 21 NR 6 * MAART 2021



Pastorale Nieuwsbrief
Vanuit het pastoraal Team
van de Parochie Federaties
Maastricht West en Zuidwest

Vastenactie 2021



Een nieuw jaar en een nieuwe Vastenactie. De vastentijd is voor ons een periode van vasten, onthechting, overweging om daardoor ruimte te geven om ons te bezinnen op ons christelijk leven. Zo kunnen we ons ook bewuster worden van onze medemensen en hen in solidariteit helpen.

De vastenactie helpt ons om die steun concreet en tastbaar te maken.

Voor ons is eten normaal en bij ons heerst geen honger. In andere delen van de wereld is dat anders. Vooral voor kinderen is honger een rem op hun ontwikkeling, want met een holle maag leert het erg slecht. Elk kind heeft recht op onderwijs en op voldoende eten. Dat is een visie die uitgedragen wordt door de stichting Mary's Meals. Dit is een ANBI stichting die zich als doel stelt om de armste kinderen elke dag een maaltijd te verstrekken. Elk kind ontvangt een dagelijkse maaltijd op de plek waar het ook onderwijs krijgt. Dat is wat Mary's Meals doet.

Mary's Meals voedt op dit moment elke dag meer dan 1.800.000 kinderen. Om één kind een heel jaar van een maaltijd te voorzien is op dit moment € 18,30 nodig. Omgerekend dus € 0.07 per kind per dag. Ze zijn begonnen in Malawi, maar voeden nu kinderen in alle arme landen over de hele wereld.

Het geld dat u bijeenbrengt wordt gebruikt om voedsel te kopen op de lokale markten en bij lokale boeren. Het voedsel wordt bij de school afgeleverd, vaak door de plaatselijke boeren zelf. Elke dag staan er vrijwilligers (vaak de ouders) bij de school om de maaltijd te bereiden voor de kinderen. Zo snijdt het mes aan twee kanten. De kinderen gaan naar school én krijgen eten en de lokale boeren hebben een vaste bron van inkomsten.



Mary's Meals is geen eenmalige actie; als er ergens steun geboden wordt, dan wordt deze steun ook gecontinueerd. En daar past onze manier van omgaan met de Vastenactie ook goed bij. Wij gaan niet voor één jaar, maar steunen een project gedurende meerdere jaren.

Nederland heeft een eigen vestiging van Mary's Meals. Mocht u interesse hebben en meer willen weten over de stichting dan kunt u de website bezoeken www.marysmeals.nl.

Daar staat ook de film Generation Hope (<https://www.marysmeals.nl/doe-mee/boek-en-films/>).

Een bekroonde indrukwekkende film waarin duidelijk wordt gemaakt wat de Stichting Mary's Meals doet en hoe de steun bij de kinderen die het nodig hebben terecht komt.

Wij willen u vragen Mary's Meals te ondersteunen en gedurende de komende vastenperiode weer ruimhartig te geven op de verschillende collectepunten bij de uitgang van onze kerken in de kenmerkende Mary's Meals blauwe bекers, maar u kunt ook doneren in de offerblokken voor Mary's Meals.

U kunt ook geld overschrijven op de bankrekening van de parochie NL28 RABO 0158 4943 50 met als kenmerk: Mary's Meals.

Als de vastenperiode voorbij is hoeft u niet te stoppen met het helpen van deze kinderen. Uw giften kunt u blijven storten op onze bankrekening of deponeren in de offerblokken.

Mogen we in staat zijn om veel kinderen een heel jaar eten te geven. Het kost u slechts € 18,30 om een kind een jaar lang elke dag een maaltijd te geven.

Diaken Kees Bekker

Noveen van de Goddelijke Barmhartigheid:

Zoals we voorheen vele jaren, in de kerk van Oud-Caberg, de noveen gebeden hebben, willen we ook dit jaar weer de noveen van de Goddelijke Barmhartigheid bidden. Deze beginnen we op Goede Vrijdag in de kerk van Oud-Caberg aansluitend aan de Viering van de Herdenking van het Lijden en Sterven van Jezus, dus ongeveer om 16.00 uur. U kunt zelf de noveen bidden elke dag om 15.00 uur. Zondag ná Pasen is de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid, een dag waarop u vele genaden kunt ontvangen. (voor meer info zie; Welkomdagboekzusterfaustina.com)
Diaken Jos Valke



Kruisweg

Tijdens de vastentijd kunt u op verschillende plaatsen de kruisweg bidden. Op dinsdagvond om 18.40u vóór de H. Mis van 19.00u. in de kerk van Wolder. Op woensdagmiddag om 15.00u. in de kerk van Daalhof. Op vrijdagmiddag om 15.00u. in de kerk van Oud-Caberg.



Extra gebeden voor en tijdens de avondklok en lockdown

Zolang er sprake is van een Lock down, is er ook op woensdagavond van 19.00u t/m 19.45u in de kerk van Daalhof een geleide aanbidding. Er zullen gebeden worden uitgesproken, tijdens het uitstellen van het Allerheiligste. Dit kan in de vorm van het rozenkransgebed, psalmen of bijbellezingen. Wij bidden dat er snel een einde komt aan de pandemie. Ook kunt u via Facebookpagina van de pastoor of via ons YouTube kanaal Heilige Mis Maastricht de rozenkrans meebidden vanaf 20.45u. Als u deze media niet kunt ontvangen, dan kunt u natuurlijk op dit tijdstip de rozenkrans zelf bidden en u zo bij ons aansluiten. Het gebed wordt ingeluid door de klokken in de kerktorens van Oud-Caberg en Wolder. Dit gebed kunt u blijven volgen zolang de avondklok van kracht is.



Renhuis de kerkmuis

Hallo allemaal. Hier ben ik dan weer. Renhuis de kerkmuis. De vorige keer had ik even niets te vertellen. Ik moest in quarantaine vanwege dat gekke coronavirus. Nou dat is nu gelukkig voorbij. Is niet leuk dat gekke virus. Hoop dat dit snel voorbij is. Nu hoor ik de pastoor vertellen dat het weer Veertigdagentijd is of Vastentijd. Wat

is dat nu weer. Veertig dagen is wel duidelijk, maar wat moet je daar nu mee? Wat moet je 40 dagen doen? Wat bedoelt de pastoor dan nog met die vastentijd? Zou hij bedoelen dat je veertig dagen de tijd hebt om vast te zitten? Nou dat hoeft van mij niet meer. De dagen van quarantaine en thuiszitten waren voor mij meer dan genoeg. Ik ben dan toch maar weer eens naar mijn oom aan de Maas gegaan. Deze vertelde mij dat de pastoor hier iets heel anders mee bedoelde. Veertigdagentijd en vastentijd is precies hetzelfde. Wist je dat tussen Aswoensdag en Pasen precies 40 dagen zitten. Je moet dan de zondagen niet mee tellen. En Aswoensdag is de dag na Carnaval. Het is de bedoeling dat je die 40 dagen vast. Dat is niet vast zitten, maar iets minder doen en toch weer iets meer doen. Iets minder doen, wat je leuk vindt. Dus misschien iets minder of niet snoepen, maar je kunt bijvoorbeeld ook minder op je spelcomputer spelen. Daarnaast moet je dan weer iets meer doen voor een ander. Misschien in de Coronatijd boodschappen doen voor een ouder iemand op de hoek of iets vaker je kamer opruimen, zonder dat je moeder dat vraagt. Als je dat doet, zegt mijn oom, dan doe je dat ook voor God, want die vindt het leuk als we meer tijd voor Hem inruimen. Dus als je voor een ander iets doet, dan doe je ook iets voor God. En dan zou God het nog leuker vinden, als je ook iets meer gaat bidden. Nou als



je minder achter de computer zit, dan heb je daar ook iets meer tijd om te bidden. Nou ik ga het dan toch maar eens proberen, doen jullie mee? Tot de volgende keer
Renhuis de kerkmuis.



	<p>Overleden 8 januari 2021 Fien Tonigold -Sullot, weduwe van Joseph Tonigold, 90 jaar, Herculeshof, voorheen Mariaberg Maastricht. Voor haar werd de uitvaartdienst gehouden in de SanSalvatorkerk op 14 januari gevolgd door de begrafenis op de algemene begraafplaats Oostermaas.</p>
	<p>15 januari 2021 Fred Crolla, echtgenoot van Corry Koch, 85 jaar, Herculeshof. Voor hem werd de uitvaartdienst gehouden in de H. H. Petrus en Pauluskerk te Wolder op 21 januari gevolgd door begrafenis op de Algemene begraafplaats aan de Tongerseweg.</p>
	<p><i>Mogen onze dierbare overledenen rusten in vrede. Mogen zij geborgen zijn bij God ons aller Vader in zijn eeuwige woning. Sterkte aan hen die hun dierbare moeten missen.</i></p>

LITURGISCHE VIERINGEN EN PAROCHIE AGENDA

Woensdag 24 februari 2021 
Daalhof 15.00 *Kruisweg*
Daalhof 19.00 *Geleide Aanbedding*



Zondag 28 februari 2021 *2^e zondag in de Veertigdagentijd*
Wolder 09.30 *H. Mis - Organist: Eggie Prick*
Leo Gilissen en Lies Gilissen - Vrancken (jrd), Laurentius van Noppen en Anna van Noppen-Nicolaes, Pol Bastiaens (6wkd).
Daalhof 11.30 *H. Mis met Kinderwoorddienst*
Organiste: Ilona de Jong
Fien Tonigold - Sullot (6 wkd), Pie Janssen (jrd).



Maandag 1 maart 2021
Daalhof 09.00 *H. Mis*
Voor de vluchtelingen.

Dinsdag 2 maart 2021
Wolder 18.40 *Kruisweg* 
Wolder 19.00 *H. Mis* 
Rina Haesen-Caubergh en Nico Haesen (col), voor de overledenen van de familie Crauwels - Wijts.

Woensdag 3 maart 2021 
Daalhof 15.00 *Kruisweg*
Daalhof 19.00 *Geleide Aanbedding*



Donderdag 4 maart 2021
Daalhof 09.00 *H. Mis*
Voor de daklozen.

Donderdag 4 maart: Ziekencommunie



Vrijdag 5 maart 2021 *1^e vrijdag van de maand*
Wolder 19.00 *H. Mis*
Annie Paulissen (col), Dré Berkhof en Jeanny Berkhof - Ritzen (col).

Aansluitend tot 20:00 uur stille aanbidding van het H. Sacrament



Zaterdag 6 maart 2021
Wolder 19.00 *H. Mis* *Organist: Eggie Prick*
Voor de gezinnen.

Zondag 7 maart 2021 *3^e zondag in de Veertigdagentijd*
Daalhof 11.30 *H. Mis met Kinderwoorddienst*
Organist: Pierre Willems
Voor het welzijn van de parochiefederatie.



Maandag 8 maart 2021
Daalhof 09.00 *H. Mis*
Voor hen die vervolgd worden omwille van het geloof.

Dinsdag 9 maart 2021
Wolder 18.40 *Kruisweg* 
Wolder 19.00 *H. Mis*
Voor de zieken.



Woensdag 10 maart 2021 
Daalhof 15.00 *Kruisweg*
Daalhof 19.00 *Geleide Aanbedding*



Donderdag 11 maart 2021
Daalhof 09.00 *H. Mis*
Voor allen die lijden onder corona.

Zondag 14 maart 2021 *4^e zondag in de Veertigdagentijd*
Wolder 19.00 *H. Mis* *Organist: Eggie Prick*
Jeanny Hulst en zoon Luc (col), overleden ouders Beurts - Smeets en kinderen.

Daalhof 11.30 *H. Mis met Kinderwoorddienst*
Organiste: Ilona de Jong
Voor het welzijn van het dekenaat.



Maandag 15 maart 2021
Daalhof 09.00 *H. Mis*
Om groei in geloof.

Dinsdag 16 maart 2021
Wolder 18.40 *Kruisweg* 
Wolder 19.00 *H. Mis*
Voor de jongeren uit de parochiefederatie.



Woensdag 17 maart 2021 
Daalhof 15.00 *Kruisweg*
Daalhof 19.00 *Geleide Aanbedding*



Donderdag 18 maart 2021

Daalhof 09.00 H. Mis voor de Eerste Communicanten en hun ouders.

Zaterdag 20 maart 2021

Wolder 19.00 H. Mis Organist Eggie Prick
Pastoor Piet van der Aart

Zondag 21 maart 2021

Daalhof 11.30 H. Mis met Kinderwoorddienst
Organiste: Ilona de Jong
Tonny van Huykelom-Maas (1^e jrd)



Kinderwoorddienst

Maandag 22 maart 2021

Daalhof 09.00 H. Mis
Voor de gezinnen.

Dinsdag 23 maart 2021

Wolder 18.40 Kruisweg

Wolder 19.00 H. Mis



Vic Bemelmans en Lie Bemelmans - Wijnands

Woensdag 24 maart 2021

Daalhof 15.00 Kruisweg

Daalhof 19.00 Geleide Aanbidding



Donderdag 25 maart 2021

Daalhof 09.00 H. Mis

Voor roepingen tot priesterschap en religieuze leven.

Hoogfeest: Maria Boodschap

Zondag 28 maart 2021

Wolder 09.30 H. Mis Organist: Eggie Prick

Bèr Bastiaens (jrd) - Cornelia Beurts (jrd) en familie, Annie Paulissen (jrd).

Daalhof 11.30 H. Mis met Kinderwoorddienst
Organiste: Ilona de Jong



Kinderwoorddienst

Noëlle Daemen - Cimmermans en Mathieu Daemen (col).

NIEUWS EN MEDEDELINGEN

H.Doopsel

Ouders die hun kindje willen laten dopen, kunnen contact opnemen met het parochiesecretariaat om een doopdatum en doopvoorbereidingsavond af te spreken.

De doopselvieringen zijn in Wolder steeds op de 3^e zondag van de maand.



Ziekenbezoek

Mensen die ziek zijn in het ziekenhuis of thuis en graag bezoek wensen uit de parochie kunnen dit kenbaar maken door een telefoontje of mail naar het parochiesecretariaat.

Zieken kunnen het vaak niet zelf, maar een van de familieleden of kennissen kunnen dat dan in overleg doorgeven

In de mate van het mogelijke zal er gehoor aan gegeven worden.

Zr. Johanna.

Parochie project: Kleuterschoolproject Filipijnen

Het ene project loop ten einde en een ander start weer op.

U heeft in de afgelopen jaren al veel gegeven voor ons meerjarig project: Kleuter-schoolproject Filipijnen, het Kabataan Learning Center, waarvoor uiteraard onze dank!

In de afgelopen 3 jaar heeft u € 6500,00 bij elkaar weten te brengen voor dit goede doel. De nieuw geplande gebouwen zijn in aanleg of al redelijk ver klaar (op de afwerking na), dank zij uw goede gaven.

Zoals u heeft kunnen lezen starten we dit jaar met een nieuw parochie project onder het motto: Elk kind heeft recht op onderwijs - en op voldoende eten. Dat willen wij gaan doen via Mary's Meals. Diaken Kees Bekker



Dank

Dank u wel allen die zich ingespannen hebben om ons weer zo goed te voorzien van kaarten voor de verjaardagen en zieken. Zeer bedankt.

Zr. Johanna

Voedselbank

De voedselbank is gevestigd aan het Fatimaplein 73 hoek Andoorstraat. Op donderdag van 14.00 - 17.00 u. is die open. Wie goede kleding heeft, gebonden aan het seizoen, kan die er brengen. Ook zijn bruikbare kleine spullen welkom.

Ook kunnen er houdbare producten gebracht worden.

De digitale 40-dagenretraite 2021 van de jezuïeten

Het licht van uw gelaat is de titel van de online 40-dagenretraite in 2021. De retraite gaat op Aswoensdag 17 februari van start en eindigt op Paaszondag. Het is alweer de veertiende digitale retraite van de jezuïeten. De teksten zijn geschreven door jezuïet Bert Daelemans.

Deelnemers krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de 40-dagentijd, de Goede Week en het Paasmysterie intenser te beleven.

Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.40dagenretraite.org.

Enkele citaten van deelnemers aan de vorige digitale retraite:

- "Ik heb in het openbaar vervoer in de stiltecoupé de tijd genomen om de retraite te doen, omdat er thuis veelal geen stilte is."
- "Ik ben het meest blij dat ik als protestant mee mag/kan liften met m'n rooms-katholieke familie!"
- "De digi-tijd breekt aan! Gezien er steeds meer kerken niet meer actief zullen zijn, zullen wij gelovigen moeten leren gebruik te maken van de digitale mogelijkheden zodat we pelgrims blijven en geen dolers worden."
- "Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo'n dagelijkse speldenprik doet me goed: een klein moment van aandacht en bezinning."

Voor deze veertiende digitale retraite van de jezuïeten rekenen we op 20.000 retraitanten uit Nederland en Vlaanderen.

Deelnemers schrijven zich in door hun e-mailadres op te geven via 40dagenretraite.org. Ze ontvangen gedurende de 40-dagentijd dagelijks een gebedsmail.

Zoom-meditaties.

Iedere zaterdag zal er een geleide meditatie plaatsvinden via Zoom. Daarin worden de deelnemers uitgenodigd om in gebed terug te blikken op de gebedstijd, alleen en tegelijk verbonden met de andere deelnemers. Deze geleide meditaties verschijnen ook op YouTube. Zo kunnen we in tijden van corona toch met elkaar verbonden zijn.

Inspiratie

De retraite is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit. In het online gastenboek op ignatiaansbidden.org/gastenboek kunnen deelnemers hun gebedservaringen delen.

Een productie van ignatiaansbidden.org, die jaarlijks twee digitale retraites verzorgt: tijdens de Advent en de 40-dagentijd. Ons doel is mensen te helpen in hun gebed tijdens de speciale tijden in het kerkelijk jaar. Om zich meer bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun leven.

Het jaar van Sint-Jozef

'Bij ons thuis als maart is, staat er op de schouw / een beeldje van Sint-Jozef naast de Lieve Vrouw.' Zo luidt de eerste regel van een oud lied ter ere van Sint-Jozef. Vanwege zijn feestdag op 19 maart geldt de hele maand als 'Jozefmaand'. Maar eind vorig jaar zorgde paus Franciscus voor een verrassing door 2021 uit te roepen tot een volledig Jaar van Sint-Jozef.

Met dit speciale themajaar wil paus Franciscus de heilige Jozef als beschermer extra benadrukken. Ook zijn rol als voedstervader wordt extra belicht. De paus brengt dit in verband met de zorg voor armen en migranten en ook de rol van Jozef als patroonheilige van de arbeiders. "De coronapandemie heeft duidelijk gemaakt welke betekenis gewone mensen hebben, die dagelijks veel geduld tonen en hoop bieden," aldus paus Franciscus. Volgens hem lijken ze daarmee op de heilige Jozef: "Deze onopvallende man, die dagelijks, discreet en in het verborgene aanwezig is."

Ook Jaar van het Gezin

Op de feestdag van Sint-Jozef (19 maart) begint een tweede themajaar: het Jaar van het Gezin. Op die dag is het precies vijf jaar geleden dat de pauselijke brief 'Amoris Laetitia' over het gezin werd gepubliceerd. Met dit jaar wil de paus het sacrament van het huwelijk opnieuw onder de aandacht brengen, maar ook gezinnen in staat stellen om actieve getuigen van het familieapostolaat te worden en jongeren bewust te maken van het belang van een goede voorbereiding op hun eigen liefdes- en gezinsleven.

Hoe we in de Vasten aan 40 dagen komen

De 40-dagentijd is de periode tussen carnaval en Pasen. Het is de voorbereidingstijd op Pasen en van oudsher een tijd van vasten en bezinning. Maar wie de kalender erbij pakt en goed telt, komt tot de conclusie dat dit 46 dagen zijn en geen 40. Het antwoord op die vraag is heel simpel: de zondagen tellen niet mee. De zondag is in de traditie van de Kerk nooit een vastendag geweest, want dan vierten we de verrijzenis van Christus. Elke zondag is het al een beetje Pasen. Wie dan vanaf Aswoensdag tot en met Paaszaterdag telt, komt precies op 40 uit.

Strikt genomen is het trouwens geen 40-dagentijd maar een 38-dagentijd, want in de liturgie eindigt de 40-dagentijd bij het begin van het zogeheten Triduum Sacrum, de drie heilige dagen vóór Pasen. Dat betekent dat de 40-dagentijd officieel eindigt bij het begin van de avondmis op Witte Donderdag.

Dan is er nog de waarom 40 dagen en geen 30 of 50? Dit heeft te

maken met de symbolische betekenis van het getal 40 in de joodse en de christelijke traditie. Zowel in het Oude als het Nieuwe testament komt er regelmatig een periode van veertig dagen en zelfs veertig jaar voor.

Onze 40-dagentijd of vasten verwijst vooral naar de 40 dagen waarin Jezus zich in de woestijn terugtrok om te vasten en te bidden, voordat hij aan zijn openbare leven begon. Hij leefde 40 dagen in totale soberheid en onthechting, zodat hij zich daarna volledig in dienst kon stellen van de verkondiging van de Blijde Boodschap. Een goed voorbeeld om te volgen.

Harmonie Wilhelmina

Op woensdag 24 maart starten er 2 nieuwe korte muziek cursussen bij Harmonie Wilhelmina. "Kortjakje" voor kinderen van 4 en 5 jaar en "Muziekmaatjes" voor kinderen van 6 en 7 jaar.



Op een creatieve manier worden de beginselen van muziek maken aangeleerd waarbij speelplezier voorop staat. Het betreft 15 lessen van 30 minuten op woensdagmiddag. "Kortjakje" van 15.45 -16.15 uur voor slechts €60, "Muziekmaatjes" van 14.45 -15.30 uur voor slechts €75. Beide cursussen worden gegeven in de zaal van Harmonie Wilhelmina op Wolder. Aanmelding van je (klein)kind loopt via: opleiding@harmoniewilhelmina.nl. Er kan tot uiterlijk 12 maart ingeschreven worden. Voor meer informatie over de jeugd en opleidingen zie onze website <https://www.harmoniewilhelmina.nl/kind/>

Harmonie Sint-Petrus en Paulus

De coronabeperkingen zijn nog niet ten einde, maar in de maand maart hopen we in elk geval weer met de repetities te kunnen starten. Het voor 18 april geplande concert in het Theater a/h Vrijthof is op het moment dat we de kopij voor dit parochieblaadje inleveren nog niet geannuleerd, maar de kans dat het doorgaat is nihil. Hopelijk kunnen we u het volgend parochieblaadje wel weer muzikale activiteiten aankondigen.



Oud Papier - (zie ook afvalkalender) elke maand:

Wolder: Leonidas: de laatste zaterdag

Daalhof: Harmonie Petrus en Paulus: de 1^e zaterdag

Hazendans en Mariaberg: CV de Mineurs: de 1^e zaterdag

Campagne en Biesland: Harmonie Wilhelmina: de 3^e zaterdag



▣ **Sensor Telehulpverlening Limburg**, dag en nacht: ☎ 045 5719999

▣ **Noodnummer voor onvoorzien ziekenzaling:**

Larisa ☎ 043 - 369 06 70

▣ Wijkservicepunt Thuiszorg 043-3690602, wekelijks inloopsprekuur

Parochie-informatie: <http://www.rkmaastricht.nl/>

<https://www.facebook.com/katholiekmaastricht/>

De parochie federatie Maastricht-Zuidwest bestaat uit de parochies San Salvator (Daalhof-Hazendans), Onbevlekt Hart van Maria (Mariaberg) en H.H. Petrus en Paulus (Wolder-Campagne).

Pastoor R. Schols: Van Akenweg 61, 6218HL Maastricht, ☎ 043-3431566

Kapelaan Taison Titus Mgr. Vranckenplein 2, 6213HL, ☎ 043-8517387

Diaken K. Bekker: Quirinaalhof 7/p, 6215PK Maastricht, ☎ 06-54730903

Diaken J. Valke: diakenjos@gmail.com

Catechiste:

Zr. Johanna: via parochiesecretariaat ☎ 043-3431561

Privé ☎ 0032 89 411426 in Hoeselt)

Parochiesecretariaat:

Penatenhof 101, 6215 BX Maastricht - Daalhof (☎ 3431561);

ma, wo en do van 9.00 tot 12.00 u; ✉ admin.zuidwest@rkmaastricht.nl

Verkrijgbaar: noveenkaarsen (€ 3,50).

IBAN - Bankrekeningnummer:

Voor kerkbijdragen, misintentie, project Mary's Meals en overige bijdragen:

NL28 RABO 0158 4943 50 ten name van Petrus Paulus/San Salvator

Het opgeven van intenties en/of het inleveren van kopij voor parochieblad van zo 28 mrt. t/m zo 2 mei kan t/m za 6 mrt. op de bovengenoemde dagen en tijden bij het parochiesecretariaat of per e-mail: admin.zuidwest@rkmaastricht.nl