

Dekenaar Nieuws



Postadres: Dekenaat Maastricht, Keizer Karelplein 4,
6211 TC MAASTRICHT
Email: dekenaat.maastricht@gmail.com

Zevenenveertigste jaargang, nummer 3, Herfst 2022: "TROOST"

Uitgave van het Dekenaat Maastricht

Redactie: dekenaatsbestuur

Verspreiding: via de parochies en per mail
Wie graag Dekenaar Nieuws per mail wenst te ontvangen kan dit kenbaar maken door een mail te sturen aan:
dekenaat.maastricht@gmail.com

Bestuur Dekenaat Maastricht:

Voorzitter: Deken J. Dautzenberg

Vicevoorzitter: Pastoor R. Schols

Secretaris: E. van Berlo

Penningmeester: Joep Ottenheim

Leden:

W. Wolters, P. Geelen, R. Schoufs,
D. Nijssen

Bank ING:

IBAN: NL 37 INGB 0003 1526 30
t.n.v. Dekenaat Maastricht



Allerzielen zie pag. 9



Magisch Maastricht zie pag. 19



DE HERFST KENT KLEUREN, WAAR DE ZOMER GEEN WEET VAN HEEFT!

Beste lezers,

Voor u ligt de nieuwe editie van het Dekenale Nieuws.

In dit voorlaatste nummer van 2022 loopt het thema "troost" als een rode draad. De nachten lengen en het wordt een donkere tijd, in vele opzichten. Velen maken zich zorgen over asielzoekende vluchtelingen, dreigend oorlogsgeweld, torenhoge energierekeningen, inflatie, moreel verval en ontkerkelijking. Anderen zijn ernstig ziek, kampen met depressie en hebben geen uitzicht op betere tijden. Het gemis van dierbare overledenen schuurt nog meer dan voorheen. Juist in deze donkere tijd hebben gelovigen de moed om een kaars te ontsteken. De eerste adventskrans wordt genoemd "Nox praecessit", de nacht is voorbij! Maar ook voor en na advent blijven we kaarsen en licht ontsteken, want het mag en kan met Jezus nooit zo donker worden dat je geen lichtpuntje meer ziet.

Op velerlei wijzen geven wij met de talrijke vrijwilligers, de bestuursleden, catechisten, priesters, diakens (en zelfs bisschoppen) in ons dekenaat uiting aan die hoop en aan de troost die daarvan uitgaat. Op de volgende bladzijden laten jong en oud van zich horen.

Ik wens u, mede namens de redactie, veel inspiratie en troost,

deken John Dautzenberg



**'LAAT DIE
KINDEREN TOCH
BIJ MIJ KOMEN'
MARCUS 10,14**

Beste Mensen,

Als kapelaan van St. Anna – Lambertus en St. Servaas bereid ik de communicanten voor om volgend jaar in onze parochies hun Eerste Communie te ontvangen. Voor kinderen is de Eerste Communie een belangrijke stap en een mooie ervaring. Na de doop volgt het tweede sacrament: kinderen ontvangen voor het eerst de Heilige Communie tijdens de eucharistieviering. Door de Eerste Communie voelen kinderen zich steeds meer thuis in de kerk. Ze gaan beginnen met een uitgebreide voorbereiding: communielessen, kinderwoorddienst en andere gezamenlijke activiteiten met de parochiefederatie West, Johannes Paulus II.

Een aantal weken geleden zijn we gestart met de voorbereiding met informatieavond en ouderavond. Er kwamen zo'n 35 ouders van Maastricht-West. De meeste voorbereiding doen we samen met de parochiefederatie JP11; dezelfde thema's voor de lessen, Sint-Martinusviering, de palmpasestokken maken, Kinderkruisweg enzovoort. Maar de kinderen gaan voor de communielessen naar verschillende plekken. Sommige kinderen volgen de lessen op school; bijvoorbeeld John F. Kennedyschool. Sommige kinderen gaan naar het parochiezaaltje om de les te volgen. De ouders kunnen ook kiezen in welke kerk de kinderen hun eerste communie gaan ontvangen. Dus deze keer hebben we vijf communicanten voor de Annakerk. Dit keer zijn het eigenlijk heel weinig kinderen. Tijd is snel veranderd. Vroeger waren er veel communicanten, misschien ging de hele klas de eerste communie ontvangen. Maar het is niet meer. Nu komen deze vijf kinderen van vier verschillende scholen. Toch zijn wij trots op onze vijf communicanten. We verliezen onze hoop niet. We gaan door en doen ons best om een betere situatie te krijgen. Afgelopen week hebben we samen met de communicanten, ouders en parochianen een mooie uitlegviering gehad in de Annakerk. De kinderen leren langzaam wie Jezus is. We helpen hen tijdens de les om Jezus in hun leven te ontdekken. Daarmee bereiden wij de kinderen voor op het ontvangen van hun eerste Communie. Dit alles in de gelovige overtuiging dat Jezus tot hen komt in de heilige hostie. Ik wens alle kinderen, bij ons maar ook in andere parochies een vruchtbare voorbereiding.

Kinderen die alsnog willen aansluiten bij een voorbereiding kunnen zich tot 1 december opgeven voor de H. Communie in de Servaasparochie. Dat kan via mijn emailadres: nicholajesu@gmail.com

Hartelijke groet, kapelaan Nicholas

ROEP VAN JOEP

Tijdens de informatieavond over heup- en knieartrose, begin september in Amby, worden veel relevante vragen gesteld door mensen die overwegen om een operatie te ondergaan. Een van de aanwezigen stelt de vraag; " Kan ik met een nieuwe knie dan weer zoals ik vroeger kon?" Deze vraag zorgt voor een besmukte lach en eveneens opgetrokken wenkbrauwen. Wat wordt er bedoeld met 'vroeger' en vooral ... een nieuwe knie alleen maakt geen jong mens van een ouderwordend mens. Maar natuurlijk, we dromen allemaal over een betere toekomst. Mijn baasje ook. Hij denkt aan langere wandelingen met mij en Vääs, aan pijnloos opstaan en 's nachts doorslapen, aan een niet gezwollen knie en gewoon lopen. Met name dat eerste, die wandelingen, daar kijken Vääs en ik naar uit. Ons baasje is dan nu in revalidatie na de geslaagde knieoperatie. Wij weten van nabij hoe moeilijk de beslissing was. Het uitstellen van een operatie, zeker met langere revalidatie, is aannemelijker als je weet dat het niet echt uitkomt. Toch werd de knoop doorgehakt en vervolgens het been, zullen we maar zeggen. Nu wachten wij op het ontslag uit de kliniek van ons baasje. Het is een troost voor ons dat we straks weer kunnen wandelen met hem. Dat vinden wij, maar ook hij, heel fijn. De moeite die het nu kost, de therapie, het doorbijten, het geduld en het verlangen van het weerzien; het is het allemaal waard.

Het zal een ander ontslag zijn dan dat waar de krant over berichtte, begin september. Het was weliswaar een 'eervol ontslag' maar dat stond niet overal te lezen. Dat maakte het allemaal erg verwarrend. De klungelige en incomplete berichtgeving was voor nogal wat mensen aanleiding om contact op te nemen met mijn baasje en bezorgd te informeren hoe dat zat. Of hij grove fouten had gemaakt, een scheve schaats had gereden? Onbetamelijke dingen gezegd? Nee hoor, het betrof een kerkjuridische zaak. In verband met de herstructurering en de nieuwe pastoorsbenoemingen voor de parochies in Maastricht Oost, werd ons baasje ontslagen van zijn verplichtingen die hij tijdelijk op zijn schouders gelegd had gekregen. Eervol, nogwel.

Nee, beste mensen, wij zien uit naar zijn aanstaande ontslag uit de revalidatiekliniek. Echt waar, we verheugen ons over dat ontslag. We gaan een nieuwe tijd tegemoet. Het is een troostrijke gedachte in deze tijd van wederzijds gemis. Juist nu de dagen lengen en het donker ons omringt is het fijn om te kijken naar wie en wat licht brengt in de duisternis. Kijk naar dat licht, naar die lichtjes, naar hen die licht dragen en brengen.

Jezus, zo vertelde ons baasje, noemt Zichzelf het Licht der wereld. Planten groeien naar het licht, mensen groeien naar het Licht. Groei mee naar het Licht met het licht dat ontstoken wordt aan de adventskrans. Heus, het zal lichter worden, het zal lente worden.

Ons baasje droomt ginds in de revalidatiekliniek, wij dromen op ons vakantieadres, heus, deze dromen zijn geen bedrog!

Tot gauw, met ons baasje,
wandeland of rennend!!!

Joep & Vääs

Elke zaterdag 'Open Kerk' OLV van Lourdeskerk

Sinds begin september is het mogelijk om op zaterdag tussen 11.00- 15.00 uur de OLV van Lourdeskerk te bezoeken.

Er zullen steeds mensen aanwezig zijn om u te woord te staan, mocht u vragen hebben. Ook kan men misintenties opgeven, een kaars opsteken, de kunstwerken in de kerk bekijken en eventueel ook een kopje koffie drinken.

Tussen 11.00- 12.00 zal dan ook het koor 'Die Vaan Us' repeteren. Een nieuw gevormd koor met leden van alle leeftijden....van 8 tot 98. Kom gerust eens kijken en ervaren of het misschien ook iets is voor u, uw kinderen of kleinkinderen. Wees Welkom!



Dauwtrapwandelingen



Op 30 oktober kunt u deelnemen aan de laatste dauwtrapwandelingen van 2022. Vertrek steeds vanaf de OLV van Lourdeskerk tussen 07.00 - 9.00 uur, afstand is ± 8 km. U krijgt een routebeschrijving mee en na afloop staat altijd de koffie/thee voor u klaar.

De Wandeling van 4 oktober staat in het teken van de H. Franciscus. Kom gerust met uw hond wandelen, na afloop van de Woord-en Communie-dienst (09.00 uur) zal ook de jaarlijkse dierenzegening plaatsvinden op het kerkplein voor de kerk.

In januari zullen de nieuwe data voor de Dauwtrapwandelingen 2023 bekend zijn.

Lichtjesavond op Allerzielen in Wittevrouwenveld

Zoals gebruikelijk zullen we ook dit jaar op 2 november (Allerzielen) onze dierbare overledenen gedenken in de viering om 19.00 uur

Er zal een kaars worden aangestoken voor de overledenen van het afgelopen jaar, waarvan men vanuit de parochie afscheid heeft genomen, ter nagedachtenis aan hen, en tot troost en steun voor de nabestaanden.

Na de viering om 20.00 uur zal de lichtjesstoet naar het kerkhof starten.

Dit jaar wellicht met minder fakkels, maar een lichtjesstoet zal er zijn.

Na een kort gebed bij het kruis worden de graven gezegend. Ook de Gele Rijders zullen weer mede zorg dragen voor een sfeervolle, troostende avond.



Na afloop hopen we weer voor een kop koffie/ thee te kunnen zorgen.
Sponsors om dit te verwezenlijken zijn natuurlijk altijd welkom.

Het Psalmenproject

Elke woensdagavond wordt één psalm voorgelezen uit:
Altijd hetzelfde lied/150 psalmen bewerkt en toegelicht
(Gerard Swüste) en na een korte toelichting afgesloten met
een gedicht uit: Een knipoog van u zou al helpen van Karel
Eykman

Tevens wordt dan bij de betreffende Psalm een tekening
getoond die Sjef Hutschemakers heeft gemaakt.

Inmiddels is Psalm 92 al behandeld.

Alles is te volgen via onze streaming

www.kerkmou.nl/psalmen en alle uitzendingen zijn terug
te vinden op ons YouTube-kanaal.



PS. 23-1

DE HEER IS MIJN HERDER,
HET ONTBREEKT MIJ AAN NIETS.
HIJ LAAT MIJ RUSTEN IN GROENE WEIDEN
EN VOERT MIJ NAAR VREDIG WATER.

Vieringen in de Parochie OLV van Lourdes- H. Familie en H. Guliëlmus

Maandag en Dinsdag:

9.00 uur Eucharistieviering

Woensdag:

18.30 Rozenkrans

19.00 Eucharistieviering

20.00 Psalmen-project

1e Vrijdag van de maand:

09.00 uur Eucharistieviering

Zaterdag:

19.00 uur Eucharistieviering

Zondag:

10.30 uur Eucharistieviering



Op alle dagen behalve zondag zijn om 08.30 u de Laudens in de sacristie.

Alle vieringen zijn online te volgen via www.kerkmou.nl



Maar zoals in alle parochies zien we met schrik en beven de winter tegemoet.

Met de nieuwe verwarming dachten we van de 'dure stookolie' bevrijd te zijn, wordt nu het relatief goedkope gas bijna onbetaalbaar. We vinden het erg als we dadelijk niet meer elke zondag in onze mooie kerk een eucharistieviering zouden kunnen houden.



WAT EEN MOOIE PROCESSIE!



Aansluitend aan de H. Mis op zondag 11 september trok weer door Wyck onze jaarlijkse Sacramentsprocessie.

Gedurende de laatste jaren van onzekerheid en vrees, verdriet en beperkende maatregelen, zijn we, mede dankzij de inzet van gelovigen en trouwe

vrijwilligers, nooit opgehouden ons geloof in het openbaar, voor de ogen van allen, op straat te belijden. Onze eerbied voor God kan zich niet beperken tot de muren van het kerkgebouw. Ons vertrouwen op Gods Zoon Jezus Christus als onze Redder en Verlosser van de wereld, drukt zich door klanken en kleuren uit, gebeden en gebaren, vreedzaam en biddend overal waar het mogelijk is.

Het weer dreigde afgelopen zondag dit alles juist onmogelijk te maken. Maar toch mochten we van de Schepper genieten van droog weer, niet warm, voldoende om het aangenaam te noemen.

Veel mensen waren gekomen naar de H. Mis. Opvallend is steeds de aanwezigheid van jonge mensen in onze kerk. Dat ontgaat de trouwe kerkgangers niet en betekent zeker een bemoediging.



De Maastrichtse Harmonie KDO liep voor, achter het processiekruis. Verschillende groepen volgden erop.

Broederschappen en Dragersgildes van de hele stad liepen mee met borst- en standbeelden van meerdere heiligen en van stadsdevoties.

De nieuwe bewoners van het Sint-Gillishuis aan de Hoogbrugstraat waren zo vriendelijk om ons toe te staan het rustaltaar traditiegetrouw daar te plaatsen.

Een moment van stilte en bezinning, letterlijk een moment van rust om ons bewust tot God te richten, de God die met ons mee trekt, de Heer die in de processie in het Allerheiligste Sacrament van de Heilige Eucharistie wordt gedragen.

Veel mensen waren erbij en stond stil om dat mee te maken. Deelnemers en omstanders met een koor van kinderen en alle communicantjes van dit jaar hebben samen gebeden. Zeker een hoogtepunt.

Een traditionele uitdrukking van het katholieke geloof. Een traditie die aan een altijd actueel, hedendaags geloof uiting geeft. Het bindt ons niet zomaar aan een ver en achterhaald verleden, maar bezielt nu en geeft zin aan wat wij geloven en doen, met dezelfde overtuiging als onze voorgangers.

Aan allen die nu en sommigen die al sinds vele jaren meehelpen en bijdragen om dit in stand te houden, namens Pastoor en Kerkbestuur, ons oprecht dank. Tot volgend jaar!



TROOST

In de parochies Maastricht-Oost kun je veel troost zoeken. Niet alleen bij de begraafplaatsen of in een kerkgebouw, maar ook om eens stil te staan bij de vele wegekruisen die hier openbaar te bezoeken zijn. <https://www.kruisenenkapellenlimburg.nl/>



Kruis gered van de ondergang

In januari 2022 werd het pand op de hoek Lochterstraat/Heugemerstraat (voormalige kapsalon) verbouwd. Het kruis (gebakken corpus, toendertijd gemaakt door Pie Frijns) lag ineens in de container en Dirk van de Weijer (overbuurman) was zeer verbaasd en ontfermde zich over het kruis. De gedachte die meteen door zijn hoofd spookte was: dit kruis moet gered worden voor de gemeenschap van Heugem. Het is een speciaal kruis en hangt hier al decennia lang. Dirk van de Weijer werkt als curator bij Schunk Glaspaleis in Heerlen en heeft onlangs de tentoonstelling over Keith Haring: Grace House Mural, mee ingericht. Een kenner op het gebied van kunst. Hij is aan de slag gegaan en heeft het kruis behandeld, zodat het weer tegen weer en wind tegen kan. Ook doet hij aan schermsport en heeft van oude lansen (symbolisch geknakte wapens) een mooie versiering gemaakt met daarop bevestigd bloemen van lood (inspiratiebron Bernaucherhaus klooster Kirchberg in Duitsland). Eromheen heeft hij zelf een houten bekisting gemaakt. Het kruis is bevestigd aan zijn huis met een gedenkplaat erbij. Vooraf werd het kruis tijdens de Palmzondagviering op zaterdag 9 april om 19.00 uur gezegend en een bloemenhulde gebracht door de communiekinderen. Zo kunnen we dankzij Dirk van de Weijer weer langs ons kruis fietsen in de buurt van het Lochterstraat/Heugemerstraat.



Wegkruisen Heer en omgeving

Na een interview met John Retrae en Wim Janssen, leden van het comité wegekruisen Heer, kreeg ik een beeld hoeveel werk door deze vrijwilligers wordt verricht voor de wegekruisen in Heer en omgeving. De wegekruisen zijn in eigendom van de gemeente, maar worden in stand gehouden en onderhouden door dit comité. Zij maken geregeld een wandeling langs de verschillende wegekruisen. Soms verdwijnen er wel eens zaken. Men heeft nog enkele crucifixen in voorraad om iets te vervangen. Zo is er recent nog een crucifix vervangen tegen de muur van Hotel Restaurant den Hoof. Ook worden bloemetjes geplaatst bij wegekruisen. Behalve de wegekruisen heeft dit comité ook nog andere projecten. Het Mariakapelletje bij

voormalig klooster Opveld is door het comité ooit opgeknapt en het Maria monument aan de Akersteenweg. Ook de aanstraling van de kerk van Heer verzorgen zij al vanaf 2001 op vastgestelde tijden. Deze aanstraling is een kado voor het 90-jarig jubileum van de St. Petrus Banden Kerk. Sommige leden van het eerste uur zijn al overleden of nog lid van het comité, maar alle informatie is wel vastgelegd in de twee verschenen boekjes uitgegeven door de werkgroep nl.: *Wegkruisen in de voormalige gemeente Heer* en het boek *Geschiedenis comité wegkruisen en kleine monumenten in de voormalige gemeente Heer*, zodat deze informatie niet verloren gaat. Nieuwe leden zijn nog altijd welkom om te zorgen dat dit gemeenschapsgoed van de wijk Heer niet verloren gaat.

In Centre Céramique zijn de boeken te leen: *Wegkruisen in de voormalige gemeente Heer* door Henri Aarts en 1990-2015: 25 jaren van herstel en onderhoud : geschiedenis comité Wegkruisen en Kleine Monumenten in de voormalige gemeente Heer door Pie Beckers.



Akersteenweg tegenover Hotel de Hoof



Kruising Kerkhofweg

Wegkruisen en kapellen in Amby

in de parochie Amby zijn ook vele wegkruisen en kapellen waar je troost kunt vinden. Deze staan uitgebreid vermeld in het boek *Samen Amby, 710-2010 : 1300 jaar H. Walburga en verleden en heden rond 't kapelke* van Ber Eggen (te leen in Centre Céramique). de wegkruisen worden onderhouden door bewoners van de omliggende straten, buurtvereniging Amgowa (Ambiorixweg, van Goghstraat, Walburg) enz. Fijn dat deze monumentjes behouden blijven in de wijk met hulp van allerlei vrijwilligers.



GEACHTE PAROCHIANEN

Alle bisdommen van Nederland hebben te maken met een terugloop van kerkbezoek en kerkelijk leven in het algemeen. Ook ons bisdom ontkomt niet aan deze tendens. Corona heeft dit proces nog versneld. Een van de consequenties van deze ontwikkeling is, dat ook wij in Maastricht er niet aan ontkomen na te denken hoe we de beschikbare mensen en middelen zo goed mogelijk kunnen inzetten.

In overleg met het Bisdom Roermond en het dekenaat Maastricht is op grond van dit overleg besloten ons dekenaat in drie clusters te laten samenwerken: west, centrum en oost. Dat houdt in dat onze parochies van Maastricht-Oost, te weten Amby, Scharn, Heer, De Heeg en Heugem, die nu al enige jaren één federatie vormen, per 1 september a.s. samen zullen gaan deelnemen aan een grotere federatie, samen met de parochies van Limmel en Nazareth, Witte Vrouwenveld, De Koepelkerk en Heugemerveld. Deze cluster zal één pastoraal team hebben, te weten pastoor de Jong, samen met Mattie Jeukens, Slaven Brajkovic, Arockia Austin, en, als hij gewijd is, Andy Garcia.

In de praktijk zullen de mensen van onze huidige parochies niet veel van deze verandering merken, omdat de priesters die nu de vieringen in deze parochies verzorgen, deze ook op dezelfde tijdstippen zullen blijven doen, behalve uiteraard kapelaan Pawel Zelazny, die afscheid van ons heeft genomen. De kerkmeesters van de verschillende parochies zullen zoveel mogelijk worden opgenomen in het nieuwe kerkbestuur.

We hopen en bidden dat er door deze samenwerking nieuwe vitaliteit mag ontstaan, omdat de levenskrachten die nu aanwezig zijn zich kunnen bundelen en elkaar kunnen versterken.

Moge de Heer ons samenzijn zegenen!

Een gezegende herfstperiode!

Pastoor de Jong



NIEUWE KAPELAAN MAASTRICHT-OOST

Begin september heeft kapelaan Pawel Zelazny (31) afscheid van zijn parochies in Maastricht-Oost genomen. In zijn plaats wordt de 29-jarige Andy Garcia Merino benoemd tot kapelaan. Ook hij is bezig met de afronding van de opleiding aan Rolduc. Later dit jaar wordt hij tot diaken gewijd en dan gaat hij aan de slag in de parochies van Heer, De Heeg, Scharn, Amby, Heugem, Limmel, Nazareth, Wittevrouwenveld, Koepelkerk en Heugemerveld.



Andy Garcia Merino

TERUGBLIK AFSCHEID KAPELAAN PAWEL ZELAZNY

Op zaterdag 3 september jl. droeg kapelaan Pawel Zelazny zijn laatste mis op in de parochie Heugem. Hierbij een kleine terugblik van een warm afscheid. Kapelaan Pawel Zalezny dank je wel voor alle inzet en inspiratie voor onze parochie. Veel succes in uw nieuwe functie.



Fotografie
Marijke Fleur



Kasteel Borgharen in vroegere tijden



Ongeloof hoeveel werk hier in Borgharen is verricht.



Respect voor al die 30 vrijwilligers, waaronder Anne van Grevenstein-Kruse

Priesters, diakens en bestuursleden van ons Dekenaat bezochten na het werkjaar in de parochies, vlak voor de vakantie het www.kasteelborgharen.nl van Ronny Bessems te Borgharen. Onder leiding van een zeer deskundige gids Marijke en restaurator Anne van Grevenstein-Kruse werden wij op de hoogte gebracht over de voortgang. In een woord: schitterend. Ga zelf ook eens kijken en geniet van dit pareltje. Veel vrijwilligers geven hun vrije tijd op om dit kasteel weer in oude luister te herstellen.



Dhr. Dominique Nijssen

Dhr. Dominique Nijssen en Dhr. Joep Ottenheim zijn afgelopen periode toegetreden tot het bestuur van Dekenaat Maastricht-Meersen. Daarnaast gaat Dhr. Giel Dijk als voorzitter de financiële werkgroep vorm geven. Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van onze penningmeester Dhr. Paul Pelzer.

Bestuur toetredingen



Dhr. Giel Dijk



Dhr. Joep Ottenheim

Allerzielen 2022

Op woensdag 2 november a.s. zal er vanuit de Javastraat om 17.00 uur een lichtprocessie vertrekken i.s.m. Sassen-Dielemans.

Met dank aan Laurens Bouwrie



© Laurens Bouwrie

Jo Boetsen: steunpilaar van de parochie van Limmel



Wat zou er terecht gekomen zijn van de Johannes de Doper-parochie van Limmel, als Jo Boetsen er niet was geweest! De parochie is nooit verstoken geweest van een pastoor, maar een pastoor-alleen kan het hele parochiegebeuren niet draaiende houden. Een pastoor moet minstens kunnen rekenen op een aantal parochianen die bereid zijn om zich met hart en ziel in te zetten. Nou mag je wel zeggen, dat Jo met zijn 22 jaren ervaring als kerkbestuurslid tot die groep gerekend kan worden.

Jo werd 70 jaar geleden in Wijck geboren, volgde de Mulo in Caberg en heeft daarna bij de Gruyter en de Edah als verkoper gewerkt, met een onderbreking voor zijn militaire dienst. Daarna had hij een eigen levensmiddelenzaak aan de Grote Gracht waar hij met name groenten en fruit verkocht, maar tegen de moordende concurrentie van “de grote jongens” was niet op te boksen. Hij deed de zaak van de hand, heeft een jaar lang een heer op leeftijd verzorgd, en had daarna het geluk dat hij bij het gemeentearchief van Maastricht kon gaan werken. Hij moest daar wel meerdere cursussen volgen, maar het gaf hem de ideale gelegenheid om werk en hobby met elkaar te verenigen, want hij had zich altijd al geïnteresseerd voor de geschiedenis van Maastricht. De schat aan informatie die hij vond, leverde genoeg stof op voor het schrijven van – of mee te werken aan – een hele reeks boeken, brochures en artikelen: o.a. over Limmel, over Nazareth, fanfare Juliana van Limmel, het afscheid van pastoor Mulkens, de Noodkerk van Nazareth en wijnhandel Thiessen.

Inmiddels werd hij bekend om zijn archiveringswerk en daarom veel gevraagd door parochies en verenigingen om gegevens te inventariseren, ordenen en archiveren. Veel daarvan kon aan het gemeentearchief worden overgedragen en dus voor de toekomst veiliggesteld. Zijn talent kwam bij jubilea van en in verenigingen natuurlijk ook van pas. De afgelopen vier jaren verricht hij als vrijwilliger nog wekelijks archiveringswerk voor de Broeders van de Beyart.

Jo heeft zich ook altijd betrokken gevoeld bij een groot aantal verenigingen, zoals CV de Kribbebieters waarvan hij in 2005 afscheid pastoor Horsch
carnavalsprins is geweest; van het Garderegiment De Kachelpiepers was hij 25 jaar lid; van CV de Kakpepers van Nazareth heeft hij het 11-jarig bestaansfeest mee-georganiseerd. Samen met zijn vrouw Bep is hij inmiddels 27 jaar jurylid van de Zate Herremeniekes. Hij is ook al 35 jaar lid en meer dan 20 jaar secretaris van de Broederschap van Sint Jozef van de O.L.V.-basiliek.



De dragers
van de
parochie van
Limmel:

Wim Simons
en Wong

Jo en Bep
Boetsen-
Schijff

Voor de Johannes de Doper-parochie van Limmel heeft hij heel wat wapenfeiten op zijn naam staan. Bij de pastoorwisselingen van de laatste jaren (Backus-Schuffelers-Horsch-De Jong) blijft hij de constante factor als kerkbestuurslid en – sinds het overlijden van mevrouw Ummels – als koster, daarbij ondersteund door zijn vrouw Bep, die de kerk poetst en de was van de liturgische benodigdheden doet, maar hem ook moreel terzijde staat. Na het overlijden van Rob Christiaans in 2014 nam Jo het dirigeerstokje over van het koor dat alsmaar kleiner aan het worden is.

Maar Jo blijft! Gelukkig!



Parochiefederatie Johannes Paulus II, Maastricht
 Website www.jpmaastricht.nl

Pastoraal team

Pastoor R. Schols: ☎ 06-51586223, pastoor@jpmaastricht.nl
 Kapelaan: Diaken Vincent Kumar kapelaan@jpmaastricht.nl
 Diaken Jos: diakenvalke@jpmaastricht.nl
 Kees Bekker: ☎ 06-54730903, diakenbekker@jpmaastricht.nl
 Catechiste: Zuster Johanna, zusterjohanna@jpmaastricht.nl



TROOST

Het thema van dit keer past precies waar wij als federatie willen staan. Troost voor mensen die in nood zijn. Juist mensen in nood hebben behoefte aan aandacht. Als federatie willen wij graag met mensen op weg. Paus Johannes Paulus was hierin ons voorbeeld. Hij was er voor mensen die zwak zijn. Denken wij aan het kruis dat hij als bisschopsstaf gebruikte. In het begin van zijn pontificaat kon hij de bergen in om te skiën, een man die tegen een stootje kon. Op het einde van zijn pontificaat was dat totaal anders. Door zijn

ziekte kon hij zich niet meer makkelijk verplaatsen. Hij koos ervoor om toch in zicht te blijven. De laatste balkonactie zit ons nog in het geheugen gegrift. Hij kon niet veel zeggen. De paus wilde laten zien dat ook de mensen die te lijden hebben meetelt en niet door God worden vergeten. Zo willen wij deze mensen als federatie niet uit het oog verliezen. Daarom zijn we bezig om onze diakoniegroep uit te breiden en deze werkzaam te laten zijn over de hele federatie. Wij brengen ieder jaar weer een kerstpakket naar mensen die het nodig hebben. Ook nemen wij deel aan het project schuldhulpmaatje. Zij willen mensen bijstaan die dreigen in de schulden te komen. Doelstelling is dan om dat te voorkomen. Als iemand er echter in is en niet meer weet hoe hieruit te komen, dan wil ook deze stichting behulpzaam zijn. We hebben nu een voorlopig bestuur wat nu de oprichting van de stichting zal begeleiden. Natuurlijk willen wij troost bieden aan mensen wie een dierbare is overleden en maken daarom ook veel werk van een uitvaart zodat er waardig afscheid genomen kan worden. We proberen de zieke medemens te bezoeken en brengen een keer per maand de ziekencommunie naar mensen die niet meer naar de kerk kunnen komen.

“Troost bieden kan niet alleen de pastoor”.

Wij zoeken vrijwilligers die ons willen helpen om deze troost te bieden. Indien u zich hiertoe geroepen voelt, dan kunt u dit kenbaar maken aan pastoor Schols.

Troost in Allerzielenlof

In onze parochies worden twee allerziediensten gehouden. Dit gaan wij doen op zondag 30 oktober om 15.00 uur in de kerken van Wolder en Oud Caberg. Aansluitend zegenen wij de graven op de kerkelijke begraafplaatsen aldaar. De familieleden van de overledenen van het afgelopen jaar die een uitvaart hebben gehad in onze kerken, kunnen dan de kruisjes komen ophalen en deze een mooie plaats geven bij hen thuis.



Taizeviering

Op woensdag 16 november zal er een Taizeviering zijn om 19.00 uur in de kerk van Daalhof. Deze begint om 19.00 uur. Een viering van gebed, kaarsenlicht en zang. U bent van harte welkom.

Meer weten? www.Taizé.fr

Afscheid van Kapelaan Taison Titus

Met dankbaar hart toen ik in oktober 2019 naar Maastricht verhuisde, hoorde ik heel wat parochianen zeggen 'Komt goed' en het was zo. Drie mooie jaren heb ik al afgerond in de acht parochies. Meteen na mijn opleiding was ik zeker in een goede plaats gekomen onder de leiding van pastoor Schols. Het was een uitdaging voor mij om mijn leven als diaken en daarna als priester voort te zetten. Ik heb veel met jullie allemaal van de acht parochies meegemaakt.

Ik ben zo blij dat ik zoveel bezoeken heb mogen doen. Ik heb echte gastvrijheid ervaren bij alle bezoeken die ik gedaan heb. Met een warm hart hebben jullie mij ontvangen. Afgelopen jaren waren een leerzame periode in mijn leven. Alles wat ik hier heb meegemaakt blijft op mijn levensweg als een kostbare schat. We hebben samen gebeden en de Eucharistie gevierd in de Kerk. De actieve deelname van jullie hierbij is indrukwekkend. Velen van jullie hebben me geholpen de afgelopen drie jaren. Vanaf de eerste dag tot vandaag heb ik jullie liefde ervaren door jullie medewerking in de activiteiten van de parochies. Als een vreemdeling ben ik hier gekomen maar nu voel ik me hier thuis. Ik heb nog veel geleerd van de kinderen van de parochies. Van de lessen die ik mocht geven, heb ik zelf ook veel geleerd. Alle verenigingen van de parochies hebben mij heel goed de smaak van het land en vooral van de dorpjes laten proeven. Ik kon zo beter de achtergrond begrijpen en de lange traditie van elke activiteit. Dat was voor mij heel indrukwekkend om mee te maken en te begrijpen. Ik heb van u veel geleerd. Ik ben heel dankbaar daarvoor. Dank u wel voor de mooie tijd! Dank voor uw spontaniteit, empathie, vertrouwen, dienstbaarheid, liefde, vriendschap, vriendelijkheid, waardering, betrokkenheid, gastvrijheid, warme persoonlijkheid en uitstraling. U heeft een plekje



Kapelaan Taison Titus samen met diaken Kees Bekker tijdens een van de mooie welkomstvieringen.

in mijn hart. U hebt van mij een prachtig mens gemaakt. Ik ben heel dankbaar voor de zorg en goede leiding van pastoor, het pastorale team en het kerkbestuur. Het geloof in Jezus heeft me hier gebracht en Hij heeft mij via jullie geholpen. Met een dankbaar hart wil ik graag aan jullie vragen te bidden voor mijn pastorale dienst in de parochies in Heerlen. U bent altijd van harte welkom in Welten, Heerlen, loop lekker binnen in de kapelanie van Welten en de lekkere warme koffie zal klaar staan voor u met een glimlachende kapelaan. Mijn lieve parochianen nogmaals van harte bedankt voor alle goede ervaringen. Moge de Heer u allen zegenen en beschermen.

Kapelaan Taison Titus en in gedachten tel ik - tot tien.

Iets voor jullie?

Neem contact op met en klik op deze link:

www.bisdrom-roermond.nl

www.kn.nl

www.huisvoordepelgrim.nl



FEDERATIEVORMING MOET MEER DAN TROOST BIEDEN



Op 1 september jl. is de federatie Oost-Maastricht onder leiding van pastoor Mgr. Everard de Jong, drie kapelaans en bestuurders van parochies gestart. Dat is niet de eerste en laatste federatievorming in het Dekanaat Maastricht. Het vormen van een federatie van parochies lijkt een logische reactie op het teruglopend kerkbezoek, het gebrek aan voldoende vrijwilligers en bestuursleden, de dalende inkomsten, de stijgende kosten voor kerkgebouwen enz. Toch biedt federatievorming alleen geen oplossing voor de problemen waarmee onze RK-Kerk in Maastricht te maken heeft. Bovendien werkt federatievorming niet in elke regio op dezelfde manier: one size does not fit all.

Onze geloofsgemeenschappen revitaliseren, dat is het doel. Federatievorming is een van de manieren om dat te doen. In dit artikel wordt gepleit voor een combinatie van soorten aanpak op maat, waaronder federatievorming. Dat is niet de meest eenvoudige weg, maar ons geloof kan elke reis navigeren.

Een federatie is geen garantie voor een vitale geloofsgemeenschap. Het is een hulpmiddel om het proces van revitalisering van pastoraat en diaconaat te ondersteunen. Dat proces begint met het formuleren van een missie en visie voor het pastoraat en diaconaat om oriëntatie te bieden en richting te geven aan de revitalisering. Cruciaal daarbij is dat het proces inspeelt op de kenmerken van het betreffende federatiegebied. De uitkomst daarvan, mits goed gecommuniceerd, kan gelovigen en anderen in de parochies enthousiasmeren en verbinden. Dan melden zich de mensen om de revitalisering handen en voeten te geven. Zij zijn de kritische massa en hebben de expertise om de uitvoering te organiseren. Deze mensen worden het hart en de ziel van de federatie. En dan praten we over veel meer mensen dan priesters, bestuursleden en de al bekende vrijwilligers. Volgens de bekende Amerikaanse theoloog en filosoof Reinhold Niebuhr, die kerkvader Augustinus gelezen had, zetten mensen zich graag in voor iets dat groter is dan zichzelf, omdat ze zich dan moreel 'betere mensen' voelen. We zien een groeiende populariteit van spiritualiteit om ons heen. Weliswaar een die vaak gericht is op eigen welbevinden, maar toch. Daar kan ons geloof met barmhartigheid en naastenliefde op inspelen.

Over de bestuurlijke aspecten van federatievorming kunnen alle priesters, bestuursleden, kosteren en anderen levendig meepraten. Zonder moderator dreigt de discussie al gauw te gaan over de waan van de dag en wie waarover gaat. Dat is ook het stereotype beeld van reorganisatie: het kost veel energie en het gaat over vergaderen, financiën en achterstallig onderhoud. Dat is geen beeld dat extra vrijwilligers en bestuursleden trekt. Het laat wel zien dat er iets gebeurt: de parochie zit niet bij de pakken neer. In die zin biedt federatievorming persoonlijke troost voor de

ogenschijnlijk onvermijdelijke neergang van de dierbare parochie.

Troost is belangrijk om een moeilijke periode te overleven. Maar er is meer nodig om te revitaliseren. Dan is perspectief nodig. De missie en visie van het pastoraat en diaconaat kunnen dat bieden en inspireren mensen om mee te doen. Voorbeelden van uiteenlopende keuzes als uitkomst van de formulering van missie en visie zijn de focus op een pelgrimskerk of op een geloofsgemeenschap voor een volkswijk. Federatievorming helpt om de bevoegden mensen en hun expertise zodanig te organiseren dat pastoraat en diaconaat concreet en operationeel blijven. Revitalisering en federatievorming moeten slim gecombineerd worden, zodat ze elkaar ondersteunen. Hoe doe je dat met weinig mensen en middelen? Voor het pastoraat zijn priesters de spil. Zij moeten met een missie en visie komen die in deze tijd aanspreekt. Diaconaat moet door priesters, bestuursleden en vrijwilligers geïnitieerd worden. Samen moeten zij pastoraat, diaconaat en maatschappij op een open manier benaderen, en eigentijds en concreet vertalen. Daar was de RK-Kerk vele eeuwen erg goed in. Voor het formuleren van missie en visie zijn mensen met verschillende competenties nodig. En dat hoeven niet veel mensen te zijn. Het helpt als zij uit verschillende generaties, genders en achtergronden komen. Hun werk moet anderen enthousiasmeren en verbinden om zich voor de volgende fasen in te zetten. Voor die fasen zijn veel mensen nodig, zowel gelovigen als iedereen die het maatschappelijk werk van de kerk belangrijk vindt. Dan zou een federatie van parochies kunnen ontstaan die een afspiegeling van de lokale maatschappij is en opgebouwd is uit schillen, van een harde kern gelovigen tot en met mensen die een specifieke caritas ondersteunen.

Op deze manier zijn federatievorming en revitalisering geen doelen om kerken open te houden, maar de aanpak om ons geloof in zingeving en daden om te zetten. Dat kan nieuw zijn voor priesters, bestuursleden en vrijwilligers, dat vraagt om een andere attitude in de omgang met mensen en maatschappij. Gezien vanuit 'in navolging' of 'naar het voorbeeld' van Jezus Christus is dit niet nieuw. Kortom, federatievorming moet meer dan troost en perspectief bieden, het moet navolging faciliteren.

Let wel, het is niet vijf voor twaalf, maar na twaalfen. Eigenlijk moeten we nadenken over het behoud van ons mooie geloof in Maastricht en Zuid-Limburg. Dat is binnenkort de schaal om voldoende kritische massa van mensen en ideeën te kunnen genereren. De kerk heeft in het verleden misschien voor hetere vuren gestaan, maar de geschiedenis herhaalt zich niet. We kunnen er wel van leren. Een rode draad uit het verleden is: het kiezen van een eigentijdse en aansprekende missie en visie en dat vertalen in concrete acties. Priesters neem het voortouw. Bestuursleden en vrijwilligers help hen. Federatievorming gaat over troost, perspectief en navolging.

Koepelkerk, Willem Wolters

BLIK OP DE BASILIEK IN MEERSSEN

Wie de voorbije 4-5 jaar op de Markt in Meerssen belandde zag de historisch belangrijke kerk 'ingepakt' staan door de omzoming met dranghekken. De reden daarvoor? Er was een pinakel omlaag gekomen. En natuurlijk wil niemand dat er ooit een slachtoffer zou kunnen vallen omdat er weer een zou denken te moeten gaan tuimelen. Onderzoek wees uit dat het verstandig zou zijn om ze allen een duurzaamheidsbehandeling te gaan geven. Tegelijk bleek ook dat er onder het dak restauratieve werkzaamheden nodig en zeer wenselijk zouden zijn. En als je dan toch een flinke ingreep erop moet loslaten, dan pak je alles aan wat in de loop der tijd geleden heeft.

Nu was het aanvankelijk benodigde beraamde bedrag 1,6 miljoen natuurlijk niet iets wat je tevoorschijn tovert. De gemeenschap, trots op haar Basiliek, die niet alleen bekend staat om zijn fraaie stijl maar zeker ook vanwege het Bloedwonder uit 1222, startte met acties. De aandacht erop vestigen is nodig, maar de grotere gelden leverde dat (nog) niet op. Gelukkig kunnen monumentale kerken bij de Provincie aankloppen. Gelukkig doet ook de gemeente mee. Er kwamen mooie giften. Maar te weinig om vlug te kunnen starten. Inmiddels heeft een deskundig en toegewijde parochiaan door te kijken naar het plan van aanpak kunnen sparen op het aantal werkweken. Hierdoor zakte het aanvankelijke noodzakelijk geachte bedrag met welhaast 1,5 ton. Dat was heel knap en heel verheugend. Blijft staan dat we nog hopen dat de laatste loodjes binnenkort in zich komen. Met het geld dat met name de Vrienden van de Basiliek al konden toezeggen kan er medio oktober al een begin worden gemaakt aan de Marktzijde. Hierdoor zou het zo maar kunnen dat de kerk met Kerstmis niet meer ontsierd wordt met die afzetting.

In een treffen met kerkbestuurders en vrijwilligers in mei van dit jaar in Den Bosch die kathedralen en basilieken vertegenwoordigden bleek dat een ieder tegen hoge kosten aanloopt. De landelijke fondsen en Stichtingen en gemeenten dragen goddank nog steeds bij, maar het wordt moeizaam(er) om ze te vinden met ook bijdragen die er toe doen.

Lezers die kunnen helpen met adviezen om donoren te vinden zijn welkom. Lezers die willen bijdragen kunnen ons nummer NL58RABO0231161360 gedenken.

Pastoor Theo Van Galen

ST. MARTINUS KERK TE GEULLE



Het heel mooi gerestaureerde schilderij "De Bewening" is weer opgehangen in de Maria Kapel van de St. Martinus Kerk te Geulle. Het werk dat is toegeschreven aan Jan Cossiers was ernstig beschadigd en daardoor bijna als verloren beschouwd, maar nu fantastisch gerestaureerd door atelier Nuria Lommen. Hiervoor hartelijk dank! Dank ook aan allen die door hun financiële bijdrage dit mogelijk hebben gemaakt. Dank aan de Stichting Behoud St. Martinus. Dank aan de klussengroep die heeft gezorgd voor alle praktische ondersteuning gedurende het gehele proces van restauratie.

Echt een bezoek waard, om erbij stil te staan, beetje te mediteren, bidden... Van harte welkom!



EXPOSITIE OVER HEILIGE BARBARA IN DE SCHATKAMER VAN SINT-SERVAAS



Voorpagina van de Barbaraglossy. Deze is voor € 4,95 te koop bij de Schatkamer van Sint-Servaas.

De Heilige Barbara is in Limburg vooral bekend als patrones van de mijnwerkers. Maar wie weet dat zij ook de huishoudster was van Sinterklaas? Dat ze midden in de winter kersenbloesem kan laten bloeien? En dat het niet veel gescheeld had of we hadden in het Heuvelland een Barbaramijn gehad? Al die vragen komen aan bod tijdens een expositie over Sint-Barbara, die van 10 september 2022 tot en met 10 februari 2023 in de Schatkamer van Sint-Servaas in Maastricht wordt gehouden.

Aanleiding voor de expositie is het 550-jarig jubileum van de 'Broederschap van de Maagd en Martelares Sint-Barbara', die aan de Sint-Servaasbasiliek verbonden is. De Barbarabroederschap is bovendien de oudste broederschap van Maastricht. In 1470 werd de broederschap voor het eerst in een document genoemd. Dat betekent dat het jubileum eigenlijk al in 2020 gevierd had moeten worden, maar vanwege coronapandemie is dat twee jaar opgeschoven.

Bij gelegenheid van het jubileum wordt de komende maanden een expositie gehouden van beelden, voorwerpen en documenten die aan Sint-Barbara gelieerd zijn. Een deel van de geëxposeerde voorwerpen is eigendom van de broederschap of van de Sint-Servaasbasiliek. Een belangrijk ander deel komt uit privécollectie van Wiel Miseré uit Landgraaf. Hij verzamelt al meer dan 20 jaar alles wat met de heilige Barbara te maken heeft.

Barbaraglossy

Bij gelegenheid van de expositie en het 550-jarig jubileum verscheen ook het glossy magazine Barbara. Daarin wordt de geschiedenis van Maastrichts oudste broederschap beschreven, maar er zijn ook interviews te lezen met leden van de broederschap en met de Wiel Miseré over zijn bijzondere collectie.

Nieuwe hymne

De expositie werd op zaterdag 10 september geopend na een speciale vesperviering, die om 17.00 uur in de Sint-Servaasbasiliek werd gehouden. Tijdens die viering werd een nieuwe Barbarahymne ten gehore gebracht, die bij gelegenheid van het jubileum is gecomponeerd door de Maastrichtse musicus Hans Leenders. Het werk werd uitgevoerd door de Schola Maastricht onder leiding van Hans Heijkers. Ook werd die middag de Barbaraglossy gepresenteerd.

De Barbaraexpositie is tot en met 10 februari te zien tijdens de reguliere openinguren van de Schatkamer van Sint-Servaas.

Borstbeeld van Sint Servaas wordt gerestaureerd

Het borstbeeld van Sint Servaas werd op 4 september nog meege dragen in de Heiligdomsvaart van Susteren. Maastricht viel daarmee aardig op en haalde uitgebreid de krant.

Wie nu echter de Sint Servaas bezoekt, ziet dat het borstbeeld weg is. Sinds 5 september wordt het namelijk gerestaureerd.

Het borstbeeld is een zeer bijzondere schat. Jaarlijks tijdens de Stadsprocessie en op andere belangrijke momenten als de Heiligdomsvaart wordt het meege dragen en aan het publiek getoond. Voor de bevolking van Maastricht, maar ook voor veel mensen van elders, vormen dit hoogtepunten. Het spreekt dan ook vanzelf dat aandacht wordt besteed aan het in perfecte staat houden van het borstbeeld. Daartoe wordt het nu dus gerestaureerd. Dat kost tijd, maar uiterlijk aan het begin van de Servaasweek 2023 is het weer terug in de Schatkamer van Sint Servaas.

Het blijft echter niet bij restaureren. Er komt ook een nieuwe vitrine. Die zal niet alleen veel mooier zijn dan de vorige-, maar ook makkelijker in gebruik. Wanneer het borstbeeld uit de vitrine wordt gehaald door ons Draggersgilde, zal dat met behulp van moderne techniek veel makkelijker gaan.

WERELDJONGERENKRUIS IN LIMBURG

Het kruis van de Wereldjongerendagen komt naar Limburg



Op vrijdag 29 oktober, zaterdag 30 oktober en maandag 31 oktober is het kruis van de internationale Wereldjongerendagen in Limburg. Het kruis komt naar Venlo, Roermond en Maastricht, waar op deze dagen een programma voor jongeren en andere belangstellenden is. De activiteiten met het WJD-kruis in Limburg zijn onderdeel van een pelgrimstocht die het vier meter hoge kruis vanaf 14 oktober door alle Nederlandse bisdommen maakt. De tocht van het kruis is bedoeld als voorbereiding op de eerstvolgende Wereldjongerendagen die in augustus volgend jaar in Lissabon in Portugal worden gehouden. Vlak voor de eerste editie van de WJD in 1983 schonk paus Johannes Paulus II een houten kruis aan de jongeren. Sindsdien heeft het kruis een speciale plaats bij elke editie van de WJD en in de aanloop ernaartoe. Eind 2003 was het WJD-kruis voor het laatst in Nederland.

Maandag 31 oktober 2022 in Maastricht

10.00 uur: Verwelkoming van het kruis in de Sint-Servaasbasiliek
10.00-15.00 uur: Aanwezigheid van het kruis op het Keizer Kareplein (= ingang Sint-Servaasbasiliek)
15.00 uur: Rozenkrans van Barmhartigheid"
15.30 uur: voettocht met het kruis vanaf Sint-Servaasbasiliek naar Onze-Lieve-Vrouwebasiliek
16.15 uur - 17.15 uur: Muziek, getuigenis en gebed op het Onze-Lieve-Vrouweplein
17.15 uur -18.45 uur: Vervolg programma in Onze-Lieve-Vrouwebasiliek
19.00 uur: Eucharistieviering in Onze-Lieve-Vrouwebasiliek
20.00- 21.30 uur: Aanbidding, lofprijzing, muziek en gebed in Onze-Lieve-Vrouwebasiliek



Parochiefederatie

Onze Lieve Vrouw Sint Pieter

Laudatio bij gelegenheid van robijnen kosters- jubileum van Mark Pleunis op 4 september 2022

Beste Mark, van harte wens ik jou namens het kerkbestuur en de parochiegemeenschap van Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming proficiat met jouw robijnen ambtsjubileum als koster van deze Basiliek. Het is een uitzonderlijk jubileum dat jij mag vieren. Gisteren werd dat in De Limburger terecht gememoreerd. Veertig jaren fulltime koster! Wie kan dat zeggen en welke kerk kan dat zeggen?

Graag spreek ik als pastoor - jouw vierde pastoor in die veertig jaren - mijn waardering uit voor jouw dienst als koster. Een koster - de naam is afgeleid van 'custos', dat wil zeggen 'bewaker' of 'beheerder' - draagt verantwoordelijkheid voor het gebouw van de kerk en de eredienst die daarin plaats vindt. Die functie hebt je veertig jaren uitstekend vervuld. Je hebt hart voor onze basiliek en voor de mensen die hier komen. Je doet dat vanuit een persoonlijk doorleefd geloof.

In de loop van veertig jaren ben jij een ervaren koster geworden met een sterk praktisch verstand. Je koppelt dat praktische verstand aan een liefde voor de mensen. Je bent altijd welwillend en geduldig als mensen jou iets komen vragen. Je bent om zo te zeggen 'laagdrempelig' en past helemaal binnen onze gastvrije kerk. Je gaat fijn om met de medewerkers, de groeperingen en de talloze vakmensen, die hier komen. Technische deskundigheid koppel je aan liefde voor de parochiegemeenschap. Je bent een bloemkunstenaar die met Leon prachtige bloemversiering maakt, zoals wij ook vandaag weer kunnen zien. Vooral de Kerststal, de beroemde Driekoningenstoet en de kerststalletjesactie hebben jouw grote aandacht. Grote plechtigheden en processies heb jij mee voorbereid en georganiseerd. Daar komt heel wat bij kijken en er zijn veel mensen bij betrokken. Soms slaat dan de stress toe en moet in korte tijd van alles gebeuren, maar dan ben jij op je best. Het komt allemaal dik in orde dankzij onze koster. Improviseren en last-minute boekingen zijn de sterke kant van koster Mark. Je maakt van je hart geen moordkuil en zegt bij gelegenheid waar het op staat, maar je bent ook discreet en weet wanneer je moet zwijgen. Met alle betrokken mensen onderhoud je goede contacten. Graag luister ik naar jouw meningen inzake liturgie en pastoraal, omdat jij veel ervaring en kennis hebt verzameld.

Beste Mark, wij danken jou hartelijk voor de veertig jaren trouwe en deskundige dienst aan onze kerk en parochiegemeenschap. Ad multos annos, nog vele jaren toegewenst in zegen en gezondheid!

Pastoor Jan Vries



Uitstapje met medewerkers Parochiekantoor Onze Lieve Vrouw – Sint Pieter naar Horst waar kapelaan Miguel ons hartelijk heeft ontvangen.

TOEKOMSTBEELD VAN DEKENAAT MAASTRICHT-MEERSSEN



Wij werken aan het in de lucht komen van een website voor ons dekenaat.

www.rkmaastricht.nl

KIJK OOK EENS OP:

www.kerkgebouwen-in-limburg.nl



DEKEN HANNEMAN STICHTING

De Deken Hanneman Stichting werkt in Maastricht en koppelt betrouwbare vrijwilligers aan mensen die wat extra hulp nodig hebben in hun thuissituatie. Denk aan klusjes in huis, dingen regelen, gezelschap. Dit kunnen we alleen doen met TOP vrijwilligers, dus meld u snel aan als u ook een paar uurtjes per maand vrij wil maken voor een ander!

<https://dekenhannemanstichting.nl/home.html>



Beoogde federatie van cluster 1 & 2:

Cluster 1:

- H. Servatius (Centrum met kerkgebouw)
- H. Matthias (Centrum met kerkgebouw)
- H. Hubertus (Bosscherveld; kerkgebouw aan de eredienst onttrokken)
- H. Martinus (Wyck met kerkgebouw)

Cluster 2:

- OLV ten Hemelopneming (Centrum met kerkgebouw)
- H. Petrus en Allerheiligste Verlosser (Sint Pieter beneden met kerkgebouw)
- H. Petrus (Sint Pieter boven met kerkgebouw)

Beoogde federatie van cluster 3, 4 & 5:

Cluster 3 :

- H. Theresia (Biesland, kerkgebouw in gebruik door philharmonie zuidnederland)
- H. Jozef (Belfort, kerkgebouw aan de eredienst onttrokken)
- H. Anna (Brusselsepoort met kerkgebouw)
- H. Lambertus (Blauw Dorp; kerkgebouw aan de eredienst onttrokken)

Parochiefederatie Johannes-Paulus II (van cluster 4 & 5)

Cluster 4 :

- H.H. Petrus en Paulus (Wolder met kerkgebouw)
- Onbevlekt Hart van Maria (Mariaberg; kerkgebouw aan de eredienst onttrokken)
- San Salvator (Daalhof met kerkgebouw)

Cluster 5 :

- H. Hart van Jezus (Oud-Caberg met kerkgebouw)
- H. Christoforus (Caberg; kerkgebouw gesloopt)
- De Vier Evangelisten (Malberg met kerkgebouw)
- O.L.V. van Goede Raad (Malpertuis; kerkgebouw aan de eredienst onttrokken)
- Christus Hemelvaart (Pottenberg; kerkgebouw in gebruik door Armeens Apostolische Kerk)

Beoogde federatie van cluster 6 & 7:

Cluster 6 :

- OLV van Lourdes (Wittevrouweveld met kerkgebouw)
- H. Familie (Wijckerpoort; kerkgebouw gesloopt)
- Gulielmus (Oostermaas; kerkgebouw aan de eredienst onttrokken)
- H. Joannes Bosco (Heugemerveld; kerkgebouw aan de eredienst onttrokken)
- H.H art van Jezus - Koepelkerk (Wijckerpoort met kerkgebouw)
- H. Johannes de Doper (Limmel met kerkgebouw)
- H. Antonius van Padua (Nazareth; kerkgebouw gesloopt)

Cluster 7 :

- St. Petrus Banden (Heer met kerkgebouw)
- H.H. Monulphus en Gondulfus (De Heeg met kerkgebouw)
- H. Walburga (Amby met kerkgebouw)
- H. Michaël (Heugem/Randwyck met kerkgebouw)
- H. Antonius van Padua (Scharn met kerkgebouw)

Beoogde federatie van cluster 8 & 9:

Cluster 8 :

- H. Bartholomeus (Meerssen met kerkgebouw)
- St. Jozef Arbeider (Meerssen-West met kerkgebouw)
- H. Hart van Jezus (Rothem met kerkgebouw)

Cluster 9 :

- H. Agnes (Bunde met kerkgebouw)
- H. Martinus (Geulle-Brommelen met kerkgebouw)
- H. Onbevlekt Hart van Maria (Moorveld-Waalsen met kerkgebouw)
- H. Catharina (Ulestraten met kerkgebouw)
- H. Cornelius (Borgharen met kerkgebouw)
- H. Martinus (Itteren met kerkgebouw)

Fase 1 Clusters	Fase 2 Federaties	Fase 3 Opschaling federaties
1	1	1+2
2	2	1+2
3	3	3+4+5
4	4	3+4+5
5	5	3+4+5
6	6	6
7	7	7
8	8	8+9
9	9	8+9

REGULIERE VIERINGEN DEKENAAT MAASTRICHT

Sint Servaasbasiliek, Keizer Karelplein

Maandag t/m

Zaterdag: 08.15 uur Aanbedding
09.00 uur H. Mis

Woensdag: 18.00 uur Rozenkransgebed

Zaterdag: 17.00 uur Taizéviering

Zondag: 10.00 uur Hoogmis

18.00 uur Engelstalige Mis

1e vrijdag v.d. maand wordt de ziekencommunie gebracht aan zieken en thuiszittenden

1^e zaterdag v.d. maand: 09.45-10.45 uur

biechtgelegenheid

Sint Mathias, Boschstraat

Dinsdag t/m

vrijdag: 08.30 uur H. Mis

Zaterdag: 17.30 uur H. Mis

Zondag: 11.15 uur H. Mis

OLV van Lourdes, Oostermaas

Lauden: 08.30 uur elke ochtend m.u.v. zondagmorgen

Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering

Zondag: 10.30 uur Eucharistieviering

Maandag: 09.00 uur Eucharistieviering

Dinsdag: 09.00 uur Eucharistieviering

Woensdag: 18.30 uur Rozenkransgebed

19.00 uur Eucharistieviering

20.00-20.20 uur Psalmgesprek

1e Vrijdag v.d. maand: 09.00 uur

Eucharistieviering

H. Martinusparochie, Wyck

Zondag: 11:00 uur

Dinsdag: 19.00 uur

Woensdag t/m vrijdag: 09.30 uur

1e vrijdag v.d. maand:

12.00 - 18.00 uur Aanbedding

18.30 uur Kruisweg

19.00 uur H. Mis

Oktober: rozenhoedje dinsdag 18.40 uur,

woensdag, donderdag en vrijdag 9.10 uur

H. Walburga, Amby

Zondag: 11.00 uur H. Mis

Dinsdag: 09.00 uur H. Mis

Donderdag: 09.00 uur H. Mis

3^e zondag v.d. maand: 17.00 uur Poolse Mis

H.H. Monulfus & Gondulfus, De Heeg

Zondag: 11.15 uur H. Mis

Vrijdag: 09.00 uur H. Mis

H. Michaël, Heugem-Randwyck

Zaterdag: 19.00 uur H. Mis

Maandag: 09.00 uur H. Mis

Sint Petrus-Banden, Heer

Zondag: 09.45 uur H. Mis

Maandag: 19.00 uur H. Mis

Dinsdag: 19.00 uur H. Mis

Donderdag: 19.00 uur H. Mis

Vrijdag: 18.00 uur aanbidding

19.00 uur H. Mis

H. Antonius van Padua, Scharn

Zaterdag: 17.30 uur H. Mis

Woensdag: 18.00 uur aanbidding

19.00 uur H. Mis

Laatste zondag v.d. maand: 17.00 uur Italiaanse Mis

H. Johannes de Doper, Limmel

Zondag: 09.00 uur H. Mis

H. Cornelius, Borgharen

Zondag: 10.30 uur H. Mis

Dinsdag: 18.30 uur H. Mis

Woensdag: 18.45 uur Noveengebode t.e.v. de

Wonderdadijge Medaille

19.00 uur H. Mis

Vrijdag: 18.30 uur Aanbedding van het

H. Sacrament

19.00 uur H. Mis

H. Martinus, Itteren

Zaterdag: 19.00 uur H. Mis

San Salvator, Daalhof

Zondag: 11.30 uur (1^e zondag v.d. maand

kinderwoorddienst)

Maandag: 09.00 uur (aansluitend rozenkrans in

oktober)

Donderdag: 09.00 uur (aansluitend rozenkrans in

oktober)

1^e vrijdag v.d. maand: 19.00 uur Heilig Uur

Woensdag 16 november: 19.00 uur Taizéviering

H. Hart van Jezus, Oud-Caberg

Zondag: 11.30 uur

Vrijdag: 09.00 uur (aansluitend rozenkrans in

oktober)

H.H. Petrus en Paulus, Wolder

Zondag: 09.30 uur

Dinsdag: 19.00 uur (aansluitend rozenkrans in

oktober)

De Vier Evangelisten, Malberg

Zondag: 09.00 uur

Woensdag: 09.00 uur (aansluitend rozenkrans in

oktober)

2e zaterdag v.d. maand: 18.30 uur Life Teen

Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming, OLV

Plein

Zaterdag: 09.30 uur gezongen H. Mis ter ere

v.d. H. Maagd Maria

11.00-12.15 uur Biechtgelegenheid

17.00 uur Engelstalige H. Mis, crypte

Zondag: 08.25 uur Laudén

08.45 uur H. Mis

11.00 uur Latijnse Hoogmis

Weekdagen: 09.10 uur Laudén;

09.30 uur H. Mis

1e vrijdag v.d. maand: 09.30 uur gezongen H. Mis,

waarna uitstelling van het Allerheiligste

Vieringen in de Basiliek zijn via livestream te

volgen op www.sterre-der-zee.nl/uitzendingen

H. Petrus, St. Pieter beneden &

Allerh. Verlosser en H. Petrus St. Pieter op de

Berg

Zaterdag: 18.30 uur St. Pieter Beneden, H. Mis

Zondag: 09.45 uur St. Pieter op de

Berg of St. Pieter Beneden, H. Mis

(zie parochieblad)

Dinsdag: 18.40 uur St. Pieter Beneden,

vespers of rozenkrans

19.00 uur St. Pieter Beneden,
H. Mis.

1e zondag v.d. maand: 18.00 uur St. Pieter
Beneden, Spaanstalige H. Mis

H. Agnes, Bunde

Zaterdag: 17.30 uur vooravond mis v.d.

zondag

Zondag: 11.30 uur H. Mis

Donderdag: 09.00 uur H. Mis

H. Martinus, Geulle

Zondag: 10.15 uur H. Mis

Vrijdag: 09.00 uur H. Mis

Onbevlekt Hart van Maria, Moorveld:

Zaterdag: 19.00 uur vooravond Mis v.d.

zondag

Dinsdag: 09.00 uur H. Mis

H. Catharina, Ulestraten

Zondag 09.00 uur H. Mis

Woensdag 09.00 uur H. Mis, aansluitend t/m

10.30 uur aanbidding voor

roepingen in Nederland (met

Rozenkrans)

2^e zaterdag van de maand: 14.30-15.30

Eucharistische aanbidding in stilte

Koepelkerk, H. Joannes Bosco & H. Hart van

Jezus, Wyckerpoort

Zondag: 10.30 uur H. Mis

Donderdag: 15.00 uur Eucharistieviering voor

Gebedsgroep in de Dagkapel

Zaterdag: vanaf 08.00 uur viering geloof

Eritrese Tewahedo Kerk

H. Anna & H. Lambertus, Annakerk,

Brusselsepoort

Zondag: 10.00 uur

Woensdag: 18.15 uur rozenkrans en aansluitend

H. Mis

Sint Jozef en Sint Theresia, Belfort & Biesland

Zaterdag: 17.30 uur H. Mis

MAGISCH MAASTRICHT VRIJTHOF 2022

Over enkele weken gaat het (hopelijk) weer gebeuren, een nieuwe editie van Magisch Maastricht ! Gedurende de hele decembermaand zal het Vrijthof worden ingericht als wintertuin met schaatsbaan en reuzenrad en tal van



andere gemakkelikheden verbonden met de tradities rond advent, Kerstmis en jaarwisseling. Talloze mensen, vele duizenden, komen hierop af. Het was de uitdrukkelijk wens van gastvrijheid en de 'evangelische drive' om een groot deel van deze bezoekers van het Vrijthof ook in staat te stellen om kennis te maken met de oudste kerk van Nederland; deze markante plaats van gebed, gedurende 16 eeuwen; een schatkamer met een zorgvuldig onderhouden en uniek gepresenteerde reliekcollectie en andere schatten van geloofsbeleving en reliekverering; een architectonisch en cultuurhistorisch hoogtepunt maar bovenal een huis van gebed, op het graf van Sint Servaas, daar waar de aarde de hemel raakt. In de loop der eeuwen hebben miljoenen pelgrims uit geheel Europa en nog verder de grafkerk van Sint Servaas bezocht en hun pelgrimage besloten met het ontvangen van het sacrament van de Biecht en de Eucharistie. Tijdens de Franse Revolutie moesten de kanunniken van het Servaaskapittel de pelgrimskerk en Maastricht verlaten. Vanaf die tijd werd de Servaaskerk (weer) parochiekerk en nam de ontvangst van pelgrims gestaag af. Met de komst van deken Rutten werd er halverwege de 19^{de} eeuw weer werk gemaakt van de 7-jaarlijkse Heiligdomsvaart en kwam er georganiseerde aandacht en zorg voor pelgrims. De congregatie van de Broeders van de Beyart kende door diezelfde deken Rutten een inspirerende aanvang en aandacht voor pelgrims. Inmiddels is de Heiligdomsvaart te Maastricht het grootste religieuze evenement van Nederland, met bijzondere dank aan de vereniging 'Het graf van Sint Servaas', die de organisatie van de Heiligdomsvaart al 85 jaar op zich neemt. In 2025 is het weer zover.



Tot die tijd mogen we niet zelfgenoegzaam achterover leunen. Op de schouders van het kerkbestuur en de parochianen rust een uitgelezen taak om mensen, bezoekers en pelgrims de kans te geven om geraakt te worden. In deze tijd van onzekerheid, angst, radeloosheid en somberheid, juist nu mogen we mensen niet die kans ontnemen. Daarom moet de kerk open zijn, letterlijk en figuurlijk.

Bij de eerste editie van ons Magisch Maastricht in 2018 ging het er tamelijk geïmproviseerd aan toe. Maar die ervaring was zeer positief en gaf de doorslag om het de volgende keer beter aan te pakken. Dat is gebeurd. In 2019, in dertig dagen bezochten meer dan 40.000 mensen, jong en oud, de basiliek, de schatkamer en de bijgebouwen. Overal was programma, van (stil) gebed tot aanbidding, van voorleesuren tot verkleedpartijen voor de kinderen (en hun ouders!!!), van muziek en zang tot engelandans. De meer dan 150 kerststalletjes van pastoor



Verheggen uit Eysden werden door veel mensen gezocht en bezocht. Er waren mensen bij die speciaal uit andere delen van Nederland daarvoor naar Maastricht kwamen. Er waren gebedstijden en miniconcertjes en vooral veel stilte om geraakt te worden en veel gelegenheid om in gesprek te gaan met de aanwezige priesters, diakens en gastdames en gastheren om te spreken, om gehoord te worden, om te vragen, te zegenen of om te biechten. In de coronajaren ging het evenement door, zij het in een afgezwakte vorm. Maar voor dit komende jaar wordt alles in gereedheid gebracht en staat de basiliek weer open. Onlangs trof ik per toeval – maar wat is toeval in deze ? – twee mensen die in Duitsland wonen en die in 2019 de basiliek bezocht hadden. Ze hadden vaker Kerstmarkten bezocht maar wat hier gebeurd was sloeg alles. Nooit eerder hadden zij een zulke passende combinatie meegemaakt van (commerciële) kerstmarkt en open kerk, met een zulk veelzijdig aanbod aan geloofsverdieping en geloofsbeleving. Dat was al een compliment op zich. Maar ze voegden eraan toe; "Als u mensen zoekt die u willen helpen? Wij willen u helpen. Schrijf onze namen maar op. Wij wonen in Duitsland, achter Aken, maar wij komen graag. Het geeft ons meer, dan wij kunnen bieden." Dat is een prachtige toezegging en sluit ook aan bij de ervaring van de meer dan 100 vrijwilligers die ons reeds geholpen hebben. We hebben inderdaad mensen nodig, vrijwilligers, enthousiaste mensen die graag en met overtuiging spreken over hun geloof en de handen uit de mouwen willen steken om welkom te heten, de weg te wijzen, terzijde te staan en de wacht te houden. Wanneer mensen zich opgeven volgt eerst een introductiebijeenkomst met uitleg over de gang van zaken, de beveiliging en afspraken. Ook is er een aparte instructie over de geschiedenis van het gebouw en de achtergrond van ons katholieke geloof. Kortom een uitgelezen kans om zelf wat meer toerusting te krijgen en tegelijkertijd om letterlijk of figuurlijk de handen uit de mouwen te steken en op eigentijdse wijze getuigenis af te leggen van de hoop die in je leeft.

Magisch Maastricht Vrijthof 2022 begint op 1 december en zal duren tot 31 december. Wilt u meer info of zich al daadwerkelijk als vrijwilliger, melden neem dan contact op met het parochiekantoor, telefonisch of per mail. Vele handen maken licht werk maar daarbij komt dat gedeelde vreugde dubbele vreugde is. Gun jezelf de kans en proef de lente in de kerk ook al is het volop winter.

Deken John Dautzenberg

Kinderpagina

1 november: Allerheiligen

De Katholiek Kerk kent vele heiligen. Een aantal heeft een eigen feestdag (de sterfdag van de heilige, de dag van zijn/haar geboorte bij God in de hemel, denk bijvoorbeeld aan 13 mei, de feestdag van Sint Servaas). Omdat het aantal heiligen te groot werd om elke heilige een eigen feestdag te geven, werd er een feestdag ingesteld waarop alle heiligen (ruim 100.000) van de Rooms Katholieke Kerk samen worden vereerd en herdacht. Oorspronkelijk herdacht men op deze dag alleen de martelaren, dat zijn diegenen die vanwege hun geloof ter dood gebracht werden. Vanaf de achtste eeuw werd deze dag voor alle heiligen gevierd. Ook de Anglicaanse Kerk en de Oosters-orthodoxe Kerk vieren dit feest.



2 november: Allerzielen

De dag na Allerheiligen gedenken we alle mensen die gestorven zijn, vooral de mensen van wie we heel veel houden, zoals bijvoorbeeld je opa of oma. Op deze dag kun je naar hun graf gaan om een bloemetje te brengen en een kaarsje aan te steken. Bij het graf kun je dan een gebedje uitspreken.

11 november: Sint Maarten

Martinus was de zoon van een Romeinse legerheer. Lang geleden was hij soldaat in het Romeinse leger. Op een dag reed Martinus met een groepje soldaten naar een grote stad. Het was koud en mistig. Martinus had zijn lange mantel goed om zich heen geslagen. Zo had hij het heerlijk warm. Ze hadden haast, want ze wilden voor het donker binnen de stadsmuren zijn.



Toen ze bij de stadspoort aankwamen, stapte er plotseling een arme man op hem af. Hij had geen schoenen, geen jas en geen sokken aan. Je kon aan hem zien dat hij het erg koud had. "Wat is er met jou aan de hand?" vroeg Martinus.

"Ach", rilde de man, "ik heb het koud en ik heb zo'n honger". Martinus dacht even na. Hij zou zijn mantel wel willen geven.

Maar in die tijd mochten soldaten zonder mantel de stadspoort niet in. De mantel hoorde bij hun uniform. Wat moest Martinus nu doen? Hij kon die arme man daar toch niet zo maar laten staan?

Plotseling kreeg hij een goed idee. "Ik geef hem de helft van mijn mantel. Dan kan ik de andere helft omgeslagen houden!" Hij deed zijn mantel af. Trok zijn zwaard en hakte de mantel in twee stukken. Eén stuk gaf hij aan de arme man. En een stuk sloeg hij zelf om zijn schouders. Daarna pakte hij zijn beurs en gaf de man wat geld. De arme man was erg blij. Nu had hij een mantel tegen de kou en wat geld om eten te kopen. Hij bedankte Martinus en vertrok. En Martinus? Die reed daarna tevreden met zijn soldaten de stad binnen.

Het verhaal van Martinus en de arme man is een oud verhaal. Maar nog altijd vieren we het feest van Sint Martinus ... Sint Maarten. Elk jaar, op 11 november, gaan kinderen met een lampion en een vrolijk liedje bij de mensen langs. Om ze licht te brengen ... vrolijk te maken.

De verhalen uit de Bijbel geven je troost



Heiligenspel

Via de link <https://www.samueladvies.nl/wp-content/uploads/2021/11/Heiligenspel-.pdf> kun je zelf een Heiligenspel downloaden en printen. Zo kom je meer te weten over een aantal belangrijke heiligen en wat voor bijzondere dingen zij gedaan hebben.