

Dekenaar Nieuws



Postadres: Dekenaat Maastricht, Keizer Karelplein 4,
6211 TC MAASTRICHT
Email: dekenaat.maastricht@gmail.com

Zesenveertigste jaargang, nummer 1, Pasen 2022: NIEUW LEVEN

Uitgave van het Dekenaat Maastricht

Redactie: [dekenaatsbestuur](mailto:dekenaatsbestuur@gmail.com)

Verspreiding: via de parochies en per mail
Wie graag Dekenaar Nieuws per mail wenst te ontvangen kan dit kenbaar maken door een mail te sturen aan:
dekenaat.maastricht@gmail.com

Bestuur Dekenaat Maastricht:

Voorzitter: Deken J. Dautzenberg

Vicevoorzitter: Pastoor R. Schols

Secretaris: E. van Berlo

Penningmeester: Joep Ottenheym

Leden:

W. Wolters, P. Geelen, R. Schoufs,
D. Nijssen

Bank ING:

IBAN: NL 37 INGB 0003 1526 30
t.n.v. Dekenaat Maastricht



TOT 21.00 UUR, ES GOD BLEEF...



Al maandenlang wordt om 21.00 uur digitaal de rozenkrans gebeden bij mij in huis. Meestal in de woonkamer, dan weer eens op kantoor, dan in de keuken. De ene keer bid ik alleen, de andere keer met een van mijn gasten op die avond, soms met meerdere studenten en dan in verschillende talen. Maar altijd weer via Facebook, verbonden met vele anderen. Ja, er zijn ook mensen bij die geen PC of geen FB hebben, die worden gebeld. Een van onze trouwe meebidders is in haar honderdste levensjaar. Zij bidt rustig mee, draagt op die manier haar steentje bij en verheugt zich over de allerlaatste woorden op het einde van onze gebedsafspraak; "welterusten en slaap lekker". Al decennialang is zij alleen, de meeste avonden is zij alleen; wie zegt er dan nog "welterusten, slaap lekker"? Soms kijken mensen de uitzending nog eens terug en bidden dan op de voor hun gunstige tijd alsnog de rozenkrans. Het is in de loop der tijd een biddende gemeenschap geworden. Men heeft elkaar nooit ontmoet, nooit gezien en toch is er die verbondenheid. Het gebed geeft houvast en steun, troost en nieuwe kracht, zo wordt opgemerkt. Enkele uren van tevoren wordt het gebed via FB aangekondigd. Laatst gebeurde dat met de woorden; tot 21.00 uur, es God bleef! Want het is altijd weer een beetje plannen om om 21.00 uur klaar te zitten.

Geloven is niet meer vanzelfsprekend. Voor je geloof uitkomen allerminst. Toch zijn er steeds meer mensen die stappen zetten om meer met hun geloof te doen. Het gezamenlijk rozenkransgebed is er een van. Deze nieuwe editie van ons Dekenaar Nieuws staat bol van de initiatieven voor jong en minder jong om telkens weer opnieuw getuigenis af te leggen van de hoop die in ons leeft om in verbondenheid met de verrezen Heer te leven. Moge de viering van de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus ons allen bemoediging en inspiratie schenken. Ik wens u, mede namens de redactie, een zalig Paasfeest en graag tot ziens, es God bleef.

Deken John Dautzenberg



NOODKIST IN NIEUWE VITRINE

De Noodkist, wie kent hem niet? Vanaf eind twaalfde eeuw is hij in ons midden.

In tijden van nood trekt een stoet met de Noodkist uit. In tijden van Corona mocht dat niet, maar kwam de kist toch in de basiliek te staan.

Nu wordt de Noodkist omgeven door een fraaie nieuwe vitrine. De vitrine is niet alleen mooi vormgegeven. Er staan ook korte teksten op zodat de bezoeker weet wat hij ziet. In de vitrine zit de nodige techniek. Zo wordt de Noodkist nu verlicht en fonkelt hij je tegemoet. Ook is er gezorgd voor een perfecte klimaatbeheersing.

Veel bezoekers kwamen al kijken en menigeen brandde er een kaars ter ere van Sint Servaas. Er is weer een reden bij om de basiliek te bezoeken!

ENGELSTALIGE MIS IN DE SINT SERVAAS DRUK BEZOCHT

Men verzucht wel eens dat er weinig jongeren of nieuwe mensen naar de kerk komen voor de Heilige Mis. Wie het tegendeel wil meemaken, zou eens op zondagavond naar de Sint Servaas basiliek moeten komen. Daar vindt wekelijks de Mis in het Engels plaats, die druk bezocht wordt door studenten en expats.

Deken Dautzenberg heeft deze Mis de laatste jaren tegen de verdrukking door Corona in, in stand gehouden en steeds verder bekend gemaakt.

Het is zondag 13 maart tegen zes uur. We nemen plaats tamelijk voor in de kerk. Links wordt onze

aandacht getrokken door de Noodkist in haar mooie nieuwe vitrine. Lampen in de vitrine verlichten de Noodkist, waardoor deze in het halfdonker magisch fonkelt.

In het rechter transept neemt het nieuw opgerichte Sint Servaas Community Choir plaats. Dit koor is recent opgericht en bestaat uit voornamelijk studenten, maar ook uit jonge mensen die hier inmiddels gebleven zijn om te werken.

Als het zes uur is, komen Deken Dautzenberg en Monseigneur Van Megen, (Bisschop van Kenya en Zuid Soedan) de kerk binnen. Het zal een pontificale Mis worden. Bij het omkijken tijdens de intrada valt op hoe vol de kerk zit. Het achterste deel is bijna vol, voorin zitten ook veel mensen. Zijn hier inderdaad ruim 100 jongeren bijeen? Het ziet er naar uit. Je wordt daar blij van.

De sfeer in de kerk is ingetogen en devoot. Iedereen luistert aandachtig naar de mooie preek. Het gaat over Abraham die de veiligheid van de stad Ur verliet om God te volgen en een leven op te bouwen in het Heilige Land, ver van stad en comfort.

Het koor zingt deze avond voor het eerst in een Heilige Mis. De kwaliteit is indrukwekkend. Dirigent Hans Heykers is zichtbaar blij met de geweldige inzet van de koorleden. Het is ook wel een klein wonder dat men na een paar maanden oefenen al zo ver is. Een lange stoet beweegt zich naar voren tijdens de communie. Jongeren uit diverse landen, die elkaar deels al lijken te kennen. Er zijn ook nieuwe mensen bij die zich in de kerk een veilige plek weten.

De Mis wordt plechtig afgesloten bij de Noodkist. We staan in een kring om de nieuwe vitrine. Het past perfect in de sfeer van deze Mis. Daarna is er deze avond gelegenheid om samen te eten in de Kanunnikenkelder. Hiervan maken 30 kerk-

gangers gebruik. Het is een mooie gelegenheid om samen te zijn.

Opvallend is dat lang niet iedereen de kerk meteen verlaat. Velen blijven zitten om te bidden, na te denken of te genieten van de mooie omgeving. Zouden ze bidden voor hun familie die misschien ver weg woont? Of zijn ze bezorgd over al die vreselijke ontwikkelingen in de Oekraïne? Of gaan ze op in wat de Mis hen gebracht heeft?

Na ruim een kwartier is de kerk pas echt leeg. Het was een mooie avond en er zullen er nog vele volgen.

Informatie Engelstalige Heilige Mis, elke zondag van 18.00-19.00 uur in de Sint Servaas Basiliek. Aanmelden is niet nodig. Iedereen is welkom. Het nieuwe Servaas Community Choir heeft op 13 maart voor het eerst op proef opgetreden. Het volgende optreden is op zondag 3 april. Een schema van definitieve optredens wordt nog bekend gemaakt.

THE INNBETWEEN

Niet elke inwoner van Maastricht zal The InnBetween kennen. Heel anders is dat bij de ruim 20.000 studenten die Maastricht inmiddels heeft. Achter de naam gaat het Studentenpastoraat schuil dat in de jaren '70 een voorzichtige start maakte aan de Tafelstraat. Het pastoraat is de laatste jaren sterk gegroeid en mag inmiddels 2.000 bezoekers per maand ontvangen.

Ik spreek met Studentepastor Petra Körmندی op de locatie Capucijnenstraat. Wie bij de ingang van de Montessorischool door de poort gaat komt in een grote tuin en daar, in het oude klooster, zit The InnBetween.

“De afgelopen twee jaar waren bijzonder” zegt Petra. “Door Corona kwamen studenten hier vaak in enorme eenzaamheid terecht.

Veel studenten komen uit het buitenland en hun familie zat ver weg. Ze konden er niet heen en soms stierven ook familieleden en konden ze niet naar de uitvaart. We hebben ons direct voorgenomen om niet dicht te gaan. We wilden er zijn voor de studenten en zeker niet alleen online.

Het was ingewikkeld maar we hebben bij de Veiligheidsregio de status aangevraagd van buurthuis voor kwetsbare mensen. Dat lukte en toen mochten we open blijven en telkens groepen van 7 studenten ontvangen. We bleven zeven dagen per week open en zo konden we alles bij elkaar heel veel studenten die veilige haven bieden, die past bij onze Christelijke inspiratie.

Veel studenten in nood klopten ook privé aan. We konden ze helpen met counseling gesprekken. Zowel mijn collega Rachelle van Andel als ik voerden er veel, samen tot wel 25 per week. Het was zwaar maar het maakte vaak het verschil. Het was hulp zonder wachtlijst.

Nu ligt ons accent gelukkig weer helemaal op open gaan. Er zijn weer steeds meer evenementen en bijeenkomsten. We zijn weer op weg naar de 2.000 bezoekers per maand. Voor studenten is dat soms nog wat onwennig. Men is letterlijk ontwend om met velen samen te zijn.

De evenementen zijn zeer verschillend. Zo is er bijvoorbeeld op woensdagavond om 18.00 uur elke week een Taizé viering in de Sint Servaas Basiliek. We hebben verder lezingen, discussie bijeenkomsten, meditatie sessies, yoga en nog heel veel meer. Onze meest traditionele activiteit is het samen koken en eten. We noemen dat tafelen, ook naar onze vroegere locatie aan de Tafelstraat. Studenten zijn hier overigens ook welkom om gewoon tot rust te komen, te praten en koffie te drinken.

In 2015 ontstond spontaan een nieuw initiatief. Er kwamen toen veel Syrische vluchtelingen naar Maastricht. We zijn samen met de Universiteit en de Gemeente gestart met een project waarbij studenten vluchtelingen gingen helpen. Dat

project is enorm uitgegroeid. Er zijn nu zo'n 150 studenten bij betrokken. Je zou haast zeggen: helaas is dat nodig. Dat toont de Oekraïne crisis weer pijnlijk aan. Vorige week konden we samen met de Universiteit een grote bijeenkomst organiseren, waarbij ook veel Oekraïense studenten aanwezig waren, die zeer bezorgd waren over hun familie thuis. Het vluchtelingenproject is zo groot geworden dat we er een extra locatie voor hebben aan het Keizer Karelplein, nummer 5.

We werken graag samen met anderen. We willen verbinden, bruggen slaan. We zijn zelf oecumenisch Christelijk, maar iedereen is welkom. Uiteraard is er een zeer nauwe band met de universiteit. Verder zijn er nauwe banden met de RK Kerk en de Protestantse Kerk en met de gemeente. Tevens werken we veel samen met studentenorganisaties en maatschappelijke organisaties. De insider zal misschien vragen hoe het zit met het RK Studenten-pastoraat. Ook daar werken we zeer intensief mee samen. Diverse projecten en bijvoorbeeld ook de Taizé vieringen verzorgen we samen. Daarnaast verzorgt het RK pastoraat activiteiten specifiek ten behoeve van de RK Kerk.

We zien de toekomst positief tegemoet. De universiteit is sterk gegroeid en steeds meer studenten vinden hun weg naar ons. De laatste jaren komen er ook meer studenten vanuit het HBO, van Hogeschool Zuyd. De behoefte aan samen zijn is groter dan ooit. In die behoefte willen we graag blijven voorzien."

Caspar van Hilten



INSTRUMENT IN GODS HAND

Zes maanden ben ik nu hier in Maastricht werkzaam als priester. Ik ken de kerk van Sri Lanka met veel kleur en veel jonge mensen. Hier in Nederland is het wel heel anders. Ik was na mijn studietijd op Rolduc werkzaam voor stages in verschillende parochies. Het laatste jaar als diaken in Geleen en nu dan in Maastricht. Er zijn veel verschillen maar ook overeenkomsten. De Communievoorbereiding is een van mijn specifieke taken. Het is heel anders dan in Geleen, daar kwamen de kinderen uit een parochie samen. Nu komen kinderen uit een heel groot gebied, van wel vijf verschillende scholen samen. Het is niet gemakkelijk om van deze mensen uit zoveel verschillende hoeken een gemeenschapje te maken. Het is een echte uitdaging. Het is ook niet zo'n heel grote groep, maar het lukt. We gaan elkaar beter kennen. Er wordt geleerd en gelachen. De kinderen zijn slim. Ik vind het fijn dat zij Jezus willen leren kennen. Ze zijn nieuwsgierig en ik vertel hun graag over Jezus. Het is natuurlijk maar altijd een uurtje. Het zou fijn zijn als ouders thuis ook met hun kinderen praten over de les. Zo leggen zij getuigenis af voor elkaar. Maar dat is ideaal. De realiteit is anders. Maar ik kan de mensen niet veranderen, ik kan wel mijzelf veranderen. Andere culturen hebben ander gebruiken maar de liefde van en voor Jezus blijft hetzelfde. Wij allen, ikzelf maar ook de kinderen, de ouders en eigenlijk alle mensen zijn instrument van Gods liefde. De communievoorbereiding is altijd weer een stukje herhaling van je eigen liefde voor de Heer in de Heilige Eucharistie. Dat is mooi en dat maakt gelukkig.

Ik wens alle kinderen een goede voorbereiding en een mooi feest van de eerste Heilige Communie.

Kapelaan Nicholas Pethuru

MISSIEZUSTERS VAN ST. PETRUS CLAVER IN MAASTRICHT

Sinds 1935 zijn wij in Maastricht en ons klooster is nog steeds gevestigd in het destijds gekochte huis aan de Bouillonstraat 4, tegenover het oude gouvernementsgebouw.



In dit oude gouvernementsgebouw was ook een suite voor de koninklijke familie, voor als ze op bezoek waren in Maastricht. Zodoende hebben onze zusters wel eens koningin Willemina met haar dochtertje Juliana op het balkon naar de samengestroomde mensen zien wuiven.

Intussen zijn we in het jaar 2022. Het was altijd al een kleine groep zusters. Acht zusters is zo ongeveer wel het maximum. Momenteel zijn er drie zusters.

Het apostolaat bestaat uit missie-animatie. Het omvat propaganda maken voor de missionaire activiteit van de Kerk. Eigenlijk is het geen bepaalde activiteit van de Kerk, maar de Kerk is in haar wezen missionair. God zond immers zijn Zoon Jezus met de Blijde Boodschap. Jezus is dus eigenlijk de 'éérste missionaris' en Jezus zond op zijn manier weer Zijn leerlingen uit over de hele wereld om het Evangelie te verkondigen aan alle volkeren. Iedere Christen is een leerling van

Jezus en zou dus ook een missionaris moeten zijn.

Hoe doe je missie-animatie?

Wij zusters doen dit als eerste door ons getuigenis van het Geloof, doordat wij ons leven aan Hem en ten dienste van Hem en Zijn Kerk gegeven hebben. Ook getuigen wij van het feit dat de Kerk internationaal is, door het feit dat wij zelf ook internationaal zijn. Ik trad in 1984 als eerste Nederlandse in. Er volgde nog een tweede in 1998.

Verder door activiteiten. Met name door onze publicaties; het tijdschriftje 'Echo uit Afrika' en sinds een jaar of 20 ook door een missiekalender. Verder gaan wij vooral in de oktobermaand, de maand toegewijd aan de Rozenkrans en ook aan de missie, met onze missiekalender naar verschillende parochies, meestal in ons bisdom maar soms ook daarbuiten. We spreken dan een woordje tot de mensen in de kerk net vóór de zegen. Daarna delen we de kalender uit aan de mensen bij de uitgang en nemen de vrijwillige gaven in ontvangst.

De laatste jaren hebben wij ook een missie-knutselgroep, die elke week samenkomt om kaarten te maken en rozenkrans armbandjes.

Ondergetekende gaf ook meestal, als ze in Nederland was, Godsdienstles aan kinderen. Het betrof meestal de voorbereiding op de Eerste H. Communie. De laatste jaren ook nog als catechiste van ons bisdom in Maastricht West bij pastoor Renée Schols.

Ons klooster is groot, maar dat komt natuurlijk ook omdat wij verschillende ruimtes nodig hebben voor ons apostolaat, dat zich dus veel afspeelt in de administratie- en redactieruimte etc. Verder hebben wij als zusters natuurlijk ook een kapel nodig, een spreekkamer enz.



Een zijvleugel is verhuurd en vormt daarmee ook ons inkomen.

Verder hebben wij nog een zangkoor 'Star of the Sea Choir'. Dit koor is in feite jaren geleden door Zr. Leonilde samen met een Oegandese student opgericht, maar het is van alle koorleden samen en de leiding is wisselend. We verzorgen de zang met muziekinstrumenten, meestal gitaren soms ook met een trommel, voor de Engelstalige H. Mis in de Onze Lieve Vrouw Basiliiek Sterre der Zee. Deze H. Mis is de zondagsmis voor veelal buitenlandse mensen en studenten in onze stad. De leden van dit koor zijn ook internationaal. Het leuke van deze H. Mis op zaterdagmiddag om 17.00 uur is dat er bijna alleen maar jonge mensen komen. Veelal studenten en jonge gezinnen. Een totaal ander beeld dan de gemiddelde parochie in Limburg!

Zelf ben ik kort geleden door ons Bestuur in Rome overgeplaatst. Het bestuur van onze congregatie bestaat uit een Generaal-Overste, La Madre en vier assistenten. Eén van deze assistenten is momenteel trouwens de tweede Nederlandse, Zr. Lambertine Philipsen. Ik ga naar ons klooster in Salzburg, Oostenrijk. De redactie van ons tijdschrift en het werk voor de missiekalender neem ik mee en zal ik online moeten doen, naast de taak die ik daar krijg.

Zelf ben ik blij met deze overplaatsing. Ik heb God beloofd altijd 'ja' te zeggen omdat ik Zijn wil in mijn leven gestalte wil geven. Eénmaal heb ik een overplaatsing min of meer geweigerd met een



'liever niet' omdat ik een morele verplichting voelde ten opzichte van onze oude medezuster met Alzheimer, die mij tot het laatste toe nog bij naam kende en mijn eigen vader, voor wie ik ook mantelzorgdraagster was. Beiden zijn helaas gestorven tijdens een corona uitbraak op de Beyart, waar beiden het laatste jaar verbleven.

Wel vind ik de overplaatsing jammer voor met name de communiegroep en het zangkoor. Het zangkoor is al flink uitgedund door de Corona-tijd maar heeft het overleefd. Mochten er dus mensen zijn, jong of ouder, dat maakt niet uit, die zich geroepen voelen om bij ons zangkoortje te komen, van harte welkom. Ons zangkoor heeft Filipijnse leden en verder is er één Oegandese, een Spaanse, één Indonesische en tot voor kort dus nog een Nederlandse. Er wordt veelal in het Engels gezongen maar we zingen ook weleens in het Afrikaans, Italiaans of Frans. Elke tweede en vierde zaterdag van de maand is het onze beurt om te zingen, de andere zaterdagen wordt de zang door de studenten verzorgd. We oefenen op zaterdagmiddag anderhalf uur voordat de H. Mis begint in ons klooster aan de Bouillonstraat. Na de repetitie lopen we dan samen naar de Sterre der Zee.

Maastricht is de mooiste en beste plek ter aarde om als religieus te leven!

Zelfs in Rome, waar ik ook een aantal jaren verbleef, heb ik niet één zo'n mooi en goed zangkoor als de Cappella Sancti Servatii gevonden.

En de religieuze feesten worden met een grote devotie en toewijding gevierd. Ik ben in Brabant opgegroeid en mijn ouders waren Zeeuwen. Daar hoorde ik weleens een priester met een zuur gezicht, zeggen 'vandaag is het 't feest van de heilige . . .' en dan dacht ik als kind 'Feest? Waar is hier een feest?' Maar de Maastrichtenaar die kan er echt een feest van maken! Het is stijlvol, bijna elegant, religieus en devoot, en toch is het geheel doordrongen van blijheid, feestelijkheid en humor.

Telkens als ik weer eens terugkom in Maastricht, voelt het als een thuis-komen.

Ik vraag gebed voor onze kleine groep zusters hier in Maastricht en wij danken de Maastrichtenaars voor hun missiegeest en edelmoedigheid en hun voorbeeld in het Geloof.

Zr. Jeanine van Ooteghem SSPC



"Namens Dekenaat Maastricht danken wij Zuster Jeanine voor al haar mooi werk en wensen haar veel geluk en zegen in Salzburg".

LOURDESREIS

Al 100 jaar gaan mensen via Het Huis voor de Pelgrim op bedevaart naar Lourdes, naar Maria in de Grot. Iedereen kan Maria hier ontmoeten, al sinds de verschijningen in 1858. Het is een plek om te bidden, vragen bij Maria neer te leggen, om haar te bedanken, of zo maar rust te vinden. De vele kaarsjes die er branden getuigen van de duizenden pelgrims die zich elke dag tot Maria wenden.

Met de vijf parochies van onze federatie willen we deelnemen aan de bedevaart van 5 t/m 13 september a.s. We reizen per luxe bus, met overnachtingen op de heenreis in Lisieux en Niort en op de terugreis in Nevers. Het is een volledig verzorgde reis op basis van volpension.



U kunt zich voor deze bedevaart opgeven door het invullen van het inschrijfformulier met de sticker 'parochies Maastricht-Oost', dat u achter in onze kerken vindt. Hier ligt ook de folder van het Huis voor de Pelgrim. Daarin vindt u alle informatie over deze bedevaart. De folder kunt u mee naar huis nemen.

***Het ingevulde formulier kunt u sturen naar:
Huis voor de Pelgrim,
Raadhuisplein 1, 6226 GN
Maastricht
of afgeven aan kapelaan Slaven,
Severenstraat 7 in Amby, of
persoonlijk als hij in de kerk is.
We hopen op een grote groep
deelnemers uit onze parochies.***

Kapelaan Slaven

JAN AARTS EEN VEELZIJDIGE VRIJWILLIGER UIT AMBY

Jan Aarts is geboren en getogen in Amby en hier nog steeds woonachtig. Zijn ouders hadden een Glashandel gevestigd aan de Dorpstraat en nu aan de Einsteinstraat in Heer-Maastricht, die hij later heeft voortgezet. In 2013 heeft hij deze Glashandel overgedragen aan de nieuwe opvolger en is zelf gaan genieten van zijn pensioen.

Zijn vrijwilligerswerk begon in 2004 bij het parochiebureau Amby. Later in 2013 trad hij toe tot het kerkbestuur als kerkmeester dat later vervolg kreeg in het Federatiebestuur van Maastricht Oost. Vele taken vervult hij met verve. Penningmeester bij het kerkbestuur Amby, koster, akoliek, poetsploeg, kerstgroep, felicitatiedienst, missiecomité, processiecomité, bloemengroep en lid van de "Kroedwusj" groep en van het Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia Amby en lid dragersgilde Walburga Amby.

Wat is zijn liefste bezigheid:

Als lid van het dragersgilde St. Walburga Amby in een processie meelopen in Amby en in andere parochies. Maar de mooiste beleving was tijdens de Heiligdomsvaart in 2011. Het enthousiasme van het publiek dat genoot van deze mooie stoet. Maar hun toenmalige pastoor Hans Janssen trok veel bekijks met zijn uitbeelding waardoor de groep van Walburga Amby ook in de belangstelling stond. Zelf is door het dragersgilde ook wake gehouden bij de Noodkist van St. Servaas op het altaar in de St. Servaaskerk. Dat was een hele emotionele herinnering die je zeker koestert.

Wat is zijn grootste uitdaging:

Zorgen dat je als koster en akoliek bij een gewone viering of speciale



viering zoals doop, communie, vormsel, huwelijk of begrafenis alles klaar ligt en er niets vergeten is.

Wat is de grootste zorg voor de toekomst van de kerk van Amby:

Dat er geen handleidingen zijn gemaakt van bv koster werkzaamheden etc. en het voor de opvolgers van deze vrijwilligers in de toekomst moeilijk is om zaken goed te regelen en de speciale tradities in Amby hierdoor zullen vervallen. Ook dat de kerk ooit moet sluiten i.v.m. te weinig bezoekers of dat er geen vrijwilligers meer zijn om deze vele



taken te doen. Voor Jan is niets teveel, maar hij zou ook graag eens een dagje vrij willen zijn om iets anders te doen en dat is soms een uitdaging voor hem.

Wat is je mooiste herinnering aan een pastoor of kapelaan in deze parochie:

Hij is met pastoor Anu Antony (nu pastoor in Tegelen, Steyl en Belfeld) mee op reis mogen gaan naar India, toen hij nog kapelaan was in de parochie Amby. Een mooie reis van 24 dagen. Hij heeft daar geslapen in een universiteit en deze heeft Jan Aarts kennis laten maken met zijn familie en zijn geboorteland. Ook met de meereizende landgenoten van pastoor Anu Antony (woonachtig in Maastricht) heeft hij nog steeds contact. Dat was een bijzondere reis die nooit wordt uitgewist in je herinneringen.

Wat zou je wens zijn:

Dat bewoners van Amby open staan voor de kerk en de kerk blijven bezoeken. Door een gesprek aan te gaan met de kapelaan of pastoor leer je deze priesters pas beter kennen en meer begrijpen wat zij willen uitdragen en voor je kunnen betekenen persoonlijk en waarom zijn hun werk op deze manier in deze tijd zo doen. Ga de uitdaging aan om een gesprek aan te gaan. Mocht je ze beter kennen, dan heb je een goede vriend.

Heb je een uurtje over en wil je in leuke groepen samenwerken in de kerk van Amby, meld je aan als vrijwilliger. Vele vrijwilligers in Amby doen hun best zodat iedereen zicht uitgenodigd voelt om deze kerk te bezoeken tijdens welke soort viering dan ook. Wil je meer informatie en je talent inzetten op welke manier dan ook neem contact op met kapelaan Pawel Zelazny, 0617971718, paw.zelazny@gmail.com.

Jan Aarts willen we al bedanken voor vele jaren inzet voor de parochie Amby en wensen dat hij dit nog vele jaren mag voortzetten.

Redactie Monique Voncken,
foto's eigendom Jan Aarts

AFSCHEID PASTOOR ANDRIES VAN DEN BERG



DE PELGRIMSREIS IN HET HART

‘Wij hebben hier geen blijvende stad, maar we zoeken de toekomstige’. Van die gedachte waren mijn jeugd en jonge jaren doordeesemd. Toen mijn bloedeigen moeder in 1954 op 45-jarige leeftijd overleed, had zij een ziekteproces van ongeveer twee jaren doorleefd. Maar niet die ziekte vormde het Leitmotiv van die periode. Het voelde niet aan als de weg naar haar einde. Het idee van de pelgrimsreis vervulde de dagen, de weken, de maanden. Dat nam de weemoed, de fysieke pijn, het verdriet om het naderende afscheid niet weg, maar doorglansde alles met een sereen licht. Een licht dat zich door niets liet doven. Het was en is het licht dat gloort als de pelgrim het einddoel bereikt. Toen ik de zogenoemde jaren des onderscheids bereikte, kwam dat licht onder een korenmaat terecht. De korenmaat van het eenzijdig gebruikt verstand dat voor zijn verklaring van de waarneembare wereld God niet nodig denkt te hebben. De korenmaat van hand over hand toenemende welvaart die in velen de calculerende consument heeft gewekt die er stilzwijgend van uitgaat dat hij/zij een eindelijk bestaan ter beschikking heeft. De korenmaat van genieten als hoogste levensdoel. Zo omstreeks mijn twintigste was mijn levensvisie verwaterd tot agnosticisme: ik sloot het bestaan van God niet uit, maar ook niet in. Ik deed er gewoon niks mee. Sporadisch bezocht ik nog een kerk. Tot ik in 1972, zonder concrete aanleiding, belandde in de zeer eenvoudige Paasnachtviering in het diasporakatholieke kerkje in Zuidlaren, een dorp in het noorden van Drenthe. Geen koorzang, geen gestileerde liturgie, geen briljante verkondiging – alleen maar het licht van Pasen dat stuntelig opvlamde in een donker kerkje, en dat zich aarzelend verspreidde in de handen van de aanwezigen. Maar het werd mij gegeven dat ik



het Licht herkende. Het licht van de pelgrimsreis. Ik kwam thuis. Het is een hele weg geworden. Inmiddels mocht ik, in het afgelopen jaar, de leeftijd van 75 jaar bereiken. Dertig jaar ouder dan mijn bloedeigen moeder. Ruim dertig jaar mocht ik, in uw midden, als feilbare mens, het herderschap van Jezus Christus gestalte geven. Op 5 juni van dit jaar zal het veertig jaar geleden zijn dat ik het sacrament van de wijding mocht ontvangen. ‘Wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige’. Deze pelgrim wordt tot de orde van de pelgrimsreis geroepen. De St. Jozefkerk, hem en velen onder u zo dierbaar, gaat het veld ruimen. De St. Theresia, de schone, gaat haar sacrale ruimte delen met de Philharmonie Zuid. Het gebouw blijft behouden en de Eredienst kan daarin gevierd worden, met name in de uit te breide dagkapel. De St. Jozefparochie en de St. Theresiaparochie gaan verder in een

samenwerkingsverband met de St. Anna en de St. Lambertus. En ik zelf werd geroepen tot de orde van de pelgrimsreis. Ik blijf minder gezond dan ik altijd veronderstelde. Ik lijd aan blaasretentie, hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door vergroting van de prostaat. Daarvoor word ik nu, hopelijk kundig, behandeld.

Hoe vind je, in zo’n onbestemde situatie, toch weer rust voor het hol van je voet? Twee weken geleden, woensdagmorgen, stuitte ik op een advertentie in het KN. Het R.K. Zorgcentrum Roomburgh in Leiden zocht een emeritus priester als rector. Een instelling die haar R.K. identiteit krachtig maar vooral uitnodigend gestalte geeft in een nieuw-gebouwde kapel, waar ieder weekeinden ook liefst dagelijks de H. Mis wordt opgedragen (ook voor buurtbewoners); waar pastorale zorg wordt verleend (met de medewerking van een zeer aimabele pastorale medewerker). Ik kan wonen in een aanleun-appartement, eventueel in het restaurant eten, en eventueel zorg ontvangen. De vrijdag volgend op die woensdag ben ik weze kennis maken. Het voelde aan weerskanten zeer goed.

5 juni aanstaande, met Pinksteren, vier ik mijn veertigjarig jubileum en zal ik afscheid nemen. ‘Wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige’. Het wordt een fase van weemoed, maar ook van perspectief, van toekomst. Weet u trouwens hoe de nieuwe kapel van Roomburgh komt te heten? De St. Jozefkappel. Dat ontroerde en ontroert mij. Hier gaat een deur dicht, elders gaat een deur open.

Voor de pelgrim wenkt altijd het Licht....

A. van den Berg

philharmonie zuidnederland



THERESIAKERK

De voorbereidingen voor de verbouwing van de Theresiakerk zijn in volle gang. Eerder hebben wij U geïnformeerd over de aanbesteding van de aannemer en installateur. Met de aannemer (Wim Knols Projects) en de installateur (Sjef Ubachs Installatietechniek i.s.m. met EPM voor de elektra) zijn we onder leiding van Bureau Franken, die de gehele verbouwing begeleidt, op basis van het programma van eisen zoals dat met de Philharmonie ZuidNederland is opgesteld de laatste puntje op de i te zetten. Architect Alexander Smeets van CB5 heeft een eigentijds modern concept ontworpen dat met respect voor de sacraliteit van de Theresiakerk zal worden uitgevoerd. In de grote kerkruimte zelf zullen er een podium, enkele opslagruimten en vooral akoestische elementen worden geplaatst. De kerk krijgt immers een functie als repetitiehuis voor de Philharmonie. De akoestiek in de kerk is goed. De vele concerten van de Philharmonie, met als voorbeeld de uitvoering van de Mattheus Passion, hebben dat in het verleden bewezen. Maar toen zaten er altijd minimaal 600 mensen in de kerk. Nu repeteert het orkest alleen in de grote ruimte. En wat belangrijk is: bij het repeteren moeten de musici elkaar onderling goed kunnen verstaan. De belangrijkste verbouwing vindt beneden, in het voormalige schoolgebouw aan de Athoslaan, plaats. Daar wordt een prachtige ruimte van 1.800 m²

gerenoveerd naar moderne en eigentijdse kantoorruimten voor de Philharmonie. Juist deze combinatie van m³ voor ruimte en geluid in de kerk en de grote aantallen m² in het schoolgebouw waren voor de Philharmonie de reden om voor de Theresiakerk te kiezen. Met hulp en ondersteuning van de gemeente Maastricht, de provincie Limburg, het bisdom Roermond en de Anna-Lambertusparochie zijn we in staat de kerk zodanig om te bouwen dat voor u de eredienst in de kerk behouden blijft.

De dagkapel is inmiddels in gebruik voor al onze doordeweekse- en weekenddiensten en ook deze zal in de komende periode enkele aanpassingen ondergaan in de metamorfose naar onze nieuwe kerk. Volgens planning zal de verbouwing in de zomer 2022 gereed zijn. De verhuizing van de Philharmonie zal dan direct na de zomer plaatsvinden. Voor het mooi inrichten van de kerk en onze kapel zijn we nog op zoek naar ondersteuning in financiële en inrichtende zin. Beeldende (kerken) kunst, maar ook inrichting van de nieuwe kerk en het aanbrengen van smaakvolle akoestische elementen.

Ook de tuinen rond de kerk zullen de komende periode met aandacht opnieuw ingericht moeten worden. Heeft U ideeën en suggesties, neem contact met ons op.

Wij houden ons graag aanbevolen. U kunt het parochiekantoor bereiken op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdagochtend tussen 10.30 uur en 12.30 uur. Daarnaast kunt u gebruik maken van het contactformulier op onze website: www.theresiakerkmaastricht.nl

Indien u ons werk financieel wil ondersteunen kan dat door een donatie over te maken op rekeningnummer ING bank: NL19 INGB 0001033892 onder vermelding van donatie verbouwing St. Theresiakerk.

Het Kerkbestuur

In de moeilijkste tijden is er vaak een kleine groep vrouwen en mannen geweest, verspreid over de wereld, die de loop van de geschiedenis hebben kunnen beïnvloeden, omdat zij ondanks alle hoop niet opgaven.

Frère Roger van Taizé

PELGRIMSTOCHT 'SERVAAS BRON VAN LEVEN'

In het kader van de Servaasweek organiseert de Servaasbasiliek op **zaterdag 14 mei 2022** een pelgrimstocht met als motto 'Servaas bron van leven'.

Startpunt van onze pelgrimstocht is de bron van Sint Servaas bij de Servaasbasiliek. De tocht voert ons langs diverse interessante plekken in Maastricht, waar door een gids een korte toelichting zal worden gegeven.

Doel van onze tocht is de bron van Sint Servaas in het Jekerdal; de plek waar volgens de legende Servaas met zijn bisschopsstaf een kruisteken op de bodem maakte waarna er een bron ontstond. Pelgrims konden hier hun dorst lessen of water mee naar huis nemen.

Onze tocht eindigt weer bij de Servaasbasiliek, waar de mogelijkheid wordt geboden het graf van Sint Servaas te bezoeken. Na afloop wordt er voor koffie gezorgd.

Lengte van de tocht: 7,5 km
Start: 10.00 uur bij de [Servaasbasiliek op het Keizer Karelplein Maastricht](#).
Aanmelden is niet nodig.
Terug bij de basiliek: rond 13.30 uur

Wellicht een goed idee om een nacht in Maastricht te blijven, want bij goed weer vindt op 15 mei 2022 de jaarlijkse stadsprocessie plaats waarbij de 4 stadsdevoties in processie door de stad worden gedragen.



PAROCHIEFEDERATIE JOHANNES PAULUS II, MAASTRICHT WEBSITE WWW.JPMAASTRICHT.NL



Pastoraal team

Pastoor R. Schols: ☎ 06-51586223, pastoorreneschols@jpmaastricht.nl
 Kapelaan Taison Titus: ☎ 06-51627758, kapelaan@jpmaastricht.nl
 Diaken Jos: diakenvalken@jpmaastricht.nl
 Kees Bekker: ☎ 06-54730903, diakenbekker@jpmaastricht.nl
 Catechiste: Zuster Johanna, zusterjohanna@jpmaastricht.nl

Bedevaart Banneux op dinsdag 24 mei 2022



Het mag weer en natuurlijk gaan wij ook dit jaar weer op bedevaart naar Banneux. Maria wordt hier vereerd met de titel: de **Maagd der Armen**. Van 15 januari tot 2 maart 1933 verscheen de Maagd Maria acht keer aan een 11-jarig meisje, Mariette Beco. Pelgrims gaan naar Banneux om aan Onze Lieve Vrouw hun armoede, hun lijden, hun verdriet, hun zoeken toe te vertrouwen. Ze komen om te vertrouwen op de Moeder van de Verlosser en om hun vertrouwen en hun hoop uit te drukken in Hem die de Bron is van alle genade, Jezus Christus.

Wij zullen de H. Mis vieren in de verschijningskapel en gaan de weg naar de bron. Samen maken we de viering van de ziekenzegening mee tijdens het Maria lof. Het belooft dus weer een mooie dag te worden. De kosten voor de hele dag inclusief een warme maaltijd zijn € 37,50. U kunt zich opgeven bij een van de parochiesecretariaten; uiterlijk 2 mei 2022. Vertrek: Oud Caberg 08.45 uur, Daalhof 09.05 uur, Terug: +/- 18.30 uur

Adressen van onze secretariaten:

Daalhof, Penatenhof 101 (ma, wo en do tussen 09.00 en 12.00 uur).
 Malberg, Ducatenplein 21 (wo en vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur)



Pasen

Natuurlijk willen wij ook dit jaar Pasen vieren in Wolder. Dat doen wij in gezamenlijkheid met onze hele federatie. De vieringen van Pasen zijn als volgt. U bent van harte welkom:

Donderdag 14 april Witte Donderdag	18.30 uur in de kerk van Malberg en Wolder
Vrijdag 15 april Goede Vrijdag	15.00 uur in de kerk van Daalhof en Oud Caberg 17.00 uur Jongerenkruisweg in de kerk van Malberg
Zaterdag 16 april Paaszaterdag	20.00 uur Paaswake voor de hele federatie in de kerk van Wolder. Paasvuur wordt buiten de kerk ontstoken.
Zondag 17 april 1 ^e Paasdag	09.30 uur H. Mis in de kerk van Wolder 10.00 uur H. Mis in de kerk van Malberg 11.30 uur H. Mis in de kerk van Malberg en Daalhof
Maandag 18 april 2 ^e Paasdag	10.00 uur H. Mis in de kerk van Malberg 09.30 uur H. Mis in de kerk van Wolder

Afscheid zuster Jeanine



v.l.n.r. Lilian Lardenoye, Pastoor Schols, Zuster Jeanine, Kapelaan Taison Titus, Eric Roomberg en Kees Bekker.

Op zondag 6 maart hebben wij afscheid genomen van Zuster Jeanine. Zij heeft ons jaren geholpen met het geven van Catechese. In 2014 heeft de toenmalige pastoor Hugo Gerfen haar gevraagd om samen met hem de kinderen voor te bereiden op hun Eerste Heilige Communie. Inmiddels bijna 8 jaar.

Het was de laatste 2 jaren tijdens de corona periode met alle lockdowns niet altijd gemakkelijk om les te geven, maar ondanks dat heeft zij zich hiervoor altijd ingezet en volgens ons ook altijd met veel plezier.

Helaas kon ze de groep die ze heeft voorbereid niet helemaal tot het einde begeleiden, omdat ze een benoeming heeft gekregen in Salzburg, waar ze zeker verder zal gaan met Gods werk. Wij zijn haar dankbaar voor haar inzet in de federatie.



Fakkeltocht naar de kapel in het Lanakerveld

Zaterdag 12 maart hebben wij gebeden bij de kapel in het Lanakerveld. We zijn met Life Teen Maastricht naar de veldkapel gegaan, om te bidden voor vrede. Anastasiia en Oleksandr (Sasha) hebben die avond speciaal voor hun thuisland Oekraïne een noveenkaars aangestoken.



Processie

Dit jaar zullen de processies weer doorgaan in onze federatie. De processies worden traditioneel gehouden in Oud Caberg en Wolder en wel op zondag 19 juni in Oud Caberg en op zondag 26 juni in Wolder. We zijn blij dat ze dit jaar weer kunnen doorgaan.



KERK BELFORT IN MAASTRICHT IS VERKOCHT



De St.Jozefkerk aan de Peymeestersdreef in Belfort.

Nu de verkoop dit jaar rondkomt, stopt de kerkfunctie in de St. Jozefkerk per 1 juni 2022.

Het kerkbestuur praat met de Kennedyschool over het houden van missen in de nieuw te bouwen aula van de school.

PAASEIERENACTIE DOOR DE VRIENDEN VAN DE OLV VAN LOURDES

Zoals al zovele jaren houden de Vrienden van de OLV van Lourdes ook dit jaar weer hun Paaseierenactie.

De lekkerste gekleurde paaseieren zijn te koop voor € 0,30 per stuk (10x = € 3,-; 30x = € 9,-)

De opbrengst van deze Paaseierenactie is bedoeld om de kosten te dekken van de jaarlijkse Lourdesviering op 11 februari. Een mooie viering speciaal voor ouderen en zieken met na afloop koffie en vlaai in het Trefcentrum. We hopen dat ook dit jaar weer veel mensen deze actie zullen steunen.



SPECIALE DIENSTEN TIJDENS DE GOEDE WEEK

Donderdag 14 april	19.00 uur	Witte Donderdagviering.
Vrijdag 15 april	15.00 uur	Kruisweg met bloemenhulde aan het kruis. Mits het weer het toelaat, zal de kruisweg gelopen en gebeden worden op begraafplaats Oostermaas. U wordt uitgenodigd bloemen mee te brengen voor de bloemenhulde aan het kruis.
Zaterdag 16 april	20.00 uur	Paaswake Ook de communiekinderen zijn uitgenodigd om hier aan deel te nemen.
Zondag 17 april	10.30 uur	Viering Eerste Paasdag m.m.v. het mannenkoor Borgharen.
Maandag 18 april	10.30 uur	Viering Tweede Paasdag

2^E PAASDAG DAUWTRAPWANDELING



Voor de vroege vogels wordt er op maandag 18 april, 2^e Paasdag, weer een dauwtrapwandeling uitgezet (± 7-11 km). U ontvangt de routebeschrijving bij vertrek.

U kunt 's morgens starten tussen 07.00 en 09.00 uur bij de hoofdingang van de OLV van Lourdeskerk aan de Groene Loper. Na afloop staan een kop koffie en wat lekkers voor u klaar. U bent van harte uitgenodigd!



OMRUIKASTJE BIJ ONZE PASTORIE (VOLTA STRAAT 45)

Sinds een aantal weken staat er bij de pastorie een 'omruilkastje'. De bedoeling van dit kastje is dat men er anoniem en geheel vrijblijvend (houdbare) etenswaren in mag doen en uit mag halen. Het kastje is geplaatst met de wens dat niemand honger hoeft te lijden. Dus als u iets over hebt, dan kunt u het hier kwijt.... en als u tekort komt, mag u hier wat halen.



FRANSJE DE BREE

Vrijwilligster van de OLV van Lourdeskerk.



Ze heeft de respectabele leeftijd van 85 jaar bereikt en erfde haar teken- en schildertalent van haar vader. U kunt haar tekeningen tegenkomen op de PowerPoints tijdens de Missen in de OLV van Lourdeskerk. Ook geeft ze nog steeds les in aquarelleren bij Het Gilde. Maar het meest bijzondere is wel de Paaskaars die ze elk jaar beschildert, dit jaar al voor de 15^e keer. Elk jaar zoekt ze met zorg een nieuwe afbeelding uit die betrekking heeft op de Goede Week of Pasen. In de eerste jaren ontwierp ze de afbeelding zelf, maar nadat ze met pastor Mattie meeging op een frescoreis naar Italië, was ze hier zo door geïnspireerd dat ze nu afbeeldingen van deze eeuwenoude fresco's gebruikt. Een aantal weken voordat de vastentijd begint trekt Fransje zich terug op een kamer in de pastorie, om daar in alle rust aan de nieuwe Paaskaars te werken. Ook dit jaar weer met een heel mooi resultaat.



VOORBEREIDING 1^E COMMUNIE



Op 6 maart zijn we gestart met het voorbereiden van de kinderen op hun 1^e Communie op Hemelvaartsdag 26 mei.

Het is weer een grote groep dit jaar: 32 kinderen, 18 meisjes en 14 jongens.



Tijdens de Palmpasenviering zullen de kinderen zich met feestelijk versierde Palmpasenkruizen komen voostellen in de kerk.



Naast pastor Mattie, zal dit jaar ook kapelaan Austin helpen met de voorbereiding van de communicanten.



**Wij zingen weer.
Komen jullie terug
om te luisteren?**



NIEUW LEVEN IS DOEN

Vroeger lag de nadruk in de Vastentijd op het niet-doen van bijvoorbeeld eten of drinken. Tegenwoordig gaat het in de Veertigdagentijd over wat je wel zou moeten doen, waaronder beter omgaan met jezelf, anderen en het milieu. Bezinnen loopt als een rode draad door de Vasten- en Veertigdagentijd heen, vroeger en nu. Vasten lijkt niet meer van deze tijd. Toch drinken veel mensen in januari geen alcohol en eten zij regelmatig wat minder. Maar nadenken over wat je echt belangrijk vindt, dat is typisch van deze tijd. De kerk heeft een concept voor inkeer en bezinning, ook voor de moderne mens. Maar bezinnen gebeurt nu vooral buiten kerkgebouwen. Kennelijk slaagt de kerk er niet in haar concept eigentijds in te vullen. Hoe komt dat?

Van de Deense filosoof Søren Kierkegaard (1813-1855) is de uitspraak: "het leven alleen achterwaarts kan worden begrepen, maar voorwaarts moet worden geleefd". De geschiedenis herhaalt zich niet, maar kennis over het verleden helpt om je voor te bereiden op de toekomst. De rooms-katholieke kerk kent een lange historie waaruit wijze lessen voor de toekomst getrokken kunnen worden. Pasen, het feest van de verrijzenis van Jezus Christus, gaat ook over toekomst. In de Veertigdagentijd bezinnen we ons op hoe nu en morgen te leven, waaronder op onze relatie met God. De gelovige Kierkegaard vond dat de mens vooral zelf keuzes moest maken. Dat gaat over 'doen'. Jammer dat de kerk haar eeuwenlange ervaring met inkeer en bezinning niet eigentijds weet te delen. Waarom? Zitten instituties, conventies, gebruiken, taal en mensen een moderne invulling in de weg? Of heeft de kerk een andere keuze gemaakt en wil zij geen brede geloofsgemeenschap meer zijn? Interessante vragen voor discussie,



maar vandaag en morgen moet geleefd worden, moeten keuzes gemaakt worden. Om dat beter te kunnen 'doen' biedt de Bijbel inspiratie. Maar dat is onvoldoende als we niet leren goed naar mensen te kijken. Te beginnen bij onszelf. En dat geldt voor zowel de kudde als de herder. Hoe beter we onszelf kennen, hoe vaker we anderen begrijpen en hoe meer we kunnen 'doen'. Bovendien komen we daardoor dichter bij God.

Samen uitdagen en uitdragen

Bij gebrek aan gelovigen gaan veel kerken in Maastricht sluiten. Dat is geen reden om bij de pakken neer te zitten. Zeker niet in de Veertigdagentijd op weg naar Pasen. Het is de hoogste tijd om keuzes te maken: het tij te keren of om het onvermijdelijke te laten gebeuren. Ook als het laatste gebeurt, is het een heel christelijke gedachte dat het mogelijk is om als geloofsgemeenschap opnieuw geboren te worden. Een nieuw leven beginnen kan ook door te vernieuwen. Het zou een andere kerk kunnen opleveren: kleurrijker, bescheidener, minder triomfantelijk, minder moralistisch, minder zelfverzekerd, meer vragen stellend dan antwoorden gevend, met twijfel en tegenspraak. Het zou een bredere geloofsgemeenschap opleveren, wellicht een volkserk. En gelovigen die actief zelf nadenken over wat Jezus en onze rooms-katholieke kerk ons aanreiken. Geloven is vragen stellen aan onszelf en aan God. Ons daarover bezinnen is een mooie voorbereiding op Pasen. Samenwerken in een federatie vraagt veel overleg van de parochies. Dat is een zaak van priesters, bestuursleden én alle parochianen. In Maastricht-Oost is de moed om niet hink-stap-sprong te gaan

samenwerken, maar gelijk op de vorming van een federatie te koersen. Onze kwetsbaarheid is groter dan onze kracht, zei bisschop Smeets in zijn boodschap voor de Veertigdagentijd. Hij kan het weten. De mensen in de Oekraïne ook. In al onze kwetsbaarheid als geloofsgemeenschap schuilt een grote kracht als we het evangelie en Pasen de kans geven perspectief te bieden. In de Veertigdagentijd kunnen we ons daarover bezinnen. Samenwerken in een federatie kan een verrijzenis van de samenstellende geloofsgemeenschappen worden. Pasen 2022 als inspiratie voor de vorming van een federatie, dat is een mooie gedachte.

(vervolg zie pag. 14)



Na afloop van de H. Mis werd afscheid genomen van Mgr. Kurriss in de Koepelkerk.

Fons Kurriss werd meer dan zestig jaar geleden tot priester gewijd. Dat was in een tijd dat mensen samen een nieuwe betere wereld wilden bouwen. Voor hem was het priesterschap een ware ontdekkingstocht. En dat bleef het, want voor pastoor Kurriss waren wereld en mensen altijd interessant en hij wist hoe er mee om te gaan. Tegenwoordig zouden we zeggen: Kurriss is streetwise. Dat hoorden we ook in zijn prachtige preken en zingen. Dan ging hij in gesprek met ons en hadden we 'zielscontact'.

Enmaal per maand waren de bijzondere wijsheid en schoonheid van zijn preken en zang in de Koepelkerk te horen. In februari namen de parochianen onder grote dank afscheid van pastoor Fons Kurriss.

Tegen deze op pag. 13 genoemde achtergrond is het vieren van het honderdjarig bestaan van de Koepelkerk in 2022 een goede gelegenheid om naar de toekomst van de rooms-katholieke kerk in Maastricht-Oost te kijken. De stichters, de Priestercongregatie van het Heilig Hart van Jezus, kwamen met een duidelijke visie en strategie naar Maastricht, gingen onder de mensen aan het werk en boden hen perspectief. Oudere parochianen praten nog steeds met groot respect over deze actieve paters. Dat Pasen en de idealen van deze paters een inspiratiebron voor de toekomst van de Koepelkerk en zijn federatie mogen zijn. Een toekomst die kiest voor 'doen'. Of zoals een spandoek in de kerk jarenlang zei: de Koepelkerk daagt uit, de Koepelkerk draagt uit. Laten we dat samen doen, om te beginnen in Maastricht-Oost.

Willem Wolters

Eucharistievieringen van de parochies Don Bosco en H. Hart van Jezus

Elke zondag is in de Koepelkerk een eucharistieviering om 10.30 uur met orgel- of koormuziek. Celebranten zijn Kapelaan Austin en de emeriti Pastores Delahaye, Kleinen of Eijssen.

Witte Donderdag 14 april: eucharistieviering om 14.00 in Belletsa en om 19.00 in de Koepelkerk; celebrant Kapelaan Austin

Goede Vrijdag 15 april: in de Koepelkerk om 15.00 uur; celebrant Kapelaan Austin



Pasen op zondag 17 april: met een plechtige hoogmis in de Koepelkerk om 10.30 uur en jonge cantors o.l.v. Ellie Stalmeijer en organist Ton Vennix; celebrant Kapelaan Austin



Zaterdag 16 april, Paaswake, ontsteken van Paasvuur en eucharistieviering om 20.00 uur met het Slavisch-Byzantijs koor Anastasis dat Oekraïense gezangen zingt; celebranten Pastor Delahaye en Kapelaan Austin

Zondag 26 juni, feestelijke eucharistieviering H. Hart van Jezus en honderdjarig bestaan van de Koepelkerk om 10.30 uur.



Elke zaterdagmiddag is er vanaf 17.00 uur tot 18.00 uur in de Sint Servaasbasiliek een gebedsdienst om stil te staan en te bidden voor hen die verwikkeld zijn in een verschrikkelijke oorlog.





VLIJT EN ZORG, OOK VOOR PAROCHIES FER VAN DE WINKEL, VEELGEVRAAGD EN MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN

Ik heb Fer van de Winkel leren kennen bij gelegenheid van een feest in kasteel Borgharen toen ik er pas pastoor was. Sindsdien werken we meermaals per week samen voor de parochies van Limmel, Borgharen en Itteren en eigenlijk voor meer... Hieronder een stukje levensgeschiedenis.

Pastoor P. Horsch

Fer werd in 1948 geboren in hartje Maastricht, aan de Sporenstraat vlakbij het Vrijthof, verhuisde daarna naar de Onze Lieve Vrouwewal tegenover het stadspark en vervolgens naar de Heerderweg, dicht bij de Koepelkerk. Daar is hij misdienaar geweest en lid van het kinderkoor. Aan de Heerderweg heeft hij het grootste deel van zijn jeugd doorgebracht.

Na de middelbare school ging hij als tekenaar beton- en staalconstructies werken bij ingenieursbureau Grabowsky-Poort. Enkele jaren later moest hij in militaire dienst, maar daarna kon hij daar de draad weer oppakken.

Ondertussen had hij Ans Jaminon leren kennen. In 1972 gaven zij elkaar het ja-woord in de kerk van Nazareth; daar zijn ze ook gaan wonen en Fer werd er lid van het zangkoor. Samen hebben ze 3 kinderen en 4 kleinkinderen. Fer wilde zich beroepsmatig verder ontwikkelen en volgde daarom in de avonduren een driejarige aannemersopleiding bij de B & U (Burgerlijke en Utiliteitsbouw). Dat opende voor hem de deur achtereenvolgens voor aannemersbedrijf Hobru in Hoensbroek, aannemersbedrijf gebr. Theunissen in Maastricht, Smeets Bouw Maastricht en adviesbureau Kieft en Partners. Hij was er werkvoorbereider/tekenaar, calculator van bouw- en restauratieprojecten, projectleider en bedrijfsleider, hoofd bedrijfsbureau en directeur/eigenaar. Hij heeft meegewerkt aan een aantal mooie restauratieprojecten zoals de 'Awwe Stiene' (Augustijnenkerk), de kerk van Sint Pieter Boven, het Dinghuis en de Vestingwerken, maar ook aan de uitbreiding van Mora Snacks, de lijnwerkplaats van de NS bij Limmel, de verbouwing van de economische faculteit van Universiteit Maastricht en de bouw van een nieuwe collegezaal, die door architect Jo Coenen is ontworpen en vele mooie andere projecten. Vier jaar geleden gaf hij zijn eigen bedrijf over aan twee oud-collega's, maar stilzitten was er niet bij: zijn werk als bouwkostenadviseur blijft hij tot op heden voortzetten: bedrijfsmatig en ook als vrijwilliger die zich maatschappelijk en kerkelijk betrokken weet. Fer was kerkbestuurslid van de parochie H. Antonius van Padua in de periode dat de kerk van Nazareth aan de eredienst onttrokken en afgebroken werd. Daarvoor moesten emotioneel moeilijke besluiten worden genomen. Momenteel is hij kerkbestuurslid van de parochies van Borgharen en Itteren en zorgt ook voor die van Limmel. De bouwtechnische en financiële staat is in de drie kerken zorgelijk. Hij is ook nauw betrokken bij de plannen om de kerk van Bunde aan het St. Agnesplein te verdelen in een kleinere kerk en een multifunctioneel centrum. Als beoogd kerkbestuurslid van de op te richten federatie Edith Stein (Borgharen, Itteren, Bunde, Geulle, Waalsen en Ulestraten) zal hij de 'portefeuille gebouwen' op zich nemen, wetende dat ook in dat verband belangrijke beslissingen genomen moeten worden.

In Itteren heeft hij meegewerkt aan de stichting en verbouwing van de 'Aw Sjaol'. In Borgharen is hij lid van het bestuur en de bouwcommissie van de Stichting Haarderhof, waarvan de zaal en café onlangs een tweede verbouwing heeft ondergaan.

Deze duizendpoot is ook nog een goede zanger. In Itteren is hij meer dan 10 jaar lid van het kerkelijk zangkoor geweest. Via een vriend werd hij lid van Mannenkoor St. Gregorius Borgharen dat nu Mannenkoor Borgharen-Maastricht heet. In 2012 ontving hij een koninklijke onderscheiding als Lid van de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn inzet voor het Mannenkoor, waarvan hij bestuurslid en voorzitter is geweest, en ook voor zijn inzet bij Stichting Kasteelhoeve Hartelstein waarvan hij tot op heden secretaris en penningmeester is. Sinds maart 2015 is hij vicevoorzitter/secretaris van Koninklijk Nederlands Zangers Verbond Limburg. Als solozanger heeft hij – op het orgel begeleid door Roger Moens – in de kerk van Borgharen een aantal keren de eucharistievieringen opgeluisterd. Kortom: een respectabele dienst aan kerk en samenleving!





H. MARTINUS PAROCHIE TE WYCK

DAT VERANDERT ALLES

'Lijden op zich is zinloos. Het is een kwaad dat moet worden bevochten'. Dit is een herkenbare gedachtegang. Vrijwel niemand is daar onverschillig over: met lijden heeft iedereen van doen. Ook wordt in ons land aanvaard dat een gewilde, onnatuurlijke dood de oplossing op het onontkoombaar lijden moet kunnen zijn. Maar christenen zien dat anders: alleen het leven mag daar werkelijk een bevredigend antwoord zijn op. Christenen hopen op het uitbannen van het kwaad.

Wat betekent dat, concreet? Waar komt deze hoop van de christenen vandaan?

Voor ons, mensen, is de dood weliswaar een biologische gebeurtenis maar, tegelijkertijd, een menselijk en spiritueel gebeuren. Uit het ophouden van ons leven volgt de onderbreking van onze relatie met onze familie en vrienden, onze ervaring van de wereld en de beëindiging van onze persoonlijke geschiedenis. Wat blijft nog over?... Op den duur, niets. Dit dringend en ongemakkelijk gevoel werd door de stervende Jezus vertaald met een angstschreeuw: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?! (Psalm 22). Aan het kruis hangend zag Hij uit als een van ons, leed en stierf Hij als een van ons. Maar als Jezus verrezen is, dan verandert dat alles. Als Christus is verrezen heeft de dood dus niet het laatste woord.

Ons menselijke gevoel komt in verzet tegen dit gegeven van het geloof: Christus is waarlijk verrezen. De verrijzenis is immers iets ongelooflijks, iets zó geweldigs dat we het niet kunnen vatten. Maar de grond waarin de relatie van Jezus met Zijn vader geworteld was, is de liefde. Het is dus begrijpelijk, maar toch betreuenswaardig, dat zelfs onder ons christenen zijn die daar niet in geloven. Daar antwoordt de heilige apostel Paulus op: Als Christus niet is verrezen, is uw geloof zonder nut... dan zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen (1 Korintiërs 15,17-19).

De hoop van de christenen vloeit voort uit hun geloof in de Verrezen Christus. Een geloof dat niet gegrond is op de mening van mensen, maar op (1) de woorden van Christus, die meermalen Zijn verrijzenis aangekondigd heeft, en op (2) de werkelijk verrezen Christus. De ooggetuigenis van de apostelen is geloofwaardig, omdat zij Hem hebben gezien, alhoewel zij dat hadden kunnen verwachten, maar zij begrepen eerst niet wat de verrijzenis zou zijn. Toen zij

Jezus zagen, maakte Hij hun geest toegankelijk voor het begrijpen van de Schriften (Lucasevangelie 24,45) én bracht Hij alles in herinnering wat Hij hun gezegd had (Johannesevangelie 14,26). Hoop en geloof zijn voor de christenen onafscheidelijk.

Moge de Heer de poort van het geloof in de Verrezen Christus voor ons openen, zodat wij op Hem onze hoop mogen stellen. Want Hij is waarlijk verrezen.

Aan allen, namens Pastoor en Kerkbestuur, een zalig Pasen toegewenst.

Met hartelijke groeten, *Pater Geraldo C.O., kapelaan*

TIJDSTIPPEN H. MIS

De H. Mis wordt gevierd op: dinsdag om 19.00 uur; woensdag t/m vrijdag om 9.30 uur.

Op de éérste vrijdag van elke maand is Aanbidding van 12.00 t/m 17.00 uur. De Kruisweg wordt gebed om 18.30 uur. De H.Mis, om 19.00 uur.

Goede week
ANNO 2022
H. MARTINUS PAROCHIE TE WYCK-MAASTRICHT

- + 10-04 + Palmzondag +**
11.00 uur H.Mis
- + 14-04 + Witte Donderdag +**
19.00 uur H.Mis
- + 15-04 + Goede Vrijdag +**
15.00 uur Kruisweg
- + 16-04 + Stille Zaterdag +**
20.00 uur Paaswake
- + 17-04 + PASEN +**
11.00 uur H.Mis

AVE CRUX SPES UNICA



Parochiefederatie

Onze Lieve Vrouw Sint Pieter

Parochiefederatie Onze Lieve Vrouw – Sint Pieter

In de geschiedenis van de parochies van Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, Heilige Petrus (St. Pieter beneden) en Allerheiligste Verlosser en Heilige Petrus (St. Pieter op de berg) was 1 januari 2022 een belangrijke datum. Op die dag zijn de drie parochies een federatie gaan vormen. In de loop van zes jaren zijn de parochies langzaam naar elkaar toegegroeid en steeds meer gaan samenwerken. Conform de Beleidsbrief 2020 'Naar missionaire geloofsgemeenschappen' van onze bisschop heeft dit proces per 1 januari 2022 zijn bekroning gevonden in de Parochiefederatie Onze Lieve Vrouw – Sint Pieter. Een parochiefederatie is een bestuurlijke en pastorale eenheid van parochies. Er is één pastoraal team, één kerkbestuur, één pastorale beleidsvisie en zoveel mogelijke samenwerking van de parochiële groeperingen. De afzonderlijke parochies blijven bestaan en hun vermogens blijven gescheiden. De jaarrekening is gezamenlijk, maar zodanig dat de kosten en baten van elke parochie ten koste of ten bate komen van het eigen vermogen. Het ene kerkbestuur vormt in personele unie het bestuur van de afzonderlijke parochies. Om de eenheid en de continuïteit zoveel mogelijk te garanderen, werd het kerkbestuur merendeels gevormd uit de leden van de vroegere twee kerkbesturen.

De bisschop heeft per 1 januari 2022 de volgende kerkbestuursleden benoemd: dhr. Jos van Beek, dhr. Emiel van Helsland, mw. Tilly Hoorn-Te Boekhorst, mw. Hoy Lin Moo, dhr. Jan Voorvelt, dhr. Piet Walthaus en mw. Truus Wanrooij-Roks. Op termijn is het de bedoeling dat nog een achtste kerkbestuurslid wordt gezocht. De andere leden van de vroegere twee kerkbesturen hebben eervol ontslag gekregen van de bisschop: dhr. Pieter Bary, dhr. Erwin George, dhr. Ingmar Hendrikx, dhr. Frans Manderveld en mw. Marianne Van de Ven-Hesemans. Wij danken hen hartelijk voor hun jarenlange toegewijde verantwoordelijkheid en inzet. Er is in de voorbije jaren al veel werk verzet door talloze betrokken parochianen.

Wij gaan vol vertrouwen en met Gods zegen verder op de weg naar een vitale, gastvrije en missionaire geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw – Sint Pieter.

Pastoor Jan Vries

Inzamelactie voor de Voedselbank

De Voedselbank aan het Fatimaplein, waar men zo'n 65 gezinnen voorziet van de nodige levensbehoeften, was heel blij met onze adventsactie. Ook in de vastentijd hebben wij weer een inzamelactie.

Men kan *vanaf 2 maart tot 14 april* weer houdbare etenswaren afgeven voor de Voedselbank in de kapel van de O.L.V. basiliek of op het parochiekantoor in Sint Pieter. Wij zorgen dat het naar de Voedselbank aan het Fatimaplein gebracht wordt.



*Namens het vrijwilligersteam
Voedselbank SUPER
BEDANKT!*



Pastoor Kurrus is verhuisd

Pastoor Kurrus is verhuisd naar Residentie Vroenhof in Houthem.

Zijn nieuw adres is:

Residentie Vroenhof, 1K33

Putweg 1

6301 KL Houthem-Valkenburg

Wij hopen dat pastoor Kurrus zich daar snel thuis zal voelen.

DIGITAAL DONEREN EN COLLECTEREN VIA GIVT

Het verzorgen van alle collectegelden is geen sinecure. Het is in zekere zin letterlijk zwaar, vuil en gevaarlijk werk. Bovendien is het tijdrovend en kost elke storting bij de bank weer geld. Maar mede door de opmars van het coronavirus is de behoefte om digitaal te collecteren of te doneren sterk toegenomen. Veel mensen hebben zelfs geen geld meer op zak maar wel hun mobiel. De GIVT-app biedt in deze grote kansen. Het werkt heel eenvoudig. Een parochie (of stichting) kan kiezen voor deelname aan dit systeem door een speciale aanmelding. Wanneer dit door het kerkbestuur gebeurd is, is het voor de bezoeker van de betreffende kerk heel eenvoudig. Men downloadt - liefst thuis – de GIVT-APP op zijn mobiel. Bij het betreden van het kerkgebouw en het openen van de betreffende GIVT-APP kan de gebruiker bevestigen dat hij wil doneren. Het doneren (bij de collecte tijdens de H. Mis, voor het opsteken van een kaarsje, de toegang tot de schatkamer of een eenmalige gift) wordt dan heel makkelijk. Natuurlijk blijft het fysieke collecteren en de offerblok bestaan. Maar met de invoering en het gebruik van de GIVT-app komen we veel bezoekers van de H. Mis en de kerk tegemoet



TOEKOMSTIGE FEDERATIES:

Federatie Centrum (cluster 1+2)

Parochie OLV ten Hemelopneming, H. Petrus en Allerheiligste Verlosser, H. Petrus (cluster 2), H. Martinus (cluster 1), H. Servaas en H. Matthias (cluster 1).

Federatie West (cluster 3+4+5)

Parochie H. Theresia en H. Jozef (cluster 3), H. Anna-Lambertus (cluster 3), H.H. Petrus en Paulus, Onbevlekt Hart van Maria, San Salvator, H. Hart van Jezus, H. Christoforus, De Vier Evangelisten, O.L.V. van Goede Raad, Christus Hemelvaart (clusters 4+5).

Federatie OOST-2 (cluster 6):

Parochie OLV van Lourdes, H. Familie, Guliëlmus (en uiteindelijk H. Johannes de Doper, Ant. van Padua (Nazareth), H. Hart van Jezus, H. Joannes Bosco.

Federatie OOST-1 (cluster 7):

Parochie St. Petrus Banden, H.H. Monulphus en Gondulfus, H. Walburga, H. Michaël, H. Ant. van Padua (Scharn).

Federatie Meerssen (cluster 9):

Parochies van cluster 8: H. Bartholomeus, St. Jozef Arbeider, H. Hart van Jezus
Parochies van cluster 9: H. Agnes, H. Martinus, H. Onbevlekt Hart van Maria, H. Catharina
Parochies van cluster 9: H. Cornelius, H. Martinus (en voorlopig nog H. Johannes de Doper, H. Antonius van Padua (Nazareth) uit cluster 6.

Beste parochianen van Dekenaat Maastricht. Wij willen jullie erop wijzen dat er in de verschillende parochies Vastenacties plaatsvinden. **Doet u ook mee?**



DEKEN HANNEMAN STICHTING

De Deken Hanneman Stichting werkt in Maastricht en koppelt betrouwbare vrijwilligers aan mensen die wat extra hulp nodig hebben in hun thuissituatie. Denk aan klusjes in huis, dingen regelen, gezelschap. Dit kunnen we alleen doen met TOP vrijwilligers, dus meld u snel aan als u ook een paar uurtjes per maand vrij wil maken voor een ander!

<https://dekenhannemanstichting.nl/home.html>

Dekenaal Nieuws vraagt uw steun!

Om dit infoblad in stand te kunnen houden, doen wij een beroep op uw financiële steun.

U kunt uw vrijwillige bijdrage storten of overschrijven op: NL 37 INGB 0003 1526 30 t.n.v. Dekenaat Maastricht onder vermelding van Dekenaal Nieuws.



Het Dekenaal Bestuur dankt u voor uw bijdrage.

<https://www.facebook.com/dekenaatmaastricht/>



Wij verzoeken u vriendelijk om kopij en fotomateriaal digitaal aan te leveren via dekenaat.maastricht@gmail.com.

GOEDE WEEK

Zaterdag 9 april / zondag 10 april Palmpassen
Zaterdag 16 april Stille Zaterdag & Heilige Paasnacht

Donderdag 14 april Witte Donderdag
Zondag 17 april Paaszondag Verrijzenis van de Heer

Vrijdag 15 april Goede Vrijdag, herdenking van het lijden en sterven van de Heer
Maandag 18 april Paasmaandag

PAASTIJD

H. Walburga, Amby

14.4 19.00 u
15.4 15.00 u Kruisweg; 19.00 u
16.4 21.00 u Paaswake
17.4 11.30 u
18.4 11.00 u

H.H. Monulfus & Gondulfus, De Heeg

15.4 15.00 u Kruisweg; 19.00 u
16.4 18.30 u Paaswake
17.4 11.30 u

H. Michaël, Heugem-Randwyck

14.4 19.00 u
15.4 15.00 u Kruisweg; 16.30 u Kinderkruisweg
16.4 21.30 u Paaswake
17.4 10.00 u

Sint Petrus-Banden, Heer

14.4 19.00 u
15.4 15.00 u Kruisweg; 19.00 u
16.4 21.00 u Paaswake
17.4 09.45 u
18.4 09.45 u

H. Antonius van Padua, Scharm

15.4 15.00 u Kruisweg
16.4 19.00 u Paaswake
17.4 10.00 u; 17.00 u Italiaanse mis

H. Martinusparochie, Wyck

10.4 11.00 u H. Mis
14.4 19.00 u H. Mis
15.4 15.00 u Kruisweg
16.4 20.00 u Paaswake
17.4 11.00 u H. Mis

H. Hart van Jezus, Oud-Caberg

15.4 15.00 u
17.4 11.30 u

San Salvator, Daalhof

15.4 15.00 u
17.4 11.30 u

H.H. Petrus en Paulus, Wolder

14.4 18.30 u
16.4 20.00 u Paaswake voor hele federatie en
ontsteken Paasvuur
17.4 09.30 u
18.4 09.30 u

De Vier Evangelisten, Malberg

14.4 18.30 u
15.4 17.00 u Jongerenkruisweg
17.4 10.00 u
18.4 10.00 u

Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming, OLV Plein

14.4 18.30 u H. Mis m.m.v. Schola Nova
15.4 09.00 u Lezingendienst en morgengebed
15.00 u Herdenking lijden en sterven vd Heer
19.30 u Kruisweg binnenstad
16.4 09.00 u Lezingendienst en morgengebed
21.00 u Paaswake m.m.v. Schola Nova
08.45 u H. Mis
11.00 u Hoogmis

18.4 10.00 u Hoogmis, aansluitend
sacramentsprocessie

Alle vieringen in de Basiliek zijn via livestream te
volgen op www.sterre-der-zee.nl/uitzendingen

H. Petrus, St. Pieter beneden

11.4 19.00 u Boete- en biechtviering
15.4 15.00 u Herdenking lijden en sterven vd Heer
16.4 20.00 u Paaswake m.m.v. St. Ceciliakoor
17.4 09.45 u Kinderwoorddienst

Allerh. Verlosser en H. Petrus St. Pieter op de Berg

17.4 09.45 Hoogmis m.m.v. St. Caeciliakoor

OLV van Lourdes, Oostermaas

14.4 19.00 u Witte Donderdagsviering
15.4 15.00 u Kruisweg met bloemenhulde
16.4 20.00 u Paaswake
17.4 10.30 u H. Mis
18.4 10.30 u H. Mis

Koepelkerk, H. Joannes Bosco & H. Hart van Jezus, Wyckerpoort

14.4 14.00 u Belletsa; 19.00 u Koepelkerk
15.4 15.00 u Koepelkerk
16.4 20.00 u Paaswake
17.4 10.30 u met jonge cantors

REGULIERE VIERINGEN

H. Walburga, Amby

Zondag: 11.00 u H. Mis
Dinsdag: 09.00 u H. Mis
Donderdag: 09.00 u H. Mis
3^e zondag v.d. maand: 17.00 u Poolse Mis

H.H. Monulfus & Gondulfus, De Heeg

Zondag: 11.15 u H. Mis
Vrijdag: 09.00 u H. Mis
1^e zondag v.d. maand: 12.30 u Poolse Mis

H. Michaël, Heugem-Randwyck

Zaterdag: 19.00 u H. Mis
Maandag: 09.00 u H. Mis

Sint Petrus-Banden, Heer

Zondag: 09.45 u H. Mis
Maandag: 19.00 u H. Mis
Dinsdag: 19.00 u H. Mis
Donderdag: 18.00 u aanbidding
19.00 u H. Mis
Vrijdag: 19.00 u H. Mis

H. Antonius van Padua, Scharm

Zaterdag: 17.30 u H. Mis
Woensdag: 18.00 u aanbidding
19.00 u H. Mis

Laatste zondag v.d. maand: 17.00 u Italiaanse Mis

H. Martinusparochie, Wyck

Dinsdag: 19.00 u
Woensdag t/m vrijdag: 09.30 u
1^e vrijdag v.d. maand: 12.00-17.00 u Aanbidding
18.30 u Kruisweg; 19.00 u H. Mis

H. Hart van Jezus, Oud-Caberg

Zondag: 11.30 u
Vrijdag: 09.00 u

San Salvator, Daalhof

Zondag: 11.30 u
Maandag: 09.00 u
Donderdag: 09.00 u
1^e vrijdag van de maand: 19.00 u

H.H. Petrus en Paulus, Wolder

Zondag: 09.30 u
Dinsdag: 19.00 u

De Vier Evangelisten, Malberg

2^e zaterdag van de maand: 18.30 u Life Teen
Zondag: 10.00 u
Woensdag: 09.00 u
Donderdag: 19.00 u

Koepelkerk, H. Joannes Bosco & H. Hart van Jezus, Wyckerpoort

Zondag: 10.30 u
Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming, OLV
Plein

Zaterdag: 09:30 u gezongen H. Mister ere van
de H. Maagd Maria

11.00-12.15 u Biechtgelegenheid
17:00 u Engelstalige H. Mis, crypte
08:25 u Laudén

Zondag:

08:45 u H. Mis

11:00 u Latijnse Hoogmis

Door de week: 09:10 u Laudén; 09:30 u H. Mis
1^e vrijdag v.d. maand: 09:30 u gezongen H. Mis,
waarna uitstelling van het Allerheiligste
Vieringen in de Basiliek zijn via livestream te
volgen op www.sterre-der-zee.nl/uitzendingen

H. Petrus, St. Pieter beneden & Allerh. Verlosser en H. Petrus St. Pieter op de Berg

Zaterdag: 18.30 u St. Pieter Beneden, H. Mis
09.45 u St. Pieter op de
Berg of St. Pieter Beneden, H. Mis
(zie parochieblad)

Dinsdag: 18.40 u St. Pieter Beneden, vespers
of rozenkrans

19.00 u St. Pieter Beneden, H. Mis.
1^e zondag v.d. maand: 18.00 u St. Pieter Beneden,
Spaanstalige H. Mis

Kinderpagina

Pasen

Pasen is het feest van nieuw leven. Christenen vieren de overwinning van het leven op de dood. Jezus is opgestaan. Hij was dood, maar Hij leeft! Het is een overwinning van het licht op de duisternis. In de kerk is het donker als de nieuwe paaskaars plechtig wordt binnen gedragen. Het licht wordt doorgegeven aan de mensen in de kerk. Iedereen heeft een kaarsje, dat aangestoken wordt aan het licht van de paaskaars. Soms wordt er iemand gedoopt in de viering in de kerk. Als je gedoopt wordt, begin je eigenlijk een nieuwe leven in de voetsporen van Jezus. In de paasnacht zeggen alle mensen die al gedoopt zijn, hardop "ja" omdat ze het fijn vinden dat ze ooit gedoopt zijn en een nieuw leven zijn begonnen als volgeling van Jezus.



Woordzoeker Pasen

K	V	G	O	E	D	E	V	R	I	J	D	A	G
L	R	E	V	E	R	R	I	J	Z	E	N	I	S
T	D	J	R	G	W	J	Q	V	T	P	L	F	X
A	O	M	P	R	D	U	P	A	V	A	A	T	J
V	O	P	I	R	A	M	M	S	R	L	R	K	L
O	R	A	L	U	S	D	I	T	A	M	P	K	E
N	N	A	A	G	W	V	E	E	Z	Z	F	R	V
D	E	S	T	R	O	O	H	N	S	O	E	U	E
M	N	T	U	A	E	D	C	T	G	N	I	I	N
A	K	I	S	F	N	Y	I	I	N	D	E	S	I
A	R	J	O	J	S	N	Y	J	T	A	R	W	V
L	O	D	M	V	D	S	P	D	C	G	E	E	X
V	O	E	T	W	A	S	S	I	N	G	N	G	V
Y	N	C	R	N	G	U	E	Z	E	L	Q	C	I

- | | |
|--------------|--------------|
| aswoensdag | avondmaal |
| doornenkroon | eieren |
| ezel | goedevrijdag |
| graf | kruisweg |
| leven | paastijd |
| palmzondag | pilatus |
| vastentijd | verraden |
| verrijzenis | voetwassing |



Gebedje

God,
het is Pasen vandaag.
Jezus is opgestaan uit het graf.
Wij hebben de paaskaars gezien, het licht van Jezus.
Wij hebben al die andere dingen gezien die bij Pasen horen.
Wat zijn er vandaag veel verhalen!
We bidden dat dat licht van Pasen mag schijnen, God, in onze wereld.
Om blijdschap te brengen.
Om mensen te helpen die alleen zijn of verdrietig.
Dank U wel God, U maakt ons blij,
U hoort bij ons.
Amen.



**Jezus,
Hij kwam
Hij stierf
Hij overwon**

visje
WWW.VISJEPOSTERS.NL