



Dekenaar Nieuws



Postadres: Dekenaat Maastricht, Keizer Karelplein 4,
6211 TC MAASTRICHT
Email: dekenaat.maastricht@gmail.com

Zevenenveertigste jaargang, nummer 2, Zomer 2022: "DE REIS"

Uitgave van het Dekenaat Maastricht

Redactie: dekenaatsbestuur

Verspreiding: via de parochies en per mail
Wie graag Dekenaar Nieuws per mail wenst te
ontvangen kan dit kenbaar maken door een
mail te sturen aan:
dekenaat.maastricht@gmail.com

Bestuur Dekenaat Maastricht:

Voorzitter: Deken J. Dautzenberg

Vicevoorzitter: Pastoor R. Schols

Secretaris: E. van Berlo

Penningmeester: Joep Ottenheim

Leden:

W. Wolters, P. Geelen, R. Schoufs,

D. Nijssen

Bank ING:

IBAN: NL 37 INGB 0003 1526 30

t.n.v. Dekenaat Maastricht

DE REIS VAN JE LEVEN

Voor u ligt de nieuwe editie van het Dekenaar Nieuws. Een kleurrijk blad met al evenzo kleurrijke verhalen van mensen die onderweg zijn. Onderweg met elkaar en bovenal onderweg met de Heer. Enkele weken geleden vierden wij het Pinksterfeest, de komst van Gods Geest bij de apostelen. Maar het bleef niet bij dit ene Pinksterfeest. Gods Geest is overal werkzaam en zeker doen waar mensen vragen om Zijn inspirerende interventie.

In een klein groepje bereiden de vormelingen zich voor op het Vormsel. Samen met andere kinderen zullen zij op 16 juli het heilig Sacrament van het Vormsel ontvangen. Dat is ook een soort Pinksterfeest. Bij de voorbereiding staan we stil bij wat Gods Geest teweeg brengt in ons leven, hoe Hij zijn goede gaven uitdeelt en wat zijn inspiratie en troost met mensen doet. Het is ons beider ervaring dat de vormsellessen ook voor ons, de priesters, een nieuwe vorming is. Inzichten groeien, maar we kunnen niet alles verstandelijk begrijpen. Mysteries behouden hun aantrekkingskracht en hun ondoorgroendelijkheid. Dat is eigen aan ons katholieke geloof en de viering daarvan in de liturgie. Maar het is ook inspirerend om naar de taal en de beleving van de jonge mensen te luisteren en ons vertrouwde geloof op een andere manier te verwoorden zodat ook de jonge generaties geraakt worden door de liefde van God voor de mens.

Zo spreken we samen over de gaven van Gods Geest. Over de wijsheid, het inzicht en het ontzag voor God, maar ook het geduld en de vergeving. De kracht om te getuigen is bijzonder uitdagend. De jonge mensen hebben er zin, wij ook. U ook? De vormselvoorbereiding is als een reis, naar een zeker station, om vandaar weer over te stappen op een nieuwe reis.

Wij wensen u een goede reis, met veel leesgenot en inspiratie bij het lezen van deze zomereditie.



Bezoek Maastrichtse afvaardiging met de Sterre der Zee
aan Meerssen (zie pag. 16)



Deken John Dautzenberg,
kapelaan Nicholas Pethuru





DE ROEP VAN JOEP

Op reis. Dit thema past precies bij onze recente ervaring. Lees het zelf. Het is feest. Onder de grote tafel in de woonkamer liggen Vääs en ik tussen 24 benen. Af en toe komt er een hand naar beneden en wordt ons iets lekkers toegestoken. Niet teveel want dan wordt ons baasje kribbig. Maar vandaag kan hij het hebben; het is feest en we zijn onder ons, samen met broers en zussen en hun echtgenoten.

30 jaar geleden werd ons baasje tot priester gewijd. 30 jaar...! Er gebeurde veel in die 30 jaar. We horen 'de famielje' erover spreken. Ja, tussen al die ups en 'less ups' horen we hem ook dankbaar orakelen over ons; want van die 30 jaar wordt hij al 25 jaar begeleid door Border Collies! Eerst door Victor, nu door ons. Wij glimpen van trots, daar onder die tafel. Van alle kanten komen er handen onder de tafel om ons te aaien.

Het is goed om je zegeningen te tellen! Mooi. Dat stemt tot dankbaarheid. Opeens komt er een dertiende paar benen bij. Er valt een stilte en de binnenkomeer begint te spreken. Iedereen luistert aandachtig. De mobieltjes worden tevoorschijn gehaald en iedereen downloadt de site;

www.kijkeensnaarboven.nl ! Vääs en ik hoeven niets te downloaden. We hoeven slechts te volgen. Na een minuut of twintig staat iedereen op. Nu gaat het gebeuren. Iedereen beweegt zich richting hal, voordeur, Maternushof, Tuin der Barmhartigheid, drie keer rechts, schuin over het Vrijthof, richting Bredestraat. Halt! Eentje loopt richting 'Struys'. Hij scant de code. Vervolgens begint hij (die van het dertiende paar benen) uitleg te geven over de prachtige gevelsteen. Vervolgens gaat het verder richting O.L.Vplein, de Wolwaag, de Hondermarkt, de Stokstraat, achter het Vleeshuis, Amorsplein, Platielstraat. Na een uur staan we weer bij de Struys.

Een uur gevelstenentocht, na een korte en duidelijke inleiding. Anderhalf uur inkijk in de rijke, versteende geschiedenis van onze prachtige stad toen er nog geen huisnummers en straatnamen waren. "Kijk eens naar boven" een prachtige site die je via 6 gevelstenenroutes langs 286 gevelstenen in de binnenstad voert. Chapeau voor de samenstellers.

Adembenemend! Dat laatste komt mede door het warme weer. Het wordt de hoogste tijd voor een biertje. Wat dacht je van een SERVAOSKE? Natuurlijk in een origineel glas. Heerlijk, zo wordt in koor geroepen. Onder genot van het koele bier (verkrijgbaar op het Vrijthof en - in geschenkverpakking - bij de balie van de Schatkamer) wordt ook nagedacht over een passende tekst voor een gevelsteen bij de dekenij; "In het GOUDEN schaap" dat lijkt wel passend. Nee, roept een jongere schoonzus; "D'r loestige Hirte" is besser! De jeugd heeft de toekomst, toch? Wat denk jij?

Er volgt nog een rondje bier. Nee, niet voor Vääs en mij. Bier en alcohol is aan ons niet besteed. Maar wat krijgen wij? Natuurlijk! Kijk eens naar boven...en jawel hoor. Ons baasje maakt de koelkast open en wij krijgen 'un lepke sjink'...het is immers feest vandaag. Heerlijk.

Op reis, zomaar op een zeer zonnige dag, naast de deur maar zo verrijkend! Gewoon doen. Maar neem je mobiel mee, een wereld gaat voor je open. O ja, en vergeet niet op het verkeer te letten...



Gevelsteen Maria van de goede duik, Koestraat 2. Bescherming onderduikers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Reliëf van Charles Vos.





PELGRIMEREN NAAR DE BRON EN HET GRAF VAN SINT SERVAAS

Het is 14 mei tegen 10 uur. De zon schijnt volop. Op het plein voor de Sint Servaas verzamelen zich 23 mensen. Aan hun outfit herken je direct de pelgrim. Rugzakje op, goede wandelschoenen aan, flesje water aan de riem. Ze staan klaar om een nieuwe pelgrim traditie te starten.



Deken John Dautzenberg en Kapelaan Nicolas gaan de mensen voor in gebed tot Sint Servaas. Daarna start de pelgrimswandeling. De route gaat naar de Bron van Sint Servaas in Biesland en daarna weer terug naar de basiliek. Tanja Olivers gaat de groep voor als gids. Onderweg vertelt ze diverse wetenswaardigheden over onze stad. We staan even stil bij het geboortehuis van Sint Lambertus en lopen langs de Bisschopsmolen. Over het beeld van Sint Servaas bij het politiebureau zijn de meningen duidelijk verdeeld.

Zodra de groep het natuurgebied bij de Jeker nadert, wordt de sfeer een beetje anders. De deelnemers praten met elkaar

over hun leven, over God, over religie. Anderen laten de mooie omgeving op zich inwerken. Sommige pelgrims zijn helemaal uit Brabant gekomen. Ze zijn onder de indruk van het Jekerdal en wanen zich een beetje in Toscane.



Bij de Bron stopt de wandeling voor 20 minuten. De zusters dominicanessen van het RK Studentenpastoraat en Henk Erinkveld van Klooster Wittem gaan ons voor in gebed. Er heerst een serene rust. De wind doet de bladeren aan de bomen ritselen. Deze plek is uniek en je kunt je goed voorstellen dat Sint Servaas hier heeft uitgerust op zijn route van Tongeren naar Maastricht.

Dan gaat de groep weer wandelen, terug naar de Sint Servaas. Bij aankomst daar geniet iedereen van een wafel en een kop koffie in de Kanunnikenkelder. De tafels waren al gedekt door Math Poolen. Het zorgde voor een fijn gevoel, welkom te zijn.

Na de koffie gaan de pelgrims de kerk in. Ze wandelen naar het Graf. Bij deze bijzondere gelegenheid is het poortje open om te bidden bij Sint Servaas. Het ontroert de mensen. Ze zijn ook zeer geïnteresseerd in de drempel, die door ontelbare pelgrims in de loop der tijden is uitgesleten. Die traditie wordt vandaag weer een beetje opgepakt.

De afsluiting vindt plaats bij de Noodkist. Ook de nieuwe vitrine wordt door iedereen uitgebreid bewonderd. Met een kort gebed

en een stil moment krijgt de dag een waardig einde. Een groot deel van de groep neemt vervolgens nog deel aan een rondleiding door Jons van Dooren. Wie dacht dat de pelgrims nu wel genoeg gelopen hadden, vergiste zich.

De dag erna kwamen velen ook weer naar de Stadsprocessie om op een heel andere wijze te zien welke prachtige religieuze tradities onze stad biedt.

Meer informatie:

Het kerkbestuur van de Sint Servaas basiliek wil de traditie van het pelgrimeren naar het Graf van Sint Servaas bevorderen.

Een volgende pelgrimswandeling vindt plaats op zaterdag 10 september om 10 uur. Iedereen is van harte welkom. U hoeft zich niet aan te melden. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Wellicht ook interessant als u van pelgrimeren houdt:

27 augustus in de ochtend. Pelgrimage vanuit Houthem Sint Gerlach naar de basiliek van Sint Servaas. Nadere informatie volgt nog.

Caspar van Hilten

DANKVIERING VAN TWEE HEILIGEN IN DE KOEPELKERK

Op vrijdag 3 juni in de koepelkerk hebben wij dankbaar de heiligverklaringen van Titus Brandsma (Nederland) en Devasahayam (India) herdacht en gevierd. Het was voor mij de eerste keer als kapelaan om samen met veel andere priesters in de Koepelkerk de Eucharistie te vieren. Het was een echt feest. Beide heiligen zijn martelaren van de kerk. Heel bijzonder is dat de Indiase Heilige ooit katholiek gedoopt werd door een Nederlander. Het was een heel mooie Heilige Mis in twee talen. Die Heilige Mis, gecelebreerd door onze deken, verbond ook de mensen uit India en Nederland. Er zongen zelfs twee koren. Op 15 mei j. werden ook nog acht andere heiligen afgekondigd op het St. Pietersplein in Rome. Het was een mooie viering. Er waren veel mensen en priesters uit verschillende landen. Alle mensen kwamen in geloof samen, verbonden met de Heer Jezus Christus. Er waren ongeveer 2000 priesters uit vele landen en volken en mensen van allerlei rassen en talen. Heel mooi om te zien in Rome maar zeker ook in onze mooie Koepelkerk. Dank aan allen die erbij waren en die hun steentje hebben bijgedragen.



Titus Brandsma (1881-1942) was een Nederlandse Karmeliet, hoogleraar aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen, grote voorman van het katholiek onderwijs in ons land, en geestelijk adviseur van de Nederlandsche Rooms-Katholieke Journalisten Vereniging. Hij verzette zich fel tegen de anti-Joodse maatregelen van de Duitse bezetter. In opdracht van kardinaal de Jong ging hij rond langs de katholieke pers om hen aan te sporen geen anti-joodse berichten van de bezetter of advertenties van de NSB op te nemen. In januari 1942 werd Brandsma door de Duitsers opgepakt. Zijn verzet moest hij op 26 juli van datzelfde jaar in het concentratiekamp Dachau met de dood bekopen.



Devasahayam (1712-1752) werd geboren op 23 april 1712 in het dorp Nattalam in het district Kanyakumari en diende vervolgens aan het hof van Marthanda Varma van Travancore. Na een ontmoeting met een Nederlandse marinecommandant aan het hof, werd Devasahayam in 1745 gedoopt en nam de naam 'Lazarus' aan, wat 'God is mijn hulp' betekent. Hij was officier in het leger van de koning van Travancore, in het zuiden van India. Maar toen hij christen werd en uit jaloezie vals van allerlei zaken werd beschuldigd, besloot de koning hem na vreselijke martelingen in 1752 te doden. Zijn stoffelijk overschot werd bijgezet in de buurt van het altaar in de St. Xavier's Kerk, Kottar, Nagercoil, dat nu de diocesane kathedraal is.

HONDERD JAAR KOEPELKERK

Op 24 juni is het feest van het Heilig Hart van Jezus. Het Heilig Hart van Jezus is ook patroon van de Koepelkerk. In 1921 heeft de Congregatie van de Priesters /Paters van de Heilig Hart van Jezus de Koepelkerk gebouwd. De voltooiing was in 1922.



Het eerste eeuwfeest wordt ingezet op zondag 26 juni met een feestelijke eucharistieviering die om 10:30 uur begint. Celebreren zullen onze vicaris generaal Mgr. R. Maessen en Pastoor-deken J. Dautzenberg en Kapelaan Austin.

De Koepelkerk is meer dan een fraai kerkgebouw. Het is ook een spiegel van de maatschappelijke en religieuze ontwikkelingen van de laatste honderd jaar in Maastricht. Interessant voor historici en bijvoorbeeld sociaalgeografen. En natuurlijk voor ons parochianen! Wij kunnen de menselijke betrokkenheid van de paters en de visie van de architecten bewonderen. Maar we kunnen ons ook door hun geloof en daadkracht laten inspireren. Immers, de honderdjarige Koepelkerk daagde uit en droeg uit. Laten we de verjaardag van dit huis van God en van menselijke talenten vieren en de boodschap van dit gebouw blijven uitdragen.

Iedereen is altijd van harte welkom voor vieringen in de Koepelkerk.

Kapelaan Austin



TEL JE ZEGENINGEN

Veel mensen kunnen niet meer op reis; geen tijd, geen puf, geen geld, de gezondheid laat het niet toe, geen reisgenoot... Het volgende verhaal gaat ook over reizen....de auteur is anoniem.

"Ik heb een hand vol klachten", zegt ze. "Zal ik ze eens allemaal opnoemen?"

Ik schuif wat onrustig in mijn stoel. Ach, heden, daar heb je weer zo'n klaagverhaal!

Ik heb er al wat in mijn leven moeten aanhoren ...

Ik zou een hele "Bijbel" vol met klaagliederen kunnen schrijven, neem dat maar van mij aan.

Maar ja, wat doe je als het je werk is? Wat doe je, als je geroepen bent om in Jezus' naam klaagverhalen aan te horen? Als niemand, helemaal niemand meer naar je luisteren wil, dan pas ben je écht eenzaam ...

"Nou, vooruit", zeg ik, al mijn moed bij elkaar rapend, "laat maar horen ..."

En dan begint ze haar litanie:

"Eerste vinger: mijn werkloze man.

Tweede vinger: mijn darmklachten.

Derde vinger: mijn oogziekte.

Vierde vinger: mijn rumoerige burens.

Vijfde vinger: mijn jaloerse familie. Ziet u wel: een hele hand vol!"

Het klinkt bijna triomfantelijk en als ik goed naar haar gezicht kijk, dan lijkt het wel alsof ze zeggen wil: Ziezo, daar heb je niet van terug, hè?

Ik knik.

"Dat is niet mis", zeg ik.

"Dat is inderdaad een hele hand vol.

En die andere hand dan, als ik vragen mag?"

"O, dat zijn de zegeningen", zegt

ze - en nu is het alsof haar gezicht begint te stralen.

"Wilt u die ook horen."

"Nou, als het niet te veel gevraagd is, wel graag, ja", zeg ik, nog



stomverbaasd over deze onverwachte wending.

"Nou, daar gaan we dan. Eerste

vinger: dat we nog elke dag

genoeg te eten hebben. Tweede

vinger: dat we zo'n mooi huis

hebben. Derde vinger: dat er altijd

mensen zijn die me willen helpen.

Vierde vinger: dat ik niet nog veel meer ziektes heb.

Vijfde vinger: dat ik aan de andere

kant rustige burens heb, Nou, dat is

ook precies een hand vol, ziet u wel?"

Ik kan het niet ontkennen.

In stilte kijk ik naar haar beide,

naar mij toegestoken handen.

Het zijn twee handen die al heel

wat verdriet hebben gedragen.

Twee handen die al heel wat

tranen hebben weggeveegd. Twee

handen die zich vaak tot een vuist gebald hebben.

Twee handen die weten wat

"leven" is ...

"En weet u, wat ik nou zo mooi vind?"

"Nou?", vraag ik.

"Wat er gebeurt als je gaat bidden".

"Als je gaat bidden?"

"Ja, als je gaat bidden, dan gebeurt er iets met je handen. Kijk, dan

gaat mijn rechterhand, die van de zegeningen, naar de linker, ziet u

wel? En dan vouw ik de vingers van mijn rechterhand, die vingers van

de zegeningen, tussen de vingers van mijn linkerhand. En dan komen

dus eigenlijk al die zegeningen

tussen die beroerde dingen in te

zitten. Dan houd ik dus eigenlijk die vervelende' dingen tégen met

mijn zegeningen, als u begrijpt

wat ik bedoel. En zo bid ik dan.

Dan zeg ik eerst tegen God waar ik over in zit en wat mij pijn doet.

Maar daarna tel ik de zegeningen,

begrijpt u wel, die vijf van mijn

rechterhand. En dan zeg ik tegen

God: Dank u wel, Heere God, dat

ik die andere hand ook nog heb!

Die houdt de zaak mooi in

evenwicht.

Vindt u niet? En zo bid ik dan,

begrijpt u wel? Ik vouw de

zegeningen gewoon tussen de

beroerde dingen in. En dan is het

net alsof ze niet zo beroerd meer zijn ..."

Ik knik opnieuw. Ik vouw mijn

handen. En in gedachten tel ik - tot tien.



Limburgse katholieken willen een open en uitnodigende Kerk (zie pag. 14)

MEIMAAND SERVAASMAAND



In de afgelopen meimaand hebben wij het feest van de patroonheilige van onze stad, Sint Servaas, weer groots kunnen vieren.

Naast de beide processies die na een aantal jaren weer door de straten van de stad konden trekken, waren er ook een aantal activiteiten in en rondom de Sint Servaasbasiliek. De laatste activiteit, ter afsluiting van deze feestmaand, vond plaats op zondag 22 mei. 's Middags waren kerk en schatkamer gratis toegankelijk en was het mogelijk om de dwerggalerie in de kerk te beklimmen, vanwaar men een prachtig uitzicht over de stad, en op deze dag van de kermis, heeft. De dwerggalerie is normaliter niet toegankelijk voor publiek, dus dit betrof een unieke kans. Het is even klimmen, maar al met al zeker de moeite waard. Dat bleek ook wel uit de reacties van de vele bezoekers die wij mochten ontvangen. Veel mensen van uit binnen- en buitenland, maar ook heel veel bewoners van onze eigen stad, grepen deze kans. Al met al kan de vereniging "het graf van Sint Servaas", die deze activiteit had georganiseerd, terugkijken op een bijzonder geslaagde dag, die wat ons betreft zeker een herhaling waard is.

THE INN BETWEEN

Niet elke inwoner van Maastricht zal The InnBetween kennen. Heel anders is dat bij de ruim 20.000 studenten die Maastricht inmiddels heeft.

Achter de naam gaat het Studentenpastoraat schuil dat in de jaren '70 een voorzichtige start maakte aan de Tafelstraat. Het pastoraat is de laatste jaren sterk gegroeid en mag inmiddels 2.000 bezoekers per maand ontvangen.



In het vorige blad stond een mooi artikel, helaas was er geen ruimte om deze foto's te plaatsen.



ZATERDAG 4 JUNI 2022

Met een mooie plechtigheid werd de Sint Jozef kerk in Maastricht (Belfort) aan de erediens ontrokken.

We wensen de parochianen van de Sint Jozef parochie veel sterkte en we hopen dat ze zich welkom weten in een van de twee kerken in ons samenwerkingsverband.



OP REIS VAN PINKSTEREN NAAR SINT PETRUS EN PAULUS IN JUNI IN DE PAROCHIE HEER

Op Pinksterzondag 5 juni 2022 trekt na 2 jaar corona weer de Pinksterprocessie door de parochie Heer met als vast thema "Samen Onderweg". De processie trekt na de Heilige Mis van 09.00 uur door de straten van Heer. Ook onze twee harmonieën, de Koninklijke Harmonie van Heer, Harmonie Heer Vooruit, en andere Heerder verenigingen, zoals de Sjraweleirs, de Scouting lopen ieder jaar trouw mee. De 7 sacramenten worden uitgebeeld door verschillende groepen en mooie geschilderde borden geven het thema van de groep weer. Deze borden zijn ooit gemaakt door Ber Heuts, een amateur kunstschilder/tekenaar uit Heer.



Groepen en dragersgilden van buiten de parochie nemen ook regelmatig deel aan onze processie. De meeste groepen worden echter gevormd door vrijwilligers bestaande uit parochianen van Heer en andere naburige parochies, denk hierbij bijvoorbeeld aan de Doopselgroep, de Mariagroep, de Golgothagroep en de Mozesgroep.

De processie is meer dan alleen een reis door de parochie. Het is mooi om te zien dat niet alleen de deelnemers op een eerbiedige manier meelopen, maar dat ook de toeschouwers door hun aanwezigheid en hun eerbied voor het H. Sacrament mede de processie doen slagen. Vele straten zijn mooi



versierd met vlaggetjes en/of bloemen op straat. In de Veldstraat, vooral bij Croonenhof, zien we vele ouderen die genieten van deze traditie en erdoor geestelijk opgebeurd worden.

Vroeger werden er op verschillende plaatsen grondversieringen gemaakt van gekleurd zaagsel. Door een tekort aan vrijwilligers zijn er nu geen grondversieringen meer, maar is het kerkplein nu mooi gesierd met vlaggen.

Deze processie kent al een hele lange historie. Ieder jaar wordt deze processie zorgvuldig voorbereid door de processiecommissie bestaande uit vrijwilligers. Ze proberen er ieder jaar weer een sfeervolle ommekeer van te maken. Tot voor kort ging de Pinksterprocessie altijd vooraf aan de Hierder Kermis. De Hierder Kermis vindt niet meer plaats, laten we hopen dat de Pinksterprocessie nog vele jaren door kan gaan. Dit gaat zeker lukken zolang we kunnen blijven rekenen op al onze vrijwilligers die zich momenteel al vele jaren ten volle inzetten om de processie te doen slagen.

Maar de tijd heeft een andere traditie helaas ingehaald. Vroeger werd na de processie uitgebreid thuis gekookt en 's middags koffie met de familie gedronken en gezamenlijk naar de kermis gegaan en in de avond nog naar een café waar een orkestje speelde en lekker nog eentje drinken en wat dansen. Op Pinkstermaandag werd alles nog een keer dunnetjes overgedaan. Een kermis in de wijk Heer is er helaas

niet meer. Sommige cafés in Heer proberen een muziekbandje te regelen om gezellig wat te kunnen komen drinken en het Pinksterfeest extra te vieren.

Laten we de tradities in Heer overdragen aan de jeugd en het dorps(wijk)gevoel blijven behouden. Wat is Heer nog zonder deze tradities? Een kerkgebouw is niet alleen een gebouw. Je kunt er deelnemen aan een mis of even je rust vinden of even je gedachten zonder afleiding op een rijtje zetten of gewoon een kaarsje opsteken en wat bidden. De kerk is vrij vaak open. Neem de tijd en loop even binnen. Hoeveel mensen zijn niet op zoek naar een rustmoment in de dag tijdens een wandeling.

Heb je ideetjes voor activiteiten voor de kerk, mail je idee naar parochiebureau@heerdeheeg.nl. De kerk is namelijk niet oubollig, maar wil meegroeien, maar als de bewoners van de wijk niet meedenken, hoe kan een gebouw dan blijven leven in een wijk? De kerk is een markant gebouw als je de wijk binnen rijdt, maar als deze ooit dicht zou moeten, is er geen gebouw meer om rust te vinden en even te bidden, of communie te doen, vormsel, huwelijk of begrafenis of een mis volgen.

Loop eens binnen en kijk naar de mooie kunst in onze kerk. <https://www.kerkgebouwen-in-limburg.nl/kerken/heer/petrus-banden>. Misschien ben je je hiervan nog niet bewust?



Harmonie Heer Vooruit (boven) en de Koninklijke Harmonie van Heer liepen ook weer trouw mee.

Daarna gaan we verder op reis naar eind juni. Op 29 juni wordt het patroonsfeest gevierd van de titel van de kerk: *St. Petrus Banden*. Het oude feest van *St. Petrus Banden* vierde men op 1 augustus. Het was het herdenken van de bevrijding van *St. Petrus* uit de gevangenis, toen een engel zijn boeien losmaakte (banden = boeien, ketenen, zie *Handelingen 12*). In het teken daarvan werd op 12 april 1989 in onze parochiekerk het nieuwe altaar gewijd. Tijdens de plechtigheid werd toen twee centimeter uit deze schakels van de ketenen (waarmee *Petrus* geboeid zou zijn geweest) in ons altaar begraven, samen met nog andere relieken.



Een beeldje van de geboeide *Petrus* maakt deel uit van ons altaar. 1 Augustus als feestdatum is al een halve eeuw geleden van de officiële agenda gehaald. 29 Juni is nu het hoogfeest van de heilige *Petrus* en *Paulus*.

De feestmis is dit jaar op 26 juni a.s. om 9.45 uur. Ze wordt ook altijd opgeluisterd door het Kon. St. Caecilia-koor Heer. Vroeger heeft hun

dirigent *Jean Philip Rieu* speciaal voor Pinksteren het lied *Veni Sancti Spiritus* gecomponeerd en voor het parochiefeest *Saint Pierre et Saint Paul*. Deze worden helaas niet meer gezongen. Het koor luistert sinds najaar 2021 weer in volle sterkte haar missen op in de parochiekerk. Het koor luistert de mis voor de pinksterprocessie op en sluit de processie mee af op het kerkplein. Op 26 juni 2022 werd het Parochiefeest *Petrus* en *Paulus* door het Kon. St. Caecilia-koor feestelijk opgeluisterd.

Het Gregoriaans ensemble van het Kon. St. Caecilia-koor heeft al eerder de opluistering van de missen hervat en zingt 2x per maand. Zij repeteren op een aparte tijd dan het koor nl op donderdagavond om 19.00 uur in gemeenschapshuis *Aen de Wan* en je kunt er apart lid van worden. Het Koninklijk Sint Caecilia-koor repeteert op donderdagavond om 20.00 uur in gemeenschapshuis *Aen de Wan*. Loop eens binnen en zing een nootje mee en ga mee in juni op rustgevende reis of muzikale reis door het bezoek aan de processie of een mis of een repetitie.



Redactie *Monique Voncken*.
Fotografie: *Jef Fouraschen* | Studio *Waaygaard* en *Monique Voncken*

Kijk ook eens op:



<http://parochiefederatiemaastrichtoost.nl/>

WE WERKEN HIER IN EEN TRADITIE SINDS 1600 JAAR

*Interview met Pieterneel Coenen,
conservator van de Schatkamer van
de Sint Servaas basiliek*

Haar bescheidenheid typeert haar, maar als ze praat over haar vak is ze zeer gepassioneerd. *“Als kind werd me de interesse voor geloof en kunst al bijgebracht. Mijn vader had het er vaak over. In vakanties bezochten we kerken en kastelen. Vanuit Cuijk, waar we woonden, ging de reis vaak naar Maastricht.”*

Pieterneel ging dus kunstgeschiedenis studeren. Bij de Servaas kwam ze in 2018 terecht door een voorzichtige open sollicitatie. Ze begon met enkele uren en dat groeide uit tot een bijna volle baan. *“Ik doe dit werk vanuit mijn geloof en vanwege de betekenis die alle voorwerpen in onze Schatkamer hebben. Het zijn niet zomaar reliekhouders, maar ze staan voor een Heilige en voor een religieuze betekenis. Dat mogen we ons best meer bewust zijn en meer uitdragen.”*

Ik vraag Pieterneel naar de vele bezoekers in de Schatkamer. Ze geeft aan dat de mensen van vele plekken in binnenland en buitenland komen. Vaak zijn ze ronduit verbaasd over alles, wat ze hier aantreffen. *“Er zijn ook bezoekers, die vragen of dit een kerk is. Dan denken we altijd, ah dat is mooi, nu kunnen we iets toevoegen, een boodschap uitdragen.”*

Het werk in de Schatkamer is werk dat precisie en geduld vraagt. *“Onze collectie is uniek en ze staat daarom ook onder toezicht van het Rijk. We mogen geen voorwerpen uit de collectie halen of verkopen aan het buitenland. We administreren elk voorwerp minutieus. Met enige regelmaat worden alle voorwerpen geïnspecteerd. Soms is restauratie nodig.”*

De collectie is nog steeds op dezelfde plek waar ze zich ook in de middeleeuwen bevond. *“We*



bezitten uiteraard de beroemde Noodkist en het Borstbeeld van Sint Servaas. Daarnaast hebben we een serie zeldzame en unieke Maaslandse kunstobjecten. We hebben verder de grootste collectie reliekhorns en ivoren reliekkistjes ter wereld. Tenslotte is er de minder bekende, maar mooie vroeg-middeleeuwse textielcollectie.”

Het kerkbestuur streeft naar meer pelgrims in de kerk. Pieterneel is hier zeer enthousiast over. *“We staan in een lange pelgrimstraditie. Pelgrims komen hier vanaf de middeleeuwen in groten getale naar toe. Als je door het gebouw loopt en je kijkt goed om je heen, dan zie je dat het gebouw het verhaal vertelt. We zijn ons tegenwoordig niet meer altijd van die symboliek bewust. Als je bijvoorbeeld vanuit de kruisgang de kerk inloopt, is er een timpaan boven je, dat aangeeft dat je zonden worden weggewassen. Het zou goed kunnen zijn dat pelgrims hier knielden uit dankbaarheid. Het is deze lange traditie die ook nu weer steeds meer belangstelling oproept, zowel bij gelovige - als niet gelovige bezoekers. Juist ook de mensen die ervan uitgaan dat ze niet gelovig zijn, zijn op zoek naar zingeving.”*

Ter afsluiting vraag ik Pieterneel nog naar de prachtige vitrine van de Noodkist. *“Mijn voorganger heeft hier veel werk in gestoken. Samen*

met ons bestuurslid Jos Koldewij heb ik dat werk voortgezet. Het hele proces heeft veel tijd gekost, maar nu staat er dan ook iets heel bijzonders. We gaan op deze weg verder. Stapsgewijze worden meer voorwerpen gerestaureerd of in een nieuwe vitrine geplaatst. We hopen tijdens de Heiligdomsvaart van 2025 weer een stuk verder te zijn.”

Caspar van Hilten

AGENDA SINT SERVAAS BASILIEK

Summer Sunset

Concerten in de Kruisgang:

Data : 7 juli, 14 augustus, 21 augustus en 28 augustus
Tijdstip : van 17.00 -17.45 uur
Uitvoering door o.a. studenten van het conservatorium en andere musici.

Toegang gratis.



Concert door Harmonie Petrus en Paulus

Op woensdagavond 13 juli van 20.00 tot 21.45 uur vindt in de pandhof een concert plaats, dat wordt verzorgd door de bekende Harmonie Petrus en Paulus uit Wolder.



TER HERINNERING AAN PASTOOR ANDRIES VAN DEN BERG

***Zwolle, 28 oktober 1946**

Maastricht, 8 mei 2022



*Met dank voor uw positieve en
inspirerende jarenlange pastorale
werkzaamheden in ons Dekanaat
Maastricht.*



PAROCHIEFEDERATIE JOHANNES PAULUS II, MAASTRICHT WEBSITE WWW.JPMAASTRICHT.NL

Pastoraal team

Pastoor R. Schols: ☎ 06-51586223, pastoor@jpmaastricht.nl
Kapelaan Taison Titus: ☎ 06-51627758, kapelaan@jpmaastricht.nl
Diaken Jos: diakenvalke@jpmaastricht.nl
Kees Bekker: ☎ 06-54730903, diakenbekker@jpmaastricht.nl
Catechiste: Zuster Johanna, zusterjohanna@jpmaastricht.nl

De Reis

Het thema van dit blad sluit natuurlijk goed aan op de reis die wij als federatie maken. Een van de reizen die wij hebben gemaakt is de samenwerking. Deze werpt al veel vruchten af.

De lektoren zijn samen bij elkaar geweest en hebben veel kunnen delen. Zo ook het processiecomité. Helaas moeten de processies nog in onze parochies worden gelopen, anders hadden we zeker foto's mogen delen, die zeker de moeite waard zullen zijn.

Vanuit het gezamenlijk overleg is een samenwerking ontstaan, waardoor er info gewisseld kan worden en we elkaar kunnen sterken waar dit nodig is.

Dit jaar is er ook een catechese project voor de communie en het vormsel en zullen we samenwerken in de kindercatechese. Dit niet alleen in onze federatie maar ook samen met de Anna Lambertus parochie, de Theresia en de St. Jozef parochie. Over dit project zullen we in een andere editie van het dekenaal nieuws verslag doen.

De ouderavond voor de Eerste Heilige Communie is geweest. Voor heel Maastricht West mochten wij 58 ouders begroeten in de Annakerk.



Dankviering Communie



De kinderen van de federatie Johannes Paulus II, die dit jaar de communie hebben ontvangen, zijn samengekomen op het pleintje voor de kapelanie op Pottenberg. Samen hebben we hier buiten de mis gevierd en gespeeld en de dag afgesloten met een barbecue.



Ook weer een geslaagde dag.

De kinderen hebben een mooi bedrag van Euro 291 ingezameld en aan de hulp voor de Oekraïne gegeven. Dank daarvoor.

Bedevoarten:

Banneux

De reis die we letterlijk hebben gemaakt is de bedevaart naar Banneux. Het was een gezellige en mooie reis en bedevaart.

Na twee jaar kon het weer. Samen hebben wij de bidweg gebeden, de mis gevierd, de kruisweg gebeden en het ziekenlof bijgewoond. Gelukkig was er ook voldoende tijd om te eten en te gaan inkopen.

We kunnen terugkijken op een hele geslaagde dag.



Bedevaart naar Kevelaer

Op woensdag 14 september 2022 gaan we weer naar Kevelaer. We gaan weer samen op weg naar Maria. In Kevelaer vereren we Maria, de Moeder van God, als 'Troosteres der Bedroefden'.

Telkens weer mogen we als pelgrims in Kevelaer geraakt worden door Maria.

Het kleine bedevaartprentje in de kapel maakt ons ervan bewust dat we alles bij Maria mogen neerleggen; bij haar vinden we houvast en sterkte; bij haar wordt onze ziel getroost. Het is niet zo dat Maria hier is verschenen, maar toch heeft ze een bijzonder plaats gekregen in deze bijzondere stad. Sinds 1642 staat in Kevelaer een kapel, waarin het prentje van Maria de Troosteres der Bedroefden centraal staat, als focuspunt voor de verering van Maria. In dat jaar 1642 werd aan de vrouw van de marskramer Hendrick Busman (1607-1649) een prentje te koop aangeboden. In een droom kreeg Hendrick Busman de opdracht om een kapelletje te bouwen voor Maria en hier het prentje voor het publiek toegankelijk te maken. Hij gaf hieraan gehoor en op 1 juni 1642 begon hij met het bouwen van deze kapel op het kruispunt van de weg Geldern/Kleef in de Kevelaerder Heide bij het hagelkruis. Algauw kwamen er pelgrims en werden er genezingen gemeld. In 1647 erkende de Kerk acht van deze genezingen als wonderbaarlijk, tijdens een synode in Venlo, gehouden in het klooster ter Weide. Op het pleintje staan nu twee kerken en een kapelletje. In 1645-1647 werd een bedevaartskerk gebouwd, de huidige Kaarsenkapel. In 1654 werd om de bidzuil een barokke koepelkapel gebouwd, de genadekapel. De grote Mariabasiliek verrees in de 19e eeuw en werd in 1923 tot basiliek verheven.

Vertrek vanuit twee opstapplaatsen:

08.30 uur: Kerk Daalhof en 08.45 uur Molletteplein bij kerk Oud Caberg.

Programma in Kevelaer:

11.00 uur H. Mis
12.00 uur Warme Maaltijd in Priesterhuis
13.15 uur Kleine kruisweg
13.45 uur Grote kruisweg
Aansluitend Vrije tijd
16.00 uur Lof
17.00 uur Vertrek naar Maastricht

Kosten: € 35,00 inclusief warm middagmaal.

U kunt zich op het parochiekantoor van de parochiefederatie Johannes Paulus II aanmelden.

Maandag en donderdag van 10.00 u tot 12.00 u in Daalhof. Penatenhof 101

Woensdag en vrijdag ook van 10.00u tot 12.00u in Malberg, Dukaatruwe 21

Beiden parochiekantoren tijdens openingsuren bereikbaar onder

telefoonnummer: 043-3431561

Email: info@jpmaastricht.nl



Pastoor Schols





MET ONZE TIENERS NAAR ROME: GOD ZIJ DANK!



We willen O.L.H. op een speciale manier bedanken voor een reis die we in april met tieners hebben kunnen maken.

Wat in het begin niet meer dan een van onze vele 'pastorale dromen' was is, God zij dank, een realiteit geworden.

Ja! Het was een klein groepje van tieners van onze parochies en het is superleuk geweest!

We hebben een beetje van alles kunnen bezoeken. Eerst zijn we begonnen met een Heilige Mis in de Sint Petrusbasiliek! Wat een ervaring! Daarna een rondleiding door de basiliek, en daarna, na een beklimming van 551 treden, zijn we in de koepel geweest. Wat een prachtig uitzicht! Je kunt vanaf de koepel de hele Vaticaanstad overzien en ook delen van Rome!

Daarna gingen we een rondje door Rome lopen. Eerst pizza's 'al taglio' dat zijn de pizza's bedoeld om op de straat te eten en die je 'per kilo' bestelt! Heerlijke 'street food'! Daarna, konden we van alles zien: Forum, Colosseum, ook de basiliek Johannes van Lateranen, en natuurlijk: een lekker Italiaans ijsje!

De volgende dag gingen we voetballen en ook, onder andere, het eucharistische wonder van Orvieto bezoeken:

Wat indrukwekkend!

En ja, we zijn ook op audiëntie bij Paus Franciscus geweest!

En we waren heel dicht bij hem omdat we speciale tickets hadden! Wat een zegen!

Alles was zo mooi en leuk!

Vaticaanse tuinen, Fontana di Trevi, Sint- Paulus buiten de Muren, de catacomben, de 'Quo Vadis', Colosseum, enz...

Elke dag kwamen we doodmoe terug, maar de sfeer onder de tieners was weergaloos!

We konden niet stoppen met lachen met alle grapjes en mopjes en anekdotes!

We hadden maar 4 dagen dus we wilden van elke minuut gebruik kunnen maken. Wat een zegen voor ons allemaal!

Nog eens: God zij dank!

We hopen volgende jaar weer te kunnen gaan, en dan met een veel grotere groep!



Kijk ook eens op onze website:

www.clusteredithstein.nl

LIMBURGSE GELOVIGEN WILLEN OPEN EN UITNODIGENDE KERK

Limburgse katholieken willen een open en uitnodigende Kerk, die authentiek is, bezielde spreekt, niemand uitsluit en een luisterend oor biedt. Dat blijkt uit de zogeheten synodale gesprekken die afgelopen maanden in de parochies in Limburg zijn gehouden. Ook vragen gelovigen van de Kerk om enerzijds meer naar buiten te treden en anderzijds te zorgen voor plekken van bezinning en gebed.

De synodale gesprekken vonden plaats op uitnodiging van paus Franciscus. Op weg naar de internationale bisschoppensynode in Rome in oktober 2023 heeft hij alle bisdommen over de hele wereld uitgenodigd om dit voorjaar hun oor te luisteren te leggen bij gelovigen en anders- of niet-gelovigen. Het bisdom Roermond heeft eind december alle parochiefederaties in Limburg gevraagd om bijeenkomsten te organiseren en parochianen te laten vertellen hoe zij tegen de toekomst van de Kerk aankijken.

Dit voorjaar hebben verspreid door Limburg zeventien van deze gesprekken plaatsgevonden, waarvan veertien in parochiefederaties en drie in groepen die zich met de Kerk verwant voelen. Als handreiking voor de gesprekken had het Vaticaan een lijst met tien themavelden aangereikt. De Nederlandse bisschoppenconferentie had parochies gesuggereerd om minstens drie hiervan te behandelen: 'vieren', 'medeverantwoordelijkheid in de zending' en 'dialog in kerk en samenleving'.

Het bisdom heeft de parochies vrijgelaten in de wijze waarop de ontmoetingen en gesprekken werden georganiseerd. Van deze bijeenkomsten hebben de parochiefederaties zelf verslagen gemaakt. Het bisdom heeft de uitkomsten daarvan naar onderwerp gerangschikt en het geheel als eindverslag van het bisdom Roermond naar de bisschoppenconferentie gestuurd, die voor doorgeleiding naar Rome zorgt.

Uitkomsten

De drie hoofdthema's die door paus Franciscus aan dit synodale proces zijn meegegeven zijn: gemeenschap, participatie en missie. Uit de ontmoetingen die de parochies in Limburg hebben georganiseerd, kwamen deze drie thema's ook als vanzelf bovendrijven. Wie de verslagen van de gesprekken in Limburgse parochies leest, kan daaruit de volgende hooflijnen samenvatten:



Mysterie

1. Wees authentiek, bezielde en aansprekend in je vieren, spreken/verkondigen en voorleven.
2. Zorg voor plekken van stilte, bezinning, gebed, waar ook vorming en begeleiding is.

Gemeenschap

1. Creëer plaatsen van ontmoeting en bemoediging.
2. Heb een open houding, wees uitnodigend en vriendelijk, sluit niemand uit en biedt een luisterend oor voor iedereen die daar behoefte aan heeft.
3. Zie naar mensen om en bevorder saamhorigheid,
4. Wees een gemeenschap van gemeenschappen.

Participatie

1. Geef zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk verantwoordelijkheid, maar overvraag ze niet.
2. Biedt spirituele, theologische en pastorale vorming aan.

Zending

1. Treed naar buiten, zoek aansluiting bij wat er in de maatschappij leeft, laat je zien en horen, ook in de media.
2. Wees helder in je boodschap.

Reactie bisdom

“Paus Franciscus wil met deze synode ontdekken hoe de Heilige Geest via de gelovigen tot ons spreekt. Ik denk dat de gelovigen in Limburg een duidelijk boodschap hebben afgegeven,” zegt hulpbisschop Everard de Jong, die het synodale proces in het bisdom Roermond heeft gecoördineerd. “Mensen willen een open Kerk, waar iedereen welkom is en niemand wordt uitgesloten en waar op een aansprekende manier het geloof wordt verkondigd en gevierd. Tegelijkertijd zijn er links en rechts ook zorgen te horen over hoe volgende generaties met het geloof zullen omgaan. Die zorgen delen we.”

In de gespreksverslagen zijn ook suggesties te lezen voor veranderingen in de Kerk. Mgr. De Jong daarover: “Je merkt dat de mensen die aan de gesprekken hebben deelgenomen, goed hebben nagedacht en met serieuze voorstellen komen. Daarnaast worden er ook wat kritische opmerkingen gemaakt. Ook die hebben we goed gelezen en we zullen de komende tijd nadenken hoe we daar op kunnen reageren. Sommige dingen kunnen wij vanuit Roermond niet zomaar veranderen, maar er staan ook een heleboel ideeën bij waar wij als bisdom, maar ook iedere parochiefederatie afzonderlijk, mee aan de slag kan.”

Later dit jaar vinden er per continent gesprekken plaats over de onderwerpen die in de bisdomfase naar boven zijn gekomen. Volgend jaar oktober vindt in Rome de eigenlijke synode plaats, waarop de paus met bisschoppen uit alle delen van de wereld praten over uitkomsten van het synodale proces.



100^e sterfdag Maria Theresia Ledóchowska

6 juli 2022 is het precies 100 jaar geleden dat onze Stichteres, de Zalige Maria Theresia Ledóchowska, in Rome gestorven is.

Zondag 3 juli dit jaar is om 10.00 uur een plechtige Eucharistieviering in de Sint Servaas Basiliek te Maastricht met een samenzijn met koffie in de Kanunnikenkelder aldaar om dit feite te vieren. U ben van harte welkom.

Wie is Maria Theresa Ledóchowska?

Onze Stichteres de Zalige Maria Theresia Ledóchowska, werd geboren in Losdrf Oostenrijk op 29 april 1863 als dochter van Graaf Anton Ledóchowski, en Gravin Josefine Salis-Zizers. Al vroeg bleek haar uitzonderlijke

begaafdheid en schrijftalent.

Als ze 22 jaar is, wordt ze aangestoken door de toenmaals nog zeer moeilijk te bestrijden pokken. Ze overleeft 't maar haar vader die ook besmette was, echter niet. Maria Theresia ging werken als hofdame bij de Groothertogin van Toscana in Salzburg. Aan uiterlijke glans ontbrak het er niet, maar zij voelde de leegte die daar achterstak.

Dan komt haar een boekje in handen waarin de Primaat van Afrika, Kardinaal Lavigerie, zich ook tot vrouwen richt met de woorden: 'Christelijke vrouwen van Europa, als God u een schrijftalent gegeven heeft, stel het dan in dienst van de missie, ter bevrijding van de Afrikaanse slaven'. Maria Theresia voelt zich aangesproken, en trekt zich het lot van de slachtoffers van de toen nog bestaande slavernij aan.

Ja, ze zou schrijven om het missieapostolaat te dienen. Van nu af benut ze elk vrij uurtje om artikelen te schrijven om de mensen in Europa meer missionair bewust te maken en om de afschaffing van de slavernij te helpen versnellen. Algauw groeit het uit tot een eigen tijdschrift wat ze 'Echo uit Afrika' noemt. Er komen spontaan giften voor de missie binnen waar ze eerst door verrast is, en die ze de missionarissen vol vreugde meteen doorgeeft.

In 1891 verlaat ze het hof, en werkt drie jaar lang, helemaal alleen, voor de missie. Maar hoe meer ze zich geeft voor de zaak, hoe meer het groeit. Zo ontstaat bij haar het idee een missiegezelschap op te richten en noemt haar stichting naar de Spaanse 'Slaven-missionaris', St. Petrus Claver (1580-1654), de 'apostel van Cartagena' in Columbië.

Op 29 april 1894 verkrijgt ze van Paus Leo XIII de goedkeuring voor de stichting van het Instituut. Intussen rijpt het verlangen om naast leken ook een vaste kern van Godgewijden, die zich geheel ten dienste stelt van de missionerende Kerk.

In 1905 wordt in Rome de vaste zetel van de congregatie, waar vele missionarissen haar bezoeken. In 1910 volgt de eindgoedkeuring van Paus Pius X.

Tot het einde van haar leven toe blijft ze zich geven. Haar krachten nemen echter steeds meer af. Het is 1922; naast haar bed hangt een kalender met verschillende afspraken.... Maar zo ver zou het niet meer komen omdat 6 juli 1922 sterft ze.

Reeds 53 jaar na haar overlijden wordt ze Zaligverklaard. Nu rust haar stoffelijk overschot in de kloosterkapel van het Generaalatshuis te Rome. Tijdens haar leven en na haar dood breidde de congregatie zich nog meer uit. Nu zijn wij van 30 nationaliteiten over de hele wereld verspreid in 21 landen, en samen met leken zetten wij haar levenswerk voort.

Reeds tijdens haar leven was Maria Theresa Ledóchowska de belangrijkheid van de leken bij de verkondiging van het geloof ingezien en zich tijdens haar missiewerk ingezet.

Ik ben overtuigd, dat zij ons een nieuwe weg van geloofsverkondiging in de wereld van nu, en een nieuwe methode zal onthullen bij de ondersteuning der armsten en uitgestotenen.

IN MEERSSEN WORDT DEZE MAAND HERDACHT DAT ER 800 JAAR GELEDEN EEN EUCHARISTISCH MIRAKEL ZOU HEBBEN PLAATSGEHAD

Het verhaal gaat dat er in 1222 in de toenmalige dorpskerk een priester ontdekte dat hij tijdens het opdragen van de Heilige Mis vergeten was water en wijn in de kelk te doen. Hij bad daarop tot God en naar verluidt stroomde er bij het breken van het brood water en bloed uit de Heilige Hostie.

Door het zogenoemde Bloedwonder groeide Meerssen in de loop der eeuwen uit tot een bedevaartsoord met een speciale devotie tot het Allerheiligste Sacrament.

Vanwege haar bijzondere geschiedenis werd de Sint-Bartholomeüskerk in Meerssen in 1938 verheven tot basiliek. Nog altijd kent Meerssen vanaf Sacramentsdag een octaaf met bijzondere vieringen en een grote sacramentsprocessie.



Sacramentsprocessie 20 juni 2022



Bezoek Maastricht naar Meerssen op 22 juni 2022



Bezoek van burgemeester Mevr. Clermonts-Aretz na afloop van de mooie Eucharistieviering in de tuin van pastoor Van Galen.



Parochiefederatie

Onze Lieve Vrouw Sint Pieter

Vrijwilligers dragen de gastvrije kerk uit! Opening van ACCUEIL/*winkel* en ACCUEIL/*ontvangstbalie* in de Basiliek van Onze Lieve Vrouw



Tijdens een feestelijke bijeenkomst op woensdag 4 mei zijn de nieuwe ACCUEIL/*winkel* en ACCUEIL/*ontvangstbalie* in de Basiliek van Onze Lieve Vrouw ingewijd en in gebruik genomen. Met deze nieuwe behuizing zijn wij nog meer in staat om bezoekers gastvrij te ontvangen. Bij de inzegening las pastoor Jan Vries een passage voor uit het Lucasevangelie, waarin Jezus Martha toesprak die druk aan het bedienen was, en zei dat de rustig

luisterende Maria het beste deel gekozen had. Hij sprak de wens uit, dat de vrijwilligers in de Accueil zowel iets van Martha als van Maria in zich zouden hebben. Vervolgens zei Piet Walthaus dat de nieuwe behuizing mooi is, maar dat de vrijwilligers het verschil maken: zij zijn het die met hart en ziel ervoor zorgen dat mensen gastvrij ontvangen worden in de basiliek, welkom geheten worden en iets kunnen meenemen van wat wij te bieden hebben. Inmiddels telt de groep ACCUEIL-vrijwilligers een dertigtal mensen die hier samen de schouders onder zetten. Wij streven ernaar om straks op alle dagdelen open te zijn; tijdens vieringen is er geen gelegenheid om de basiliek te bezichtigen en zijn winkel en schatkamer gesloten.

Van harte nodigen wij u uit om onze ACCUEIL/*winkel* en ACCUEIL/*ontvangstbalie* eens te bezoeken. Dankzij het fraaie en op maat gemaakte ontwerp van Jan Voorvelt is de Basiliek van Onze Lieve Vrouw weer een stukje mooier geworden.

'Marialint' Limburg, (fiets)route rondom Maastricht



Het heiligdom van Maria 'Sterre der Zee' heeft aan een bijzonder project meegewerkt. Op initiatief van het heiligdom in Wittem hebben de grote Mariabede-vaartsoorden in Limburg een 'Marialint' samengesteld. Rondom elk groot Maria-bede-vaartsoord is een fietstocht uitgezet, die langs kleinere Mariakapellen in de omgeving voert. De fietstochten zijn onderling met elkaar verbonden zijn. Kapelaan Miguel

en later kapelaan John hebben met vrijwilligers vanuit de Basiliek de fietsroute langs de Mariakapelletjes in Maastricht en omgeving uitgezet.

Op zaterdag 30 april jl. heeft Luc Vosters van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw het 'Marialint' officieel gepresenteerd. Op zondag 1 mei heeft kapelaan John de fietsroute geopend en gereden. Folders van het 'Marialint' zijn in de Basiliek verkrijgbaar. Zie ook de websites: www.sterre-der-zee.nl; www.kleinlourdes.nl; www.rkvenlo.nl; www.kapelinhetzand.nl; www.rk-kerken-sittard.nl; www.kloosterwittem.nl



DIGITAAL DONEREN EN COLLECTEREN VIA GIVT

Het verzorgen van alle collectegelden is geen sinecure. Het is in zekere zin letterlijk zwaar, vuil en gevaarlijk werk. Bovendien is het tijdrovend en kost elke storting bij de bank weer geld. Maar mede door de opmars van het coronavirus is de behoefte om digitaal te collecteren of te doneren sterk toegenomen. Veel mensen hebben zelfs geen geld meer op zak maar wel hun mobiel. De GIVT-app biedt in deze grote kansen. Het werkt heel eenvoudig. Een parochie (of stichting) kan kiezen voor deelname aan dit systeem door een speciale aanmelding. Wanneer dit door het kerkbestuur gebeurd is, is het voor de bezoeker van de betreffende kerk heel eenvoudig. Men downloadt - liefst thuis – de GIVT-APP op zijn mobiel. Bij het betreden van het kerkgebouw en het openen van de betreffende GIVT-APP kan de gebruiker bevestigen dat hij wil doneren. Het doneren (bij de collecte tijdens de H. Mis, voor het opsteken van een kaarsje, de toegang tot de schatkamer of een eenmalige gift) wordt dan heel makkelijk. Natuurlijk blijft het fysieke collecteren en de offerblok bestaan. Maar met de invoering en het gebruik van de GIVT-app komen we veel bezoekers van de H. Mis en de kerk tegemoet



TOEKOMSTIGE FEDERATIES:

Federatie Centrum (cluster 1+2)

Parochie OLV ten Hemelopneming, H. Petrus en Allerheiligste Verlosser, H. Petrus (cluster 2), H. Martinus (cluster 1), H. Servaas en H. Matthias (cluster 1).

Federatie West (cluster 3+4+5)

Parochie H. Theresia en H. Jozef (cluster 3), H. Anna-Lambertus (cluster 3), H.H. Petrus en Paulus, Onbevlekt Hart van Maria, San Salvator, H. Hart van Jezus, H. Christoforus, De Vier Evangelisten, O.L.V. van Goede Raad, Christus Hemelvaart (clusters 4+5).

Federatie OOST-2 (cluster 6):

Parochie OLV van Lourdes, H. Familie, Guliëlmus (en uiteindelijk H. Johannes de Doper, Ant. van Padua (Nazareth), H. Hart van Jezus, H. Joannes Bosco.

Federatie OOST-1 (cluster 7):

Parochie St. Petrus Banden, H.H. Monulphus en Gondulfus, H. Walburga, H. Michaël, H. Ant. van Padua (Scharn).

Federatie Meerssen (cluster 9):

Parochies van cluster 8: H. Bartholomeus, St. Jozef Arbeider, H. Hart van Jezus
Parochies van cluster 9: H. Agnes, H. Martinus, H. Onbevlekt Hart van Maria, H. Catharina
Parochies van cluster 9: H. Cornelius, H. Martinus (en voorlopig nog H. Johannes de Doper, H. Antonius van Padua (Nazareth) uit cluster 6.

<https://www.kerkgebouwen-in-limburg.nl/>



DEKEN HANNEMAN STICHTING

De Deken Hanneman Stichting werkt in Maastricht en koppelt betrouwbare vrijwilligers aan mensen die wat extra hulp nodig hebben in hun thuissituatie. Denk aan klusjes in huis, dingen regelen, gezelschap. Dit kunnen we alleen doen met TOP vrijwilligers, dus meld u snel aan als u ook een paar uurtjes per maand vrij wil maken voor een ander!

<https://dekenhannemanstichting.nl/home.html>

Dekenaal Nieuws vraagt uw steun!

Om dit infoblad in stand te kunnen houden, doen wij een beroep op uw financiële steun.

U kunt uw vrijwillige bijdrage storten of overschrijven op: NL 37 INGB 0003 1526 30 t.n.v.

Dekenaat Maastricht onder vermelding van Dekenaal Nieuws.

Het Dekenaal Bestuur dankt u voor uw bijdrage.

<https://www.facebook.com/dekenaatmaastricht/>

Wij verzoeken u vriendelijk om kopij en fotomateriaal digitaal aan te leveren via dekenaat.maastricht@gmail.com.



REGULIERE VIERINGEN DEKENAAT MAASTRICHT

Sint Servaasbasiliek, Keizer Karelplein Maandag t/m zaterdag: 08.30 uur Aanbidding 09.00 uur H. Mis 09.45 uur Rozenkransgebed	H.H. Monulfus & Gondulfus, De Heeg Zondag: 11.15 uur H. Mis Vrijdag: 09.00 uur H. Mis 1 ^e zondag v.d. maand: 12.30 uur Poolse Mis	H. Agnes, Bunde Zaterdag: 17.30 uur vooravond mis v.d. zondag Zondag: 11.30 uur H. Mis Donderdag: 09.00 uur H. Mis (niet van 1 t/m 14.8)
Woensdag: 18.00 uur Taizéviering in de dagkapel (niet in de zomer)	H. Michiel, Heugem-Randwyck Zaterdag: 19.00 uur H. Mis Maandag: 09.00 uur H. Mis	H. Martinus, Geulle Zondag: 10.15 uur H. Mis Vrijdag: 09.00 uur H. Mis in Mariakapel (niet van 1 t/m 14.8)
Zaterdag: 17.00 uur Aanbidding met Vespers dagkapel	Sint Petrus-Banden, Heer Zondag: 09.45 uur H. Mis Maandag: 19.00 uur H. Mis Dinsdag: 19.00 uur H. Mis Donderdag: 19.00 uur H. Mis Vrijdag: 18.00 uur aanbidding 19.00 uur H. Mis	Onbevekt Hart van Maria, Moorveld: Zaterdag: 19.00 uur vooravond Mis v.d. zondag Dinsdag: 09.00 uur H. Mis (niet van 1 t/m 14.8)
Zondag: 10.00 uur Hoogmis 18.00 uur Engelstalige Mis	H. Antonius van Padua, Scharn Zaterdag: 17.30 uur H. Mis Woensdag: 18.00 uur aanbidding 19.00 uur H. Mis Laatste zondag v.d. maand: 17.00 uur Italiaanse Mis	H. Catharina, Ulestraten Zondag 09.00 uur H. Mis Woensdag 09.00 uur H. Mis, aansluitend t/m 10.30 uur aanbidding voor roepingen in Nederland (met Rozenkrans) (niet van 1 t/m 14.8)
1e vrijdag v.d. maand wordt de ziekencommunie gebracht aan zieken en thuiszittenden	H. Johannes de Doper, Limmel Zondag: 09.00 uur H. Mis	Koepekerk, H. Joannes Bosco & H. Hart van Jezus, Wyckerpoort Zondag: 10.30 uur H. Mis Donderdag: 15.00 uur Eucharistieviering voor Gebedsgroep in de Dagkapel Zaterdag: vanaf 08.00 uur viering geloof Eritrese Tewaahedo Kerk
1e zaterdag v.d. maand: 09.45-10.45 uur biechtgelegenheid	H. Cornelius, Borgharen Zondag: 10.30 uur H. Mis Dinsdag: 18.30 uur H. Mis Woensdag: 18.45 uur Noveengebied t.e.v. de Wonderdaadige Medaille 19.00 uur H. Mis	H. Anna & H. Lambertus, Annakerk, Brusselsepoort Zaterdag: 19.00 uur Zondag: 10.00 uur (behalve van 1 augustus t/m 4 september) Woensdag: 18.15 uur rozenkrans en aansluitend H. Mis *
Sint Mathias, Boschstraat Dinsdag t/m vrijdag: 08.30 uur H. Mis Zaterdag: 17.30 uur H. Mis Zondag: 11.15 uur H. Mis	H. Petrus, St. Pieter beneden & Allerh. Verlosser en H. Petrus St. Pieter op de Berg Zaterdag: 18.30 uur St. Pieter Beneden, H. Mis Zondag: 09.45 uur St. Pieter op de Berg of St. Pieter Beneden, H. Mis (zie parochieblad) Dinsdag: 18.40 uur St. Pieter Beneden, vespers of rozenkrans 19.00 uur St. Pieter Beneden, H. Mis.	Sint Jozef en Sint Theresia, Belfort & Biesland Zaterdag: 17.30 uur H. Mis * Zondag: 11.30 uur H. Mis
OLV van Lourdes, Oostermaas Lauden: 08.30 uur elke ochtend m.u.v. zondagmorgen	H. Martinusparochie, Wyck Dinsdag: 19.00 uur Woensdag t/m vrijdag: 09.30 uur 1e vrijdag v.d. maand: 12.00 - 17.00 uur Aanbidding 18.30 uur Kruisweg 19.00 uur H. Mis	* Kan evt. vervallen; zie website voor actuele berichtgeving
Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering Zondag: 10.30 uur Eucharistieviering	San Salvator, Daalhof Zondag: 11.30 uur Maandag: 09.00 uur Donderdag: 09.00 uur 1 ^e vrijdag v.d. maand: 19.00 uur Hellig Uur	
Dinsdag: 09.00 uur Eucharistieviering Woensdag:		
18.30 uur Rozenkransgebed 19.00 uur Eucharistieviering 20.00-20.20 uur Psalmbespreking		

Kinderpagina

Zoek de 10 verschillen

Op reis

Het is weer bijna zomervakantie. En dan gaan er veel mensen op reis. Op reis naar een ander land, waar alles nieuw en onbekend is. Vakantie vieren is leuk! Maar ook naar ons land komen mensen op reis, denk maar eens aan al die mensen die zijn gevlucht uit Oekraïne. Zij zijn op reis gegaan naar een ander land, een onbekende plek. Maar zij zijn gevlucht voor de oorlog in hun land, en ze weten niet wanneer ze weer veilig terug kunnen naar hun eigen huis. Als je moet vluchten en bang bent, is het goed om te weten dat God altijd bij ons is. Ook in de Bijbel zijn er mensen op reis gegaan. Lees het verhaal maar eens van Abraham die op weg gaat naar het land dat God hem heeft beloofd, of van Mozes die met zijn volk op weg gaat door de woestijn terug naar het land dat God aan Abraham heeft geschonken. En ook Paulus maakte vier grote reizen om de mensen te vertellen over God en over Jezus. Eén ding wordt duidelijk in al die prachtige verhalen: **God gaat altijd met je mee op reis, je hele leven lang!**

Wat neem ik mee?

G	O	D	K	K	G	A	N	T	A	T
M	D	K	B	E	E	T	E	M	S	S
P	E	N	A	O	O	N	N	P	D	L
A	B	U	D	R	T	B	E	R	U	I
S	T	F	P	B	J	L	O	U	I	P
P	H	F	A	M	L	M	H	G	K	P
O	C	E	K	E	E	C	Z	B	E	
O	U	L	T	W	O	P	S	A	R	R
R	L	J	R	Z	E	I	S	K	I	S
T	E	K	C	I	T	G	E	I	L	V
S	D	N	A	R	B	E	N	N	O	Z

- BADPAK
- BOEK
- DUIKBRIL
- KNUFFEL
- LUCHTBED
- PASPOORT
- RUGZAK
- SCHOENEN
- SLIPPERS
- SPELLETJES
- TENT
- VLIETICKET
- ZONNEBRAND
- ZWEMBROEK

Oplossing

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Spelletjes voor onderweg

- *Ik zie, ik zie wat jij niet ziet*
- *Woordenslang*: bedenk een thema (bijvoorbeeld dieren). De eerste speler noemt een woord uit dit thema (bijvoorbeeld "paard"). De volgende bedenkt een woord dat begint met de laatste letter ("duif") enzovoort.
- *Wie ben ik?*: één speler neemt een persoon in gedachten. De anderen moet door het stellen van vragen die alleen met ja of nee mogen worden beantwoord, raden welke persoon het is. Je kunt ook "Waar ben ik?" spelen.



Lukt het jou om de weg naar Jezus te vinden in dit doolhof?

