

Dekenaar Nieuws



Postadres: Dekenaat Maastricht, Keizer Karelplein 4,
6211 TC MAASTRICHT
Email: dekenaat.maastricht@gmail.com

Achtenveertigste jaargang, nummer 1, Paasnummer 2023: "NIEUW BEGIN"

Uitgave van het Dekenaat Maastricht

Redactie: dekenaatsbestuur

Verspreiding: via de parochies en per mail
Wie graag Dekenaar Nieuws per mail wenst te ontvangen kan dit kenbaar maken door een mail te sturen aan:
dekenaat.maastricht@gmail.com

Bestuur Dekenaat Maastricht:

Voorzitter: Deken J. Dautzenberg
Vicevoorzitter: Pastoor R. Schols
Secretaris: E. van Berlo
Penningmeester: Joep Ottenheym
Leden:
P. Geelen, R. Schoufs, D. Nijssen

Bank ING:
IBAN: NL 37 INGB 0003 1526 30
t.n.v. Dekenaat Maastricht

TEGENSLAG OF TOCH EEN NIEUW BEGIN

Ik pastoor Schols, ben in 2017 naar dit dekenaat gekomen en kreeg toen de federatie Maastricht-West onder mijn hoede met 5 parochies en twee kerken. Ik kreeg er een diaken bij, zodat ik niet alles alleen hoefde te doen. Dan spreek ik nog niet over de toegewijde vrijwilligers, die hart voor hun kerk hadden en hebben. Het was een nieuw begin omdat ik niet gewend was maar twee kerken te bedienen. In de federatie waar ik tot dan toe had gezeten, waren er 6 kerken. Een nieuw begin, waar ik mij thuis begon te voelen.



In 2019 kwam er aan mijn "luxe" positie een einde. Toen is de federatie Maastricht Zuid-West erbij gekomen. Gelukkig toen ook met een kapelaan en een diaken, maar ook weer niet te vergeten met weer toegewijde vrijwilligers die hart hadden voor hun kerk. Deze twee federaties zijn toen aan een nieuw begin begonnen en binnen een jaar zijn deze twee federaties opgegaan in een federatie met de naam Johannes Paulus II. Priesters, diakens en vrijwilligers vonden elkaar en steunden elkaar, waardoor er meer mogelijk werd. Ook nu begon ik weer te wennen.

Afgelopen november is ook hier weer een verandering in gekomen en zijn de Anna/ Lambertus en Theresia/ Jozef erbij gekomen, dit keer ook samen met een kapelaan en ook weer enthousiaste vrijwilligers. Zij waren al samen op weg en hadden ook een nieuwe start gemaakt naar vitalisering van de parochies. U begrijpt dat het nu voor mij nog zoeken is naar een nieuw begin. Ik heb echter het volste vertrouwen dat wij dat ook weer samen zullen vinden. Beide federaties zijn op zoek naar nieuwe mogelijkheden en nieuwe wegen om te waarborgen dat je ook in de toekomst elkaar in de kerk kunt ontmoeten. Het is mooi om te zien dat kerkbesturen niet alleen naar de gebouwen en financiën kijken, maar ook belangrijk vinden dat de boodschap die Jezus heeft gebracht, een plaats krijgt in het geheel. Hoe bereiken wij de mensen die we nog niet hebben mogen ontmoeten?

Door de schaalvergroting blijkt dat de priester in ieder geval meer bij de mensen kan zijn. Met name de kapelaans besteden veel tijd aan het bezoeken van parochianen. De vrijwilligers ontmoeten nu ook andere vrijwilligers die dezelfde taak uitoefenen in een andere parochie. Ze ondersteunen elkaar en helpen elkaar waar het nodig is. De vrijwilligers hoeven daarvoor niet hun eigen kerk te verlaten. Zij blijven hun werk voor hun kerk voortzetten, maar nu meer gesterkt en met meer mogelijkheden. We hebben nu de mogelijkheid grote activiteiten op te zetten voor de jeugd, zodat ook zij niet het gevoel hebben alleen te staan.



Voorbeelden zijn o.a. Kinderclub in de Anna-kerk. Sinterklaasviering in Malberg en de St. Maartensviering in Wolder. En dan niet te vergeten Life Teen in Malberg en de kinderwoorddiensten in Daalhof. Samen kunnen we elkaar ondersteunen, doordat de parochies hulp krijgen waar ze zwak in zijn omdat een andere parochie daar goed in is. De schaalvergroting is dus niet alleen inleveren, maar het gaat voor de toekomst ook nieuwe mogelijkheden scheppen.

We kunnen nu samen meer doordat we sterker staan. Op zoek naar nieuwe mogelijkheden zoals Paus Franciscus ons dat ook vraagt. Al leek er een einde te komen aan de parochies, juist dan kan er dus ook een nieuw begin ontstaan. Nieuwe kansen waar we naar op zoek mogen gaan.

Is dat niet het paasverhaal? Vallen, maar ook opstaan. Er lijkt een einde te komen, maar het verhaal gaat toch verder. Jezus die van de doden is opgestaan. Het leek allemaal voorbij, maar hij stond weer op. Hij is meerdere keren met het kruis gevallen, maar heeft het toch volbracht. Hij is steeds weer opgestaan om verder te gaan. Zelfs de dood kon hem niet stoppen. Hij stond weer op en liet ons zien dat er altijd een nieuw begin kan zijn. Hij heeft ons niet alleen gelaten, ook nu niet. Daarom geeft hij ons voedsel om op pad te gaan. Voedsel dat we mogen ontvangen in de Eucharistie, welke hij op Witte Donderdag heeft ingesteld. Hij gaf ons ook aan dat hij ons de H. Geest zou sturen. Laten wij openstaan en opzoek gaan waar die is. Hij is niet alleen in de kerk, maar zeker

ook daarbuiten. Dus ook hier is het weer nodig om Hem te ontmoeten.

Natuurlijk is er ook inleveren met de schaalvergroting. Het is mogelijk dat we niet meer naar de mis kunnen op een tijdstip dat we altijd gewend waren. Ja, het zou mogelijk zijn dat juist mijn kerk dicht is gegaan, waar ik jaren ben geweest. Maar ondanks dat we vallen, kunnen we toch ook weer opstaan en verder gaan. Op deze manier kan er weer iets nieuws ontstaan.

Laten we niet bij de pakken neerzitten en alleen maar de verliezen tellen. Maar laten we op zoek gaan naar nieuwe kansen, een nieuw begin.

Pastoor René Schols

PRIESTERWIJDING EN EERSTE MIS VAN KAPELAAN VINCENT KUMAR



Diaken Vincent wordt op 13 april in India in zijn bisdom tot priester gewijd. Op onze facebook pagina (<https://www.facebook.com/RKMaastrichtwest>) zullen wij t.z.t. een link plaatsen waarmee u dit online kunt volgen. Het zijn altijd bijzondere vieringen.

Op zondag 7 mei zal hij de eerste H. Mis bij de bron van St. Servaas opdragen. Sint Servaas die zelf vanuit Armenië naar Maastricht is gekomen om ons het evangelie te brengen. Zo kunnen we nu ook zeggen: er komen mensen uit het buitenland om ook hier het evangelie te verkondigen. Fijn dat Vincent ervoor gekozen heeft om ver van zijn geboortestreek te komen, net als Sint Servaas. Dus een bijzondere plaats en plek om je eerste H. Mis te mogen doen. Wij hopen dat Vincent hier ook een bron van genade mag ontvangen om zijn werk bij ons in de federaties te kunnen doen.

Na de bronprocessie zal er een receptie zijn in de zaal van fanfare St-Servatius, Sint Theresiaplein 18, 6213CG Maastricht.

De bronprocessie begint om 10.00 uur bij de Theresiakerk en zal dan naar de bron trekken. U bent als parochiaan bijzonder uitgenodigd om erbij te zijn.

Op deze zondag zullen er geen missen zijn in de Annakerk en in de kerken van Wolder, Daalhof, Malberg en Oud-Caberg.

Zo zijn we allen in de gelegenheid dit mooie moment bij te wonen.





Installatie nieuwe
kerkbestuursleden
Maastricht-Meerssen
15 februari 2023





Parochiefederatie

Onze Lieve Vrouw Sint Pieter

Een gedenkwaardige gebeurtenis! – Palmzondag 2023



PALMZONDAGCONCERT
BASILICAKOOR OLV. STERRE DER ZEE
CAPPELLA SANCTI SERVATII
MARCEL VERHEGGEN EN SIEF STREUKENS (ORGEL)
DIRIGENT: HANS LEENDERS

DE VEERTIEN STONDEN

VAN HANS LEENDERS

BASILIEK OLV. VROUWE STERRE DER ZEE
2 APRIL 2023 15.00 VV/R

Op Palmzondag zal ons eigen Basilicakoor in de Basiliek van Onze Lieve Vrouw tezamen optreden met de Cappella Sancti Servatii in een concert dat oorspronkelijk voor Palmzondag 2020 was gepland, maar door de uitbraak van de corona-epidemie geen doorgang kon vinden. Uitgevoerd wordt 'De Veertien Stonden', het oratorium van Hans Leenders op tekst van Guido Gezelle, een werk dat in 2017 in première ging. De indringende tekst van Gezelle is geen navertelling

van de passiegeschiedenis zoals uit de evangeliën bekend, maar biedt commentaren en overpeinzingen bij elk van de veertien staties. Deze staties worden door korte tussenspelen voor orgel met elkaar verbonden. Dit door de componist zelf geleide concert is een uniek samenwerkingsproject tussen de twee belangrijkste kerkkoren van Maastricht en een evenement dat u niet mag missen! Het concert vindt plaats op zondag 2 april 2023 en begint om 15.00 uur. De entree bedraagt € 10,00.



Voorankondiging: Coming soon ...

De succesvolle filmserie uit de USA over Jezus komt naar onze parochies: "The Chosen" (De Uitverkorene). Wij kijken en spreken samen erover. Locatie: parochiezaal van Onze Lieve Vrouw. Wanneer: vanaf 17 april a.s. op zes maandagavonden van 19.00 – 20.30 uur, tussen Pasen en Pinksteren. Voor iedereen. Helemaal gratis.

Stagiair Jins James

Één nieuwe website voor onze parochies en nieuwe emailadressen

Achter de schermen is er hard gewerkt aan een nieuwe website voor de Parochiefederatie Onze Lieve Vrouw en Sint Pieter. Deze nieuwe website is onlangs online gegaan. De pagina's die nog niet klaar zijn zullen zo spoedig mogelijk worden bijgewerkt. Onze nieuwe emailadressen zijn op de website te vinden. Het emailadres van ons Parochiekantoor is info@olv-sintpieter.nl.



Gebedsviering voor Oekraïne



Pastoor Jan Vries zet zijn handtekening in de mergerlgrotten



PALMZONDAGCONCERT
BASILICAKOOR O.L.V. STERRE DER ZEE
CAPPELLA SANCTI SERVATII
MARCEL VERHEGGEN EN SJEF STREVKENS (ORGEL)
DIRIGENT: HANS LEENDERS

DE VEERTIEN STONDEN

VAN HANS LEENDERS

BASILIEK O.L. VROUWE STERRE DER ZEE
2 APRIL 2023 15.00 VVR

Een gedenkwaardige gebeurtenis!

Op Palmzondag zal de Cappella Sancti Servatii 's middags in de basiliek O.L. Vrouwe Sterre der Zee tezamen optreden met het Basilicakoor van die kerk. Dit oorspronkelijk voor Palmzondag 2020 geplande concert kon toen op het laatste moment als gevolg van de corona-epidemie geen doorgang vinden.

Uitgevoerd wordt 'De Veertien Stonden', een oratorium van de Maastrichtse componist Hans Leenders uit 2017 op tekst van Guido Gezelle.

De indringende tekst van Gezelle is geen navertelling van de passiegeschiedenis zoals ons uit de evangeliën bekend, maar biedt commentaren en overpeinzingen bij elk van de veertien staties. Deze staties worden door korte tussenspelen voor orgel met elkaar verbonden.

Dit door de componist zelf geleide concert is een uniek samenwerkingsproject tussen de twee belangrijkste kerkkoren van Maastricht en een evenement dat u niet mag missen!

Het concert vindt plaats op 2 april a.s. en begint om 15.00 uur. De entree bedraagt € 10,-.

HEEL VEEL DANK

Langs deze weg willen wij onze waardering en dank uitspreken richting de parochie van de St. Servaasbasiliek voor de Adventsactie ten behoeve van onze organisaties. De opbrengst van € 4.200,- heeft onze verwachtingen verre overtroffen.

Het heeft er toe geleid dat wij voor Kerstmis zeer velen "in stilte" daadwerkelijk hebben kunnen ondersteunen en helpen met een mooi pakket, zodat ook voor hun Kerstmis wat meer feest kon zijn. De dankbaarheid van de ontvangers daarvoor is groot. Deze dankbaarheid willen wij graag overbrengen aan eenieder die aan de Adventsacties heeft bijgedragen.

Met dank namens,

De stichting Stille Armen Maastricht,
Leger des Heils, Deken Hanneman stichting.



EEN BERICHT UIT DE BALLINGSCHAP!

EEN FRACTIE VAN EEN SECONDE

Voordat ik het wist, lag ik op de grond. In een reflex had ik me nog willen opvangen. Maar was die reflex er maar niet geweest en had ik me durven laten gaan. Nu schoot mijn rechterbeen naar voren en bleef het linker staan. Dat hield het natuurlijk niet en met heel mijn gewicht viel ik zo op mijn linker knie met een vreemde ligging van dat linkerbeen.

Meteen probeerde ik overeind te krabbelen. Dat ging niet. Het was een lichte helling naar beneden met een soort kinderkopjes. Het was er spek glad. 's Nachts had het gevroren en 's morgens een beetje gesneeuwd. Het was net zondagmiddag rond 12.00 uur. Ik had een zieke medebroeder in ons klooster van Fiesole bezocht en hem zoals elk jaar een Goudse kaas gebracht voor sterkte (hij is al 8x geopereerd en de kanker is weer terug). Terug naar de auto in de mooie tuin gebeurde het. Toen ik op een muurtje terecht was gekomen, kon ik iemand roepen. Het bleek een vriendelijke dame. Letterlijk om haar nek hangend ben ik naar de auto geschrafeld. Zij is vervolgens hulp gaan roepen. Een broeder bracht me naar de ziekenafdeling van het klooster waar een zuster mijn knie bekeek. Het zag er niet goed uit. Met de ziekenauto was ik zo in het academische ziekenhuis en hier begon het grote wachten. Om 23.00 was ik op een kamer met het besluit me hier te laten opereren. Het vermoeden was dat de pezen van de quadriceps waren afgescheurd. Bij de operatie bleken er dat 3 van de 4 te zijn. Na de operatie dinsdag, nodigde de medebroeder die me was komen opzoeken mij uit om bij hen te revalideren. De provinciaal had het goed gevonden en er was plek op de ziekenafdeling waar ook verpleegkundige hulp was en fysiotherapie. Ik heb het als een zegen aanvaard. Ik zou niet weten hoe ik me thuis met dit stijve been had kunnen redden. Ik ga nu letterlijk met een 'gestrekt' been overal in. De eerste 6 weken moet het been gespalkt blijven, mag ik het niet buigen en mag er geen last opkomen, daarna mag heel voorzichtig de revalidatie ingezet worden. Hoe absurd eigenlijk toch van het ene moment op het andere is alles anders.

Ik zadel heel wat mensen met heel veel extra werk op en met de teleurstelling dat ik de doop of eventueel mogelijke uitvaart niet kan doen. In de liturgie zal de eerste 3 maanden minstens met vervangers gewerkt gaan worden. In heb alle vertrouwen in kapelaan Austin en Anneke en José van de pastorie dat zij het met jullie aller hulp allemaal in goede banen kunnen leiden. Kapelaan Austin neemt de priesterlijke taken waar en de pastorie blijft bereikbaar via 043 3635348.

Mijn adres is nu: Mattie Jeukens, convento San Francesco, Via San Francesco 13, 50014 Fiesole (Fi) Italia.
Pastor Mattie ofm



Pastor Mattie Jeukens



Parochie federatie Johannes Paulus II Maastricht

Pastoraal team viert carnaval



3 bisschoppen bijeen tijdens de 80e verjaardag van oud-Bisschop Frans Wiertz.

GEZONDHEIDSSITUATIE BISSCHOP SMEETS



De chemokuren waarmee bisschop Harrie Smeets van Roermond afgelopen anderhalf jaar aan een hersentumor werd behandeld, zijn gestopt. Hoewel de groei van de eerste tumor geruime tijd geremd kon worden, heeft zich inmiddels een kleinere tweede tumor ontwikkeld. Deze bleek ondanks een aantal bestralingen niet meer zonder risico's behandelbaar.

Begin januari hebben de artsen daarom in overleg met de bisschop moeten beslissen om de resterende twee chemokuren stop te zetten.

Bij Mgr. Smeets werd in juni 2021 een hersentumor geconstateerd. Hij is daar sindsdien in het academisch ziekenhuis in Maastricht voor behandeld. Inmiddels heeft de huisarts de zorg overgenomen, omdat er op academisch niveau geen behandel mogelijkheden meer zijn. Hoewel de bisschop merkt dat zijn verstand nog helder is, ervaart hij ook dat zijn motoriek trager is geworden en dat hierin geen verbetering meer valt te verwachten.

Vooralsnog zal de bisschop in de mate van het mogelijke zijn taken voortzetten.

Mgr. Smeets is dankbaar voor het gebed en de vele andere blijken van steun die hij sinds het begin van zijn ziekte heeft mogen ontvangen. Hij roept iedereen op om in hun gebeden ook alle andere zieken te blijven gedenken.

VERSLAG KERKVERGADERING O.L. VROUW VAN LOURDES 29 JANUARI 2023

Op 29 januari hielden we, na de succesvolle eerste keer een tweede kerkvergadering na de zondagviering. Ook dit keer was het een geslaagde bijeenkomst, waarbij de grote vraag was: Wat is de relatie tussen mij en de Kerk. Hier volgt wat er zoal naar voren kwam in het gesprek:

Wat bezielt mij om deel van de kerk te willen zijn?

- *Het maakt me gelukkig er is een band met de grote wereldkerk. Je voelt je verbonden en niet alleen. Het inspireert mij dat ik die band met de groep voel;*
- *Je wil een deel zijn van een team en de aanwezigheid van God voelen. Daarbij kunnen rituelen van de liturgie helpen;*
- *De link zoeken van het geloof, naar het dagelijkse leven. Hoe kan ik mijn geloof leidend laten zijn in mijn dagelijks leven. De uitleg en betrokkenheid van de priester zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel;*
- *Even een moment van bezinning, relativering na een week vol hectiek. Je kunt gemakkelijker dingen uit het dagelijks leven verwerken. Loslaten van problemen en negatieve emoties;*
- *Het bij de Kerk willen horen helpt bij het verwerken van moeilijk zaken in het leven, je krijgt steun van zowel het geloof als van anderen in de groep; je kunt troost vinden.*
- *De Kerk is niet een instituut maar een gemeenschap van mensen; iedereen mag meedoen.*



Wat kan mijn plaats in de Kerk zijn?

- *Het is fijn dat de pastor helpen het gevoel geeft er bij te mogen horen.*
- *Eigen talenten inzetten, of wakker laten maken van je eigen talenten; je laten ontdekken wat je allemaal kunt.*
- *Veel mensen antwoorden dat het gaat om dienstbaarheid: lektoren geven de boodschap door; poetsers zorgen voor de goede randvoorwaarden en mensen voelen zich nuttig door praktische zaken op te lossen.*
- *Zingen in het koor, want dat is ook een vorm van bidden.*
- *Uitdragen van mijn geraaktheid en enthousiasme.*
- *Maar ook gewoon aanwezig zijn met open oor, oog en hart en zo geraakt te worden door de woorden die gesproken worden.*
- *Het bidden om en krijgen van zegen over eigen leven.*

Na deze tweede bijeenkomst werd duidelijk dat we nog lang niet zijn uitgepraat en we gaan dus verder op een nader te bepalen tijdstip, waarschijnlijk eind april. We houden u op de hoogte.

TIJDELIJKE UITZICHTEN – DE GROENE LOPER IN WORDING

De A2 splitste jarenlang Maastricht-Oost in tweeën. Door de aanleg van de Koning Willem-Alexandertunnel verdween het meeste verkeer ondergronds. Bovengronds werd de Groene Loper uitgerold. Deze geschiedenis in wording is vastgelegd door fotograaf Bert Janssen.

Vanaf 2012 maakte Bert duizenden foto's. Het werden 42 verhalen in beeld. Verhalen over de tunnelbouw, maar ook van de mensen die de Groene Loper gebruiken, terwijl er nieuwe woningen gebouwd worden.

We kijken met Bert mee door zijn lens naar de veranderingen onder en op de Groene Loper. Naar doorkijkjes die inmiddels compleet veranderd zijn. Tegelijkertijd tekent zich een tijdsbeeld af van bouwtechnieken, modeverschijnselen en corona. We zien hoe toen nu wordt en zijn getuigen van de tussentijd.

De Foto-expositie is te zien in de O.L.Vrouw van Lourdeskerk op zaterdag en zondag van 12.00 - 16.00 uur t/m Pasen.

Op zondag 12/3, 26/3 en 9/4 is Bert Janssen zelf aanwezig voor rondleidingen, aanmelden is niet nodig.



Doorgroeien naar een nieuw begin

Het begin van het voorjaar of de lente is het moment als de dag en de nacht even lang zijn. Op ons noordelijk halfrond is dat op 20 maart. Toch is de lente geen astronomische datum, maar vooral een goed gevoel: langer daglicht en in de zon op het terras zitten. Dat is niet vreemd, want het sterkere zonlicht maakt bij mensen – als ze veel buiten zijn- stoffen in de hersenen aan die voor een prettige en stimulerende stemming zorgen. In het voorjaar wordt de natuur wakker. Lammeren worden geboren. Vogels maken een nest. Takken en scheuten lopen uit en worden groen. Vroeger waren veel mensen druk met ploegen, zaaien en snoeien. Daarom wordt de lente al duizenden jaren geassocieerd met vruchtbaarheid en voedselproductie. Dat zie je terug in oude vruchtbaarheidssymbolen als de meiboom, de paashaas, gekleurde eieren en de versierde stokken tijdens Palmzondag.

Het christelijke Pasen heeft wortels in het joodse Pesach – de bevrijding van het Joodse volk van slavernij in Egypte- en het oeroude lentefeest. Geïnspireerd door de kruisiging en wederopstanding van Jezus Christus is het christelijke Pasen het hoogfeest van de rooms-katholieke kerk geworden.

Tegen deze achtergrond is het niet vreemd dat mensen de lente en Pasen als een nieuw begin ervaren. Het is een mooi maar oppervlakkig beeld. De jaargetijden en de natuur zijn immers voorbeelden van cycli. Een betere omschrijving van de lente is misschien: het leven gaat door of het leven groeit door. Het is ook een mooie vrije duiding voor Pasen. Het is de viering van de verrijzenis van Jezus Christus die ons helpt te groeien in ons geloof en in ons besef wie we willen zijn en hoe daarnaar te leven.

In 1962 opende Paus Johannes XXIII het tweede Vaticaans concilie, het eerste echte mondiale concilie. Na vier bijeenkomsten in Rome sloot Paus Paulus VI het Vaticanum II in 1965 af. Eigenlijk werd toen gesproken over hoe de Kerk bij de tijd te brengen. Ook Paus Franciscus roept ons op te

luisteren naar de tekenen van onze tijd. Luistersessies over de heel wereld moeten leiden tot een synodale Kerk waarin alle gelovigen, religieuzen, priesters en bisschoppen nauw samenwerken om de uitdagingen van deze tijd op te pakken. Kennelijk is de doelstelling van het Vaticaans concilie na zestig jaar nog steeds actueel: bij de tijd blijven is een behoefte van alle tijden of in de laatste zestig jaar is dat te weinig in de Kerk gebeurd. Een geloofsgemeenschap van en door mensen en met het geloof als inspiratie leeft met ontwikkelingen mee en staat met beide benen op de grond. Een kerk die dat faciliteert is als vanzelf bij de tijd.

Begin februari deden vertegenwoordigers uit heel Europa in Praag verslag over het synodale proces in hun land. Op basis van dergelijke bijeenkomsten overal in de wereld verschijnt later een eindrapport. De Nederlandse delegatie zei dat het synodale proces in ons land weinig aandacht kreeg. Zij wist niet wat daaraan te doen en pleitte om vooral te luisteren naar mensen die niet gemakkelijk gehoord worden omdat ze moeite hebben voor hun belangen op te komen. Dan gaat het over personen en groepen zoals armen en vluchtelingen. Parochies zouden meer samen moeten doen met mensen die maatschappelijk goed werk doen maar niet in hun kerk komen. En vrouwen dienen op alle niveaus in de Kerk actief te kunnen zijn. Tot zover een zeer korte samenvatting van het report van de Nederlandse delegatie.

De kerndoelstelling van de oproep om tot een synodale Kerk te komen speelt ook dichtbij huis, in de federatie Maastricht-Oost. De Kerk bij de tijd en onder de mensen in onze parochies brengen zou de uitkomst van ons eigen synodale proces moeten zijn. Hierover praten is nodig want de teruggang van het kerkbezoek is niet louter en alleen te wijten aan externe zaken als bijvoorbeeld secularisering en individualisering. In de samenwerking met de mensen die buiten onze Kerk ook aan een betere wereld werken kunnen we veel leren en anderen laten zien dat we bij de tijd zijn met een tweeduizend jaar oude inspiratie.



In de Vasten- en Veertigdagentijd bereiden we ons voor op Pasen. Deze tijd biedt vele momenten om je af te vragen wat belangrijk is voor jezelf en hoe God bij deze bewustwording kan helpen. Dat helpt om een antwoord te geven op de vraag hoe wij als persoon invulling kunnen geven aan ons leven en geloof. Bewust leven is heel actueel nu we praten over hoe duurzamer en klimaat- en natuurvriendelijker te leven. Je afvragen wat belangrijk is geldt ook voor de parochies: hoe geef je invulling aan een vitale geloofsgemeenschap en hoe doe je dat in de toekomst als er geen kerkgebouw om de hoek ligt? We bereiden ons voor op Pasen, het feest dat Jezus Christus ons perspectief biedt. Pasen en lente laten zien dat we kunnen doorgroeien op de stam van ons verleden en onze ervaringen, in wisselwerking met de omgeving. Zo kunnen we vernieuwen. Evoluëren is veel effectiever dan radicaal opnieuw beginnen. Doorgaan kan niet zonder regelmatig een pas op de plaats te maken, naar je binnenste te luisteren en daar God laten spreken. Daarna kun je doelgerichter en met meer energie verder gaan. Dat is veel effectiever dan wachten op gebeurtenissen die je leven overhoop gooien. Geen nieuw begin zoeken dus, maar je eigen weg bewuster volgen. Daar wordt je leven vruchtbaarder en productiever van. De Veertigdagentijd is heel geschikt om na te denken over wat minder, anders en beter kan. In de Vastentijd eten we misschien minder, maar voeden ons meer.

Na de contemplatieve Veertigdagentijd en het perspectievolle Paasfeest organiseert de federatie Maastricht-Oost een eenvoudige 'heidag'. (Samen de woestijn intrekken gaat de jonge federatie voorsnog te ver.) Dan wordt gepraat over midden in de samenleving staan, de toekomst van de twaalf parochies en hun zeven kerken en over perspectief bieden aan de geloofsgemeenschappen en hun leden. Hierover praten alleen al geeft een Pinkstergevoel. Nu de vurige tongen nog, bij voorkeur boven de hoofden.

Koepelkerk, Willem Wolters

Nieuwe website www.rkmaastricht.nl met Pasen van start

U vindt ons nu ook op het World Wide Web

Het Dekenaat Maastricht informeert u al langere tijd met het blad 'Dekenaal Nieuws'. Telkens doen we dat met 1000 gedrukte exemplaren en heel veel digitale verzendingen.

Toch is de behoefte aan actuele informatie nog groter. Vanaf Pasen is er daarom de nieuwe website www.rkmaastricht.nl. U vindt daar zo'n beetje alles wat u over de kerk en de kerkelijke activiteiten wilt weten.

De site heeft een frisse look met de Hoge Brug over de Maas op de openingspagina. Dat is precies wat het Dekenaat beoogt, verbinden en bruggen bouwen. Samen staan we als kerken sterk en samen presenteren we ons.

Uiteraard vindt u op de site een volledig overzicht van alle kerken, parochies en federaties van Maastricht en Meerssen. Per kerk of federatie verbindt de site u automatisch met een link door naar de eigen site van die kerk. Zo heeft u heel Maastricht en Meerssen bij de hand.

Maar er is veel meer. Zoekt u informatie over de jongerenclub? Die staat er op. Bent u geïnteresseerd in andere kerken? Ook die vermeldt de site.

Wilt u iets weten over kerkhoven in Maastricht?
Wilt u meer weten over de Sacramenten?
Bent u nieuw als student in onze stad en zoekt u het Studentenpastoraat?
Wilt u ergens gaan genieten van de zang van één van de kerkkoren?

Deze en nog heel veel meer onderwerpen vindt u met één of twee clicks overzichtelijk op de nieuwe website. Uiteraard staat er ook al een link naar het grootste Katholieke feest in onze stad, de Heiligdomsvaart 2025.

Kortom, niemand hoeft meer ingewikkeld zijn weg te vinden naar informatie. Die ene nieuwe site biedt alles ineen.

Neemt u vooral eens een kijkje. Wie door de diverse onderwerpen heen bladert, merkt hoe actief kerkelijk Maastricht is. Wie weet zijn er activiteiten waar u warm voor loopt, maar die u tot nu toe niet kende. U bent van welkom in alle kerken en bij heel veel evenementen.

Misschien hebt u suggesties voor aanvullende onderwerpen. Geef ons dat vooral door. Dat gaat gemakkelijk met het contactformulier op de website.

De werkgroep communicatie:

Pastoor Schols
Ed van Berlo
Peter Geelen
Caspar van Hilten
Katja Tijssens
Monique Voncken en webmaster Roger Schols

Dekenaat Maastricht – Meerssen



Federaties (Parochies) ▾ Actueel Dekenale activiteiten Informatie ▾ Dekenaal Nieuws Heiligdomsvaart Contact Links



NIEUW BEGIN

Mijn naam is Huub Sour, ik ben PBR lid van de H. Michaelkerk in Heugem en tevens ben ik lid van het cluster-bestuur van Maastricht Oost. Naast veel andere werkzaamheden in onze parochie ben ik ook verantwoordelijk voor de vrijwilligers in onze parochie. In deze tijden niet de makkelijkste opgave.

Vrijwilligerswerk of dit nu voor de kerk of voor andere organisaties is, de mensen staan niet te springen om zich hiervoor aan te melden. Terwijl het best mooi werk is om te doen.

Een parochie is en blijft toch een ontmoetingsplaats, waar mensen elkaar leren kennen en iets voor een ander kunnen betekenen. Zeker in een vergrijzende samenleving zullen we elkaar steeds meer nodig hebben, we hebben als kerk of parochie hier zeker niet het monopolie op.

Gelukkig zijn er meer organisaties die dingen bedenken voor de mensen in onze wijk. Hier kunnen we ons ook bij aansluiten, we hoeven niet alleen het wiel uit te vinden, maar denk dat hier in meer wijken de mogelijkheden toe liggen.

Maar ook in de parochie, omkijken naar de mensen, even na de mis een praatje maken.

Het zijn niet altijd hele grote dingen, maar betrokken zijn, een luisterend oor kan al genoeg zijn.

Gelukkig vind ik nog altijd mensen die willen helpen. Deze zitten niet altijd regelmatig in de kerk, maar ze voelen zich nog altijd betrokken bij de parochie Heugem-Randwyck. Koester die mensen, maak dat ze uitdragen dat het gewoon leuk kan zijn om samen een kerststal te bouwen. Dat het leuk is om een processie in de wijk te behouden.

Een glas is halfvol of halfleeg. Zelf ben ik toch nog altijd positief, dat er mensen zijn die iets voor andere mensen en de kerk willen betekenen. Afgelopen weken plaatste ik een oproep voor vrijwilligers voor het kerkhof, gelukkig kwamen er diverse aanmeldingen. Waardoor we nieuwe aanwas krijgen. Het wordt lente, Pasen het feest van het nieuwe begin komt eraan. Begin ook nieuw, help je parochie, word vrijwilliger.



Een nieuw begin, een zinvol begin. Ga eens praten met je parochie waar jouw talenten gebruikt kunnen worden.

Huub Sour



DEKEN HANNEMAN STICHTING

De Deken Hanneman Stichting werkt in Maastricht en koppelt betrouwbare vrijwilligers aan mensen die wat extra hulp nodig hebben in hun thuissituatie. Denk aan klusjes in huis, dingen regelen, gezelschap enz.

Dit kunnen we alleen doen met TOP vrijwilligers, dus meld u snel aan als u ook een paar uurtjes per maand vrij wil maken voor een ander!

<https://dekenhannemanstichting.nl/home.html>

Dekenaal Nieuws vraagt uw steun!

Om dit infoblad in stand te kunnen houden, doen wij een beroep op uw financiële steun.

U kunt uw vrijwillige bijdrage storten of overschrijven op:

Bank ING: IBAN:

NL 37 INGB 0003 1526 30 t.n.v.

Dekenaat Maastricht onder vermelding van Dekenaal Nieuws.

Het Dekenaal Bestuur dankt u voor uw bijdrage.

<https://www.facebook.com/deknaatmaastricht/>

Wij verzoeken u vriendelijk om kopij en fotomateriaal digitaal aan te leveren via deknaat.maastricht@gmail.com.



TOEKOMSTIGE FEDERATIES:

Federatie Centrum (cluster 1+2)

Parochie OLV ten Hemelopneming, H. Petrus en Allerheiligste Verlosser, H. Petrus (cluster 2), H. Martinus (cluster 1), H. Servaas en H. Matthias (cluster 1).

Federatie West (cluster 3+4+5)

Parochie H. Theresia en H. Jozef (cluster 3), H. Anna-Lambertus (cluster 3), H.H. Petrus en Paulus, Onbevlekt Hart van Maria, San Salvator, H. Hart van Jezus, H. Christoforus, De Vier Evangelisten, O.L.V. van Goede Raad, Christus Hemelvaart (clusters 4+5).

Federatie OOST-2 (cluster 6):

Parochie OLV van Lourdes, H. Familie, Guliëlmus (en uiteindelijk H. Johannes de Doper, Ant. van Padua (Nazareth), H. Hart van Jezus, H. Joannes Bosco.

Federatie OOST-1 (cluster 7):

Parochie St. Petrus Banden, H.H. Monulphus en Gondulfus, H. Walburga, H. Michaël, H. Ant. van Padua (Scharn).

Federatie Meerssen (cluster 9):

Parochies van cluster 8: H. Bartholomeus, St. Jozef Arbeider, H. Hart van Jezus

Parochies van cluster 9: H. Agnes, H. Martinus, H. Onbevlekt Hart van Maria, H. Catharina

Parochies van cluster 9: H. Cornelius, H. Martinus (en voorlopig nog H. Johannes de Doper, H. Antonius van Padua (Nazareth) uit cluster 6.



Sinds 1 januari 2023 is de Federatie Edith Stein – voor de parochies Borgharen, Itteren, Bunde, Geulle, Waalsen/Moorveld en Ulestraten – een feit. Het nieuwe bestuur, waarin elke parochie is vertegenwoordigd, is benoemd in alle parochies en is tevens Federatiebestuur. In elke parochie is een parochieteam actief dat samen met alle vrijwilligers zorgt voor het dagelijkse reilen en zeilen in de parochie.

In 2022 hebben (aspirant-)bestuursleden, vrijwilligers en het pastorale team al een aantal keren samen gesproken over de gewenste toekomstige koers. Die wordt momenteel verder uitgewerkt in een meerjarenvisie, die leidraad zal zijn voor keuzes rond onder andere de inzet van gebouwen. Daarop vooruitlopend is voor de Agneskerk in Bunde al eerder de keuze gemaakt om het gebouw te splitsen in een (kleinere) kerk en een multifunctioneel centrum voor de verenigingen. De plannen daarvoor zijn al vrij ver uitgewerkt; de planning is dat nog dit jaar alle benodigde vergunningen worden aangevraagd en toegekend, en de verbouwing daarna kan starten. Dat laatste uiteraard alleen als dan ook financieel alles rond is.

Het kerk/Federatiebestuur en de Stichting MFC Bunde trekken daarin samen op. Zo blijft het kerkgebouw beschikbaar voor de gemeenschap in Bunde. Het enthousiasme bij alle betrokkenen binnen de Federatie is groot, er is geloof in het principe van 'samen sterker'. Dat wil niet zeggen dat zij zich niet bewust zijn van alle opgaven die er zijn. Maar alleen door er samen de schouders onder te zetten kunnen stappen vooruit worden gezet. En dat zal zeker gaan gebeuren!

De kruisweg (via crucis) is een traditie uit het christendom waarbij gelovigen biddend en zingend langs veertien afbeeldingen (staties) van de lijdensweg van Jezus trekken. In met name katholieke kerken zijn hiervoor langs de binnenmuren schilderijen of beeldhouwwerken geplaatst die de lijdensweg uitbeelden, van de veroordeling door Pontius Pilatus tot de kruisiging op de heuvel Golgotha.



SOCIAAL LEENFONDS



In Maastricht is speciaal voor huishoudens met een kleine schuld een laagdrempelig sociaal leenfonds opgericht door het Elisabeth Strouvenfonds in samenwerking met diverse andere lokale fondsen. Om een grotere schuld te voorkomen, kunnen Maastrichtse huishoudens die een maximale schuld hebben van € 2.500,- een beroep doen op dit sociaal leenfonds.

Huishoudens die tijdelijk niet in de noodzakelijke kosten van bestaan kunnen voorzien, betalen het geleende bedrag renteloos terug binnen maximaal 36 maanden. Als deelname aan het sociaal leenfonds niet mogelijk is, wordt gezocht naar een andere oplossing.

Belangstellenden kunnen op werkdagen voor meer informatie bellen naar 06-22151640.

Voor meer informatie:

<https://www.elisabethstrouvenfonds.nl/nieuws/sociaal-leenfonds/>

Parochiepelgrimage Lourdes

– dinsdag 19 t/m woensdag 27 september 2023 –



Via het Huis voor de Pelgrim organiseren wij een pelgrimage voor de parochianen van het Dekenaat Maastricht naar Lourdes van dinsdag 19 tot en met woensdag 27 september 2023. Dit is een 9-daagse busreis. Deze busreis gaat op de eerste dag via Amiens naar Lisieux (2 overnachtingen). De tweede dag bezoeken we de basiliek en het klooster van de H. Theresia. Op de derde dag in de middag komen we aan in Lourdes. De terugreis gaat via Nevers (1 overnachting). Daar bezoeken we het klooster waar Bernadette gewoond heeft en ze ligt opgebaard. Op de negende dag zijn we terug in Nederland. Deze busreis is alleen geschikt voor mensen die géén zorg nodig hebben en goed ter been zijn. Er kunnen maximaal 50 parochianen mee. De kosten voor deze reis zullen ongeveer € 995,00 per persoon zijn (toeslag € 240,00 voor een eenpersoonskamer). We verblijven in een goed 3-sterrenhotel op basis van vol pension.

Voor meer informatie over deze reis kunt u contact opnemen met het parochiekantoor OLV en Sint Pieter (Sint Willibrordusstraat 12, 6212 CB Maastricht), via mail info@olv-sintpieter.nl of telefonisch 043-3214694. Heeft u interesse om mee te gaan, vraag dan een aanmeldformulier aan bij het parochiekantoor OLV en Sint Pieter.



Werkgroep Lourdesreis

Bedevaart Banneux – donderdag 25 mei 2023

Natuurlijk gaan wij ook dit jaar weer op bedevaart naar Banneux. Hier zullen wij samen de mis vieren en brengen wij een bezoek aan de plaats waar Maria is verschenen. Ze wordt hier vereerd met de titel: de Maagd der Armen.



De kosten voor de hele dag inclusief een warme maaltijd zijn € 42,50.

Wij zullen de H. Mis vieren in de verschijningskapel, we gaan die weg naar de bron en lopen de kruisweg. Samen maken we de viering van de ziekenzegening mee tijdens het Maria lof. Het beloofd dus weer een mooie dag te worden. Medio maart liggen de flyers met de inschrijfformulieren weer in onze kerken.

Bedevaart Rome – 12 oktober t/m 21 oktober 2023

Wij, de parochiefederatie Johannes-Paulus II en het parochiecluster Tabor, willen samen met u een 10-daagse bedevaart houden naar de eeuwige stad Rome en wel van donderdag 12 oktober t/m zaterdag 21 oktober 2023. Het wordt een mooie reis waarbij we één volledige dag in Assisi zijn en vier en een halve dag in Rome zelf. We gaan de H. Mis vieren in de mooie kerken die Rome rijk is en willen ook op audiëntie bij de paus. Daarnaast is er genoeg tijd om Rome te verkennen. Samen gaan we de top attracties in en rond Rome bezoeken denk aan: de catacomben, het Vaticaan museum, de belangrijkste basilica en tijdens de wandelingen door Rome gaan we ook andere bezienswaardigheden zien.

Woensdag 29 maart om 20:00 uur wordt er een informatieavond georganiseerd in de kerk van Daalhof. U kunt zich al aanmelden voor de reis door een mail te sturen naar DiakenBekker@JPMaastricht.nl.

Het (voorlopige) programma:

Donderdag 12 okt. Reisdag richting Milaan.

Vrijdag 13 okt. Reisdag naar Assisi. Als we voldoende tijd hebben voor het diner gaan wij in Assisi verschillende plaatsen uit het leven van Franciscus bezoeken.

Zaterdag 14 okt. Assisi. 11:00 u. mis in basiliek Franciscus van Assisi. Na de lunch gaan we Assisi bekijken "in de voetstappen van Franciscus" o.a. een bezoek aan zijn geboortehuis, het doopvont en de San Damiano.

Zondag 15 okt. Assisi. In de ochtend een bezoek aan Spello en aan Cappella Baglioni. In de middags brengen wij een bezoek aan Greccio, de plek van de eerste levende kerststal van St. Franciscus. Aansluitend vertrek naar Rome, aankomst in de avond.

Maandag 16 okt. Rome, op basis van openbare vervoer (metro).

In de ochtend gaan we naar de St. Pieter, waar we om 9.00 u. de H. Mis vieren. Aansluitend rondleiding (vrij om zelf evt koepel te bezoeken).

Na lunch langs gaan we Rome te voet verkennen: Engelenbrug - Piazza Navona - Santa Maria dell' Anima - Franse kerk S. Luigi - Pantheon - Trevifontijn - Spaanse Trappen - Piazza del Popolo / S. Maria d. Popolo.

Dinsdag 17 okt. Rome, in de ochtend met openbare vervoer – in de middag met de tourincar. In de ochtend bezoeken wij: S. Maria Maggiore en St Jan van Lateranen. Na de lunch brengen wij een bezoek aan de catacombe St. Sebastianus catacombe en de basiliek St. Paulus buiten de Muren.

Woensdag 18 okt. Rome, op basis van openbare vervoer (metro).

In de ochtend heeft u de keuze uit: de algemene audiëntie of een bezoek aan het Vaticaan museum en de Sixtijnse kapel. Na de lunch bezoeken we Trastevere, hier zullen we o.a. zien: S. Cecilia, het Tibereiland, het Joods getto en Campo dei Fiori.

Donderdag 19 okt. Rome, op basis van openbare vervoer (metro).

In de ochtend gaan we naar het Colosseum met aansluitend een wandeling naar het Capitool. Na de lunch is een vrije middag in centrum van Rome voorzien.

Vrijdag 20 okt. Reisdag richting Milaan. Vertrek na de H. Mis van 8.00 u.

Zaterdag 21 okt. Reisdag naar Maastricht. Vertrek 8.30 u.

De kosten:

Op basis van halfpension in Rome, de busreis en de entreprijzen moeten we per persoon € 1100,- vragen, op basis van 2 personen per kamer. De toeslag voor een éénpersoonskamer is € 250,-.

Parochiefederatie Johannes-Paulus II



Bedevaart Kevelaer - woensdag 20 september 2023

Ook Kevelaer staat weer in ons programma. In Kevelaer vereren we Maria, de Moeder van God, als "Troosteres der bedroefden". Telkens weer mogen we als pelgrims in Kevelaer geraakt worden door Maria. Het kleine bedevaartprentje in de kapel maakt ons ervan bewust dat we alles bij Maria mogen neerleggen, bij haar vinden we houvast en sterkte, bij haar wordt onze ziel getroost.

De kosten voor deze reis zijn nog niet helemaal vastgesteld, maar het zal ongeveer € 42,50 worden.

We gaan na de H. Mis eten in het priesterhuis. Na de verering van Maria de Troosteres der Bedroefden op het prentje gaan we een kruisweg lopen (de grote of de kleine). Daarna heeft u tot het Lof vrij.

Na het Lof vetrekken we weer naar Maastricht.

Medio juni liggen de flyers met de inschrijfformulieren weer in onze kerken.

40-JARIG PRIESTERJUBILEUM PASTOOR EVERARD DE JONG OP 28 MEI 2023

Veertig jaar op exact dezelfde datum vieren we het 40-jarig priesterjubileum van Pastoor Everard de Jong in een feestelijke mis in de St. Petrus Bandenkerk te Heer-Maastricht.

Na deze mis zal de jaarlijkse processie door de parochie Heer trekken als feestelijke omlijsting voor zijn jubileum. Na de processie zal er in gemeenschapshuis Aen de Wan een receptie plaatsvinden waar U pastoor Everard de Jong kunt feliciteren. U bent van harte welkom.



Voor meer informatie volg facebook Parochie st. Michael Heugem.

Op 28 mei 1983 werd hij gewijd door bisschop Gijsen, in de kathedrale kerk van Sint-Christoffel te Roermond.

BIJZONDERE ACTIVITEITEN TIJDENS DE SERVAASWEEK 2023



Op donderdag 11 mei om 19.30 uur vindt de Barbara lezing plaats in de Crypte van de Sint Servaas basiliek. Dit is een nieuw initiatief van de broederschap van de Heilige Barbara.

Als spreker treedt op Professor dr. Erik Borgman, leken-dominicaan en hoogleraar theologie van de religie, in het bijzonder van het Christendom, aan de Universiteit van Tilburg. Het onderwerp luidt "Zijn wij echt van God los?" U kunt zich voor deze lezing aanmelden bij caspar.vanhilten@sintservaas.nl

Pelgrimswandeling 13 mei 10.00 uur

Op zaterdag 13 mei start om 10 uur een pelgrimswandeling naar de Bron van Sint Servaas en terug. Er wordt gestart aan het Keizer Karelplein. Aanmelden is niet nodig.

We keren terug rond 12.30 uur en genieten dan van een kop koffie. Om 13.00 uur is er een Heilige mis in de Crypte van Sint Servaas voor onder andere de pelgrims. Aansluitend is er gelegenheid voor een rondleiding.



AANTAL KATHOLIEKEN WERELDWIJD GESTEGEN

Door een Nederlandse bril bekeken, lijkt het alsof de Kerk steeds kleiner wordt. Maar internationaal is dat helemaal niet zo. Het aantal rooms-katholieken neemt zelfs toe. In 2021 waren er wereldwijd 1,378 miljard katholieken. Dat is een stijging van 1,3 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Dat blijkt uit de jaarlijkse statistieken die het Vaticaan afgelopen week heeft gepubliceerd.

In 2021 maakten katholieken 17,67 procent van de wereldbevolking uit. Dat percentage is afgelopen jaren vrijwel onveranderd gebleven. Procentueel gezien wonen de meeste katholieken in Noord- en Zuid-Amerika, waar meer dan 64 van de 100 inwoners katholiek is, gevolgd door Europa met 39,6 op de 100. In absolute aantallen is de stijging het grootste in Afrika, terwijl in Europa sprake is van een daling. Brazilië is het land met grootste aantal katholieken: bijna 180 miljoen Brazilianen zijn katholiek.

Uit de cijfers blijkt verder dat er in 2021 wereldwijd 407.872 priesters waren, 49.176 permanent diakens en 5.340 bisschoppen.



Met de Verrijzenis van Jezus staat of valt het christelijk geloof. Het is omwille van Hem, Onze Lieve Heer, dat we met Pasen – en iedere zondag – tezamen komen; het is om Zijn dood en Verrijzenis te gedenken en vieren en om ons geloof en hoop op onze verrijzenis te belijden en te beleven.

Het graf was leeg. Sinds Goede Vrijdag zijn we stil... In de nacht van de Paaswake staan we allen in een donkere kerk, bedenkelijk zoals de heilige vrouwen, de heilige apostelen Petrus en Johannes voor een leeg graf, uitgehouwen in de rots. Deze keer geen kind in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe; geen vreugdevolle moeder, geen vaderlijke beschermende aanwezigheid, geen feestvierende herders noch jubelende engelen. Deze keer geen koningen zijn gekomen met geschenken. Huizen en straten zijn niet versierd. Wij staan met lege handen voor de plaats waar men Hem neergelegd had. Hij was er niet.

De donkere kerk is een afbeelding van de graftombe van Christus. *In den beginne schiep God het licht en scheidde Hij het licht van de duisternis.* Welnu, hier is meer dan het licht; hier is het nieuwe, ware licht: CHRISTUS, dat iedere mens verlicht, dat alle duisternis verdrijft en vernietigt.

Maar het graf is leeg: *Hij is niet hier*, zegt de engel. *Wat zoekt ge de Levende bij de doden?* (Lucas 24,5-6). Wij willen Hem graag zien, maar Hij is niet zichtbaar voor onze ogen. Wij willen Hem graag aanraken, maar Hij laat zich niet vasthouden. Wij willen graag de klank van Zijn stem horen, maar Hij onderhoudt zich met ons nu in stilte. Hij spreekt geen gewone woorden, maar woorden van eeuwig leven. Ja, Hij is het Woord van God; Hij raakt ons aan en laat ons vrij om Hem te volgen. Zijn woorden onderhouden en in Hem geloven is de meest volmaakte oefening van de menselijke vrijheid. Wie in Hem gelooft is vrij en Hij zal ons doen opstaan op de laatste dag.

Beste lezer, **CHRISTUS IS VERREZEN! DE HEER IS WAARLIJK VERREZEN!** De wetten van de natuur hebben geenszins grip

*Als Christus niet is verrezen,
is uw geloof waardeloos.*

1 Kor. 15,17

op Hem. Tijdsgeest, ideologieën van de dag, voorbijgaande modes en trends van de cultuur, het beleid van koningen en parlementen, de meningen van de media, de filosofieën van de geleerden,

de opvattingen van de mensen: zij hebben geen grip op de Verrezen Christus! Ze zijn van beneden; Jezus is van boven. Ooit gaan ze allemaal voorbij. Christus is dezelfde gisteren, vandaag en in alle eeuwigheid. Christus sterft niet nimmermeer! (Hand.2,33).

Uit de hemel neergedaald, is Hij gekomen om de wil van God de Vader te vervullen en te doen gelden, om onze zonde uit te boeten, om onze enige hoop te zijn en ons geloof in het eeuwige leven te bevestigen. Ieder jaar vieren Zijn Pasen; voor ieder van ons die in Hem geloven, viert Hij met Zijn Moeder, Zijn engelen en heiligen in de hemel, ook een Pasen: de belofde en de verwachte verrijzenis van onze lichamen. Ook wij zullen ooit met Hem verrijzen. Dit is ons geloof. Dit is het geloof van de apostelen. Dit is onze hoop.

Het lot van deze wereld zal niet besloten worden op de slagvelden of in de paleizen van de machthebbers. Zij allen zullen vroeg of laat door de dood getroffen worden.

Óns lot beslist zich hierin: wie Christus volgt, wandelt niet in duisternis. Wie in Christus gelooft is onder weg naar de ontmoeting met de Verrezenen.

*Laat juichen beel het bemelkoor van engelen!
Laat juichen om die grote Koning! Juichen om de overwinning! Laat de trompetten klinken in het rond!*

GOEDE WEEK

*Palmzondag 11.00 uur | Witte Donderdag 19.00 uur
Goede Vrijdag 15.00 uur | Paaswake 20.00 uur
Paaszondag 11.00 uur | 2^e Paasdag 11.00 uur*

TIJDSIPPEN H. MIS

*Zondag 11.00 uur
Dinsdag 19.00 uur | Wo. t/m Vr. 9.30 uur
(1^e Vrijdag van de maand Aanbedding 12-18.00 uur +
Kruisweg 18.30 uur + H. Mis 19.00 uur)*

Helaas hebben wij niet van elke parochie gegevens ontvangen. H. Martinusparochie te Wyck, zie pag. 14.

BIJZONDERE VIERINGEN GOEDE WEEK EN PASEN 2023

Kerk	1 april	2 april (Palmzondag)	6 april (Witte Donderdag)	7 april (Goede Vrijdag)	8 april (Stille Zaterdag)	9 april (Pasen)	10 april (2e Paasdag)
Sint Servaasbasiliek, Keizer Karelplein		9.45 H. Mis met Palmzegen en Processie	19.00 H. Mis met aansluitend nachtwake	15.00 Gedenken lijden en sterven van de Heer 19.30 Kruusweeg door centrum (vanaf Vrijthof)	21.00 Paaswake	10.00 H. Mis	10.00 H. Mis
OLV van Lourdes, Oostermaas (online te volgen via www.kerkomnou.nl)	19.00 Palmpassen	10.30 Presentatie communicanten	19.00 H. Mis met aanbidding	15.00 Kruisweg in de kerk	20.00 Paaswake m.m.v. communicanten	10.30 H. Mis	10.30 H. Mis
Koepelkerk, H. Joannes Bosco & H. Hart van Jezus, Wyckerpoort		10.30 H. Mis	19.00 H. Mis	16.00 Kruisweg	20.00 Paaswake	10.30 H. Mis	
H. Cornelius, Borgharen		10.30 H. Mis		15.00 Kruisweg 19.00 Herdenking Kruisdood	20.00 Paaswake	10.30 H. Mis	10.30 H. Mis
H. Martinus, Itteren	19.00 H. Mis			16.00 Kruisweg	18.00 Paaswake	9.00 H. Mis	
San Salvator, Daalhof		11.30 H. Mis met kinderwoord-dienst		15.00 Herdenking Kruisdood		11.30 H. Mis	11.30 H. Mis
H. Hart van Jezus, Oud-Caberg		11.30 H. Mis		15.00 Herdenking Kruisdood	20.00 Paaswake	11.30 H. Mis	
H.H. Petrus en Paulus, Wolder		9.30 H. Mis	18.30 H. Mis			9.30 H. Mis	
De Vier Evangelisten, Malberg	18.30 Lifeteen	9.00 H. Mis	17.00 H. Mis	17.00 Kinder-kruisweg		09.00 H. Mis	10.00 H. Mis
H. Anna & H. Lambertus, Annakerk, Brusselsepoort		10.00 Palmpassen		15.00 Kruisweg		10.00 H. Mis	10.00 H. Mis
Sint Jozef en Sint Theresia, Belfort & Biesland	17.30 Palmpassen		18.30 H. Mis		20.00 Paaswake	11.30 H. Mis	
Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming, OLV Plein		8.25 Laudan 8.45 H. Mis 11.00 Hoogmis	18.30 H. Mis met voetwassing	9.00 lezingen-dienst en morgengebed 15.00 Herdenking Kruisdood 19.30 Kruusweeg	9.00 lezingen-dienst en morgengebed 21.00 Paaswake	8.25 Laudan 8.45 H. Mis 11.00 Hoogmis	10.00 Hoogmis
H. Petrus, St. Pieter beneden	18.30 H. Mis	9.45 H. Mis (boven of beneden, zie parochieblad)		15.00 Herdenking Kruisdood	20.00 Paaswake	9.45 H. Mis met kinderwoord-dienst	
Allerh. Verlosser en H. Petrus St. Pieter op de Berg						9.45 H. Mis.	
H. Agnes, Bunde	17.30 H. Mis	11.30 H. Mis	19.00 H. Mis: aansluitend stille aanbidding t/m 21.00 (biecht-gelegenheid)	15.30 Kruisweg	20.00 Paaswake	11.30 H. Mis	11.30 H. Mis
H. Martinus, Geulle		10.15 H. Mis		19.00 Herdenking Kruisdood		10.00 H. Mis	10.15 H. Mis
Onbevlekt Hart van Maria, Moorveld	19.00 Kindermis met zegening Palmpassen-stokken			14.30 Kruisweg	19.30 Paaswake	11.00 H. Mis	
H. Catharina, Ulestraten		9.00 Gezinsmis-Zegening Palmpassen-stokken		12.30 Kruisweg voor kinderen 16.30 Herdenking Kruisdood		9.00 H. Mis	9.00 H. Mis

Kinderpagina



Pasen is het feest van nieuw leven. Christenen vieren de overwinning van het leven op de dood. Jezus is opgestaan. Hij was dood, maar Hij leeft! Het is een overwinning van het licht op de duisternis. In de kerk is het donker als de nieuwe paaskaars plechtig wordt binnen gedragen. Het licht wordt doorgegeven aan de mensen in de kerk. Iedereen heeft een kaarsje, dat aangestoken wordt aan het licht van de paaskaars. Soms wordt er iemand gedoopt in de viering in de kerk. Als je gedoopt wordt, begin je eigenlijk een nieuwe leven in de voetsporen van Jezus. In de paasnacht zeggen alle mensen die al gedoopt zijn, hardop "ja" omdat ze het fijn vinden dat ze ooit gedoopt zijn en een nieuw leven zijn begonnen als volgeling van Jezus.



Pasen

B	J	F	P	I	L	A	T	U	S	G	
S	E	E	A	D	O	O	D	E	N	J	
I	E	G	J	R	K	R	U	I	S	U	
N	N	V	I	K	G	Z	S	E	B	D	
E	E	F	E	N	A	S	U	R	S	A	
Z	V	O	I	R	A	T	O	E	S	S	
I	J	E	O	V	W	R	O	M	N	E	T
R	L	L	T	R	D	A	R	L	H	E	
R	F	E	E	S	T	Z	A	C	A	E	
E	O	G	K	E	R	K	I	D	N	P	
V	N	E	G	N	I	L	R	E	E	L	

BEGIN
 BROOD
 DOOD
 EIEREN
 FEEST
 GELOOF
 GRAF
 JUDAS
 KERK
 KRUIS
 LEERLINGEN
 LEVEN
 LICHT
 PALMTAKJE
 PILATUS
 VERRAAD
 VERRIJZENIS
 VOETWASSING

Oplissing

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Oplissing: Jezus is verrezen