

Dekenaar Nieuws

Postadres: Dekenaat Maastricht, Keizer Karelplein 4,
6211 TC MAASTRICHT
Email: dekenaat.maastricht@gmail.com



Heiligdomsvaart
Maastricht
12 t/m 22 juni 2025

Negenenveertigste jaargang, nummer 2, Zomernummer 2024: Thema "OP WEG...."

Uitgave van het Dekenaat Maastricht

Redactie: dekenaaitsbestuur

Verspreiding: via de parochies en per mail
Wie graag Dekenaar Nieuws per mail wenst te ontvangen kan dit kenbaar maken door een mail te sturen aan: dekenaat.maastricht@gmail.com

Bestuur Dekenaat Maastricht:

Voorzitter: Deken J. Dautzenberg

Vicevoorzitter: Pastoor R. Schols

Secretaris: E. van Berlo

Penningmeester: Joep Ottenheim

Leden:

P. Geelen, R. Schoufs, W. Wolters

Bank ING:

IBAN: NL 37 INGB 0003 1526 30

t.n.v. Dekenaat Maastricht

Website:

www.rkmaastricht.nl

U vindt hier parochies van Maastricht-Meerssen en alle andere informatie.

Zie ook onze **Facebook:**

Dekenaat Maastricht



HEILIGDOMSVAART MAASTRICHT 2025

Deze vindt plaats op donderdag 12 t/m
zondag 22 juni 2025

Informatie zie pag. 18

"OP WEG" MET DE ECHTE REUS!.....

Op 2 juni jl. trok een lange, bonte stoet door de straten van de binnenstad. Nee, het was geen 'bonte sturrem' en het was ook geen processie. Het was de Reuzenstoet die iedere 5 jaar in onze stad gehouden wordt.

Als "Major-Feldprediger" van het 'Regiment der Freihusaren von Glasenapp' uit Tegelen begeleidde ik 'mijn soldaten' gekleed in een typisch 17^{de} eeuwse dracht. Het was wel bijzonder om op deze wijze deel te nemen.

Ik was zeker niet alleen. Er waren heel veel deelnemers, heel veel reuzen en reuzinnen, nog veel meer toeschouwers.

Toch bedacht ik ook – en sprak er ook over in de kerk – dat de 'grootste Reus' geen kledij nodig heeft, geen praalwagen, geen speciale outfit. Die echte, grote Reus, de Heer zelf, Schepper en Bron, dragen wij mee in ons hart, in ons leven.

In deze zomereditie van ons Dekenale Nieuws kunt u de verhalen lezen van hen die de Heer willen dragen en uitdragen; in hun leven, in hun vrijwilligerswerk, in hun parochie, in ons dekenaat. Het lezen van deze editie is op zich al een reis door de tijd en door het kerkelijk leven in Maastricht.

Ik wens u veel leesgenot en zeker ook veel inspiratie. We koesteren wat ons heilig is en laten er anderen graag in delen.

Deken John Dautzenberg



VIERING EERSTE HEILIGE MIS JEAN LEONARD RATOKINIAINA

Op 25 mei jl. werd Jean Leonard Ratokiniaina in de Sint Christoffelkathedraal te Roermond gewijd tot priester.

Op 26 mei was zijn Eerste Heilige mis in de St. Petrus Banden kerk te Heer. Hij werd naar de kerk begeleid door akolieten en misdienaars uit parochie Monulfus en Gondulfus, H. Michael Heugem, St. Petrus banden Heer, H. Walburg Amby. De viering werd muzikaal opgeluisterd door Gezinskoor Heugem, Kon. St. Caeciliakoor Heer, Gemengd koor Monulfus en Gondulfus. Na de mis vond er een receptie plaats in het gemeenschapshuis Aen de Wan.

(ZIE VERDER ONZE FACEBOOK VOOR FILMPJES VAN DE PAROCHIE HEUGEM).

Een fijne samenwerking van alle kerkelijke geledingen in Parochie-federatie Oost.

Chapeau!!!

Fotografie: Monique Voncken en Marijke Fleur



WIE IS JEAN LEONARD RATOKINIAINA?

Mijn naam is Jean Leonard Ratokiniaina, 34 jaar oud, afkomstig uit Madagaskar (Afrika), geboren en getogen in een groot boerengezin met acht kinderen, van 4 zussen en 3 broers, ik ben de zesde in de rij. Een zusje van mij is op 10-jarige leeftijd aan malaria gestorven.

Ik ben nu priesterstudent van het Internationaal Diocesaan Missionair Grootseminarie Redemptoris Mater Bisdom Roermond, gevestigd in Blankenberg te Cadier en Keer en ik heb mijn opleidingen op het Grootseminarie Rolduc gedaan.

Ik ben God heel dankbaar dat Hij mij deze roeping tot het priesterschap heeft geschonken en mij naar Nederland heeft geroepen.

Eén keer per jaar wordt in Italië een internationale ontmoeting gehouden voor alle nieuwe kandidaten ter wereld die beschikbaar zijn om overal te gaan zonder voorwaarden, zoals Jezus Christus deed met zijn leerlingen. In deze ontmoeting worden alle kandidaten naar de verschillende seminaries ter wereld door loting gestuurd en door deze loting werd ik in 2013 hiernaartoe gezonden voor het Bisdom Roermond. Voor mij was het een grote verrassing en een groot wonder. Toen ik hoorde dat ik voor het Bisdom Roermond was bestemd, wist ik nog niet waar Nederland lag. Ik kon zelf deze ontmoeting niet beleven vanwege mijn visum, maar ik heb mijn beschikbaarheid gegeven om overal te gaan. Dit is een avontuur, maar een avontuur met Christus. Dit is een werk van God en niet van mijzelf.

Ik ben heel dankbaar aan God en aan mijn catechisten van de Neocatechumenale Weg die mij het Kerygma (de verkondiging van de Blijde boodschap) gratis hebben verkondigd dat namelijk God van mij houdt zoals ik ben, Jezus Christus is gestorven en verzezen voor mijn redding. Dit Kerygma heeft mij gered en laat mij de barmhartigheid en de liefde van God zien, daarom ben ik beschikbaar om deze verkondiging, deze blijde boodschap aan andere mensen overal over te brengen. Dus ik ben heel blij en zeer dankbaar dat ik hier in Maastricht-Oost mijn roeping en mijn missie mag beleven en uitoefenen, ik hoop dat God mij zal helpen en voorzien zodat mijn missie vruchtbaar mag zijn.

Graag wil ik u vragen om voor mij te bidden in de periode dat ik als priester werkzaam mag zijn.



Bronprocessie 12 mei 2024

Onder stralend weer vond op zondag 12 mei de jaarlijkse bronprocessie plaats. Na vertrek op het Sint Theresiaplein trok de stoet door de straten van Biesland, die versierd waren met vlaggetjes en bloemen strooisel.

Einddoel was de bron van Sint Servaas aan de Cannerweg, in het hart van het Jekerdal. De stoet werd begeleid door gezang van de Cappella Sancti Servatii en de klanken van de Fanfare Sint Servatius. Ook de dragersgildes van Monulfus en Gondulfus, St. Lambertus en Sint Servaas, alsmede de Broederschappen van Sint Servaas en Lambertus gaven acte de présence. Ook het Graf van St. Servaas was aanwezig.

De belangstelling langs de route was groot. Zoals RTV Maastricht verslaggever Laurens Bouvrie schreef vond na aankomst bij de bron een plechtige hoogmis plaats in de "Groene Kathedraal van Maastricht".

De sfeervolle dienst met 4 heren ondersteund door acolieten van St. Servaas en St. Theresia-Jozef & St. Anna-Lambertus werd voorgegaan door deken

Dautzenberg en was zeer druk bezocht met naar schatting 450 deelnemers, van jong tot oud.

Na afloop was er nog een gezellig informeel treffen in de zaal van de fanfare.

Al met al is dit een prachtige traditie die weer mogelijk werd gemaakt dankzij de inzet van vele vrijwilligers in een mooie samenwerking van de parochie van Sint Servaas met de parochies St. Theresia-Jozef en St. Anna-Lambertus.



"Groene Kathedraal van Maastricht".



De priesters in bisdom Roermond die dit jaar een bijzonder wijdingsjubileum vieren, zijn vrijdagmiddag 17 mei in het bisschopshuis in Roermond ontvangen. Samen met hulpbisschop Mgr. Everard de Jong en de diocesaan administrator Mgr. René Maessen (beiden ook jubilaris) vierden ze eucharistie in de privékapel. Aansluitend vond een gezellig samenzijn plaats.

V.l.nr.: Pastoor C. Müller (25 jaar priester), pastoor R. Schols (25 jaar priester), gedelegeerde V. Goulmy (bisdomstaf), emeritus-pastoor H. Vernooij (40 jaar priester), pastoor H. van Horne (40 jaar priester), algemeen gedelegeerde H. Quaadvlieg (bisdomstaf), voormalig vicaris-generaal Mgr. H. Schnackers (50 jaar priester), Mgr. E. de Jong (25 jaar bisschop), diocesaan administrator Mgr. R. Maessen (50 jaar priester), pater F. Bomers c.m. (60 jaar priester), deken en gedelegeerde E. Smeets (25 jaar priester), gedelegeerde W. van Rens (bisdomstaf), pastoor M. Kenis (40 jaar priester), assistent M. Rijs (25 jaar priester).

DEKEN HANNEMAN STICHTING

De Deken Hanneman Stichting werkt in Maastricht en koppelt betrouwbare vrijwilligers aan mensen die wat extra hulp nodig hebben in hun thuissituatie.

Denk aan klusjes in huis, dingen regelen, gezelschap enz.

Dit kunnen we alleen doen met TOP vrijwilligers, dus meld u snel aan als u ook een paar uurtjes per maand vrij wil maken voor een ander!

<https://dekenhannemanstichting.nl/home.html>



Stadsprocessie in Maastricht

19 mei 2024

**Heel mooi en fijn om de traditie voort te zetten.
Dankjewel aan iedereen die heeft meegeholpen.**

<https://rtvmaastricht.nl/televisie/gemist/stadsprocessie/5d6b280c-7813-4fb6-8bc5-62c191468574/stadsprocessie-2024>

Bovenste drie foto's Ger De Loo

SLIVVENHIER ZORGDE VOOR EEN NAT BEGIN VAN DE STADSOPROCESSIE. SERVAAS WAS GOED BESCHERMD.

Het gerestaureerde borstbeeld van Sint Servaas is weer megedragen in de jaarlijkse stadsprocessie. In die processie worden traditioneel de Vier Stadsdevoties megedragen: het genadebeeld van Onze-Lieve-Vrouw Sterre der Zee, het Zwarte Christusbeeld van Wyck, het borstbeeld van Sint Lambertus en het borstbeeld van Sint Servaas.



Tekst en afbeelding uit www.denieuwester.nl Maurice Ubags.



Servaas is weer thuis, in zijn schatkamer in Maastricht

Vanaf zondag 28 april is de middeleeuwse reliekbuste van de heilige Servaas na ruim 1,5 jaar weer voor het publiek te zien in de schatkamer van de Sint-Servaasbasiliek in Maastricht. De reliekbuste, een Borstbeeld, heeft een grote restauratie ondergaan en schittert weer als vanouds. Speciaal voor het Borstbeeld is ook een nieuwe vitrine gebouwd waardoor het van alle kanten is te bewonderen. Het Borstbeeld behoort tot de top van de middeleeuwse objecten in Nederland en Europa.

Het bijzondere Borstbeeld, een devotie-object, dat voor een deel dateert uit 1403 is al eeuwenlang voorwerp van verering door pelgrims uit alle windstreken. Zij bezoeken nog steeds het oorspronkelijke graf van Sint Servaas in de crypte en de Noodkist met het gebeente van de Maastrichter stadspatroon. Met de terugkeer van het gerestaureerde Borstbeeld is Servaas nu weer 'helemaal thuis'. Het Borstbeeld van Sint Servaas speelt ook een belangrijke rol in het Maastrichts immaterieel erfgoed: als een van de vier stadsdevoties wordt het elk jaar op de zondag na Sint-Servaasdag door leden van het Gilde van Sint Servaas in de Maastrichter Stadsprocessie megedragen. Dit zal voor het eerst weer gebeuren op zondag 19 mei. Ook tijdens de zevenjaarlijkse Heiligdomsvaart gebeurt dit. De eerstvolgende Heiligdomsvaart Maastricht wordt in september 2024 feestelijk geopend en zal duren tot zomer 2025.

Dekenaal Nieuws vraagt uw steun!

Om dit infoblad en de website in stand te kunnen houden,
doen wij een beroep op uw financiële steun.

U kunt uw vrijwillige bijdrage storten of overschrijven op: NL 37 INGB 0003 1526 30
t.n.v. Dekenaat Maastricht onder vermelding van Dekenaal Nieuws.

Het Dekenaal Bestuur dankt u voor uw bijdrage.

<https://www.facebook.com/deknaatmaastricht/> website: www.rkmaastricht.nl

Wij verzoeken u vriendelijk om kopij en fotomateriaal digitaal aan te leveren via deknaat.maastricht@gmail.com.



Terugblik van een mooie processie in Heer, die gelukkig gezien het weer kon doorgaan

Harmonie Heer Vooruit, Koninklijke Harmonie van Heer, Walburga Parochie Amby Maastricht
De Sjraveleirs Hier, K.V. de Sjravelerre, Scouting Heer, Koninklijk Sint Caeciliakoor





Op 23 april 1955 werd de St. Annaparochie opgericht; in 1956 startte bouwpastoor Louis Claessens met een noodkerk

In de loop van de volgende jaren werden er acties gehouden om geld bij elkaar te krijgen om een grote kerk te bouwen. Eén van die acties was de M5-loterij; voor 5 nieuwe kerken in Maastricht gingen parochianen in het weekend in het hele bisdom Roermond loten verkopen aan bezoekers van kerken. De naam Anna was gekozen vanwege het Annadal, waarin de kerk was gelegen en het nabijgelegen ziekenhuis met dezelfde naam. Bovendien werd de naam van de moeder van Maria in Mariastad Maastricht wel zeer passelijk geacht.

Er was toendertijd al een stedenbouwkundig plan met o.a. ruimte voor een definitieve kerk, dat echter in 1957 vertraagd werd. Wel kwamen op zondag zo veel mensen naar de St. Anna(nood)kerk dat de kerk uitpuilde en het plan voor de kerk weer opgepakt werd.

Architect Theo Boosten, woonachtig in de parochie, ontwierp de kerk. Al in 1961 had hij een ontwerp klaar en na enige wijzigingen werd dit goedgekeurd. In 1962 werd de bouw gegund aan firma P. Smeets uit Meerssen. De eerste spade ging op 9 december 1962 in de grond, de eerste steen werd gelegd op 14-07-1963 door de eerste dopeling in de St. Annaparochie; deze steen treft u aan de rechterzijde van de hoofdingang aan. Er werd in hard tempo doorgebouwd, maar er was ook wat tegenspoed.

Na het plaatsen van de torenspits stortte de kraan, die hiervoor

gebruikt werd, neer bij demontage en vernielde het dak van de noodkerk.

De feestelijke inwijding van de kerk vond plaats op 27-07-1964. In de kerk bevindt zich een mozaïek-kunstwerk van Eugène Laudy, geschonken door de bedrijven die de kerk gebouwd en ingericht hebben. De banken werden geleverd door een timmerfabriek uit de parochie.

In 1967 werd de pastorie opgeleverd, ook een ontwerp van Theo Boosten.

De noodkerk kreeg een nieuwe bestemming als parochiezaal en later bood deze o.a. plaats aan speltakken van scouting St. Lambertus.

In 1975 werd de grond waarop de noodkerk stond verkocht aan een aannemer, die het gebouw sloopte en er een flatje bouwde.

De kerk werd druk bezocht door mensen uit heel Maastricht, maar ook uit België.

De beatmissen, opgeluisterd door het in 1967 opgerichte jongerenkoor (nu Vocalgroup Alliance), waren overal bekend en trokken niet alleen heel veel jeugd, maar ook hun ouders, en hebben de parochie c.q. kerk ook haar eigen identiteit gegeven.

In de loop der jaren vonden er ook wat veranderingen plaats in de St. Annakerk; eind jaren 60 werd het marmeren vieringaltaar vervangen door een verplaatsbaar altaar, dat veel later weer werd vervangen door het altaar uit de St. Lambertuskerk. Het sacramentsaltaar dat op de eerste verhoging voor het priesterkoor stond werd toen ook verwijderd en het tabernakel werd in de muur linksvoor in de kerk geplaatst.

De blauwe vloerbekleding werd in 1980 vervangen door zgn. Heugaveldtegels, die in 2005 werden vervangen door de huidige vloerbedekking.

Bij zijn afscheid in 1982 kreeg pastoor Claessens de versiering rondom het tabernakel als

geschenk, ontworpen door Gène Eggen.

In de tijd dat pastoor J.P. Janssen pastoor van de parochie was (1982 – 2000) werd de kerk verder verfraaid; het Mariabeeld van de hand van Jef Eymael, het oorspronkelijk verplaatsbare doopvont werd vervangen door een door Gène Eggen vervaardigd exemplaar afkomstig uit de Pastoor van Arskerk in Eyselshoven.

Het deksel op het doopvont is van de hand van Arthur Sproncken. Er kwam een kruisweg van beeldhouwer Frans Cox, die dat in 1974 oorspronkelijk maakte voor de St. Pauluskerk in Epen.

De ambo op het priesterkoor is ontworpen door Wiel Aretz, in die tijd woonachtig in de parochie. Bij de entree aan de Dr. van Kleefstraat hangt een kunstwerk, de Schepping, van Jef Eymael. In 1999 werden plannen gemaakt om de aanbouw met daarin de sacristie te vervangen door een gebouw naar ontwerp van architectenbureau Boosten, Rats en Ritzen.

In 2002, toen deken M. Hanneman intussen pastoor was, realiseerde men deze wijziging; de aanbouw werd verbouwd en uitgebreid tot de huidige sacristie en parochiezaal.

Op 8 september 2004 werd het borstbeeld van St. Lambertus overgebracht naar de St. Annakerk, nadat de kapel van de St. Lambertusparochie gesloten was.

Doordat het aantal kerkbezoekers minderde kwam er ook behoefte aan een kleinere ruimte om de mis te vieren. In 2018 werd de St. Lambertuskapel gevormd en in maart van dat jaar door deken J. Dautzenberg, op dat moment pastoor, ingezegend.

Er is vast en zeker nog een veel meer te vertellen over de St. Annakerk, wellicht in een volgende editie van het parochieblad en anders bij het 65-jarig bestaan van de St. Annakerk.

Bedevaart naar Kevelaer

Woensdag 18 September 2024

In Kevelaer vereren we Maria, de Moeder van God, als "Troosteres der Bedroefden". Telkens weer mogen we als pelgrims in Kevelaer geraakt worden door Maria. Het kleine bedevaartprentje in de kapel maakt ons ervan bewust dat we alles bij Maria mogen neerleggen, bij haar vinden we houvast en sterkte, bij haar wordt onze ziel getroost.

Het is niet zo dat Maria hier is verschenen, maar toch heeft ze een bijzonder plaats gekregen in deze bijzondere stad. Sinds 1642 staat in Kevelaer een kapel, waarin het prentje van Maria de Troosteres der Bedroefden centraal staat, als focuspunt voor de verering van Maria. In dat jaar 1642 werd aan de vrouw van de marskramer Hendrick Busman (1607-1649) een prentje te koop aangeboden. In een droom kreeg Hendrick Busman de opdracht om een kapelletje te bouwen voor Maria en hier het prentje voor het publiek toegankelijk te maken. Hij gaf hieraan gehoor en op 1 juni 1642 begon hij met het bouwen van deze kapel op het kruispunt van de weg Geldern/Kleef in de Kevelaerer Heide bij het Hagelkruis.

Algauw kwamen er pelgrims en werden er genezingen gemeld. In 1647 erkende de Kerk acht van deze genezingen als wonderbaarlijk, tijdens een synode in Venlo, gehouden in het klooster ter Weide.



Vertrek:

Daalhof (kerk) 08.15 uur, St. Anna (bushalte) 08:20 uur, Oud Caberg (Moletteplein) 08:30 uur.
We zijn rond 18:30 uur weer terug in Maastricht.



Programma in Kevelaer:

- 11.15 uur H. Mis in de Biechtkapel
- 12.15 uur Warme Maaltijd in het Priesterhuis
- Verering prentje van Maria de Troosteres der Bedroefden
- 14:30 uur Kleine kruisweg
- 14:00 uur Grote kruisweg
- Aansluitend Vrije tijd
- 16.00 uur Lof
- 17.00 uur Vertrek naar Maastricht 

Kosten: € 42,50 inclusief warm middagmaal.

Aanmelden kan tot 30 augustus via het aanmeldformulier dat vanaf juli in de kerken ligt.



Iedereen is van harte
uitgenodigd om deze
mooie reis naar Kevelaer
mee te maken.



Parochiefederatie

Onze Lieve Vrouw Sint Pieter



De 'Thesaurus' weer open

Op maandag 20 mei 2024 is de schatkamer van de Basiliek van Onze Lieve Vrouw officieel heropend en is weer toegankelijk voor publiek. Er is met veel inzet hard gewerkt aan een nieuwe presentatie van de vele reliekenschaten, eeuwenlang bewaard in de kerk. Hoe ging dat? Vanaf de 13^e eeuw werd het cruciaal voor een kerk om resten, een stukje bot of kleding van heiligen te bezitten om gelovigen en pelgrims te trekken. Alles werd zo slijk mogelijk gepresenteerd in rijke zilveren en vergulde schrijnen,

kistjes van ivoor of een stuk bergkristal. In onze schatkamer zijn de topstukken de schrijn met de 'gordel van Maria', het 'kleed van Bisschop Lambertus' (mogelijk 8^e eeuw) en de zilver beslagen Viking hoorn (9^e eeuw) met relieken van apostelen. De schatkamer ziet er weer prachtig uit. Veel is mogelijk geweest door slimme aanpassingen in verlichting, hergebruik van vitrines en materiaal. Firma's hebben wat extra's gedaan en veel vrijwilligers zetten nu hun schouders eronder, met de vertalingen van teksten en via de ontvangst en de winkel.

Komt u ook snel kijken?

Entree prijzen: Volwassenen – € 5,00 / Studenten – € 3,00 / Kinderen tot 12 jaar gratis

Openingstijden: maart tot en met december dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur



Crowdfunding Dragtersgilde Heilige Petrus

Het had een feestelijke jubileumreis naar Rome moeten worden om het 20-jarig bestaan van het Dragtersgilde Heilige Petrus te vieren, maar een laffe diefstal van de handgemaakte tenues uit de geleende bestelbus heeft daar rigoureuus een pijnlijke streep door getrokken.

In plaats van de bekende rode Petruskleuren heeft het Gilde noodgedwongen de jubileum mis in de Friezenkerk in burgerkledij moeten bijwonen. Maar nog liever dat dan opgeven!

Ondanks het verdriet en de grote teleurstelling hebben wij in Rome ook de kracht gevonden om onze schouders weer opnieuw onder Petrus te zetten. En dat gaan we ook de komende processies doen. Weliswaar in aangepaste kledij maar we zullen er zijn! De vele vaak hartverwarmende reacties helpen ons daarbij.

Inmiddels zijn wij een crowdfunding gestart om hopelijk voldoende geld in te zamelen om volgend jaar tijdens de Heiligdomsvaart weer in onze vertrouwde rode Petruskleuren te kunnen meelopen. Draagt u het Dragtersgilde Heilige Petrus ook een warm hart toe en wilt u ons steunen dan kan dat via deze link <https://gofund.me/9b37e467> naar het crowdfund platform.

U kunt ook een bijdrage overmaken via rekeningnummer NL31 SNSB 0956285740 t.n.v. Parochie Sint-Pieter onder vermelding van "Nieuwe tenues Dragtersgilde van de H. Petrus".

Wilt u meer weten? De voorzitter Jos van Rooij is graag bereid nadere toelichting te geven.

U kunt hem bellen (06-46105600) of mailen (jos.van.rooij@icloud.com).

Wij danken u heel hartelijk voor uw gulle gave!



Parochiefederatie

Onze Lieve Vrouw Sint Pieter

Patroonsfeest van Sint Pieter – Sacramentsprocessie - zondag 30 juni 2024

Op zondag, 30 juni zal de sacramentsprocessie op het patroonsfeest van de Heilige Petrus weer door onze parochie trekken. Voorafgaand aan de processie is er om 10.00 uur een openlucht eucharistieviering in de tuin van Tiel Janssen, Lambertuslaan 15. Aansluitend aan deze eucharistieviering vindt de processie plaats. De ziekenzegening en de plechtige slotceremonie zullen plaatsvinden op het kerkplein, Sint Pieter Beneden.

De route van de processie is als volgt: Sint Lambertuslaan, Papenweg, Amandusstraat, Burg. Ceulenstraat, Sint Willibrordusstraat, kerkplein Sint Pieter beneden.

Aansluitend aan de processie is de jaarlijkse kermis van Sint Pieter, met live muziek, een BBQ en een rommelmarkt.



Kaarsen Lourdesgrot (Sint Pieter) 150 jaar

Vanwege het 150-jarig bestaan van de Lourdesgrot is er eenmalig een speciale Noveenkaars gemaakt in een beperkte oplage.

Deze kan vanaf 1 juni 2024 (alleen) in de Lourdesgrot gekocht worden. Kosten € 6,00.

Vrijwilliger aan het woord

Met plezier stel ik mijzelf aan u voor. Mijn naam is *Liesbeth Brans*. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als advocaat en toezichthouder, en sinds vorig jaar ben ik lid van het kerkbestuur van de Parochiefederatie Onze Lieve Vrouw en Sint Pieter met de portefeuille Juridische Zaken. Sinds deze zomer is daar het bestuurssecretariaat bijgekomen. Mijn portefeuille is aangevuld met het thema 'governance', wat wil zeggen: maatschappelijk verantwoord besturen.

Samen met pastoor Vries en Alex Jaminon vorm ik het dagelijks bestuur. Hoewel ik mij destijds realiseerde dat de uitdagingen naar de toekomst toe groot zouden zijn, heb ik niet gearzeld toen mij werd gevraagd of ik iets voor de federatie zou kunnen betekenen. Veel belangrijke momenten in mijn leven speelden zich immers af op of rond de Basiliek van Onze Lieve Vrouw - Sterre der Zee en de kerken van Sint-Pieter. Het voelde logisch om iets terug te doen.

Als buiten-parochiaan van de Basiliek heb ik de afgelopen jaren ervaren dat een kerk meer is dan een gebedsruimte. Het is een plek om elkaar te ontmoeten, om inspiratie op te doen, om iets te vieren of om troost te vinden. Dat is – juist in deze onrustige tijd – een groot goed.

Wat onze parochies bijzonder en uniek maakt, is de rol die zij spelen binnen het culturele en maatschappelijke leven van Maastricht, de regio en het ommeland. Als ik zie wat het bezoek van de reliekschrijn van de Heilige Bernadette uit Lourdes teweeg heeft gebracht, kan ik niet anders dan trots zijn. Trots op de inzet van alle medewerkers en de vele honderden vrijwilligers, die belangeloos hun steentje hebben bijgedragen. En ook trots op ons pastoraal team dat er toch maar weer stond.

Voor de jaren die komen, kijk ik ernaar uit om te werken aan het behoud van onze prachtige gebouwen, onze culturele schatten en het versterken van onze gemeenschap.





Tijdens de mooie Eucharistieviering in de Basiliek van Het Heilige Sacrament te Meerssen werden op 5 juni door Deken John Dautzenberg twee nieuwe kerkbestuursleden beëdigd. Heel fijn dat mevr. F. Roufs-Hollands en dhr. H.A.E. Mulders bereid zijn om in deze tijd een stap vooruit te zetten. Uitdagingen genoeg in onze kerkelijke gemeenschap. Wij wensen hen beiden heel veel succes toe.

Onze neomist Jean Leonard Ratokiniaina heeft tijdens deze viering de overweging gehouden en de aanwezigen de bijzondere neomisten-zegening gegeven.



In de dagkapel van de Sint Servaas-basiliek werden op 6 juni door Deken John Dautzenberg zes nieuwe kerkbestuursleden beëdigd.

Parochie St. Servaas:

Dhr. J.P. Schreurs.

Parochie H. Matthias en H. Hubertus:

Dhr. J.H.M. Donselaar.

Parochies OLV Tenhemelopneming en

H. Petrus en Allerh. Verl. en H. Petrus:

Dhr. Ir. A.G.M. Jaminon RC,

Dhr. Ir. K.J.G. Pesch-Konopka en

Mevr. Mr. E.H.M. Brans.

Parochie H. Martinus:

Dhr. P.M. De Vor.

HAARDERGAANK

De Haardergaank start dit jaar op zondag 15 september om 10.10 uur met een korte processie vanaf de Mariakapel in de Kerkstraat en aansluitend een H. Mis om 10.30 uur. 's Middags is er om 15.30 uur een ziekenzegening met de gelegenheid om het Sacrament van de Ziekenzalving te ontvangen. Op zondag 22 september wordt de Haardergaank afgesloten met een eucharistieviering die door het Mestreechter Gelegenheidskoer wordt opgeluisterd.

In Borgharen bestaat al eeuwenlang een verering van de H. Cornelius, waardoor deze plaats lang heeft gefungeerd als bedevaartplaats, hoewel de parochie tot 1980 de H. Martinus als patroon had. Zo goed als zeker kunnen we aannemen dat de verering van Cornelius is meegekomen met Franse militairen die rondom Maastricht gelegerd waren. Historisch gezien wordt aangenomen dat de Corneliusverering via Duitsland en Borgharen zijn weg in Nederland gevonden heeft. Vooral in Noord Brabant, met name in het bisdom Breda, zijn veel plaatsen met een Corneliusdevotie.

In het verleden trok Borgharen duizenden bedevaartgangers. Tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn hier zo'n 50.000 pelgrims geweest; in 1962 waren dat er nog 20.000; in 1990 6.000.

Mensen kwamen van einde en ver te voet of met bussen.

De tijden zijn veranderd, maar het Corneliusoktaaf met de Haardergaank wordt nog elk jaar op een feestelijke wijze gevierd.



"OPENLUCHTMIS" IN DE KERK VAN BUNDE

Voor zondag 26 mei was een openluchtmis gepland op het plein voor de Agneskerk in Bunde. Harmonie St. Agnes zou komen spelen en we hadden gehoopt dat ze na afloop nog een klein concert zouden kunnen geven. Maar...

zaterdag kwamen alle vrijwilligers die hieraan zouden meewerken bij elkaar. De vraag was: wat gaan we doen, wel of geen openluchtmis? Want de weersvoorzichten voor zondag waren niet goed; er werd regen voorspeld. Ieder uur



werden de prognoses in de gaten gehouden, er werd zelfs code geel afgegeven.

En omdat we het risico niet wilden lopen om een flinke plens water over onze hoofden te krijgen - niet goed voor mens, kerkelijke attributen, de muziekinstrumenten van harmonie Sint Agnes en de geluidsinstallatie - besloten we om de openluchtmis van zondag te verplaatsen naar de Mariakapel.

Toen de bewuste dag aanbrak, bleken de weersomstandigheden toch uitstekend geschikt te zijn voor het houden van een openluchtmis. Maar ja, inmiddels was iedereen al ingeseind dat die niet doorging.

Dankzij de mooie muziek door leden van de harmonie en de zaken die de bloemen hebben geschonken en er een paar prachtige boeketten van hebben gemaakt, hebben we toch een mooie Mis kunnen vieren: in de kerk.

ONTMOETINGSAVONDEN



In het vorige Dekenaal Nieuws is aangekondigd dat er een vijftal ontmoetingsavonden georganiseerd werden in de Federatie Edith Stein op dinsdagavonden, eenmaal per maand in de periode van maart tot en met juli. Bij het verschijnen van dit nummer van Dekenaal Nieuws is deze reeks bijna ten einde. De opzet was om mensen vanuit de verschillende parochies van de federatie met elkaar in contact te brengen in een sfeer van gezelligheid en geloof. Daarom werd de gelegenheid geboden om samen een maaltijd te genieten en vervolgens te luisteren naar een korte voordracht over een geloofsthema. Aansluitend gingen we naar de kerk voor een gebedsmoment (het bidden van het kerkelijk avondgebed en korte

Aanbidding van het Allerheiligste). De avonden werden afgerond met een korte samenkomst om wat na te praten en eventueel vragen te stellen.

De Federatie Edith Stein bestaat uit zes dorpen waarvan de meeste niet dicht bij elkaar liggen. Een belangrijk doel van deze bijeenkomsten was daarom, dat mensen eraan beginnen te wennen om niet zozeer aan eigen dorp en kerkgebouw te hechten, maar over grenzen heen te gaan kijken en daar met anderen een waardevolle eenheid in geloof te vinden. Om die reden werden de bijeenkomsten telkens in een andere parochie van de federatie gehouden.

De stand van zaken in het Meerssense wat kerken betreft

Het kerkbestuur dat drie kerken onder haar hoede heeft, is tot de conclusie MOETEN komen dat het op korte termijn onhoudbaar is om alle kerken actief open te houden. Niet voor de bedienaar, die dit best aan kan. Immers, de mistijden zijn zo op elkaar afgestemd dat dit voor week- en weekenddiensten geen probleem moet zijn. Temeer er nog altijd de vorige pastoor vaak beschikbaar is mocht het nodig zijn. Kijkend naar aanvragen voor andere bedieningen dan de zorg voor de heilige eucharistie, wordt het overgrote deel van de vragen gericht op de locatie van de H. Bartholomeus. Dat wil zeggen dat er niet veel verzoeken zijn voor doop en huwelijk in de H. Hart van Jezus kerk en de St. Jozef Arbeider. Dat lijkt een natuurlijke weg te zijn, dat wil zeggen dat dit niet wordt 'gestuurd' door ondergetekende.

De betrokkenheid om van het aanbod om gebruik te maken van deze 2 kerken is groot bij een heel klein groepje mensen. Zou ik het in percentages moeten uitdrukken zou het getal voor het gehele jaar niet boven 1 procent uitkomen. Door al het ontbreken van de liturgische betrokkenheid vallen de inkomsten en collecten laag uit. De geringe belangstelling voor de dienst vanuit het liturgisch centrum vertaalt zich ook in de kerkbijdrage. Met lof en dank overigens voor hen die wél hun bijdrage blijven leveren. Zelfs als we niet stoken (kan hoge kostenpost zijn) en spaarzaam zijn met elektriciteit...er zijn altijd hoge vaste kosten. We weten ons verplicht tot o.a. de lopende contracten voor onderhoud die gekoppeld zijn aan de drie kerken die allen de monumentenstatus hebben. alleen al de verzekeringskosten elk jaar zijn zeer hoog. Voorbeeld: de 'best draaiende' kerk is de Basiliek, maar terwijl we maar bepekt kunnen verzekeren, niet voor de volle 90 miljoen waarvoor het monument in de boeken staat, gaat welhaast de gehele kerkbijdrage daaraan op. Onderhoud van de klokken, uurwerk, orgel, elektriciteit, beveiliging, voorziening op last van brandweer, daken en goten.. posten die voor woonhuizen al hoog zijn schieten voor onze kerkgebouwen de lucht in. Reserveren kan niet meer, want de reserves zijn al een poosje opgeslokt om minimaal te kunnen functioneren. Zaken als vochtbestrijding kunnen niet adequaat worden opgepakt.

Daarom zijn ook wij in Meerssen genoodzaakt de alarmklok te laten luiden. Bij sommigen leidde dit tot actie, waarvoor veel dank. Maar de respons is tegelijk zo gering of op locatie nauwelijks aanwezig, dat er nu stappen worden gezet om over te moeten gaan tot kerksluiting. Het zoeken naar herbestemming is gestart. De informatieavonden proberen uitleg te geven waarom we met de rug tegen de muur staan. De kunst zal worden om passende, geschikte invulling te kunnen geven, het liefst zodanig dat het de gemeenschap ten goede kan komen. Het liefst zodanig, dat we recht blijven doen aan de waardigheid van hetgeen straks ooit het Godshuis was, waar de ouderen nog veel herinneringen hebben liggen. Denkend aan met name huwelijk, doop, communie en vormsel, uitvaart van dierbaren, vrienden en bekenden. Voor parochiebesturen en bisdombestuur is of wordt het een onafwendbaar proces, dat merkwaardig genoeg ons wordt kwalijk genomen door hen die het draagvlak hadden kunnen zijn.

Pastoor van Galen

Een vrijwilliger aan het woord:

Met mijn man zaliger deden we al samen heel veel voor de Basiliek. Hij beheerste veel technische vaardigheden op tal van gebied. Ik deed en doe mee met het bijhouden van – laten we zeggen- huishoudelijke zaken in de kerk. Ik beheers een beetje de verstelzaken van liturgische attributen. Sacrale liturgie is me dierbaar en daar hoort ook bij dat alle linnengoed en wat daarbij hoort er keurig uit ziet.

Wat denkt u over de toekomst?

Dat weet God alleen. Maar zelf merk ik dat er niemand staat te trappelen om hetgeen ik doe, over te nemen. Maakt me wel stil en verdrietig. Zolang ik kan, blijf ik graag actief. De jongsten ben ik echt niet meer. Zolang O.L. Heer het meegeeft, zet ik me graag in.

We hebben in Meerssen weer het octaaf gehad. Hoe was het voor u die al jaren dit intensief gevolgd en meegedragen hebt?

Het was allemaal weer minder dan ik gekend heb. De vele activiteiten die we van oudsher gekend hebben gedurende elke dag heeft de pastoor flink verminderd. Jammer, maar ik begrijp het wel. De belangstelling vanuit de parochies en omgeving neemt daar ook af in de eigen kerken. En dat vertaalt zich in het aantal bezoekers/ bedevaarders zou ik moeten zeggen. Uit eigen parochie maar ook uit de bezoekende parochies. Ze komen uit Schimmert en Ulestraten nog met fanfare of harmonie. Het is bijzonder lief van die mannen, dames en heren dat ze zich als vereniging blijven geven. Ook al lopen steeds minder pelgrims mee. Maar ja, we horen toch dat kerken niet veel mensen meer zien komen.

Dat stemt u treurig merk ik. Zijn er ook positieve kanten te zien?

Toch wel.

Hoewel je jeugd niet veel in de kerk ziet, en jongere ouders evenmin, zijn er goddank toch nog velen betrokken bij de processie. Om in termen van de kerk te spreken: het koeltje (wierooksvat) smeult nog, maar er bieden zich minder mensen aan om te ontbranden en de goede geur achter te laten. Wat vond u het hoogtepunt? Bent u elke dag geweest van het octaaf?

(Blosje op de wangen) Niet meer elke dag. Dat trek ik niet meer. Wel de opening, die was mooi en goed bezocht. Heel fijn vond ik de combinatie dit jaar met het octaaf en de vormelingen. Ook de middag voor zieken en ouderen met beperkingen deed deken Smeets heel fijn. Slot was dit jaar heel sacraal en hulpbisschop reikte ons een mooi beeld aan. Een preek die ik nooit zal vergeten, Zo vroeg hij: waarom viert men zulk een groot feest met kinderen die hun eerste communie doen. Waarom niet een groots feest als ze hun eerste aardappel eten of hun eerste mango! Kennelijk is het toch nog iets dat we anders aanvoelen, ook als we er niets van begrijpen en weer wegblijven. Heb al vele communies meegemaakt maar je ziet nooit iemand terug...jammer toch?

Wat trof u pijnlijk?

Laat ik eerst zeggen wat ik verrassend vond. De deken van Horst kwam met een bus vol. Inbegrepen een 6-tal priesters. Toen Maastricht kwam als bedevaart, was de kerk het meest

stil van alle dagen. Deken was weer in goede doen, sprak aangenaam en installeerde nieuwe kerkmeesters. De neomist uit het buitenland met toch de opgave voor de taal, verbaasde me omdat hij sprak zonder papier en spontaan. Maar het was heel mager bezet. Maastricht lijkt Meerssen niet te kennen als bijzondere plek voor devotie voor de Heilige Eucharistie. Ging er iets mis met de uitnodiging? Kennelijk is er méér nodig. Maar ik ben niet zonder hoop. Wat de collega's uit Horst lukt moet hier toch ook kunnen?

Hoe kijkt u naar de toekomst?

Hoe bedoelt u? Heiligdomsvaart, parochie of beide?

Meerssen is trots op zijn kerk en traditie. Zeker. Maar men laat dat door het jaar weinig zien. Dat valt op als er 'niets

bijzonders is'. Komt de schutterij, is er veel volk. Voor intenties komt men ook nog. De kerk van het Bloedwonder kent jammer genoeg weinig mensen voor de aanbidding op donderdag... (met bloesje) ben er ook vaak niet. Maar ik begreep van de pastoor dat het in de andere kerken nog veel slechter ervoor staat. We zijn nu uitgenodigd om te gaan horen wat onze kerken boven het hoofd hangt. Jammer, maar het verbaast me niet. Zo was er nog op het hoogfeest van het H. Hart vanuit Meerssen een tocht naar de H. Hartkerk in Rothem tot voor een aantal jaren. Is ook van de agenda verdwenen toen er wel mensen uit Meerssen kwamen, maar nauwelijks mensen uit die gemeenschap.

Zegt men niet: wat je zaait, zul je oogsten! Maar mijn geloof pakt niemand me af.



Op Weg: Een Katholieke Reis van Geloof en Toewijding in het Dagelijks Leven

In ons dagelijks leven zijn we voortdurend 'op weg'. Dit concept is diep geworteld in de katholieke traditie, waar het symbool staat voor de spirituele reis die iedere gelovige onderneemt. Deze reis is niet alleen een fysieke verplaatsing, maar vooral een innerlijke weg van groei, geloof en toewijding. Hier enkele dagelijkse voorbeelden die illustreren hoe we deze weg kunnen bewandelen.

Begin de dag met gebed

Een goede dag begint met een moment van gebed en dankbaarheid. Door de dag te beginnen met een ochtendgebed, kunnen we ons richten op God en vragen om leiding en zegeningen. Een eenvoudig gebed zoals het Onze Vader of een persoonlijk gesprek met God kan ons helpen om ons hart en geest voor te bereiden voor de dag die voor ons ligt.

"Voor je je ontbijt neemt, sluit je je ogen en dank je God voor een nieuwe dag, vraagt om kracht voor de uitdagingen die komen gaan en bidt voor je familie en vrienden."

De Weg van Jezus

In onze interacties met anderen kunnen we de weg van Jezus Christus volgen door liefde, geduld en begrip te tonen. Dit kan eenvoudigweg betekenen dat we vriendelijk zijn tegen een collega, geduldig zijn met een familielid of behulpzaam zijn naar een vreemdeling.

"Wanneer je merkt dat een collega een moeilijke dag heeft, bied je je hulp aan of luister je naar zijn zorgen zonder oordeel. Je toont empathie en compassie, zoals Jezus dat zou doen."

Pelgrimage in het alledaagse leven

Hoewel pelgrimages naar heilige plaatsen bijzonder zijn, kunnen we ook kleine pelgrimages maken in ons dagelijks leven. Een bezoek aan een nabijgelegen kerk om te bidden of deel te nemen aan een mis kan een mini-pelgrimage zijn die ons dichter bij God brengt.

"Tijdens je lunchpauze maak je een korte wandeling naar een kerk in de buurt om een kaars aan te steken en een moment van stilte te nemen voor gebed en reflectie."

De Weg van Barmhartigheid en Naasteliefde

Op weg zijn betekent ook dat we oog hebben voor onze medemens. Door dagelijks kleine daden van barmhartigheid te verrichten, zoals het helpen van een buurman met boodschappen of het doneren van tijd aan een lokale voedselbank, kunnen we de liefde van Christus verspreiden.

"Elke week bied je aan om boodschappen te doen voor een oudere buurman die het moeilijk heeft om zelf de deur uit te gaan. Of je meldt je aan als vrijwilliger bij een lokale voedselbank om maaltijden te bereiden voor de minderbedeelden."

Vertrouwen op God in moeilijke tijden

Het leven kent zijn uitdagingen en onzekerheden. Vertrouwen op God geeft ons de kracht om door te gaan, zelfs in moeilijke tijden. Een dagelijks moment van gebed en meditatie kan ons helpen om deze uitdagingen met geloof en vertrouwen tegemoet te treden.

"Na een stressvolle dag op het werk, neem je een moment om te bidden en je zorgen aan God toe te vertrouwen. Door dit te doen, hernieuw je je geloof en vind je rust in de wetenschap dat God je zal begeleiden en beschermen."

De reis van het katholieke geloof is een voortdurende pelgrimage van groei, toewijding en gemeenschap. Terwijl we 'op weg' zijn, worden we uitgenodigd om de weg van Christus te volgen, geleid door de sacramenten, en met een hart vol barmhartigheid en vertrouwen in God. Deze reis is niet alleen een pad naar persoonlijke heiliging, maar ook een gezamenlijke tocht naar een diepere verbinding met God en onze medemens.

Processie, vroeger en nu!

In Heugem vieren we altijd de 3e zondag na de Pinksteren onze sacramentsprocessie. Als klein jongetje heb ik alle rollen zo een beetje doorlopen van patertje, page, communiekantje, misdienaar, het hoorde bij je leven. Er werd niet aan je gevraagd of je wel wilde, je deed het gewoon. Je deed het niet alleen zonder erbij na te denken, je vond het nog leuk ook. De processie werd door mensen van het kerkbestuur georganiseerd. Bij een mevrouw van het processiecomité ging ik mijn kleren passen. Heel Heugem werd versierd met processievaantjes. Het geel wit, rood wit fleurde alle straten op. De mensen zetten hun Mariabeelden of andere heilige beelden naast de deur of voor het raam versierd met bloemen uit de eigen tuin. asters gladiolen goudsbloemen. De straten werden bestrooid met rozenblaadjes. In mijn herinneringen scheen altijd de zon. Het kerkplein was feestelijk versierd, ook hier wapperden de vlaggen, de vaantjes. Het plein stond vol met mensen die mee gingen lopen met de processie. De communiekinderen in hun mooiste kleren. De papa's en mama's in hun mooiste pakken en jurken. De beelden stonden klaar om hun jaarlijkse frisse neus te halen. De H. Rochus, Michael, Maria. De kelk als symbool voor de communiekantjes. De vlaggen van de H. Michael, de H. Familie en de andere vlaggen, drapeau's die door sterke mannen van het dorp werden gedragen. De koren, het Heugems mannenkoor, dameskoor, Kerkelijk zangkoor. Heugem was nog gezegend met heel veel verenigingen die allemaal hun beste beentje wilden voorzetten om de jaarlijkse traditie levend te houden. Door de deuren en kerkkoor hoorde je hoever de mis al was en wist je hoelang het nog zou duren voor de processie zou vertrekken of je zat natuurlijk in de kerk. Je rook de wierook, de geur van bloemen. Je hoorde hoe de harmonie aangelopen kwam, de dikke trom gaf het marstempo aan. Als de kerkdeuren opengingen ten teken dat de mis voorbij was begon het opstellen van de processie. Natuurlijk in een bepaalde volgorde. Op het laatst d'n Hiemel met de pastoor en het Allerheiligste. De mensen verzameld rond het Heilig Huisje. Het hoorde bij het jaarlijks ritme. Het begin van de zomer. We doen ons best om het gevoel van deze gebeurtenis gestalte te blijven geven. Het zijn niet meer zoveel mensen die er hun schouders onder willen blijven zetten, maar toch... we zetten door. Er komen misschien andere tijden, dat een volgende generatie er ook het belang en het mooie van inziet en er ook een nieuwe invulling aan geeft. Weer aanpassen aan een nieuwe tijd. Ik zal met veel plezier de fakkel doorgeven en zelf als gewone parochiaan meelopen. Wie voelt zich uitgedaagd.

Huub Sour, voorzitter processiecomité

Met dank aan Monique Voncken voor de foto's.



SACRAMENTS- PROCESSIE HEUGEM 2024



Processie in Wolder op 9 juni 2024 met mooi weer en een enorme belangstelling



HARMONIE WILHELMINA



HARMONIE ST. PETRUS & PAULUS



Foto's dhr. Bart Jongen



Met dank aan het processie comité o.l.v. Ed van Berlo die dit al bijna 40 jaar met zijn bestuursleden verzorgt..



Parochie-
federatie
JP II
Maastricht



Wij feliciteren pastoor René Schols met zijn 25 jarig priesterjubileum

Processie in Oud-Caberg op 31 mei 2024 Door onzekere weersomstandigheden werd de slotviering in de kerk gehouden



Dit zegt de HEER: Je staat op een kruispunt, kijk goed! Vraag na hoe de oude wegen liepen. Welke weg leidt naar het goede? Sla die in, en vind rust.

Jeremia 6:16

De mens op weg is van alle tijden, al is de afgelegde weg een eigentijdse. Dat zie je terug in de parochies waar actief nagedacht wordt over de toekomst. Het gaat dan over het vitaliseren van de geloofsgemeenschap en het behoud van een eigen kerkgebouw. God en zijn boodschap zijn van alle tijden. Dat spreekt beter aan in de taal van deze tijd. Zoals Jezus dat effectief in zijn tijd deed. Inspelen op je tijd is niet gemakkelijk. Maar welke organisatie is er nu niet mee bezig? En velen met succes. Publieke en hele grote organisaties hebben meer moeite om bij de tijd te blijven dan (kleine) bedrijven. Ligt dat aan de dienstverlening die zich richt op de 'klant' of de 'eigen organisatie'?

Er zijn religieuze gemeenschappen die met succes hun tijd vertalen in een pastorale boodschap die aanspreekt. De grote christelijke kerken lijken daar moeite mee te hebben. Omdat deze kerken 'in eeuwen' denken of in een groot verband en met veel kader en regels zijn georganiseerd? Aan God en de Blijde Boodschap kan het niet liggen. Zijn het verhaal of de boodschappers niet van deze tijd? Het is onze christelijke missie om veel mensen te bereiken, niet vanwege de 'eigen organisatie' maar vanwege de 'klant' als kind van God.

Visie is een van de hoekstenen van een bedrijfsplan, ook van een toekomstplan voor parochie en kerkgebouw. Onze priesters zijn opgeleid om pastoraal voor te gaan. Zij zouden de pastorale visie op dekenaat- of federatieniveau moeten ontwikkelen, waaraan de parochies met hun plannen een bijdrage in couleur locale leveren. Pastorale samenwerking groeit. Maar is er ook een gedeelde pastorale visie? Vele wegen leiden naar Rome. Op onze autonavigatie kunnen we aangeven hoe we willen reizen: de snelste weg, de toeristische of de mooiste route enz. We kunnen zelfs de stem instellen die ons toespreekt: streng, vrouwelijk, Vlaams enz. Parochies kunnen geen levensvatbare toekomstplannen maken zonder de navigatie van een pastorale visie.

De gemeente Maastricht organiseerde een voorlichtingsavond over het concept rapport

Toekomstverkenning gebedshuizen Maastricht. Tijdens de bijeenkomst werd gevraagd naar de visie op de samenleving van de gemeente en de rooms-katholiek kerk. Het bleef stil.

Vroeger was de mens op weg als in een marathon om in eerste levensbehoeften te voorzien. Nu lijkt de mens bezig met een Grand Tour om zijn wensenlijstje af te vinken. Met autonavigatie bereikt je een bestemming die aan gebaande wegen ligt. Met gezond verstand kom je een heel eind op het levenspad. Maar om de horizon te bereiken is meer nodig. Wij rooms-katholieken geloven in de navigatie van de Heilige Geest, maar wij moeten de eigentijdse stemknop nog vinden.

De Koepelkerk probeert verder te kijken dan de huidige parochianen en opnieuw een rol in de samenleving te vinden. Naast de rooms-katholieke eredienstfunctie wil dit kerkgebouw een platform voor ontmoeten worden, m.n. voor andere christelijke geloofsgemeenschappen, mensen uit de omliggende buurten en passende cultuurgroepen. De ambiance en de kunstgeschiedenis van dit gebouw vragen om te reflecteren op onze Limburgse en Westerse identiteit. Dat kan beter door ook de rol van ons geloof toen en nu te belichten.

Op kruispunten in de geschiedenis van de mens zijn wegen gekozen. Waar hebben die toe geleid? Welke wegen hebben nog steeds toekomst? En hoe helpen zij de taal van de tijd te lezen om onze pastorale visie beter nu en in de toekomst te laten aanspreken?

Willem Wolters

**Heiligdomsvaart 2025
kids event**

**woensdag 18 juni 2025
15:00-17:30
Sint Servaas Basiliek**

vermeld de datum
alvast in communie+
vormselplanning voor
schooljaar 2024/2025!

We gaan met sport, spel en muziek actief aan de slag, laten ons inspireren door Sint Servaas, staan stil bij hoe hij ook voor ons leven een voorbeeld kan zijn en laten ons door hem naar Jezus leiden.

Meer informatie volgt binnenkort!

SAVE THE DATE

Heiligdomsvaart 2025 'Wees een Bruggenbouwer'

Van 12 tot en met 22 juni 2025 is het zover, de 56e editie van de zevenjaarlijkse Heiligdomsvaart. Ons thema is "Wees een Bruggenbouwer" en dat betekent in elk geval dat er verbindingen worden gelegd, dat er banden worden gesmeed.

In de aanloop naar juni 2025 zullen er vele figuurlijke bruggen worden gebouwd, bruggen naar elkaar, naar stad en dekenaat, naar groepelingen binnen en buiten de kerk, naar buurten en wijken, naar vreemdelingen en bekenden, naar binnen- en buitenland, naar jong en oud, want dat is de opdracht die wij onszelf bij deze Heiligdomsvaart geven: we sluiten niemand uit, we doen het samen.

Uiteraard start alles bij de eeuwenoude devotie naar Servaas, de eerste bisschop van Maastricht, die het christendom in de 4e eeuw naar onze regio bracht. Servaas is daarmee zelf een brug naar 'Slivvenier'. Zijn graf werd een magneet voor talloze pelgrims, en is dat tot op de dag van vandaag nog. Uit die pelgrimages is in de loop der eeuwen de Heiligdomsvaart ontstaan, het bezoeken van het graf en het aanschouwen van de vele relieken en kerkschatten die hier bijeen werden gebracht.

Een Heiligdomsvaart is daarmee in de kern zeker een religieus gebeuren, maar een Maastrichtse Heiligdomsvaart is veel meer dan dat. Het ontvangen van gasten, pelgrims, ging al van oudsher gepaard met feestelijkheden buiten de kerk.

En dus is de Heiligdomsvaart 2025 een mix van je geloof belijden en

het leven vieren. Het thema 'Wees een Bruggenbouwer' nodigt daartoe als vanzelf uit. Doe zelf mee, we kunnen veel vrijwilligers gebruiken!

De Heiligdomsvaart wordt gehouden van donderdag 12 tot en met zondag 22 juni 2025. Wij zien deze tien dagen echter als een soort hoogtepunt van zaken die al eerder zijn begonnen. We openen het Heiligdomsvaartseizoen dan ook al op 6 september 2024. In de negen maanden tot juni 2025 vinden derhalve al diverse activiteiten plaats.

Deze activiteiten worden georganiseerd door een zevental pijlers:

1. Basilica en Pelgrimage, o.a.:

- Eucharistievieringen
- Relieken toningen
- Bidden bij de Noodkist

2. Bruggen bouwen in dialoog, o.a.:

- Oecumene tussen de verschillende kerken, met o.a. gebedsviering, Kerkenpad
- Middagen in diverse wijken voor ouderen, eenzamen en gehandicapten; buurtmaaltijden etc.
- Verdieping, met o.a. een lezingencyclus rondom het thema vanuit verschillende invalshoeken

3. Jeugd en jongeren, o.a.:

- Stripboek over Sint Servaas voor gebruik op scholen
- Workshops op basisscholen, creatief, dans en muziek
- Stoet door de historische binnenstad

- Jongerenpelgrimage vanaf de Bron van Sint Servaas
- Rondleidingen
- Tentoonstelling in Centre Ceramique
- Gastlessen op middelbare scholen

4. Organisatie

5. Cultuur, o.a.:

- Concerten
- Toneel
- Exposities



6. Ommegangen

- Op zondag 15 juni en 22 juni 2025

7. Stad en dekenaat, o.a.:

- Activiteiten in de verschillende wijken

Zoals u ziet, wordt er heel veel georganiseerd. Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan één of meerdere van onze activiteiten. Blijf op de hoogte via social media en website www.heiligdomsvaartmaastricht.nl.

Ook als vrijwilliger bent u van harte welkom om een bijdrage te leveren aan deze editie van de Heiligdomsvaart. U kunt zich aanmelden via vrijwilligers@heiligdomsvaartmaastricht.nl of ons financieel ondersteunen door uw gift over te maken op het volgende bankrekeningnummer NL07 INGB 0679 3614 13, t.n.v. Vereniging 'het Graf van Sint Servaas'.

Wij kijken ernaar uit om u in het aankomende Heiligdomsvaartjaar te ontmoeten tijdens onze activiteiten.

EUCARISTIEVIERINGEN DEKENAAT MAASTRICHT

Kerk	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Zaterdag	Zondag
Sint Servaasbasiliek, Keizer Karelplein	7.00 Engelse Mis (niet van 24 juni t/m 1 sept) 9.00 H. Mis	7.00 Engelse Mis (niet van 24 juni t/m 1 sept) 9.00 H. Mis	7.00 Engelse Mis (niet van 24 juni t/m 1 sept) 9.00 H. Mis 18.00 Taizéviering	7.00 Engelse Mis (niet van 24 juni t/m 1 sept) 9.00 H. Mis	7.00 Engelse Mis (niet van 24 juni t/m 1 sept) 9.00 H. Mis	9.00 H. Mis	10.00 Hoogmis
Sint Mathias, Boschstraat					12.00 Marktmis	17.00 Aanbedding 17.30 H. Mis 19.00 H. Mis	18.00 Engelse Mis
OLV van Lourdes, Oostermaas (online te volgen via www.kerkomnouw.nl)	9.00 H. Mis	9.00 H. Mis	19.00 H. Mis			19.00 H. Mis	10.30 H. Mis
H. Martinusparochie, Wyck		19.00 H. Mis	9.30 H. Mis	9.30 H. Mis	9.30 H. Mis		11.00 H. Mis
H. Walburga, Amby		9.00 H. Mis		9.00 H. Mis (15 aug om 19.00)			11.00 H. Mis (7 juli om 10.00)
H.H. Monulfus & Gondulfus, De Heeg					9.00 H. Mis		11.15 H. Mis
H. Michaël, Heugem-Randwyck	9.00 H. Mis					19.00 H. Mis	
Sint Petrus-Banden, Heer	19.00 H. Mis	19.00 H. Mis		19.00 H. Mis	18.00 Aanbedding 19.00 H. Mis		9.45 H. Mis
H. Antonius van Padua, Scharm			18.00 Aanbedding 19.00 H. Mis			17.30 H. Mis	
H. Johannes de Doper, Limmel	Geen informatie ontvangen	Geen informatie ontvangen	Geen informatie ontvangen	Geen informatie ontvangen	Geen informatie ontvangen	Geen informatie ontvangen	Geen informatie ontvangen
Koepelkerk, H. Joannes Bosco & H. Hart van Jezus, Wyckerpoort				14.30 Maria gebedsgroep		08.00-12.00 Tewahedo Eritrese Orthodoxe Kerk	10.30 H. Mis
H. Cornelius, Borgharen			19.00 H. Mis		19.00 H. Mis (oneven weken)		11.00 H. Mis (even weken) 15 + 22 sept: 10.30 H. Mis
H. Martinus, Itteren					19.00 H. Mis (even weken)	19.00 H. Mis (oneven weken)	
San Salvator, Daalhof				9.00 H. Mis			11.30 H. Mis
H. Hart van Jezus, Oud-Caberg					9.00 H. Mis		11.30 H. Mis
H.H. Petrus en Paulus, Wolder		19.00 H. Mis					9.30 H. Mis
De Vier Evangelisten, Malberg			9.00 H. Mis			18.30 2 ^e zaterdag van de maand LifeTeen	09.00 H. Mis
H. Anna & H. Lambertus, Annakerk, Brusselsepoort			18.15 Rozenkrans waarna H. Mis				10.00 H. Mis
Sint Jozef en Sint Theresia, Belfort & Biesland						17.30 H. Mis	
Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming, OLV Plein Via livestream te volgen op www.sterre-der-zee.nl/uitzendingen/	9.10 Laudan 9.30 H. Mis	9.10 Laudan 9.30 H. Mis	9.10 Laudan 9.30 H. Mis	9.10 Laudan 9.30 H. Mis <u>15 augustus</u> 10.00: Sainte Marie patroonsfeest	9.10 Laudan 9.30 H. Mis	9.30 H. Mis 11.00-12.15 Blecht-gelegenheid 17.00 Engelstalige H. Mis (crypte)	8.25 Laudan 8.45 H. Mis 11.00 (Latijnse) Hoogmis
H. Petrus, St. Pieter beneden & Allerh. Verlosser en H. Petrus St. Pieter op de Berg						18.30 H. Mis (beneden)	9.45 H. Mis beneden/boven zie parochieblad 1 ^e zondag van de maand: 18.00 Spaanstalige Mis (beneden)
H. Agnes, Bunde				9.00 H. Mis		17.30 H. Mis (even weken)	11.00 H. Mis (oneven weken)
H. Martinus, Geulle					9.00 H. Mis		9.30 H. Mis (oneven weken)
Onbevlekt Hart van Maria, Moorveld		9.00 H. Mis				19.00 H. Mis (even weken)	
H. Catharina, Ulestraten			9.00 H. Mis			17.30 H. Mis (oneven weken)	9.30 H. Mis (even weken)
Basiliek van het H. Sacrament, Meerssen	19.00 H. Mis			10.00 H. Mis	9.00 H. Mis	9.00 H. Mis	11.00 H. Mis
H. Jozef Arbeider, Meerssen-West			19.00 H. Mis			19.00 H. Mis	
H. Hart van Jezus, Rothem							9.30 H. Mis

Parochiefederatie H. Edith Stein

Schema vieringen juli – december 2024

Week 27	Za 6 juli	17.30 u 19.00 u	Ulestraten Itteren	Zo 7 juli	09.30 u 11.00 u	Geulle Bunde	
Week 28	Za 13 juli	17.30 u 19.00 u	Bunde Moorveld	Zo 14 juli	09.30 u 11.00 u	Ulestraten Borgharen	
Week 29	Za 20 juli	17.30 u 19.00 u	Ulestraten Itteren	Zo 21 juli	09.30 u 11.00 u	Geulle Bunde	
Week 30	Za 27 juli	17.30 u 19.00 u	Bunde Moorveld	Zo 28 juli	09.30 u 11.00 u	Ulestraten Borgharen	
Week 31	Za 3 aug	17.30 u 19.00 u	Ulestraten Itteren	Zo 4 aug	09.30 u 11.00 u	Geulle Bunde	
Week 32	Za 10 aug	17.30 u 19.00 u	Bunde Moorveld	Zo 11 aug	09.30 u 11.00 u	Ulestraten Borgharen	
MARIA TENHEMELOPNEMING WO 15 AUG: GEGEVENS VOLGEN							
Week 33	Za 17 aug	17.30 u 19.00 u	Ulestraten Itteren	Zo 18 aug	09.30 u 11.00 u	Geulle Bunde	
Week 34	Za 24 aug	17.30 u 19.00 u	Bunde Moorveld	Zo 25 aug	09.30 u 11.00 u	Ulestraten Borgharen	
Week 35	Za 31 aug	17.30 u 19.00 u	Ulestraten Itteren	Zo 1 sept	09.30 u 11.00 u	Geulle Bunde	
Week 36	Za 7 sep	17.30 u 19.00 u	Bunde Moorveld	Zo 8 sep	09.30 u 11.00 u	Ulestraten Borgharen	
Week 37	Za 14 sep	17.30 u 19.00 u	Ulestraten Itteren	Zo 15 sep	09.30 u 11.00 u	Geulle Bunde	
Week 38	Za 21 sep	17.30 u 19.00 u	Bunde Moorveld	Zo 22 sep	09.30 u 10.30 u	Ulestraten Borgharen	<i>opening</i> <i>sluiting</i>
Week 39	Za 28 sep	17.30 u 19.00 u	Ulestraten Itteren	Zo 29 sep	09.30 u 11.00 u	Geulle Bunde	
Week 40	Za 5 okt	17.30 u 19.00 u	Bunde Moorveld	Zo 6 okt	09.30 u 11.00 u	Ulestraten Borgharen	
Week 41	Za 12 okt	17.30 u 19.00 u	Ulestraten Itteren	Zo 13 okt	09.30 u 11.00 u	Geulle Bunde	
Week 42	Za 19 okt	17.30 u 19.00 u	Bunde Moorveld	Zo 20 okt	09.30 u 11.00 u	Ulestraten Borgharen	
Week 43	Za 26 okt	17.30 u 19.00 u	Ulestraten Itteren	Zo 27 okt	09.30 u 11.00 u	Geulle Bunde	
Week 44	Za 2 nov	17.30 u 19.00 u	Bunde Moorveld	Zo 3 nov	09.30 u 11.00 u	Ulestraten Borgharen	
Week 45	Za 9 nov	17.30 u 19.00 u	Ulestraten Itteren	Zo 10 nov	09.30 u 11.00 u	Geulle Bunde	
Week 46	Za 16 nov	17.30 u 19.00 u	Bunde Moorveld	Zo 17 nov	09.30 u 11.00 u	Ulestraten Borgharen	
Week 47	Za 23 nov	17.30 u 19.00 u	Ulestraten Itteren	Zo 24 nov	09.30 u 11.00 u	Geulle Bunde	
Week 48	Za 30 nov	17.30 u 19.00 u	Bunde Moorveld	Zo 1 dec	09.30 u 11.00 u	Ulestraten Borgharen	
Week 49	Za 7 dec	17.30 u 19.00 u	Ulestraten Itteren	Zo 8 dec	09.30 u 11.00 u	Geulle Bunde	
Week 50	Za 14 dec	17.30 u 19.00 u	Bunde Moorveld	Zo 15 dec	09.30 u 11.00 u	Ulestraten Borgharen	
Week 51	Za 21 dec	17.30 u 19.00 u	Ulestraten Itteren	Zo 22 dec	09.30 u 11.00 u	Geulle Bunde	
KERSTMIS : GEGEVENS VOLGEN							
Week 52	Za 28 dec	17.30 u 19.00 u	Bunde Moorveld	Zo 29 dec	09.30 u 11.00 u	Ulestraten Borgharen	



Parochiefederatie H. Edith Stein

197 vind-ik-leuks · 232 volgers



Chatbericht sturen

Je vindt dit leuk

Zoeken

Berichten Info Vermeldingen Recensies Volgers Foto's Meer

Intro

Parochiefederatie H. Edith Stein: Borgharen, Bunde, Geulle, Itteren, Waalsen/Moorveld en Ulestraten

Pagina · Religieuze organisatie

Pastoor van Eijsstraat 3, Ulestraten, Netherlands

043 311 1579

federatie-edithstein.nl

Pater Andreas Schmidt, IVE
Kapelaan Federatie Edith Stein
Parochies Borgharen - Bunde - Geulle - Itteren - Moorveld - Ulestraten

<https://federatie-edithstein.nl/>

Pastoor van Eijsstraat 3
6235 EK Ulestraten
THE NETHERLANDS

<https://www.facebook.com/PFBorgharenBundeGeulleItterenMoorveldUlestraten>

www.ive.org

<http://www.ssvmne.org/nl/>



Geulle Waalsen-Moorveld Bunde
Parochielevens van
Ulestraten Itteren Borgharen



Gebed tot de Heilige Edith Stein

God, op voorspraak van de Heilige Edith Stein vragen wij U: zie genadig neer op uw volk in onze dagen. Vele mensen zijn zoekende naar de grond van hun bestaan, wil hen, zo bidden wij U, naar het voorbeeld van de heilige zuster Edith Stein, de weg wijzen naar Jezus Christus, Uw Zoon, die voor alle mensen de kruisdood heeft ondergaan en op de derde dag is verrezen. Hij heeft voor ons de weg naar U begaanbaar gemaakt. De heilige Edith Stein heeft dit in alle nederigheid erkend. Laat ook ons dat inzien. Dit vragen wij U door dezelfde Christus onze Heer.

Amen

Foto: Léon Notten

Kinderpagina

Het is weer bijna vakantie. Veel mensen gaan dan op reis, vaak naar het strand of naar de bergen.

Jezus nodigt iedereen uit om samen met Hem op reis te gaan door het leven. Hij is altijd bij je, of je plezier hebt of heel verdrietig bent.

In de processies die de afgelopen tijd op veel plaatsen door de straten zijn getrokken, laat Jezus zich aan de wereld zien in het Heilig Sacrament. Natuurlijk is er veel moois te zien in de processie en maken de harmonieën en fanfares mooie muziek en worden door de koren mooie liederen gezongen, maar omdat Jezus het allerbelangrijkste is, komt Hij helemaal aan het eind. Daar loopt de priester onder de hemel (dat noemen we ook wel baldakijn) en hij draagt een monstrans met daarin het Heilig Sacrament.

Uit eerbied knielen mensen als Jezus voorbij komt!



Kun jij deze uitspraak ontcijferen?



2 9 4 1½ 7 5 1½ 1 5½ 1½ 5 1½

7½ 1½ 3 5 1½ 3 3½ 1½ 1 6 5 1½ 7½ 1½ 1½ 3

2 9 9 1½ 7 5 1½ 8 10 9½ 7 1½ 7 1½ 7

5 1½ 8 10 9½ 7 1½ 7 9 1½ 7 7 1½ 7

De 'Engelse Mis'

Wat al jaren geleden begon met een doordeweekse H. Mis in de avonduren is uitgegroeid tot drukbezochte Missen in het weekeinde en iedere ochtend om 07.00 uur in de dagkapel van de Servaasbasiliek.

Iedere dag hebben de studenten, de Young-professionals, de expats en iedereen die er graag aansluit bij het gebed met de vele jonge mensen de gelegenheid om samen te komen. En telkens weer is het feest. De veelal jonge mensen verheugen zich over het gezamenlijk gebed, over het vieren van de Eucharistie en de deelname aan een gemeenschap in een vaak vreemde stad. En het blijft allang niet meer bij de 'Engelse Mis' alleen. Er worden maaltijden bereid en samen gegeten, 'katechese-pillen' aangeboden, retraites gegeven en er is een koor gevormd.

Nooit eerder kozen zoveel jongvolwassenen voor de doop en opname in de Katholieke Kerk, hernieuwing van de doopbelofte bij het Vormsel. Vaak staan mensen in de rij om het moment af te wachten dat ze bij een priester kunnen spreken over hun leven en hun (foute) keuzes. Er ontstaat een milieu waarin mensen elkaar als vrienden en familie ervaren, waar mensen elkaar vinden, waarin relaties gevormd worden en zelfs roeping kunnen rijpen. De studenten en allen die bij hen aansluiten zijn niet te beroerd om hun handen uit de mouwen te steken.

Ze willen graag ouderen en eenzamen bezoeken, helpen waar nodig is en spreken over hun 'thuis in Maastricht'. Ja, ze wilden ook graag deelnemen aan de Stadsprocessie.

Helaas was het mooie T-shirt toen nog niet klaar. Nu wel. Die herkenbaarheid versterkt nog meer de goede groepsgeest. Zo gezien is het altijd lente in Maastricht. Kom zelf maar eens kijken en bid mee. Hartelijk welkom.

Deken Dautzenberg



Via Vääs

In de jaren dat ik met Joep samen was hadden wij het er vaker over. Nu ik alleen ben denk ik er veel meer over na; processies! Joep kende de tradities uit het noorden van ons bisdom, ik ben vertrouwd met de zuidelijke tradities. Ja, en daar horen processies bij. Van Palmzondag tot Sacramentsdag, van bidtochten naar veldkapellen tot processies op de Kruisdagen. Er wordt heel wat afgelopen in Maastricht. Met en zonder relieken. Ik verbaas er mij telkens opnieuw over maar vind het ook wel heel mooi. Zoveel betrokkenheid van deelnemers, alle leeftijden, zoveel uniformen. Prachtige marsen, eenzame voorbidders, spaarzame nabidders. In Maastricht weet men van wanten. Bij een van zijn preken haalde mijn baasje onlangs een bekend gedicht erbij, de auteur is onbekend. Het gaat ook over een soort processie, de processie van je leven. Ik heb hem gevraagd of ik een afdrukje mocht plaatsen. Dat mocht ik. Bij deze dan.

*Ik droomde eens en zie
ik liep aan 't strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen,
want ook de Heer liep aan mijn zij.*



*We liepen samen het leven door,
en lieten in het zand,
een spoor van stappen; twee aan twee,
de Heer liep aan mijn hand.*

*Ik stopte en keek achter mij,
en zag mijn levensloop,
in tijden van geluk en vreugde,
van diepe smart en hoop.*

*Maar als ik het spoor goed bekeek,
zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan.*

*Ik zei toen "Heer waarom dan toch?
Juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag,
op het zwaarste deel van mijn pad..."*

*De Heer keek toen vol liefde mij aan,
en antwoordde op mijn vragen;
"Mijn lieve kind, toen het moeilijk was,
toen heb ik jou gedragen..."*

Ik wens jullie allen een fijne vakantietijd, misschien zelfs aan het strand. Draai je dan om en kijk eens goed naar je spoor....

Fijne vakantie, d'r Vääs

Nederlandstalige
busbedevaart naar de
H. Apollinaris
in Remagen (D)



Dinsdag 23 juli 2024

"Zie, het Lam Gods!"
(Joh. 1.36)

[Busbedevaart 2024.pdf \(kommel.nl\)](#)



ZOMERKAMPEN
St. Jozef

Inschrijven vóór 1 juli 2024

De leukste Katholieke Kampen
voor álle kinderen

georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de Parochie H. Salvius te Limbricht

MEISJESKAMP, JONGENSKAMP EN SURVIVALKAMP

Gebruik de link voor nadere informatie

<https://carmeldcj.org/wp-content/uploads/2024/05/folderZomerkampen202>

SAVE THE DATE!

Voor
middelbare
scholieren
en
toekomstige
brugklassers!

ZOMER

TIENERDAG

Zaterdag 6 juli 2024 | 15:00-18:30
sport & spel activiteiten

aansluitend Life Teen H Mis | 18:30-19:30
gevolgd door BBQ | 19:30-21:00

Meer info + opgeven via:
bit.ly/TienerdagMaastricht2024

Doe je
volgend jaar
het vormsel?
Dan ben je
ook van harte
welkom!

Zaterdagavond

18:30 H. Mis
19:30-21:00
programma
voor tieners
+
apart programma
voor volwassenen

 LIFE TEEN

2024/2025

14 sep 2024
12 okt 2024
9 nov 2024
4 dec 2024

11 jan 2025
15 feb 2025
8 mrt 2025
12 apr 2025

10 mei 2025
14 juni 2025
5 juli 2025

H. Annakerk
Dr. Kleefstraat 12
6217 JW Maastricht