



Dekenaar Nieuws

Heiligdomsvaart: terug in de tijd



Heiligdomsvaart
Maastricht

12 t/m 22 juni 2025

Negenenveertigste jaargang, nummer 1, Paasnummer 2025: "Wees een Bruggenbouwer"

Uitgave van het Dekenaat Maastricht- Meerssen

Redactie: dekenaaibestuur

Verspreiding: via de parochies en per mail.

Wie graag Dekenaar Nieuws per mail wenst te ontvangen kan dit kenbaar maken door een mail te sturen aan: dekenaat.maastricht@gmail.com

Postadres: Dekenaat Maastricht,
Keizer Karelplein 4, 6211 TC MAASTRICHT

Bestuur Dekenaat Maastricht:

Voorzitter: Deken J. Dautzenberg

Vicevoorzitter: Pastoor R. Schols

Secretaris: Hans Darding

Penningmeester: Joep Ottenheim

Leden:

R. Schoufs, W. Wolters

Bank ING:

IBAN: NL 37 INGB 0003 1526 30
t.n.v. Dekenaat Maastricht

Website:

www.rkmaastricht.nl

U vindt hier alle parochies van
Maastricht-Meerssen en alle andere informatie.

Zie ook onze **Facebook:**

Dekenaat Maastricht

Dekenaar Nieuws: Peter Geelen

WEES EEN BRUGGENBOUWER

Het is inmiddels al zo'n 4 jaar geleden dat het thema "Wees een bruggenbouwer" werd vastgesteld voor de 56^{ste} Heiligdomsvaart te Maastricht. Even later kwam daar het thema van het Heilig Jaar 2025 bovenop; 'Pelgrims van Hoop'. Op twee manieren worden de mensen opgeroepen om vooruit te kijken. Door bruggen te bouwen bouw je immers aan de toekomst en als je toekomstgericht leeft draag je hoop in je mee. De beide thema's liggen in elkaars verlengende en versterken elkaar. Dat is ook goed te merken in de jongste editie van het Dekenale Nieuws dat thans voor u ligt. Met veel fotomateriaal worden we herinnerd aan hoe de Heiligdomsvaart in eerdere jaren werd gevierd. Het zijn vertrouwde beelden. Tegelijkertijd zijn het zeker niet dezelfde mensen. De kinderen van toen zijn de tieners van nu. Dat geldt voor alle leeftijdsgroepen. Altijd weer opnieuw zetten mensen hun schouders onder het grootste kerkelijke feest in Nederland. In woord en daad, op heel veel verschillende wijzen. In dit Dekenale Nieuws komen zij aan het woord, de pelgrims van hoop. Mogen hun woorden en daden ons allen inspireren. Veel Inspiratie en devotie toegewenst.

Deken John Dautzenberg



Wat een wonder, wat een geschenk!



Met diepe vreugde en dankbaarheid kijk ik terug op de bijzondere genade die ik heb mogen ontvangen: mijn priesterwijding in India en de viering van mijn eerste Heilige Missen in de Sint-Servaasbasiliek en de Sint-Matthiaskerk in Maastricht. Het is moeilijk om in woorden te vatten wat er in mijn hart leeft, maar ik wil graag mijn diepe erkentelijkheid uitspreken aan God en aan ieder van u. Het is een onvoorstelbare genade om priester te mogen zijn, om Zijn Woord te verkondigen, de sacramenten te bedienen en deel te nemen aan het mysterie van de Eucharistie. Toen ik tijdens mijn eerste Heilige Mis de woorden van de consecratie uitsprak, besepte ik ten volle de diepe betekenis van het priesterschap: Christus zelf is aanwezig en Hij vertrouwt zich toe aan onze handen. Wat een wonder, wat een geschenk!

De viering van mijn eerste Heilige Mis in de prachtige Sint-Servaasbasiliek was een ontroerende en onvergetelijke gebeurtenis.

De eeuwenoude kerk, doordrenkt met geloof en geschiedenis, herinnerde mij eraan hoe ik als priester deel mag uitmaken van een lange keten van geloofsgetuigen. Vervolgens had ik de vreugde om mijn eerste Engelstalige Heilige Mis op te dragen in de Sint-Matthiaskerk, waar ik een warme gemeenschap mocht ontmoeten en Gods Woord mocht verkondigen aan broeders en zusters van verschillende achtergronden. Ik ben ook diep dankbaar voor iedereen die mij op deze weg begeleid heeft. Ik voel mij gezegend om in deze geloofsgemeenschap te mogen dienen. Uw gebed, steun en aanwezigheid betekenen veel voor mij.

Ik vraag u om mij te blijven dragen in uw gebeden, zodat ik altijd een trouwe en toegewijde priester mag zijn, een herder naar het hart van Christus. Wees verzekerd van mijn gebed voor u allen, opdat we samen mogen groeien in geloof, hoop en liefde.

Met dankbare groet en in gebed verbonden.

Kapelaan Ignatious Julian



Mijn priesterwijding in India.

Van zondag 16 maart 2025 t/m vrijdag 29 augustus 2025:
Kunsttentoonstelling: Processies in Maastricht door Wil van der Laan in de kruisgang van de Sint-Servaasbasiliek.

Er worden meer dan 20 schilderijen tentoongesteld waarop Wil van der Laan zijn liefde voor folklore en traditie in treffende taferelen van de Maastrichtse Sint-Servaasprocessies heeft verbeeld. Om het jaar van de Heiligdomsvaart extra cachet te geven toont Wil bovendien tijdens de vernissage voor de eerste maal zijn eigentijdse bronzen versie van onze patroonheilige, Sint Servaas.

+++++

Van zondag 16 maart 2025 t/m zondag 31 aug. 2025:
Tentoonstelling: DAER SANDE GOD SERVACIUM – Maastricht, stad van Sint Servaas in de kruisgang van de Sint-Servaasbasiliek.

Binnen het Maas-Rijngebied vervult Maastricht al sinds de 5e of 6e eeuw een belangrijke rol als christelijke cultusplaats. Tot op de dag van vandaag bezoeken jaarlijks meer dan honderdduizend mensen van over de hele wereld het graf van de heilige bisschop Servatius en de schatkamer in de Sint-Servaasbasiliek. In deze tentoonstelling nemen wij u mee in de Legende van Sint Servaas, de geschiedenis van de Maastrichter Heiligdomsvaart.



Voor meer informatie:
www.maastrichtmuseum.nl

Pelgrimage naar Maastricht:

Een inspirerende blik op de geschiedenis van de Heiligdomsvaart

14 maart t/m 31 augustus 2025 | Maastricht Museum

Vanaf 14 maart 2025 presenteert het Maastricht Museum een bijzondere tentoonstelling die de rijke traditie van de Heiligdomsvaart tot leven brengt. Deze eeuwenoude traditie, die religie, cultuurhistorie en commercie met elkaar verbindt, krijgt een vernieuwd perspectief in een expositie vol indrukwekkende verhalen en historische meesterwerken. Bezoekers worden meegenomen op een reis door de tijd, van de middeleeuwen tot het heden. Historische topstukken uit de eigen collectie worden gecombineerd met unieke bruiklenen uit binnen- en buitenland. Een van de hoogtepunten is de terugkeer van de Servatiusplatten, prachtige vergulde zilveren reliëfs met scènes uit het leven van Sint Servaas, afkomstig uit het Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg. Deze waardevolle kunstwerken keren voor het eerst weer terug naar Maastricht.

Dekenaat Maastricht: Kerksluitingen versus nieuwe initiatieven *(uit het bisdomblad)*

Kerksluitingen en een lange lijst van nieuwe pastorale initiatieven. Daarover werd bisschop Ron van den Hout maandag 2 en dinsdag 3 december bijgepraat, tijdens zijn kennismakingsbezoek aan het dekenaat Maastricht. Daarbij tekende zich een interessante tegenstelling af tussen enerzijds krimp en anderzijds hernieuwd kerkelijk leven.



Het werkbezoek begon maandagmorgen met een eucharistieviering in de Sint-Servaasbasiliek, waaraan bijna alle priesters van het dekenaat deelnamen. Ook de jarige oud-bisschop Frans Wiertz was van de partij. Aan het einde van de mis volgde een kort moment van gebed bij de Noodkist van Sint-Servaas. Tijdens een ontmoeting met het dekenale bestuur werd de bisschop vervolgens bijgepraat over de uitdagingen waarvoor de verschillende parochiefederaties in het dekenaat zich gesteld zien. Tijdens de lunchpauze was er even tijd om een expositie van kerststallen te bekijken in het voormalige ursulinenklooster, waarin nu allerlei vormen van dagbesteding voor mensen met een beperking zijn ondergebracht.

Het middagprogramma was maandag helemaal gereserveerd voor kennismaking met diverse diaconale projecten die gehuisvest zijn in De Rink. Dit voormalig medisch kinderdagverblijf wordt door het Elisabeth Strouvenfonds onder meer beschikbaar gesteld aan diverse organisaties, die zich inzetten voor armoedebestrijding en mensen in een sociaal isolement. In de loop van de middag werd de bisschop bijgepraat over het werk van SchuldHulpmaatje, de Vincentiusvereniging, de Deken Hannemanstichting en Quiet Maastricht.

Door vanuit een locatie te werken, kunnen de organisaties elkaar versterken. Na een korte vespersdienst in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek werd de eerste dag van het kennismakingsbezoek afgesloten met een



gezamenlijk avondeten met alle priesters, diakens, catechisten en kerkbestuursleden van het dekenaat.

Studentenmis

Op de tweede dag van zijn werkbezoek aan Maastricht moest de bisschop al vroeg uit de veren, want om zeven uur 's ochtends stond al een Engelstalige eucharistieviering in de dagkapel van de Sint-Servaasbasiliek op de planning. De viering op dit vroege uur wordt dagelijks door tientallen jongvolwassenen met allerlei nationaliteiten bezocht. Na de mis konden de jongeren tijdens een informeel ontbijt in de sacristie kennismaken met de bisschop. De Engelstalige mis is een van de nieuwe initiatieven die afgelopen jaar in Maastricht zijn genomen.

Tijdens een bijeenkomst in de kerk van de wijk De Heeg vertelden enthousiaste vrijwilligers vervolgens aan de bisschop aan welke catecheseprojecten zij werken. Verspreid door het dekenaat is dat een lange lijst van initiatieven. Het een is iets meer succesvol dan het ander, maar er wordt van alles ondernomen om verschillende leeftijdscategorieën met de boodschap van het evangelie te bereiken. Opvallend is daarbij dat jongeren steeds vaker zelf bij de kerk aankloppen met vragen.

Meerssen

Dinsdagmiddag was de blik vooral gericht op het Meerssense deel van het dekenaat Maastricht. Zo werd de bisschop ontvangen door het gemeentebestuur. Vervolgens presenteerden de verschillende federaties van het dekenaat aan elkaar hoe zij de toekomst van hun kerkgebouwen zien. Duidelijk is dat de komende jaren heel wat kerken een nieuwe of gedeelde bestemming gaan krijgen. Ook de gemeentes Maastricht en Meerssen vertelden hoe zij tegen de toekomst van het religieus erfgoed aankijken. Het hele gezelschap bezocht vervolgens samen met de bisschop de kerk van Jozef Arbeider in Meerssen-West. Dit is een van de kerkgebouwen, waarvoor momenteel een alternatieve bestemming wordt gezocht.

Mgr. Van den Hout sloot zijn kennismakingsbezoek aan het dekenaat Maastricht af met een vesperviering in de basiliek van Meerssen en aansluitend een korte rondleiding door de naast de basiliek gelegen grafkelder van de bekende Maastricht/Meerssense familie Regout. Het bezoek aan het dekenaat Maastricht was het vierde kennismakingsbezoek van Mgr. Van den Hout aan dekenaat en het laatste van dit kalenderjaar.

Mooi uitgebalanceerd bezoek van onze bisschop Mr. dr. Ron van den Hout in Maastricht - Meerssen





Boekpresentatie van 'Wees een bruggenbouwer', het jeugdboek over de Heiligdomsvaart, geschreven door Vivianne Rijnders, getekend door Tim Pijpers en uitgegeven door Uitgeverij TIC tijdens de Drappo-zegening door deken Dautzenberg in de St. Servaas in Maastricht.

'DRAPPOZEGENING' IN DE SINT SERVAASBASILIEK

Feestvierende gezelschappen van de stad (de SMV-verenigingen, Zaate Hermeniekes en carnavalsartiesten) vroegen tijdens de viering om de zegen zodat het carnavalsfeest, dat een feest is van vriendschap en verbroedering, op een waardige manier, zonder excessen, gevierd en beleefd mag worden.

De nieuwe stadsprins Carlo Schrijnemaekers maakte er zijn opwachting naast de reeds verkozen andere prinsen, hertogen en markiezen en hun raden van elf.

De 'Drappozegening' werd muzikaal opgeluisterd door onder andere Cappella Sancti Servatii, Beppie Kraft, Frans Theunisz, Barbara Dijk en Dominique Paats, Ziesjoem, Jean Lambrix, Duo X-Elle, Katja Henz, VerrasSing, de Maastricht Pipers en hermenieke Hel, Hoeg en Zaat. Sfeerimpressie: (mooie foto's van Jean-Pierre Geuskens / FOCUSS 22)



Op 17 januari jl. werden enkele nieuwe bestuursleden beëdigd. Helaas ontbraken er een aantal nieuwe leden door ziekte en/of andere verplichtingen.



Tijdens de machtoverdracht in het Stadhuis te Maastricht, kregen Deken John Dautzenberg, pastoor Jan Vries en pastor Mattie Jeukens van Stadprins Carlo I een unieke medaille opgespeld.



MARTHA FLORA

Helaas is de Sint Jozefkerk in de wijk Belfort te Maastricht afgebroken, nadat gebleken is dat er geen bestaansrecht meer is.

Martha Flora kan nu in dit gebied beginnen met het bouwen van een nieuw particulier verzorgingshuis voor volledige dementiezorg.





Thema Heiligdomsvaart in de loop der jaren:

1983 'Samen verantwoordelijk'

1990 'Hoe blij was ik, toen men mij riep: 'Kom wij gaan naar het huis van de Heer''

1997 'Boe bis diech'

2004 'Wij zijn de tijd'

2011 'Het licht tegemoet'

2018 'Doe goed en zie niet om'

2025 'Wees een Bruggenbouwer'



'Dat wij hen niet vergeten'



Leden van het Graf van Sint Servaas in 2015. Dankbaar ook voor al hun voorgangers en vrijwilligers van deze tijd, die zorgen dat wij weer mooie momenten gaan beleven.



Deken Mathieu Hanneman.

Er heeft een wisseling plaatsgevonden van de voorzitter van het Graf van Sint Servaas. Dhr. Joseph Goumans is opgevolgd door dhr. Theo Bovens.



NAGEKOMEN BERICHTEN

Sfeervol kerstconcert, met twee doelen, nabij de kerststal in Sint



Martinusparochie te Geulle

Op zondag 15 december 2024 hebben de leerlingen van Pianisten Collectief Limburg (PCL), onder leiding van de docenten Meta Drummen, Nelly Ober, Marjorie Breekveld, Sielke Smeets en Linda Smolenaars de piano verruild voor onze oude “Knar” en wel het Binignat orgel uit 1860 om kerstmuziek ten gehore te brengen. Kinderen vanaf 5 jaar, die nog op het zitbankje getild moesten worden waarvan de korte beentjes bungelden in het luchtledige, die zich hebben vermand en het aangedurfd hebben om 1 of zelfs 2 kerstliedjes op het orgel te spelen wat beslist geen sinecure is. Bij een piano wordt immers het geluid opgeroepen door hamertjes die tegen de snaren tikken maar bij een orgel wordt het geluid geproduceerd door middel van lucht die door de pijpen wordt geblazen. De aanslag van de toetsen moet daardoor veel harder zijn. De jonge pianisten/organisten hebben extra geoefend om die grote “Knoert” aan de praat te krijgen, wat hun uitermate goed gelukt is. Onder de stralen van de kerstverlichting van de mooie kerststal hebben ze het publiek , waaronder veel mama’s, papa’s, oma’s, opa’s, broertjes en zusjes meegevoerd in een stroom van klanken. Zo hebben ze de toehoorders de kerststemming in gespeeld. Dit concert was niet alleen daarom zo bijzonder te noemen, maar ook omdat het een benefiet kerstconcert was. De jonge talentjes speelden tevens voor een goed doel en wel voor Stichting Muziekids. Dit is een stichting die het verblijf van kinderen in zorginstellingen aangenamer wil maken door middel van muziek. De muziekbeleving verlaagt het stressniveau en stimuleert het genezingsproces aantoonbaar positief. Muziekids geeft ze een zogenaamde pleister om de pijn te verzachten en

tovert weer een lach op het gezichtje van een kind. Muziek als medicijn kan men het ook noemen. Het uiteindelijke doel van Muziekids is : Muziekids studio’s in alle ziekenhuizen in het land. Er is er al eentje in het Prinses Maxima Centrum in Utrecht, in het Elisabeth Twee steden ziekenhuis in Tilburg en in De Kinderkliniek in Almere. Het geldt dat na afloop van het concert, als vrije gave in de mandjes is gedeponereerd, wordt zeer goed besteed. Het wordt gedoneerd aan dit Goede Doel. Dit concert is dubbel waardevol geweest.

Zo ziet men maar weer dat men het van de jeugd moet hebben. De parochianen van de Sint Martinus parochie kunnen terugblikken op een prachtige muzikale zondagnamiddag.

Anny Dekkers, lid parochieteam Sint Martinus, Geulle

Schitterend concert in de Koepelkerk. Groot Heiligdomsvaart Concert - Limburgs Jeugd Symfonie Orkest en Chassé



Huub Sour: Hoe gaan wij om met onze kerkhoven?

In Maastricht zijn we net als op veel plaatsen in Limburg bezig met het clusteren van de parochie's. Het uiteindelijke doel is om te groeien naar sterke gezonde federaties. Het aantal bezoekers van onze diensten, gezinsbijdrage, misintenties, uitvaartdiensten, doopsels, huwelijken lopen terug.

Onze uitgaven daarentegen lopen niet terug, integendeel de energiekosten, de onderhoudskosten alles blijft stijgen. Vier parochies van ons cluster zitten met nog andere uitdagingen.

We zijn in het bezit van een kerkhof. Vroeger een constante bron van inkomsten, nu in het gunstige geval, een nog net kostendekkende exploitatie.

Minder begrafenissen maar de kosten van groenonderhoud en andere zaken blijven stijgen.

We moeten ons bezig gaan houden en zijn hier ook al mee bezig hoe we onze verplichtingen aan de families die hun dierbaren op ons kerkhof laten begraven kunnen nakomen. Je wilt toch dat je vader of moeder op een mooi verzorgd kerkhof mag rusten. Een kerkhof is toch nog voor veel mensen een plek van gedenken en troost. Een ontmoetingsplek met een glimlach en een traan. Onze vrijwilligers die onze kerkhoven onderhouden, onze vrijwilligers die onze kerkhoven beheren of de administratie doen, hebben dringend behoefte aan hulp en aanvulling. Voel je er iets voor om ons te helpen neem contact met ons op.

Voor alle duidelijkheid we hebben het over het kerkhof Oosterpark, Limmel, Amby en Heugem.

Huub Sour huubsour@gmail.com



veel devotie en alvast een
Zalig Paasfeest gewenst



Heiligdomsvaart in vroegere tijden



Voor meer informatie kijk op:
www.heiligdomsvaartmaastricht.nl



Heiligdomsvaart 1923



Heiligdomsvaart 1962



Heiligdomsvaart 1962



Heiligdomsvaart 1990





Nog enkele interessante berichten uit de Lourdeskerk

Biechtgelegenheid:

Woensdagmiddag 16 april in de Goede week is er van 15.00 tot en met 18.00 uur gelegenheid om in de Lourdeskerk te biechten.

Bezinning met de encycliek Laudato Si

In de 40-dagentijd is er op de pastorie van de Lourdeskerk, Voltastraat 45, elke woensdagmiddag vanaf Aswoensdag 5 maart van 13.30 tot en met 14.30 uur een bezinning rond de Encycliek Laudato Si. Samen lezen we deze encycliek die dit jaar 10 jaar bestaat.

Tevens is er aandacht voor de inspiratie uit het Zonnelied van Sint Franciscus, dat dit jaar 800 jaar bestaat. Iedereen is welkom.

Voor meer informatie 043-3634348.

Bij de Lourdeskerk organiseren we elk jaar een 8-tal dauwtrapwandelingen. Vanaf 07.00 uur tot 09.00 uur kun je deze wandeling die tussen de 7 en 9 kilometer is individueel of met en groep maken. Bij het vertrek ligt voor de hoofdingang van de OLV van Lourdeskerk een routebeschrijving klaar. Er is ook een stempelkaart bij als die vol is, is er een verrassing.

Dauwtrapwandelingen 2025 vanuit OLV van Lourdes

Tijd: Vertrek tussen 07.00-09.00 uur

21 april	maandag - Tweede Paasdag
29 mei	donderdag - Hemelvaartsdag
14 juni	zaterdag - HDV: Reliekentocht
27 juli	zondag - Midzomerdauwtrappen
15 augustus	donderdag - Sainte Marie



7 september zondag - Nazomer
4 oktober zaterdag - St. Franciscus

Lezingen over fresco-kunst in de 40-dagentijd

Wat: De onderstaande thema's staan centraal op de genoemde avonden. Het kan een goede voorbereiding zijn op een mogelijke fresco-kunstreis die in september 2025 aangeboden wordt.

Een informatiebijeenkomst op deze fresco-reis heeft reeds op 24 maart aansluitend op de lezing plaatsgevonden. Voor informatie bel 043-3634348.

Het gaat om Fresco's tussen 1250 en 1550 in Italië.

De data:

31 maart 2025: *De verwerking van de actualiteit in de fresco's*

7 april 2025:

De ontwikkeling van het moderne individu

14 april 2025:

Het lijden, laatste avondmaal en opstanding

Een vrije gave is welkom

Pelgrimeren van Franciscaans Maastricht naar Franciscaans Hasselt 5 april

Te voet, met de fiets, met de bus of op eigen gelegenheid gaan we zaterdag 5 april naar Hasselt. De pelgrims te voet vertrekken om 07.00 uur vanaf de OLV van Lourdeskerk.

De fietsers vertrekken om 15.00 uur vanaf de Lourdeskerk.

De bus vertrekt om 15.30 uur vanaf de Lourdeskerk, plaats voor maximaal 20 personen.

Aankomst en intocht van de pelgrims om 17.45 bij het klooster van het Heilig Paterke.

Eucharistieviering begeleid door een ensemble van De Gele Rijders 18.30 uur in de Paterskerk.

De bussen vertrekken om 20.00 uur terug vanaf Thonissenlaan.

Voor de pelgrims te voet is er een prijs van 15 euro met terugreis.

Voor de busreizigers is er een prijs van 20 euro heen en terug.



BEDEVAART – 2025

DEKENAAT MAASTRICHT-MEERSSEN

Alle Federaties gaan samen op stap

BEDEVAART BANNEUX

Donderdag 22 mei 2025

Beste parochianen,

Dit jaar gaan we samen (hele dekenaat Maastricht-Meerssen) op bedevaart naar Banneux. Hier zullen wij samen de mis vieren en brengen wij een bezoek aan de plaats waar Maria is verschenen. Ze wordt hier vereerd met de titel: de **Maagd der Armen**.

De kosten voor de hele dag inclusief een warme maaltijd zijn € 47,50 (zonder warme maaltijd € 20,00).

Programma in Banneux

11.00 uur: Bedevaartsmis
11.50 uur: Lichtprocessie naar de bron
12.30 uur: warme maaltijd
14.45 uur: Bidweg of Kruisweg
15.00 uur: Lof en Ziekenzegening
17.00 uur: Vertrek naar Maastricht

Opstapplaatsen

8.00 uur: Meerssen (Pastoor Dominicus Hexstraat)
8.10 uur: Limmel (Dolmansstraat 2)
8.20 uur: Oud-Caberg (Moletteplein)
8.25 uur: St. Anna (bushalte Dr. Bakstraat)
8.35 uur: Daalhof (Penatenhof 101)
8.45 uur: Sint Pieter (Sint Maternusstraat)
9.00 uur: Wittevrouwenveld (Lourdesplein)



Het beloofd dus weer een mooie dag te worden!

U kunt zich opgeven middels onderstaand opgavestroompje. Vergeet niet aan te geven of u dieetwensen hebt. Het ingevuld opgavestroompje met betaling van € 47,50 of € 20,00 kunt u, **uiterlijk 1 mei 2025**, inleveren bij uw eigen parochie!

Opgavestroompje

Naam:

Met / zonder warme maaltijd Dieet:

Adres:

Telefoon:..... Email:.....

Opstapplaats:

U kunt zich ook opgeven via bedevaartmaastricht@gmail.com met opgave van uw gegevens en betaling kan dan via overboeking naar bankrekeningnummer NL37 INGB 0001 0563 63 t.n.v. RK Kerkbestuur H. Petrus o.v.v. Bedevaart Banneux **uiterlijk 1 mei 2025**.

Meer informatie via: kapelaan Austin 06-87971327 of Pastoor Schols 06-51586223.

BEDEVAART – 2025

DEKENAAT MAASTRICHT-MEERSSEN

Alle Federaties gaan samen op stap

BEDEVAART KEVELAER

Donderdag 16 oktober 2025

Beste parochianen,

Dit jaar gaan we samen (hele dekenaat Maastricht-Meerssen) op bedevaart naar Kevelaar. Hier zullen wij samen de mis vieren en brengen wij een bezoek aan de genadekapel. Maria wordt hier vereerd met de titel: de **Troosteres der Bedroefden**.

De kosten voor de hele dag inclusief een warme maaltijd zijn € 47,50 (zonder warme maaltijd € 20,00).

Programma in Kevelaar

11.15 uur: Bedevaartsmis
12.15 uur: Warme maaltijd
14.00 uur: Grote Kruisweg
14.30 uur: Kleine Kruisweg
aansluitend vrije tijd
16.00 uur: Lof en Ziekenzegening
17.00 uur: Vertrek naar Maastricht

Opstapplaatsen

7.45 uur: Meerssen (Pastoor Dominicus Hexstraat)
7.55 uur: Limmel (Dolmansstraat 2)
8.05 uur: Oud-Caberg (Moletteplein)
8.10 uur: St. Anna (bushalte Dr. Bakstraat)
8.20 uur: Daalhof (Penatenhof 101)
8.30 uur: Sint Pieter (Sint Maternusstraat)
8.45 uur: Wittevrouwenveld (Lourdesplein)



Het beloofd dus weer een mooie dag te worden!

U kunt zich opgeven middels onderstaand opgavestroompje. Vergeet niet aan te geven of u dieetwensen hebt. Het ingevuld opgavestroompje met betaling van € 47,50 of € 20,00 kunt u, **uiterlijk 1 oktober 2025**, inleveren bij uw eigen parochie!

Opgavestroompje

Naam:

Met / zonder warme maaltijd Dieet:

Adres:

Telefoon:..... Email:.....

Opstapplaats:

U kunt zich ook opgeven via bedevaartmaastricht@gmail.com met opgave van uw gegevens en betaling kan dan via overboeking naar bankrekeningnummer NL37 INGB 0001 0563 63 t.n.v. RK Kerkbestuur H. Petrus o.v.v. Bedevaart Kevelaar **uiterlijk 1 oktober 2025**.

Meer informatie via: kapelaan Austin 06-87971327 of Pastoor Schols 06-51586223.

Heilig Jaar; Pelgrims van hoop

Het jaar 2025 is niet alleen het jaar van de 56ste Heiligdomsvaart maar het is ook een Heilig Jaar voor de Universele Katholieke Kerk. In aansluiting op eeuwenoude gebruiken wordt er in een jubeljaar afgerekend en opnieuw begonnen. Schulden worden kwijtgelast, lasten verlicht en harten opgebeurd. Paus Franciscus roept ons op om 'Pelgrims van hoop' te zijn. Aan ons allen de oproep om schulden kwijt te schelden, om lasten te verlichten en harten op te beuren....ook voor onszelf. Veel mensen gaan op reis; naar Rome maar ook naar andere heilige plaatsen. De paus heeft aangegeven dat je dichtbij, zonder ver te reizen, ook volledige kwijtschelding van zonden en zondenstraffen kunt krijgen. Daartoe kunnen gelovigen zich begeven naar de zogenaamde 'jubileumkerken' in het eigen bisdom. Dat is naast de kathedraal in Roermond en de dekenale kerk in Venray ook de Sint Servaasbasiliek te Maastricht. Om een zogenaamde 'volle aflaat' te bekomen is het noodzakelijk om de H. Mis bij te wonen, te biechten en een gebed voor de intenties van de paus uit te spreken. Missen zijn er in de ochtend, biechtgelegenheid is voor en na de H. Mis en voor het gebed voor de intenties van de paus zijn teksten te vinden bij het graf, het beeld en Noodkist van Sint Servaas. Bovendien is in de namiddag, een half uur voor sluitingstijd van de basiliek, om 16.30 uur (in de zomer 17.30 uur) gelegenheid om in de dagkapel gezamenlijk het avondgebed te bidden. Met dit laatste sluiten we aan op de eeuwenlange traditie om in deze kapittelkerk samen (een deel van) de getijden te bidden.

Gun uzelf en anderen een nieuwe start en bezoek de Sint Servaasbasiliek; bid, overweeg, biecht en ervaar de vreugde van het nieuwe begin en wees zo een pelgrim van hoop!



Wij nodigen u uit voor een gezellige middag van 55+-werkgroep in de Annazaal.

Op 6 mei tussen 14.00-16.00 uur zal dhr. Jons van Dooren deze verzorgen en ons meenemen in het verleden en heden van de Heiligdomsvaart.

Graag aanmelden op maandag en vrijdagochtend t/m 2 mei tel. 043-3432929.

Dekenaat Maastricht-Meersen Bedevaarten 2025

Banneux 22 mei : € 20,- of inclusief een warme maaltijd € 47,50

Kevelaer 16 oktober : € 20,- of inclusief een warm maaltijd € 42,50

Maastricht-Oost

**Bezinningsweek in Monte Mesma, Italië,
van maandag 9 juni tot en met zondag 15 juni** :

Een stille week om tot jezelf te komen. Meeleven op basis van het gebedsritme van de broeders in Monte Mesma met aandacht voor: Yoga, mediteren, koorgebed, wandelen en bezinning via teksten van Franciscus. Iedereen krijgt een eigen 'kloostercel'.

Plaats: Franciscaans klooster Monte Mesma in Noord-Italië

Vertrek: vanaf de pastorie, Voltastraat 45 in Maastricht

Infoavond: donderdag 3 april om 19.30 uur

Waar: Sacristie OLV van Lourdeskerk

Prijs: € 675,00

Deelnemers: Minimaal 15 en maximaal 18

Contact en info: Mattie Jeukens ofm.

Voltastraat 45, 6224 EK Maastricht

Telefoon: 043 3634348 of 06 51910217

Email: jmpp.jeukens@planet.nl

www.franciscaansevoettochten.nl

**Wandeltocht naar het graf van Sint Gerlachus op
zaterdag 28 juni**

Wat: Pelgrimstocht, wandelen en bekijken van de fresco's van Sint Gerlachus over zijn leven. Dit is een van de meest opzienbarende kerken in Nederland.

Heen en terug: 20 km

Vertrek: Lourdeskerk aan de Groene Loper in Maastricht en je kunt teruglopen of in Houthem - Sint Gerlach de trein nemen.

Tijd: 10.00 uur

Prijs: € 12,00, graag gepast te voldoen bij vertrek.

Contact en info: Mattie Jeukens ofm.

Voltastraat 45, 6224 EK Maastricht

Telefoon: 043 3634348 of 06 51910217

Email: jmpp.jeukens@planet.nl

Wandelen langs kapellen op zaterdag 6 september

Wat: Wandelen van Beersdal naar Rolduc

Langs de groene rafelrand van Parkstad Limburg. De afstand is 25 km.

Vertrek: Antonius van Paduakerk aan de Beersdalweg 64 te Heerlen-Vrank. Vervoer van Rolduc en terug naar de Vrank wordt geregeld.

Wel graag aanmelden van tevoren: 043 3634348

Tijd: 08.30 uur tot 18.00 uur.

Prijs: € 15,00. Graag gepast te voldoen bij vertrek.

Deelnemers: onbeperkt

Contact en info: Mattie Jeukens ofm.

Voltastraat 45, 6224 EK Maastricht

Telefoon: 043 3634348 of 06 51910217

Email: jmpp.jeukens@planet.nl

**Fresco kunstreis Italië van zondag 14 sept t/m zaterdag
20 sept 2025**

Wat: Dompel je onder in de kunst van de fresco's van 1300 – 1500 in Assisi, Florence, Perugia, Padua, Montefalco, Orvieto en Spello. De 5 lezingen in de 40-dagentijd zijn aan te bevelen.

Infoavond: maandag 24 maart 2025 in de sacristie van de Lourdeskerk.

Vertrek: zondag 14 september om 7.30 uur Voltastraat 45 Maastricht

Prijs: € 975,00 inclusief overnachtingen en entrees

Deelnemers: min. 8 deelnemers en max. 9.

Extra Info: De reis vindt geen doorgang als het minimum aantal deelnemers niet bereikt wordt, gezien de kosten. Uiterlijk 1 juli 2025 ontvangt u bericht of de reis plaatsvindt.

Contact en info: Mattie Jeukens ofm.

Voltastraat 45, 6224 EK Maastricht

Telefoon: 043 3634348 of 06 51910217

Email: jmpp.jeukens@planet.nl

Vliegtuigbedevaart naar Medjugorje:

maandag 1 september t/m zondag 7 september

Prijs: € 725,00 euro eventueel een toeslag voor een personen kamer € 75,00.

Contact en info: kapelaan Austin

Telefoon: 0687971327

Email: arockiaustin10@gmail.com

Maastricht-Wyck

Voetbedevaart naar Scherpenheuvel :

5 mei tot 7 mei

Contact en info: patergeraldo

Telefoon: 043-3253483

Email: patergeraldo@hotmail.com

Federatie Edith Stein

(Parochies Borgharen, Itteren, Bunde)

Kevelaer 13 augustus : € 20,00 euro

Contact en info: Pastoor Horsch

Telefoon: 0612326463

Email: pastoorhorsch@gmail.com



Donateurs bedankt!

Dankbaarheid is een bloem die maar in weinig tuinen bloeit! Graag wil ik als penningmeester van de Dekenaat Maastricht namens het hele bestuur mijn dank uitspreken aan alle donateurs voor de vrijwillige bijdrage in 2024. Lange tijd bleef het passen en meten om de financiën voor dit mooie en informatieve nieuwsblad uit te geven. Vorig jaar mocht het bestuur echter € 1.112,50 aan giften ontvangen. Daar zijn we erg blij mee en hierdoor kunnen we het Dekenaar Nieuws in de huidige vorm voorlopig blijven uitgeven. Een oprecht 'dank u wel' voor uw bijdragen. Natuurlijk – en als penningmeester wordt dat ook van mij verwacht – kijk ik ook vooruit. En ik ben een hoopvol mens. Daarom durf ik ook naast mijn dankwoorden mijn hoop uit te spreken; "Hopelijk wilt u dit jaar ook (weer) een gift aan het dekenaat doen om het Dekenaar Nieuws te blijven uitgeven!" Het is een belangrijk communicatiemiddel, ook in digitale vorm. Zoals eerder vermeld heeft het dekenaat Maastricht de ANBI status en zijn giften fiscaal aftrekbaar. Hoopvol en dankbaar groet ik u vriendelijk

Joep Ottenheijm, penningmeester Dekenaar Bestuur



DEKEN HANNEMAN STICHTING

De Deken Hanneman Stichting werkt in Maastricht en koppelt betrouwbare vrijwilligers aan mensen die wat extra hulp nodig hebben in hun thuissituatie. Denk aan klusjes in huis, dingen regelen, gezelschap enz.

Dit kunnen we alleen doen met TOP vrijwilligers, dus meld u snel aan als u ook een paar uurtjes per maand vrij wil maken voor een ander!

<https://dekenhannemanstichting.nl/home.html>

Dekenaar Nieuws vraagt uw steun!



Om dit infoblad en de website in stand te kunnen houden, doen wij een beroep op uw financiële steun.

U kunt uw vrijwillige bijdrage storten of overschrijven op: NL 37 INGB 0003 1526 30 t.n.v. Dekenaar Maastricht onder vermelding van Dekenaar Nieuws.

Het Dekenaar Bestuur dankt u voor uw bijdrage.

<https://www.facebook.com/dekenaatmaastricht/> website: www.rkmaastricht.nl

Wij verzoeken u vriendelijk om kopij en fotomateriaal digitaal aan te leveren via dekenaat.maastricht@gmail.com.



Via Väös

Er staat een drukke tijd voor de deur. Pasen, Servaasweek en de Heiligdomsvaart. Naast alle 'gewone werk' is hij thans ook als administrator in de federatie Meerssen-West, Rothem en Meerssen aan de slag gegaan. In de kerk van Meerssen zal het jaarlijks Sacramentsoetaaf gehouden worden. Genoeg te doen.

En ik weet wat dat voor mij betekent.... Lange wandelingen met mijn baasje kan ik voorlopig wel vergeten. Hoezeer ik het hem ook gun... want ik kom niets te kort. Ik ben namelijk ook vriend geworden van heel wat studenten.

Maar al te graag – zeker als het mooi weer is (;-)) nemen ze mij mee.

Ik weet de weg en laat hen prachtige hoekjes in Groen-Maastricht zien. Maastricht kent veel bruggen.

Ja, inderdaad die zes over de Maas, de sluis in Borgharen en de brug bij Itteren maar daarnaast de vele kleine bruggetjes over de Jeker, over de Geul, over het spoor, over de A2.... en dan nog die in het groen... en met name die laatsten die laat ik mijn wandelvrienden zien. Ooit waren er bruggenbouwers die deze bruggen en bruggetjes bouwden. Maar ik voel me bruggenbouwer als ik er samen met mijn internationale wandelvrienden overheen of onderdoor loopt. Ja, en dan 'praten we', we delen onze ervaringen en gedachten. Anderen hoor ik dan vragen; 'Dat is wel een lieve hond, hij luistert naar iedereen en kijkt zo slim'. Maar, lieve mensen, denk ik dan; voor veel geld koop je een mooie hond....maar niet het kwispelen van zijn staart. Wees een bruggenbouwer.... Het begint vaak met vriendelijkheid.



LUMEN CHRISTI

Laat de Servaas stralen – help mee aan nieuwe verlichting!

Is het u ook opgevallen dat de Servaasbasiliek de afgelopen maanden steeds een beetje donkerder werd? Dat komt niet door de korte winterdagen, maar door de verouderde verlichting. De honderden lampen in de kerk en crypte vallen één voor één uit – ze zijn simpelweg op. Met de Heiligdomsvaart in aantocht wil het kerkbestuur de Servaas weer laten stralen, zoals hij verdient! Daarom is het wenselijk de complete verlichting vervangen door energiezuinige LED-lampen. Dat is niet alleen duurzamer en beter voor het milieu, maar het verlaagt ook de energiekosten.

Dit alles brengt echter aanzienlijke kosten met zich mee. We hebben € 15.000 nodig om de Servaas opnieuw in het licht te zetten. Uw steun is onmisbaar!

Op Stille Zaterdag, na het klinken van het derde Lumen Christi – het licht van Christus tijdens de Paaswake, zou de kerk volop verlicht moeten zijn. Dat kan met het aankomende Paasfeest nog niet, maar hopelijk wel spoedig, namelijk vóór de opening van de 56^{ste} Heiligdomsvaart.

Hoe bijzonder zou dat zijn?

Draag uw steentje bij en help ons dit streefbedrag te bereiken! Alle beetjes baten, al baten zij maar een beetje. Met deze wijsheid in gedachten heeft het kerkbestuur besloten om de helft van iedere collecte te reserveren voor de nieuwe verlichting. Zo sparen we met z'n allen. Wilt u echter rechtstreeks een gift doen, dan kan dat ook. Uw gift is fiscaal aftrekbaar en maakt direct verschil.

Doneer via bankrekeningnummer NL15 INGB 0679 4602 09 o.v.v. 'Lumen Christi' en breng zo het licht terug in de Sint Servaasbasiliek!

Hartelijk dank voor uw steun.
Kerkbestuur Sint Servaasbasiliek.

Nieuwe vitrines in de schatkamer

De schatkamer is weer een stap verder met de herinrichting. Op 11 maart kreeg onder meer het gerestaureerde 'Patriarchaal Kruis' een nieuwe plek in een zwevende vitrine in de voormalige kapittelkapel. Deze kruisvormige reliekhouders met fragmenten van het Kruishout werd rond 1490 door de - van oorsprong uit Neurenberg afkomstige - Maastrichtse edelsmid Ulrich Peters vervaardigd. Ook diverse andere topstukken uit de collectie konden na restauratie in een nieuwe behuizing worden geplaatst. Alle vitrines werden ontworpen en uitgevoerd door de firma Bruns uit Bergeijk.





Parochiefederatie

Onze Lieve Vrouw Sint Pieter

Interview met Pastoor Jan Vries door Marianne Lubrecht

Sint Servaas: een bruggenbouwer van formaat

Jan Vries, pastoor van de Onze Lieve Vrouwe-basiliek in Maastricht, kan het niet genoeg benadrukken: Sint Servaas is een van de grootste bruggenbouwers ooit. En, als een van de eerste geloofsverkondigers, een inspirator van ongekend grote importantie. En – we lijken het wel eens te vergeten – de patroonheilige van onze stad.

Marianne Lubrecht sprak met pastoor Vries over de heiligdomsvaart en de betekenis van de heilige Servaas.



Pastoor Jan Vries

De twee zusterbasilieken verenigd

Op 6 september, de avond van de aftrap van de 56ste Heiligdomsvaart, sprak pastoor Vries daar, zichtbaar ontroerd, al over op het altaar van de Onze Lieve Vrouwe-basiliek, voor een gezelschap van ruim 400 gelovigen die bijeen waren om de negen maanden durende opmaat naar de aanstaande Heiligdomsvaart (12-22 juni 2025) te vieren. 'In verwondering en vol verwachting sta ik hier,' zei hij toen. 'Het is voor de eerste keer ooit dat de aanloop naar de Heiligdomsvaart, vandaag de dag het grootste religieuze evenement van Nederland, begint in een zusterbasiliek van de Servaas. Daarmee is letterlijk een brug gevormd.' En dat is, laten we eerlijk zijn, met het oog op de uitzonderlijke historische relatie tussen de twee basilieken bijzonder en exceptioneel te noemen.

'Ik was geroerd,' zegt pastoor Vries over die avond. 'Mooier had het volgens mij niet gekund: we vierden allereerst in de Onze Lieve Vrouwe-basiliek, op de plaats van de toenmalige bisschopskerk van Sint Servaas, en liepen daarna in gezamenlijkheid naar de Sint Servaasbasiliek, de grafkerk van Sint Servaas. Zo kreeg het thema "Wees een bruggenbouwer" in vele gestalten en in alle gevallen op indrukwekkende wijze gestalte.'

Buitenlandse priesters

Gevraagd naar de rol van Sint Servaas als schutpatroon van de stad Maastricht, veert pastoor Vries op. In zijn persoonlijk leven speelt Sint Servaas een grote rol, vertelt hij, maar hij zou wensen dat meer Maastrichtenaren dat zouden ervaren. 'Sint Servaas, volgens overlevering een Armeniër, heeft vele duizenden kilometers afgelegd om ons het geloof te brengen. Is het dan niet bijzonder dat we de laatste jaren een zelfde beweging zien: jonge mannen uit bijvoorbeeld India en Sri Lanka zijn – op initiatief van de toenmalig bisschop van Roermond, monseigneur Wiertz – uitgenodigd om naar Nederland te komen en hier aan het seminarie tot priester opgeleid te worden. Zij hebben net als Sint Servaas hun moederland verlaten om gehoor te geven aan hun roeping, en om hier ons geloof weer tot bloei te brengen. We zijn hen veel verschuldigd,' vindt Vries. 'Die tekenen van nieuwe vitaliteit in het rooms-katholieke geloof zijn echter niet uitsluitend aan deze priesters te danken, maar, daar ben ik diep van overtuigd, ook aan Sint Servaas, de patroonheilige van Maastricht,' meent pastoor Vries. 'Wij bevinden ons in goed gezelschap. Daar ben ik iedere dag dankbaar voor.'



Parochiefederatie

Onze Lieve Vrouw Sint Pieter



Heiligdomsvaart 2025 - Parochiefederatie OLV en Sint Pieter programma				
Datum	Activiteit	tijdstip/duur	plaats	entree
donderdag 15 mei 2025 t/m zondag 10 augustus 2025	Expositie "Bruggen naar de Hemel" Een tentoonstelling over symboliek, traditie, beeldtaal, bloemen en muziek als verwijzing naar het hogere, een verbinding met de hemel. Te zien in de kruisgang, de pandtuin en de schatkamer van de OLV basiliek van Maastricht.	11.00 - 16.00 uur	OLV (Kruisgang, Schatkamer, Pandtuin)	€ 5,00
donderdag 12 juni 2025 t/m zondag 22 juni 2025	Speciale Maria-Iconen expositie (bij expositie "Bruggen naar de Hemel") entree is voor beide exposities samen	11.00 - 16.00 uur	oost-crypte	€ 5,00
vrijdag 13 juni 2025	Studium Chorale: Somnium al Salaam (kaartverkoop)	20.00 uur	OLV	€ 15,00
zaterdag 14 juni 2025	Reliequentoning	14.00 uur	OLV	gratis
woensdag 18 juni 2025	Grote Bidweg met beeld van Sterre der Zee Van OLV naar St. Servaas (langs noodkist) en weer terug naar OLV	19.30 uur	vanuit OLV	gratis
vrijdag 20 juni 2025	Openlucht filmavond	21.00 uur	op plein voor de kerk St. Pieter beneden	entree
vrijdag 20 juni 2025	viering in OLV (in het kader van de vrouwendag in OLV) aansluitend Lezing over de Bidweg en Bidweg lopen	16.00 uur 16.30 uur	OLV	gratis
zaterdag 21 juni 2025	Open dag kerken Sint Pieter met rondleiding	12.00 - 17.00 uur	Kerk Sint Pieter boven en Kerk Sint Pieter beneden	gratis



De Broederschap van de Onbevleete Ontvangenis van O.L. Vrouw Sterre der Zee zoekt broedermeesters

De Broederschap zet zich al meer dan 300 jaar in om de verering van de H. Maagd Maria "Sterre der Zee" te onderhouden en ook buiten de eigen kring te bevorderen. Het spreekt dan ook voor zich dat de Broederschap nauw verbonden is met de Merodekapel en het aldaar uitgestalde en meer dan 600 jaar oude genadebeeld van de H Maagd Maria "Sterre der Zee". De Broederschap begeleidt het genadebeeld bij processies en bezoeken aan verpleeg- en ziekenhuizen. De Broederschap is echter ook een hechte vriendenclub die gezamenlijk hun geloof vieren, zoals op de zaterdagochtendmissen (Maria op zaterdag) en tijdens de maandelijks bidweg.

Ben jij benieuwd of de Broederschap misschien wat voor jou is? Neem dan vrijblijvend contact op met de voorzitter van de Broederschap, Eugène Rosier (06 53 265 644; rosier@kpnmail.nl).

Voor meer informatie zie www.olv-broederschap.nl.





Sacramentsoctaaf Meerssen

Niet alleen het Bloedwonder uit 1222 maar ook het Brandwonder uit 1465 zorgden ervoor dat een enorme pelgrimsstoet naar Meerssen trok; ieder jaar opnieuw. Eeuwenlang! Tegenwoordig is dat helaas anders. En toch... en toch is de basiliek er nog steeds. En nog steeds zijn er talloze gelegenheden om de Eucharistie te vieren en bijzondere aandacht voor Het Allerheiligst Sacrament te hebben. Eén keer per jaar gebeurt dat op wel heel bijzondere wijze, namelijk tijdens het Sacramentsoctaaf. Dit jaar van Sacramentsdag, donderdag 19 juni tot en met donderdag 26 juni. Het kerkbestuur koos ervoor om dit jaar als thema aan te sluiten bij het thema van de Heiligdomsvaart; Wees een bruggenbouwer. Samen met de Broedermeesters van het Heilig



Sacrament zet het Kerkbestuur de schouders onder de organisatie van het octaaf en met name de Sacramentsprocessie op zondag 22 juni 2025. Vanuit de omliggende parochies wordt tijdens het Octaaf naar de basiliek gepelgrimeerd. Het exacte programma is via de site van de basiliek te volgen. Wij wensen de organisatoren en de pelgrims veel succes en vooral devotie.

De opening van het octaaf valt altijd op de donderdag na Drievuldigheidsondag (zondag na Pinksteren) waarna er acht dagen lang (vandaar octaaf) processies naar en door de basiliek trekken. De openingsmis zal worden opgedragen door onze deken, John Dautzenberg, die tevens administrator is van de federatie Meerssen-Meerssen West en Rothem. Meerssen werd ruim 800 jaar

geleden een bedevaartsoord vanwege het Bloedwonder van 1222, het oudste mirakel van Nederland. Een priester ontdekte tijdens de Heilige Mis dat hij vergeten was water en wijn in de kelk te doen, en na gebed stroomden er water en bloed uit de hostie.

In 1465 vond het Brandwonder plaats. Tijdens werkzaamheden aan de kerk brak een grote brand uit, maar het Heilig Sacrament bleef ongedeerd. Een man uit Raar baande zich een weg door het vuur, redde het sacrament en keerde terug naar zijn akker, waar hij zag dat een engel zijn werk had voortgezet.

Door deze bijzondere gebeurtenissen werd de Sint-Bartholomeüskerk in 1938 verheven tot basiliek. Beide wonderen worden jaarlijks tijdens het octaaf herdacht, en pelgrims bezoeken Meerssen sinds die tijd van heinde en verre.



Een bomvolle kerk en 45 priesters; eerste internationale mis door kapelaan Ignatious

Deze mooie Eucharistieviering heeft op 9 maart jl. in de Sint Matthiaskerk plaatsgevonden.

Een interview met Wilma Jonkergouw van het Parochieteam Bunde, tevens lid van het Algemeen Bestuur van de Parochiefederatie Edith Stein

De grote Agneskerk is verhuisd naar de voormalige Mariakapel. Wanneer zijn jullie daarmee begonnen?

Ruim voor Coronatijd is het toenmalige kerkbestuur tot de conclusie gekomen dat door de terugloop van het kerkbezoek het gebouw van de Agneskerk te groot en te duur werd. In diezelfde tijd was men in Bunde op zoek naar een grotere verenigingsruimte en dan kom je in een dorp al snel bij elkaar uit en krijgen de plannen in de loop van de jaren steeds meer vorm. In de grote kerk zal een multifunctioneel centrum gerealiseerd worden.

Daadwerkelijk is in januari 2024 de Mariakapel afgescheiden van de grote kerk. Door deze scheiding werd aanzienlijk bespaard op de stookkosten. De Mariakapel – die we nu Agneskerk gaan noemen – biedt plaats aan 120 kerkgangers, terwijl er nog 30 plaatsen extra gecreëerd kunnen worden door het plaatsen van losse stoelen. We hoeven dus niet meer over een kapel te spreken, maar een volwaardige kerk.

Voor het oog van de kerkgangers hebben de werkzaamheden toen een hele tijd stilgelegd?

Dat klopt, maar achter de schermen is er hard vergaderd en gewerkt. Er zijn ondanks de praktische scheiding tussen de oude en de nieuwe kerk bruggen gebouwd tussen oud en nieuw. Nagenoeg alle speciale elementen uit de oude kerk hebben een nieuwe plek gevonden in de Mariakapel, al dan niet in aangepaste vorm.

De voormalige sacristie werd omgebouwd tot kantoor; een gedeelte van de omgang achter het priesterkoor werd sacristie en opslagruimte. De grote kerk werd volledig ontruimd. Het bronzen corpus werd van het



Het Corpus op zijn nieuw plek.

kruis genomen en boven de credens-tafel gehangen; het houten kruis werd ingekort en hangt nu aan de buitenmuur van de Credozaal, waardoor ook de nieuwe huisvesting als kerk herkenbaar is. De oude banken werden door een plaatselijk bedrijf afgevoerd en het hout bewerkt tot 3 rasters waar de schoongemaakte en gerestaureerde ramen van Daan Wildschut in geplaatst werden. Achter deze ramen zijn lichtpanelen geplaatst die op verschillende manieren verlicht kunnen worden. Op dit moment is men met de afwerking bezig en de hoop bestaat dat de parochianen met Pasen het eindresultaat kunnen zien. Het 4^e raam, dat voorheen alleen vanuit het parochiekantoor bekeken kon worden, siert nu de Credozaal.

Zijn er nog andere zaken veranderd?

Natuurlijk! De algemene verlichting is aangepast aan de eisen van deze tijd. De raampartij met de Ark van Noach, eveneens een kunstwerk van Daan Wildschut, wordt van binnenuit verlicht. Het 15^e eeuwse Mariabeeld heeft een eigen plek gekregen; het mooie tabernakel uit de grote kerk staat nu op een zuil te pronken, mooi zichtbaar voor iedereen.

De akoestiek in de kerk is niet al te best en daarom is er tegen de glaswand van de Credozaal een akoestische wand gemaakt. Aan deze wand hangen 2 prachtige oude gebatikte doeken waarop de staties van de kruisweg uitgebeeld zijn. Tussen deze 2 doeken hebben we een plek gevonden voor een heel oud missaal. Ook is er een voorportaal gerealiseerd, waardoor de warmte binnen blijft.

Het grote altaar heeft een plek gevonden aan het einde van het lange pad op het naast gelegen kerkhof, dat door de gemeente op dit moment

omgezet wordt in een gedenkpark. Op dit altaar komt te zijner tijd een plaquette ter nagedachtenis aan allen die gevochten hebben voor onze vrijheid.

Dan zijn jullie nu zeker klaar!

Nou nee, er moet nog van alles gebeuren!

De deuren van de oude kerk worden smaller gemaakt en verplaatst naar de huidige ingang; in het voorportaal komt een brandwerende droogloopmat. Het witte Mariabeeld in dit voorportaal wordt verplaatst en de mooie blauwe doeken worden achter dit beeld in een ronde vorm



Wilma verzorgt de bloemen bij het Mariabeeld.

opgehangen, zodat er een eenheid gevormd wordt met het Mariabeeld in de kerk. Van de oude ambo's wordt één nieuwe gemaakt en daarnaast wordt er van het hout van de oude banken een grotere credens-tafel gemaakt. Tussen de 3 glas-in-epoxyramen komen de beelden van de H. Agnes en de H. Rochus op consoles te staan. Als dat allemaal klaar is, moeten we een kritisch oor hebben voor de akoestiek. Misschien is een andere vloerbedekking nodig, maar dan moet er ook een oplossing gevonden worden voor de aanwezige banken.

Dan is er veel werk verzet!

Dat klopt en niet alleen door bedrijven, maar vooral ook door de eigen mensen uit het parochieteam, die allemaal een vergevorderde leeftijd hebben. Vaak werden deze ook nog geholpen door hun partners. Ongelooflijk wat voor een



De Opstanding, gerestaureerd raam van Daan Wildschut.

werk deze vrijwilligers 'pro Deo' verzet hebben.

Ik heb onze nieuwe bisschop al 3 keer mogen ontmoeten en hem bij die gelegenheden op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen en de laatste keer - tijdens zijn kennismaking met het dekenaat Maastricht-Meerssen - uitgenodigd om zodra alles klaar is, bij ons een H. Mis te komen doen. Ik nodig iedereen in het Dekenaat uit om eens in de nieuwe Agneskerk binnen te lopen.

Wilma Jonkergouw sluit dit interview af met een enthousiast: wat wordt het MOOI!!!

Het bestuur van de Parochiefederatie Edith Stein is veel dank verschuldigd aan alle leden van het Parochieteam Bunde voor hun onbetaalbare inzet in al die jaren van voorbereiding en uitvoering!

Margriet van Bergen-Coumans
secretaris

Bijzondere gebedsmiddag op Barmhartigheidszondag 27 april 2025 In de kerk St. Petrus Banden te Heer, Maastricht

Programma:

14.00 uur Aanbidding v/h H. Sacrament met o.a. rozenkransgebed, toewijding, liederen en biechtgelegenheid (minimaal 3 priesters aanwezig: Mgr. De Jong, Pastoor P. Horsch en Pastoor Vernooij).

15.00 uur Tantum Ergo en afsluiting met plechtige Eucharistische zegen.

15.10 uur Bidden Barmhartigheidsrozenkrans en litanie van de Goddelijke Barmhartigheid

15.30 uur Heilige Mis met orgelspel, hoofdcelebrant Mgr. E. De Jong.

16.30 uur Aansluitend gezellig samenzijn met koffie/thee/vlaai in gemeenschapshuis Aen de Wan (tot uiterlijk) 18.30 uur.



Vanaf 16.45 uur is er een kleine verkoopstand met o.a. religieuze artikelen en daarnaast diverse gezondheidsproducten volgens de Duitse profetes en kerklerares: Heilige Hildegard van Bingen.



Adressen:

- RK parochiekerk St. Petrus Banden te Heer, Maastricht.
Adres: Dorpstraat 78, 6227 BP Maastricht.
- Gemeenschapshuis Aen de Wan.
Adres: Einsteinstraat 32, 6227 BZ Maastricht

Nadere Info en opgave:

Entree kerk: gratis. Entree gemeenschapshuis: vrije gave.

Fam. Keuven-Sijstermans, e-mail: legioenkleinezielen@live.com of tel.: 045-5432900

Mevr. Ria Schrijnemaekers, e-mail: m.schrijnemaekers@ziggo.nl of tel.: 043-3618906

Dhr. Joep Habets, e-mail; habetsjoep@gmail.com of tel. 06-22951332



**Legioen Kleine Zielen van Jezus
'Barmhartig Hart**

Website: <https://hetlegioenkleinezielen.com>



In de voetsporen van Don Bosco

Kent u de Heilige Don Bosco? Hij was een priester die leefde in de 19de eeuw in Italië. In zijn tijd leefden er veel arme en verlaten jongens op straat. Don Bosco voelde zich geroepen om deze jongens te helpen. Hij begon een 'oratorium', een opvangplek voor jongens waar ze zich thuis konden voelen, waar ze catechese kregen, waar ze konden bidden, naar de Mis gaan, waar ze een beroep konden leren en waar ze naar hartenlust konden spelen en ravotten.

Don Bosco hield veel van God en Hij wilde ook dat 'zijn' jongens God zouden kennen als een liefdevolle Vader. Het enige doel van zijn oratorium was dan ook om deze jongens tot God te brengen en hen tot waardige, eerlijke en christelijke burgers te vormen.

Dat was zeker geen gemakkelijke taak, want deze jongens waren door eigen ouders verlaten en hadden geleerd te 'overleven' in de maatschappij door diefstal, bedrog en morele ontucht. Maar Don Bosco wist bij iedere jongen het hart te winnen en de scheidsmuur van wantrouwen te doorbreken. Hoe deed hij dat? Door de liefde. Hij zei eens tegen een leerling van hem: "de jongens moeten niet weten dat je van ze houdt, ze moeten het voelen!" Don Bosco speelde met de jongens, hij interesseerde zich in hun activiteiten en hij was één met hen. Zo won hij hun harten en bracht hij hen thuis bij God.



Onze congregatie (priesters en zusters van het Mensgeworden Woord) heeft Don Bosco aangenomen als inspiratiebron en patroon van ons werk met kinderen en jongeren. In onze missie in Nederland zijn er natuurlijk geen straatkinderen, maar zijn overtuigingen en spiritualiteit gelden ook hier. Net als Don Bosco is ons streven om de liefde van God in de harten van de kinderen te brengen. De kinderen in Nederland horen niet zoveel meer over Jezus en weten vaak niet dat ze een liefdevolle Vader in de Hemel hebben. Daarom organiseren wij, net als Don Bosco, verschillende activiteiten voor de kinderen en tieners. In ons parochiecluster "H. Edith Stein" geven wij catechese aan de kinderen die de eerste Communie gaan doen en aan de tieners die gevormd zullen worden. Daarnaast organiseren we regelmatig een 'oratorium-middag'. Hiermee willen wij de kinderen de gelegenheid aanbieden te groeien in geloof en vriendschap in een gezellige familiesfeer. We spelen met de kinderen en doen verschillende knutsel-activiteiten met het doel ze dichterbij God te brengen. Bij elk oratorium brengen we ze naar onze huiskapel om daar samen te bidden en om ze iets te leren over Jezus en de Kerk. Ook gaan we samen naar de Heilige Mis.

Voor de tieners organiseren we een soortgelijke activiteit, maar dan in de avond.

We proberen de zaadjes te planten en weten dat God het zal doen bloeien op zijn tijd. Nu al mogen we regelmatig genieten van de kinderen die spontaan aanbellen om een bezoekje te brengen aan Jezus in onze kapel. Hoe mooi is dat!

Jezus heeft gezegd: "laat de kinderen tot mij komen!". Jezus verlangt ernaar dat de kinderen Hem leren kennen en Zijn vrienden worden. We vragen om uw gebed voor ons missiewerk met de jeugd, dat God vele kinderen mag raken opdat zij hun ogen altijd gericht mogen houden op het Hemelse en als ware kinderen van God mogen leven in navolging van Jezus.

Don Bosco had als motto: "da mihi animas, caetera tolle", wat zo iets betekent als "geef mij zielen, de rest mag je van me wegnemen". Hij had er alles voor over om één enkele ziel tot God te brengen. Moge dat ook ons verlangen zijn, om onze kinderen die allergrootste schat te geven die meer waard is dan goud: het kindschap Gods.

Gods zegen,

THOES, maaltijd en muziek, op 3 plaatsen in Maastricht



Het verhaal van een verloren zoon die terugkeert naar huis
Omljst met liedjes in het Nederlands en Limburgs

Thoes

Za 10 mei - Dagkapel Sint Servaas, start 19:30 uur
Zo 25 mei - Veldstraat 20 (Kapel Opveld), start 19:00 uur
Za 14 juni - Theresiaplein 8, start 20:00 uur

Inclusief een maaltijd/hapjes! GRATIS tickets.
Geef je wel even op via: bit.ly/thoes25
Vragen? thoesverbinding@gmail.com of 0649942102

Thoes: Smaken en Tonen van Thuis

Tijdens de Heiligdomsvaart bouwen we niet alleen bruggen tussen plekken, maar ook tussen harten. Laat je meevoeren door de muziek van Thoes, die als een brug fungeert, mensen van verschillende achtergronden verbindt en de diepe verlangens van ons hart aanspreekt. Samen met heerlijke gerechten creëren we een omgeving waar iedereen zich welkom voelt, ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt. Kom naar Thoes: Smaken en Tonen van Thuis, en laat ons samen een brug slaan naar warmte, verbinding en hoop. Op de volgende momenten zal er een optreden plaatsvinden: Zaterdag 10 mei – Dagkapel St. Servaas, aanvang 19.30 uur Zondag 25 mei - Veldstraat 20 (Kapel Opveld), start 19:00 uur Zaterdag 14 juni – St. Theresiaplein 8, welkom 20.00 uur

Mee-eten en genieten van de muziek is helemaal gratis. Er zijn wel een beperkt aantal plaatsen, dus geef je snel op via: bit.ly/thoes25. Heeft u vragen, thoesverbinding@gmail.com of 06 - 49942102 Lukt het om welke reden dan ook toch niet om te komen? Wil je het ons op tijd laten weten? Dan kan iemand anders er nog van genieten

Vieringen voor zieken, gehandicapten, ouderen op 18, 19 en 20 juni

“Wees een Bruggenbouwer!” Zo luidt het thema van de 56^e editie van de Maastrichtse Heiligdomsvaart. Van 12 t/m 22 juni 2025 gaan we veel bruggen bouwen in en rondom onze stad, zowel naar God toe als naar elkaar.

We schenken ook bijzonder aandacht aan onze zieken, gehandicapten en ouderen in de vorm van een drietal ziekenvieringen. De activiteit bestaat uit **een gebedsviering** en **een gezellig samenzijn**.

Voor Maastricht-West zal er een oecumensiche viering zijn op woensdag 18 juni a.s. in de St. Annakerk. voor mensen uit de parochies St. Servaas, St. Mathias, Onze Lieve Vrouwe, Sint Pieter, JPll en St. Anna-Lambertus & St. Theresia-Jozef. Na afloop is iedereen welkom in de St. Annazaal en het pleintje bij de zaal.

Voor Maastricht-Oost is er in de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk op vrijdag 20 juni een H. Mis met ziekenzegening voor mensen uit de overige parochies van Maastricht. Aanvang om 15.00 uur. Na de mis zal er in het Trefcentrum koffie en vlaai zijn.

Voor de parochies van Meerssen zal er op sacramentsdag 19 juni om 14.30u een H. Mis zijn in de Basiliek in Meerssen met een nazit in de Stip.

In de kerk slaan we allereerst de brug naar God: we bidden om kracht, troost en moed in de moeilijke momenten van ons leven. Op voorpraak van onze stadspatroon Sint-Servaas vragen we om Gods zegen in ziekte, eenzaamheid, verdriet of de kwaaltjes op de oude dag.

Buiten de kerk willen we aansluitend verbinding zoeken met elkaar. Onder het genot van koffie, vlaai en ander lekkers kunnen we elkaar beter leren kennen of banden aanhalen met oude bekenden. Er is volop tijd voor een gesprek met een lach en een traan. Het belooft een gezellige middag te worden.

Voor de viering in Maastricht-West graag van te voren aanmelden, **voor 1 juni a.s., liefst via mail:**

info@rk-parochiesmaastrichtwest.nl of info@olv-sintpieter.nl

Lukt het via mail niet, dan telefonisch

op maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.00u via 043-3432929
van dinsdag t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.00u via 043-3214694



Palmzondag
za 12/4 17:30 Ulestraten
za 12/4 19:00 Iterren
zo 13/4 9:30 Geulle
zo 13/4 11:00 Bunde

Kruisweg
vr 18/4 15:00
Borgharen, Moorveld
vr 18/4 16:00
Bunde, Iterren, Ulestraten

Avond van Barmhartigheid (met biechtgelegenheid): ma 14/4 19:00 Ulestraten & di 15/4 19:00 Bunde

Goede Week & Pasen

“Zie, hoe groot Zijn Liefde is voor jou!”



Triduüm

in St. Martinus Geulle

Witte Donderdag
viering Laatste Avondmaal
do. 17/4 19:00

Goede Vrijdag Plechtigheid
met Lijdensverhaal en Kruisverering
vr. 18/4 19:00

Paaswake
met paasvuur en
hernieuwing doopbeloften
za. 19/4 21:00

PASEN

zondag 20 april

9:30 Geulle, Iterren, Ulestraten
11:00 Bunde, Borgharen, Moorveld

Parochiefederatie H. Edith Stein: federatie-edithstein.nl



Raad van Kerken Maastricht

Secretariaat: Peppelhoven 15 6225 GX Maastricht
☎ 06 40261066 ✉ ellydehaanverduyn@gmail.com

**De Raad van Kerken Maastricht
nodigt u van harte uit voor:
de oecumenische gebedsviering
ter gelegenheid van de jaarlijkse koningsdagviering**

**zaterdag 26 april 2025 om 10 uur
in de St. Jan**

In deze viering gaan voor:

Ds. R.W.M. Foppen van de Protestantse Kerk in Nederland
Pastoor R. Schols van de Rooms Katholieke Kerk
Medewerking aan de dienst verlenen:
Koninklijk St. Caecilia-koor Heer te Maastricht o.l.v.
Emmanuël Pleijers
Koninklijke Harmonie Ster van Maastricht o.l.v. Tim Aerdt
Organist: De heer Klaas Remerie

**I.v.m. het aantal beschikbare plaatsen vragen wij u zich
voor 20 april aan te melden bij
Elly de Haan – Verduyn via ellydehaanverduyn@gmail.com
of 06 40261066**

**En nodigt u van harte uit voor:
de oecumenische gebedsviering
ter gelegenheid van de jaarlijkse dodenherdenking
waarbij wij in Nederland alle slachtoffers van oorlogsgeweld
en discriminatie gedenken**

**zondag 4 mei 2025 om 18.30 uur
in de St. Servaasbasiliek.**

In deze viering gaan voor:
pastoor-deken J.J.H. Dautzenberg en
ds. H.J.J. Drost van de Protestantse Kerk.
De Cappella Sancti Servatii o.l.v. Hans Heykers zal haar
medewerking verlenen.
Marcel Verheggen bespeelt het orgel.

Aansluitend aan deze gebedsviering lopen wij
in een stille tocht van de St. Servaas naar het
Herdenkingsplein waar de officiële herdenking zal plaatsvinden.
Leden van de Raad van Kerken leggen namens
de aangesloten kerken bloemen bij het monument op het
Herdenkingsplein.



Zondag 1 juni 2025 Oecumenische Opmaatviering voor de Heiligdomsvaart

Traditiegetrouw is er ook dit keer een
oecumenische opmaatviering voor de
Heiligdomsvaart 2025.

Deze viering is op zondag 1 juni 2025
om 10.00 uur in de St. Jan.

Voorgangers in deze dienst zijn pastoor
– deken John Dautzenberg,
aartsbisschop mgr. Bernd Wallet van
de Oud-Katholieke Kerk en ds. Joen
Drost. Het kinderkoor van de Armeens
Apostolische Kerk zal voor ons zingen
en Klaas Remerie is de organist.

U bent van harte welkom.

XXXXX

Woensdag 10 sept. 2025 in de Sint Jan “Groene Kerk”

De Raad van Kerken Maastricht
organiseert nog een 10^{de} bruglezing
i.s.m. Groene Kerk. Wij willen een brug
bouwen tussen onze kerken en een
beter omgaan met onze natuur en
milieu. Hoe kunnen we als kerken daar
een bijdrage aan leveren.

Inloop 19.30 uur dan staat de koffie
klaar, 20.00 uur welkom en start lezing.

Voor deze lezing aanmelden
bij Elly de Haan – Verduyn

ellydehaanverduyn@gmail.com of
via 06 40261066

Voorlopig programma Sacramentsoctaaf 2025 Meerssen

Donderdag 19 juni 2025 SACRAMENTSDAG

- 10.00 Eucharistieviering
- 14.00 Eucharistieviering voor zieken en ouderen in het kader van de Heiligdomsvaart 2025 Maastricht
- 19.30 Openingsviering met deken J. Dautzenberg

Vrijdag 20 juni 2025

- 10.00 Eucharistieviering

Zaterdag 21 juni 2025

- 08.30 Bedevaartsmis Schimmert en Genhout
- 18.00 Bedevaartsmis Rothem en Meerssen-West
- 20.00 Octaafconcert

Zondag 22 juni 2025 SACRAMENTSZONDAG

- 08.30 Eucharistieviering
- 09.30 Sacramentsprocessie naar Raar

Maandag 23 juni 2025

- 10.00 Eucharistieviering
- 19.30 Bedevaartsmis Berg en Terblijt, Houthem en Broekhem

Dinsdag 24 juni 2025

- 19.30 Bedevaartsmis Ulestraten, Bunde, Geulle, Waalsen/Moorveld, Itteren en Borgharen

Woensdag 25 juni 2025

- 19.30 Bedevaartsmis parochies Maastricht

Donderdag 26 juni 2025

- 19.00 afsluitende Eucharistieviering met alle vrijwilligers van het Octaaf

Verhalen op de Pedalen zaterdag 31 mei



Deze tocht wordt aangeboden vanuit de Heiligdomsvaart, in samenwerking met Proef!, VIND, Vitale Stad Maastricht en Dutch Mountains.

Een unieke kans om de verhalen van Sint Servaas te ontdekken tijdens een inspirerende fietstocht! Met de keuze uit een korte route van 30 kilometer en een uitdagende route van 80 kilometer, biedt "Verhalen op de Pedalen" een bijzondere ervaring voor zowel recreatieve fietsers als sportieve wielrenners.

Beide routes starten bij de Sint Servaasbasiliek in Maastricht en nemen je mee langs prachtige locaties die verbonden zijn met de legende van Sint Servaas. Onderweg zijn er drie stops waar boeiende verhalen over deze heilige worden verteld. Geniet van verfrissende drankjes en snacks terwijl je luistert naar de bijzondere geschiedenis van Sint Servaas en zijn impact op de regio. De lange route start om 12:00 uur en eindigt, na een tocht langs mooie, historische plekken met een gezamenlijk avondeten bij het graf van Sint Servaas. Voor deze route wordt deelnemers gevraagd om hun eigen lunch mee te nemen.

De korte route start om 14:00 uur, volgt een kortere maar eveneens betekenisvolle route langs belangrijke plekken, en eindigt ook met een gezamenlijk avondeten. Praktische informatie:

Startpunt: Sint Servaasbasiliek, Maastricht
Lange route: 80 kilometer, start om 12:00 uur (eigen lunch meenemen).

Korte route: 30 kilometer, start om 14:00 uur.

Kosten: Deelname is €10 per persoon inclusief avondeten en gezonde snacks onderweg.

Aanmelding: Meld je aan via de link <https://forms.gle/f6ZP1Nnxg8V929W6A> en verzekert jezelf van een plek voor dit inspirerende avontuur!

Kom mee fietsen, beleef de verhalen en maak deel uit van "Verhalen op de Pedalen"!



Jezus Christus is opgestaan uit de dood!



ZALIG PASEN

Voorzichtig haast nog breekbaar verschijnt overal het licht maar met een kracht die niemand kent die hoop laat kiemen tuinen aansterkt grafstenen opzij rolt. Alles wijst naar EEN NIEUW BEGIN

Wil je deze veertigdagentijd vasten?

in de woorden van paus Franciscus...

- Vast van kwetsende woorden en zeg vriendelijke woorden.
- Vast van verdriet en wees vervuld met dankbaarheid.
- Vast van woede en wees vervuld met geduld.
- Vast van pessimisme en wees vervuld met hoop.
- Vast van zorgen en vertrouw op God.
- Vast van klachten en overweeg eenvoud.
- Vast van drukte en bid.
- Vast van bitterheid en vul je hart met vreugde.
- Vast van egoïsme en heb mededogen met anderen.
- Vast van wrok en verzoen.
- Vast van woorden en zwijg zodat je kunt luisteren.



De brug overgaan

'Wees een Bruggenbouwer' is het thema van de Heiligdomsvaart 2025. Dat gaat over bruggenbouwen naar elkaar, naar mensen binnen- en buiten de kerk, naar buurten en wijken, naar bekenden en vreemdelingen, naar jong en oud en naar praktisch en theoretisch opgeleiden. Dit thema sluit niemand uit. Dat blijkt alleen al uit het grote aantal vrijwilligers dat onder leiding van 'Pontifex Maximus' Theo Bovens meedoet.



Ook in Europa is samenwerken een actueel thema. De oorlog in Oekraïne, Poetin en Trump waren nodig om ons wakker te schudden. Onze Europese normen en waarden, levenswijze, welvaart en welzijn staan op het spel. Het dringende verzoek van de bisschop gaf alle parochies de zet om hun toekomstbeeld op papier te zetten. Voor sommigen was dat confronterend, voor anderen de overgang van praten naar concrete plannen maken. De toekomst van de kerkgebouwen leverde vaak meer discussie en emotie op dan hoe pastoraat en diaconie vorm te geven.

In federatieverband onder leiding van de pastoor werd de toekomst van het pastoraat en de diaconie in Maastricht-Oost beschreven. Ook welke drie kerkgebouwen hun religieuze hoofdfunctie behouden. In eigen verband werkt de Koepelkerk aan een nieuwe toekomst voor het monumentale kerkgebouw. Realistisch nadenken over de toekomst lukt alleen als je naar jezelf in de context van je omgeving kijkt en je bereid bent samen te werken met anderen. Daarom kijkt de Koepelkerk naar de toekomst met mensen van binnen en buiten de eigen parochie.

Er is meer en meer behoefte aan ontmoeten en aan verhalen en plannen te hebben die perspectief bieden. Niet zozeer om ons heel precies de weg te wijzen, maar om ons een lichtje aan te bieden in waar we naartoe gaan. Als vanuit een hangmat hebben we in Europa enkele decennia gepraat over de ideale wereld van vrede, welvaart en kansen voor iedereen. Door de klimaatveranderingen gingen we ons een beetje zorgen maken. Nu weten we dat een mooie en duurzame wereld hard werken en veel investeren betekent. En dat goede plannen niet bij voorbaat succesvol zullen zijn. Samenwerken en professioneel managen zijn essentieel.

De Rooms-katholieke kerk en zijn parochies zien al heel lang het aantal gelovigen teruglopen. Veel energie werd in het in standhouden van kerkgebouwen, rituelen en tradities gestopt. Het formuleren van een missie, visie en strategie blijkt lastig, laat staan pastoraat en diaconie voor velen vormgeven. Hier is geen management van teruggang nodig, maar leiderschap naar perspectief. Misschien biedt de analyse door het bisdom van de toekomstplannen van de parochies nuttige lessen. Toch moet iedere parochie een pastoraat en diaconie op de maat van zijn identiteit ontwikkelen. Daar past het motto 'Wees een bruggenbouwer'.

Bij ongeluk en tegenslag stellen we graag de schuldvraag of zeggen 'waaraan heb ik dat verdiend?' In zijn preek op 23 maart jl. in de Koepelkerk bood em. pastoor Frans Delahaye perspectief: 'God is geen God van ongeluk, geweld en oorlog. Hij woont in barmhartigheid, in de wil tot vrede. Hij woont in Zijn naam: Ik ben er voor jou. Dat is een belofte, een kracht, en tegelijk een opdracht. Wij gelovigen zijn geroepen om die naam van God waar te maken: Ik ben er voor jou, wees er dan ook voor elkaar. Daar waar we met barmhartigheid omzien naar een ander, daar is God. Daar woont Hij. Daar gebeurt Hij.' Dat is een sterke basis voor pastoraat én diaconie, nu en in de toekomst. Laten we de bruggen bouwen om het 'bezield verband' voor barmhartigheid te vinden. In de Koepelkerk hopen we dit jaar de brug over te gaan. En dat is een mooie Paasgedachte.

Willem Wolters

O REINSTE DER SCHEPSELEN

1. O reinste der scheps'len, o moeder en maagd,
Gij die in uw armen het Jezus-kind draagt,
Ma - ri - a, aan-hoor on-ze vu - ri - ge beë,
ge-leid ons door 't leven, o Ster-re der zee;
Refrein: O Ster-re der zee, o Ster-re der zee,
ge-leid ons door 't leven, o Ster-re der zee.

2. Bedreigen ons noodweer of storm op ons baan,
is 't schiep'j' onzer ziel in gevaar te vergaan,
bedaar, o Maria, de storm op uw beë,
stort hoop ons in 't harte, o Sterre der zee.
Refrein.

3. Maria, als gij onze schreden geleidt,
schenkt gij ons uw licht en uw bijstand altijd;
dan landen wij veilig ter hemelse reë,
en danken u eeuwig, o Sterre der zee.
Refrein.

LIED VAN SINT SERVAAS

Komt laat ons een loflied zingen
Sint Servatius ter eer
Dien wij waarlijk mogen noemen
Bloedverwant van Onzen Heer.

Refrein:

O, Sint Servatius, beschermer van Maastricht,
Bewaar in dit gewest, het heil door U gesticht.
Bewaar in dit gewest, het heil door U gesticht.

Christus roept hem op naar Tongeren
Uit een vergelegen land.

Van het altaar geeft Gods engel
Hem de kromstaf in de hand.
(Refrein)

Wonderen zonder tal verg'zellen
Hem op zijne pelgrimsbaan
Hij vergaart ontelbare scharen
Onder Christus' legervaan
(Refrein)

Rome zag hem biddend, wenend
Neergeknield bij Petrus' graf
Waar tot onderpand van liefde
Petrus hem de sleutels gaf.
(Refrein)

Engelen zingen bij zijn grafsteen
En bewaren zijn gebeent
Zingen dan ook wij zijn glorie
Tot wij met hem zijn vereend.
(Refrein)

HERO PLEVING?

H. MARTINUS PAROCHIE TE WYCK - MAASTRICHT + RECHTSTRAAT 2

Door een combinatie van sociale, culturele en persoonlijke factoren gaan steeds minder mensen in Nederland naar de kerk.

Ons land is een van de meest gesecculariseerde ter wereld. Sinds de jaren '60 nam de invloed van religie af door individualisme, materialisme en relativisme. Mensen voelen in het algemeen minder behoefte om geloof te verbinden aan religie. Zij noemen dat 'spiritualiteit'.

Vroeger was kerkgang een sociale norm; het hoorde bij de gemeenschap. Tegenwoordig is er veel minder of geen sociale druk om naar de kerk te gaan, waardoor mensen makkelijker afhaken. Dat het geloof minder afhankelijk is geworden van sociale druk en meer van persoonlijke overtuigingen, is eerder een vooruitgang: een gezonde ontwikkeling.

Veel Nederlanders vinden betekenis in bijvoorbeeld filosofie, mindfulness, humanisme, activisme en sport. Ook de schandalen binnen religieuze instellingen hebben het vertrouwen van mensen geschaad. De kerkverlating die hieruit voortkwam, bestond echter grotendeels uit mensen die al jaren niet meer naar de kerk kwamen.

Moderne levensstijlen maken het moeilijker om tijd vrij te maken voor wekelijkse kerkbezoeken. Uitslapen, sporten, werken, reisesjes, sociale activiteiten en andere 'verplichtingen' krijgen vaak voorrang. God en gebed worden niet als een prioriteit gezien.

Oudere generaties waren trouwer aan de kerk dan jongere generaties. Omdat, tot voor kort, ouderen wegvielen en minder jongeren zich aansloten, slonk het kerkbezoek vanzelf. Hoewel er nog steeds gelovigen zijn, zoeken zij hun geloof vaak op andere manieren dan via traditionele kerkdiensten.

Tot zo'n twee jaar geleden.

Hoewel het algemene aantal katholieken in Nederland afneemt, is er een opvallende trend: een groeiende groep jonge mensen – vooral jongens – keert bewust terug naar de kerk. Dit gebeurt overigens niet alleen in Nederland, maar ook in Frankrijk, Amerika en Brazilië. Dit gebeurt niet overal in het land, maar meestal in de steden – namelijk grote steden. Vooral jongeren die op zoek zijn naar diepgang, traditie en spirituele richting voelen zich aangetrokken tot het geloof. Het gaat niet alleen om studenten, maar jonge volwassenen; niet alleen buitenlanders, maar ook Nederlanders.

In 2007 schreef paus Benedictus XVI al dat het "duidelijk is geworden dat jonge mensen" de liturgie en de leer van de kerk aan het herontdekken waren, met bijzondere aandacht voor de traditionele leer en een degelijke liturgie. Hij zag dat de jongere generatie "zich daartoe aangetrokken voelde" en daarin "een wijze van ontmoeting met het Mysterie" van de Heer vond – een wijze "die bijzonder gepast is voor hen."

Dit zou men een zoektocht naar zingeving en stabiliteit kunnen noemen. Veel jonge mensen ervaren een spirituele leegte in de moderne samenleving. De katholieke kerk biedt een diep gewortelde traditie, eeuwenoude rituelen en duidelijke morele richtlijnen. In een wereld vol onzekerheid zoeken ze iets wat 'eeuwig' en standvastig is.

Iedere mens is door God geschapen voor het eeuwig geluk; de huidige generatie, bevrijd van vooroordelen en gekenmerkt door een grote onwetendheid omtrent het geloof, staat hier bijzonder open voor. Ja, ze zijn zoekend.

De invloed van sociale media en internet is niet te onderschatten. Terwijl geestelijken vaak

moeite hebben om de taal van de jeugd te spreken, worden jonge mensen aangesproken door priesters en *influencers* die de afgelopen jaren populaire katholieke figuren zijn geworden op YouTube en andere platforms. De Amerikaanse priester Mike Schmitz, bisschop Robert Barron en de Nederlander Roderick Vonhögen maken de schat van de katholieke leer en theologie toegankelijker voor jongeren. Ze beantwoorden actuele vragen over geloof en moraal op een manier die aansluit bij de moderne belevingswereld.

Ook via Instagram en TikTok wordt het katholieke gedachtegoed verspreid in korte, pakkende video's. Jongeren ontdekken via sociale media elementen van het geloof die ze anders misschien nooit hadden overwogen. Podcasts en online cursussen zoals *The Catechism in a Year* en *Pints with Aquinas* maken theologie toegankelijk en aantrekkelijk.

Niet alleen katholieken bevorderen het katholieke geloof. Jordan Peterson, een Canadese psycholoog en intellectueel, heeft indirect sterk bijgedragen aan de herontdekking van het christendom onder jongeren. Zijn inzichten over de waarde van religieuze tradities, morele verantwoordelijkheid en de diepere betekenis van Bijbelse verhalen maken veel jonge mannen en vrouwen nieuwsgierig naar het christendom en uiteindelijk de katholieke kerk. Hij verwijst vaak naar de katholieke theologie en benadrukt hoe religie structuur en zingeving kan bieden in het leven.

In contrast met de hypermoderne en snelle wereld, waarin alles wegwerpbaar, vervangbaar en veranderlijk is, biedt de kerk iets tijdloos: een liturgie met woorden en symbolen die het leven van vele grote heiligen hebben geïnspireerd; de Latijnse taal, met zijn mysterieuze en plechtige sfeer; en de sacramenten. De Heilige Eucharistie, de biecht en andere sacramenten geven een tastbare en spirituele ervaring die veel niet-katholieke kerken niet op dezelfde manier hebben.

Sommige jongeren keren zich af van wat zij zien als moreel relativisme, woke-cultuur en nihilisme in de seculiere wereld. Middelbare scholen en universiteiten zijn doordrenkt van die ideologieën. De kerk biedt een duidelijk alternatief met objectieve waarheden en een sterk ethisch kader over zaken als de waardigheid van de menselijke persoon, vreedzame en liefdevolle verhoudingen tussen ouders en kinderen en tussen vrienden, naastenliefde, respect voor ouderen, de waarde van klassieke cultuur, seksualiteit, huwelijk en het deugdzaam leven.

Er is een hernieuwde interesse in katholieke denkers zoals h. Thomas van Aquino, h. Augustinus en Chesterton. Online platforms maken deze klassieke wijsheid toegankelijk voor een nieuwe generatie die snakt naar intellectuele diepgang.

Veel jongeren delen hun bekeringservaringen via YouTube, Twitter of Reddit. Dit inspireert anderen om ook op zoek te gaan naar geloof.

De katholieke ervaring onder jongeren in Nederland is geen massabeweging, maar wel een opvallende en interessante trend. Jongeren keren niet terug naar de katholieke kerk uit traditie of cultuur, maar uit een bewuste keuze.

H. MIS ZO. 11.00UUR, DI. 19.00UUR, WO-VR. 9.30UUR

PALMZONDAG 11.00 UUR | WITTE DONDERDAG 19.00 UUR | GOEDE VRIJDAG 15.00 UUR

PAASWAKE 20.00 UUR | PASEN 11.00 UUR



Kinderpagina

Wees een bruggenbouwer

Van 12 tot en met 22 juni vindt er in Maastricht de zevenjaarlijkse Heiligdomsvaart plaats. Vanuit het hele land en zelfs uit het buitenland komen mensen om de relieken van Sint Servaas en andere heiligen te vereren, in de kerk of tijdens één van de beide ommegangen op 15 en 22 juni. www.heiligdomsvaartmaastricht.nl

Iedere keer heeft de Heiligdomsvaart een ander thema, en dit keer is dat het thema "Wees een bruggenbouwer". Jezus is namelijk de eerste bruggenbouwer tussen God en de mensen, maar denk ook eens aan andere bruggen die gebouwd kunnen worden. Misschien kun jij wel een bruggenbouwer zijn tussen 2 vriendjes die ruzie met elkaar hebben, en er zo voor zorgen dat ze het weer goedmaken.

Ook voor de jeugd is er in de Heiligdomsvaartperiode van alles te doen, misschien kom jij wel met je school de speurtocht in onze kerk doen, of zijn jullie aan het lezen in het boekje "Wees een bruggenbouwer" dat speciaal voor de scholen is geschreven, maar ook te koop is bij de schatkamer van de Sint Servaas en bij boekhandel Dominicanen.



Bruggen bouwen

Hier vind je twee puzzels waarbij je bruggetjes moet bouwen door rechte lijnen te trekken. Er mogen niet meer dan 2 lijnen tussen 2 cirkels staan, en het totaal aantal lijnen dat vanuit een rondje vertrekt moet hetzelfde zijn als het getal dat in het rondje staat.



BIJZONDERE VIERINGEN GOEDE WEEK EN PASEN 2025

Kerk	12 april	13 april (Palmzondag)	17 april (Witte Donderdag)	18 april (Goede Vrijdag)	19 april (Stille Zaterdag)	20 april (Pasen)	21 april (2e Paasdag)
Sint Servaasbasiliek, Keizer Kareplein		10.00 H. Mis	19.00 H. Mis met aansluitend nachtwake	15.00 Gedenken lijden en sterven van de Heer	21.00 Paaswake	10.00 H. Mis	10.00 H. Mis
Sint Matthias, Boschstraat	17.30 H. Mis	18.00 Engelstalige Mis	19.00 H. Mis (Engels)	19.00Goede Vrijdag (Engelst)	21.00 Paaswake (Engels)	18.00 H.Mis (Engels)	
OLV van Lourdes, Oostermaas (online te volgen via www.kerkomnou.nl)	19.00 H. Mis	10.30 H. Mis tevens presentatie-viering communicanten	19.00 H. Mis	15.00 Kruisweg op begraafplaats Oostermaas (ingang pastoor Jacobsweg), bij slecht weer in de kerk	20.00 Paaswake	10.30 H. Mis	10.30 H. Mis
H. Martinusparochie, Wyck		11.00 H. Mis	19.00 H. Mis	15.00 Kruisweg/kruisverering	20.00 Paaswake	11.00 H. Mis	
H. Walburga, Amby		11.00 H. Mis	19.00 H. Mis aansluitend aanbidding	15.00 Kruisweg	21.00 Paaswake	11.30 H. Mis	11.00 H. Mis
H.H. Monulfus & Gondulfus, De Heeg		11.15 H. Mis		19.00 Goede Vrijdag-viering	19.00 Paaswake	11.30 H. Mis	
H. Michaël, Heugem-Randwyck	19.00 H. Mis		19.30 Taizé viering (geen mis)	15.00 Kruisweg	19.00 Paaswake		09.00 H. Mis
Sint Petrus-Banden, Heer		09.45 H. Mis	19.00 H. Mis aansluitend aanbidding	15.00 Kruisweg 19.00 Goede Vrijdag-viering	21.00 Paaswake	09.45 H. Mis	09.45 H. Mis
H. Antonius van Padua, Scharn	17.30 H. Mis					10.00 H. Mis	
H. Johannes de Doper, Limmel		09.00 H. Mis presentatie-viering communicanten	18.00 H. Mis	14.00 Kruisweg en Kruisverering	19.00 Paaswake	09.00 H. Mis	
Koepelkerk, Wyckerpoort		10.30 H. Mis	19.00 H. Mis	15.00 Kruisweg en Kruisverering	20.00 Paaswake (Byzantijnse H, Mis)	10.30 H. Mis	
H. Cornelius, Borgharen				15.00 Kruisweg		11.00 H. Mis	11.00 H. Mis
H. Martinus, Itteren	19.00 H. Mis			16.00 Kruisweg		9.30 H. Mis	
San Salvator, Daalhof		11.30 H. Mist		15.00 Herdenking Kruisdood en kruisverering		10.00 H. Mis	
H. Hart van Jezus, Oud-Caberg		11.30 H. Mis		15.00 Herdenking Kruisdood en kruisverering	21.00 Paaswake	11.30 H. Mis	
H.H. Petrus en Paulus, Wolder		9.30 H. Mis	19.00 H. Mis			9.30 H. Mis	
De Vier Evangelisten, Malberg		9.00 H. Mis				09.00 H. Mis	
H. Anna & H. Lambertus, Annakerk, Brusselsepoort	18.30 Lifteen	10.00 H. Mis		15.00 Herdenking Kruisdood 17.00 Kinderkruisweg		10.00 H. Mis m.m.v. Alliance	10.00 H. Mis
Sint Jozef en Sint Theresia, Belfort & Biesland	17.30 H. Mis		19.00 H. Mis		21.00 Paaswake (grote kerk)	11.30 H. Mis (grote kerk)	
Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming, OLV Plein		8.45 H. Mis 11.00 Hoogmis	18.30 H. Mis met aansluitend aanbidding tot 21.00	9.00 lezingen-dienst en morgengebed 11.00 Kruisweg 15.00 Herdenking Kruisdood	9.00 lezingen-dienst en morgengebed 21.00 Paaswake	8.25 Lauden 8.45 H. Mis 11.00 Hoogmis	10.00 Hoogmis met aansluitend sacramentsprocesie
H. Petrus, St. Pieter beneden	18.30 H. Mis	9.45 H. Mis		15.00 Herdenking Kruisdood	20.00 Paaswake	9.45 H. Mis kinderwoord-dienst, eieren zoeken	
H. Petrus St. Pieter boven						9.45 H. Mis.	
H. Agnes, Bunde		11.00 H. Mis		16.00 Kruisweg		11.00 H. Mis	10.30 H. Mis (Wijgenhof)
H. Martinus, Geulle		9.30 H. Mis	19.00 H. Mis:	19.00 Goede Vrijdag viering	21.00 Paaswake	9.30 H. Mis	
Onbevlekt Hart van Maria, Moorveld				15.00 Kruisweg		11.00 H. Mis	
H. Catharina, Ulestraten	17.30 H. Mis			16.00 Kruisweg		9.30 H. Mis	9.30 H. Mis
Basiliek van het H. Sacrament, Meerssen		11.00 H. Mis	19.00 H. Mis	15.00 Kruisweg 19.00 Herdenking Kruisdood	21.00 Paaswake	11.00 H. Mis	11.00 H. Mis
H. Jozef Arbeider, Meerssen-West	19.00 H. Mis			15.00 Kruisweg	19.00 Paaswake		10.00 H. Mis
H. Hart van Jezus, Rothem		10.00 H. Mis				9.30 H. Mis	